

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 04-2024



HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
“Thúc đẩy sự tham gia
vào đời sống Giáo Hội”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2023)

THÁNG 04-2024
PM. CAO HUY HOÀNG

Mời nghe ở link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>

hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV**

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 04-2024



HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

**“Thúc đẩy sự tham gia
vào đời sống Giáo Hội”**
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2023)

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nguyện Lời Chúa thấp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.

Quý mến
PM. Cao Huy Hoàng
31-03-2024

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ GIÁO HỘI THAM GIA

Anh chị em thân mến,

Chúng tôi, các giám mục tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận (TTMV TGP) Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái và tình hiệp thông trong Chúa Kitô.

Trong Thư Chung nhân dịp Đại hội Hội đồng Giám mục (HĐGM) năm 2022, chúng tôi đã đề nghị lộ trình mục vụ cho ba năm liên tiếp: củng cố sự hiệp thông (2023); Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội (2024) và Cùng nhau loan báo Tin Mừng (2025). Chúng tôi ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi thành phần Dân Chúa để củng cố sự hiệp thông với Chúa, thể hiện qua việc học hỏi Lời Chúa và những chấn chỉnh kỷ luật Phụng vụ, nhất là Phụng vụ Thánh Thể; và củng cố tình hiệp thông huynh đệ, thể hiện qua đời sống hiệp nhất cộng đoàn và qua những hoạt động bác ái thiết thực. Qua thư này, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục sống tình hiệp thông, đồng thời mời gọi anh chị em thực hiện chương trình đã đề ra cho năm 2024 là Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.

1 - Nền tảng của sự tham gia

Tham gia là một trong ba yếu tố căn bản của Giáo hội hiệp hành. Ở đó, mọi người đều bình đẳng, cộng tác tùy theo ơn gọi của mình và phục vụ lẫn nhau qua các ân huệ đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần. Việc tham gia xây dựng Giáo hội là sứ mạng tự bản chất của người Kitô hữu. Qua Bí tích Thanh tẩy, chúng ta cùng chung một phẩm giá là con Thiên Chúa, thành viên của gia đình Giáo hội, anh chị em trong Đức Kitô, cùng tham dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người. Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM thế giới lần thứ XVI nêu rõ: “Bí tích Rửa tội tạo ra một sự đồng trách

nhiệm thực sự giữa tất cả các phần tử của Giáo hội, được thể hiện qua sự tham gia của tất cả mọi người vào sứ vụ và qua việc xây dựng cộng đoàn Giáo hội tùy theo đặc sủng của mỗi người” (số 20).

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi tham gia vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội. Nếu không có sự tham gia thực sự của Dân Chúa, nói về hiệp thông có nguy cơ chỉ còn là một ước vọng đạo đức... Trao quyền cho mọi người tham gia là một bổn phận thiết yếu của Giáo hội!” (Diễn từ khai mạc Thượng HĐGM thế giới XVI, ngày 09/10/2021).

2 - Tâm quan trọng của sự tham gia

Như anh chị em đã biết, Giáo hội công giáo hoàn vũ đang cử hành Thượng HĐGM thế giới lần thứ XVI với chủ đề Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng, mọi thành phần Dân Chúa đều được mời gọi nói lên những ưu tư và kỳ vọng của mình. Hai giám mục Việt Nam được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sẽ tham dự phiên họp Đại hội của Thượng Hội đồng tại Rôma vào tháng Mười năm nay. Các ngài đại diện cho Dân Chúa tại Việt Nam, đóng góp ý kiến trong tinh thần đồng trách nhiệm và hiệp thông sâu xa với Giáo hội hoàn vũ.

Tại Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử, cùng với những khó khăn trong đời sống và cách hiểu giáo lý chưa đúng, một số giáo dân sống đức tin thụ động và dửng dưng với những hoạt động của cộng đoàn địa phương. Với họ, đời sống đức tin chỉ bao hàm trong việc tuân giữ ngày Chúa nhật. Do đó, thúc đẩy sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội tại Việt Nam là một nhu cầu cấp thiết.

3 - Những đề nghị

Một cách cụ thể, chúng tôi muốn nhấn nhủ và mời gọi anh chị em nhiệt tình và chủ động tham gia xây dựng Giáo hội ngay chính nơi mình đang sống và làm việc.

- Anh em linh mục hãy ý thức chức tư tế thừa tác mà mình được lãnh nhận là để phục vụ chức tư tế cộng đồng do Bí tích Rửa tội. Cả hai chức tư tế, theo cách thức riêng của mình, đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Do đó, các chủ chăn có chức thánh phải nhìn nhận và phát huy phẩm giá và trách nhiệm của giáo dân trong Giáo hội. Các ngài cần sẵn sàng lắng nghe ý kiến của họ, tín cẩn giao phó công tác để họ phục vụ Giáo hội, cho họ tự do và quyền hạn để hành động, hơn nữa, cũng nên khuyến khích và tạo điều kiện để họ đảm nhận những công việc do chính họ khởi xướng (x. LG 37).

Các linh mục cần tổ chức những lớp đào tạo giáo dân, giúp họ hiểu đúng về vai trò, bổn phận, ơn gọi và sứ mạng của họ trong Giáo hội. Tại các giáo xứ, linh mục và tu sĩ không kiêm nhiệm hết mọi việc thay thế giáo dân, nhưng hướng dẫn và đồng hành để giúp họ chu toàn ba chức năng của Bí tích Thanh tẩy.

- Anh chị em tu sĩ là những người đang sống theo ba lời khuyên Phúc âm, như dấu chỉ sự hiện diện của Nước Trời giữa trần gian, đồng thời dẫn thân vào mọi môi trường của xã hội, như muối và ánh sáng giữa đời. Anh chị em hãy sống đúng và phát huy đặc sủng của mình, đồng thời cộng tác với các linh mục giáo phận, củng cố đời sống đức tin nơi các tín hữu và tích cực dẫn thân trong những hoạt động bác ái và xã hội như chúng ta đang làm, góp phần làm toả sáng hình ảnh Đức Kitô trong xã hội hôm nay.

- Anh chị em giáo dân hãy ý thức về sứ mạng và vai trò của mình trong Giáo hội. Nhờ phẩm giá chung do phép Rửa tội, anh chị em là những người đồng trách nhiệm với tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ, đối với sứ mệnh của Giáo hội. Anh chị em không những thuộc về Giáo hội mà là Giáo hội (x. Christifideles laici, số 9). Do đó, hãy nhiệt thành tham gia và cộng tác chặt chẽ với các linh mục để xây dựng Giáo hội và thực thi sứ mạng làm chứng cho Chúa ở giữa đời.

Cách riêng, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo lý viên, thừa tác viên ngoại thường của Bí tích Thánh Thể, những người đặc trách Phụng vụ, thành viên của các hiệp hội và hội đoàn, cần có đời sống nội tâm và học hỏi giáo huấn của Giáo hội để tham gia các sinh hoạt với tinh thần siêu nhiên, tích cực nhiệt thành mà vẫn luôn hiệp thông hài hòa với các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn.

Anh chị em thân mến,

Di sản đức tin của hơn 400 năm loan báo Tin Mừng tại Việt Nam được trao phó cho chúng ta. Di sản ấy đã phải đánh đổi bằng lao nhọc của các bậc Tiền nhân và máu các Thánh tử đạo. Chúng ta có bổn phận gìn giữ và phát triển, để có thể chuyển tải di sản ấy cho các thế hệ tương lai. Xin anh chị em cùng với chúng tôi, theo bậc sống và khả năng Chúa ban, xây dựng một Giáo hội hiệp hành như chúng ta mong muốn.

Năm 2023 này, Giáo hội công giáo Việt Nam kỷ niệm 35 năm các anh hùng tử đạo được phong hiển Thánh (1988-2023). Đây là dịp để chúng ta học hỏi về lịch sử loan báo Tin Mừng tại Việt Nam, về gương anh hùng của các bậc Tiền nhân, qua đó chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, nguyện bước tiếp thế hệ đi trước, viết lên những trang sử hào hùng của Giáo hội, dẫn thân làm chứng cho Chúa và góp phần xây dựng Quê hương an bình, thịnh vượng.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Chúc anh chị em luôn mạnh khoẻ, bình an và tràn đầy niềm vui trong ơn Chúa.

TTMV TGP Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023
(đã ký) (đã ấn ký)

+ *Giuse Đỗ Mạnh Hùng*
Giám mục Giáo phận Phan
Thiết
Tổng Thư ký HĐGM Việt Nam

+ *Giuse Nguyễn Năng*
Tổng Giám mục TGP Sài Gòn -
Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tịch HĐGM Việt Nam

01/4 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.

Phúc Âm: Mt 28, 8-15

"Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các bà vợ ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hờ vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".

Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

GẶP NGƯỜI ĐÃ CHẾT, NAY SỐNG LẠI

"Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó".

Những người giết Chúa Giê-su, có ý giết Người cho đến chết thật, nghĩa là không còn chút sự sống nào sót lại để may chăng có thể sống lại. Lưỡi đòng đâm thẳng vào trái tim, cho những giọt máu nước cuối cùng phải tuôn ra cạn kiệt! Và Người đã được an táng trong huyệt đá, có cửa huyệt là khối đá khổng lồ.

Thế mà, giờ đây, khối đá cửa mộ lăn ra, ngôi mộ trống, giây băng và khăn liệm xếp ngay ngắn và xác người chết không còn ở đó nữa. Những kẻ âm mưu và thi hành án giết người khi chúng kiến việc này, dĩ nhiên là sẽ hoang mang kinh hoàng lo sợ!

Nhưng, đó là nỗi sợ của những con người kiêu căng, cứng tin, không nhận tội giết Đấng thần linh quyền năng là Con Thiên Chúa. Bởi vậy mới có chuyện họ bàn định cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông".

Còn Chúa Giê-su, thì nói với các bà đi viếng mộ: "Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó". Gặp một người đã chết, nay sống lại, không đơn giản, nếu không có lòng tin. Vì thế, trước khi có cuộc gặp tất cả các môn đệ ở Galilêa, Chúa đã hiện ra nhiều lần với nhiều người để củng cố lòng tin của họ.

Đức tin vào Chúa Phục Sinh, dẫn chúng ta đến sự phục sinh của chính mình, và đức tin ấy phải được thể hiện bằng cách sống phục sinh ngay hôm nay: không nô lệ thế gian và tội lỗi, nhưng luôn hướng đến điều công chính và sự thánh thiện trên trời.

Ông Tư giải thích đơn sơ về cách sống phục sinh, rằng: "Ai chấp nhận chết đi vì yêu Chúa, yêu chồng, yêu vợ, yêu con cái, yêu mọi người, người ấy có hy vọng được sống lại với Chúa".

Lạy Chúa, xin cho các gia đình gặp được Chúa Phục Sinh khi chấp nhận chết đời mình để phụng sự Thiên Chúa, để trao ban tình thương của Chúa cho nhau, cho mọi người. Amen.

02/4 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

Phúc Âm: Ga 20, 11-18

"Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đầu, một vị ngồi phía chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".

Maria Madalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **SỐNG TRƯỚC MÀU NHIỆM PHỤC SINH**

“Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”.

Bà Maria Madalena đi viếng mộ. Thấy cửa mộ trống, thấy hai vị thiên thần trong mộ. Bà khóc, vì nghĩ rằng người ta đã lấy xác Thầy đem đi đâu rồi. Chúa Giê-su hiện ra với bà, mà bà không nhận ra, tưởng người làm vườn. Đến khi Chúa Giê-su gọi đích danh “Maria”, bà nhận ra ngay và thốt lên từ “Rabbouni” “thưa thầy” quen thuộc. Chúa Giê-su Phục Sinh bảo bà hãy loan Tin Mừng Phục Sinh này cho các môn đệ.

Bà Maria Madalena được gặp Chúa Phục Sinh sớm nhất, bởi Chúa biết bà có lòng yêu mến Chúa, có thao thức, bận lòng đến người mình yêu, có sẻ buồn chia vui, có thấu cảm...

Vì thế việc Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh không bắt đầu bằng một mớ kiến thức giáo lý, thần học, hay bằng khả năng hùng biện thuyết giảng, mà là bắt đầu từ một tấm lòng gắn bó, kết hiệp, tin tưởng, yêu mến Chúa Giê-su.

Và cũng vậy, Tin Mừng Phục Sinh không phải là thông tin về một sự kiện, một biến cố, nhưng chính là một cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu, một đời sống phục sinh thực sự của người loan báo. Đừng chỉ nói suôn rằng Chúa đã phục sinh, nhưng ước gì các gia đình tin tưởng, yêu mến Chúa và gắn bó đời mình với mẫu nhiệm phục sinh. Mỗi nhà sẽ sống trước sự sống phục sinh khi còn ở đời này, là: yêu mến, khát khao thuộc trọn về Đấng đã đau khổ, chết và sống lại, là yêu người như Chúa yêu. Không ai tin Chúa Phục Sinh, nếu chúng ta vừa rao giảng Chúa Phục Sinh, lại vừa giữ mãi lòng kiêu căng ganh tỵ hư hèn, vừa chìm mình vào những ham chuộng sự phù vân trần tục này quá lẽ!

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho các gia đình yêu mến, gắn bó với Người, để mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm, là một bằng chứng rằng: gia đình này đang yêu Chúa, yêu người, đang cùng chết với Người để được sống lại với Người. Amen.

03/4 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

Phúc Âm: Lc 24, 13-35

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang

khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp".

Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.

Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các

bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TRONG MỖI BỮA CƠM GIA ĐÌNH
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

Theo Thầy Giê-su để tìm chút công danh, nhưng Thầy đã bị giết chết. Hai môn đệ buồn lòng rũ áo từ “quan nhất thời”, dắt nhau về vườn làm “dân vạn đại”. Đang trên đường về Emmaus, Chúa Giê-su làm khách bộ hành cùng đi với các ông. Các ông tâm sự về nỗi thất vọng của mình, nhưng Chúa Giê-su dùng Lời Kinh Thánh mà giải thích cho các ông về Đấng Phục Sinh và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chiều tối, hai ông mời Chúa ở lại, và họ đã nhận ra Chúa Phục Sinh lúc Người bẻ bánh.

Chúa cũng đang mời gọi các gia đình hãy tin vững vào Lời Chúa là Lời chân thật, Lời yêu thương, Lời bền vững, Lời dẫn chúng ta đến cõi sống muôn đời. Bởi Lời Chúa là chính Chúa. Lời đã hóa thành Nhục Thể, thành Con Người, thành Hiến Lễ Cứu Độ trên Thánh Giá, và còn ở lại với trần gian cách huyền diệu trong Thánh Thể. Lời Chúa sẽ thấp lên trong ta niềm tin, sẽ làm bùng lên trong ta niềm yêu mến, và sẽ làm cho ta vững vàng niềm trông cậy. Thánh Thể Chúa sẽ bồi dưỡng linh hồn ta đủ sức mạnh chiến đấu trong cuộc đời và nhất là đủ sức mạnh để ta có thể sống bí tích Thánh Thể giữa đời, là bẻ tấm bánh đời mình ra mà chia cho người sống, bình an, và hạnh phúc.

Ước gì các gia đình ngộ ra: khi nghe và thực hành Lời Chúa, kết hiệp với Thánh Thể và bẻ tấm bánh đời mình ra, thì các gia

đình đã gặp Đấng Phục Sinh, sống sức sống Phục Sinh và loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho người cho đời.

Ông Tư hay nói linh tinh: “Mỗi bữa cơm gia đình, là một lần gặp được đấng Phục Sinh. Hãy nhớ đến những hy sinh của nhau, để cả nhà có cơm bánh cá thịt mà hưởng dùng, cho đấng sống ở đời này, và sống lại ở đời sau nữa. Cả nhà mình đừng quên”.

Lạy Chúa xin cho các gia đình nhận ra tình Chúa, khi sống với Lời Chúa, với Thánh Thể và trong bữa cơm gia đình. Amen.

04/4 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

Phúc Âm: Lc 24, 35-48

"Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Đây Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bối ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật

Môse, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HIỆP NHẤT TRONG CHÂN LÝ, TRONG CHÚA GIÊSU
"Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh".

Đang lúc các môn đệ cùng hướng lòng về Chúa Giê-su Phục Sinh qua các chứng từ của những người đã gặp Người, thì Người hiện ra giữa các ông và chúc bình an cho các ông. Thấy họ bối rối, Chúa chỉ cho họ xem dấu tích của những vết đinh, của lỗ đòng, để họ yên tâm và tin tưởng. Chúa còn ăn uống trước mặt các ông, và nói cho các ông biết tất cả những gì Thánh Kinh đã nói, phải được ứng nghiệm nơi Người: Người đã chết vì yêu và phải sống lại để cứu rỗi mọi người.

Bình an của Chúa Giê-su ban, là bình an của "người đã chết và sống lại". Bình an ấy dành cho những ai đồng lòng đồng dạ với nhau trong cùng một mối tình với người dám chết vì yêu, để được sống lại cùng Người. Đây không phải là loại bình an ảo tưởng, giả tạo theo kiểu bình an thoáng qua của phàm tục, nhưng là một loại bình an chắc chắn, thánh thiện và vĩnh cửu.

Mỗi gia đình đều có cái kinh nghiệm bình an và bất an trong đời rồi. Khi kiêu căng, ích kỷ, gian dối, bất chính, lòng luôn bất an, và nếu có hưởng thụ mọi thứ ở đời này, thì sớm muộn cũng ngộ ra ấy chỉ là thứ bình an hạnh phúc phù du giả tạo.

Ước gì các gia đình kết hiệp với Chúa Giê-su và hiệp nhất với nhau trong Người: hiệp nhất lòng trí, ý hướng, và hành động dẫn thân cứu đời, để xứng đáng lãnh nhận hồng ân bình an.

Có chuyện kể rằng: “Ông kia luôn tự hào nhà mình có 8 đứa con trai rất đoàn kết. Không ai dám đụng đến nhà mình. Thế nhưng, lại nghe nói, họ đoàn kết mà hung dữ quá, nên có 4 anh em ở tù rồi”. Ông Tư nói: “Đoàn kết trong chân lý, hiệp nhất trong Chúa Giê-su, cùng sống Lời Người, mới có bình an thật”.

Lạy Chúa, xin nối kết các gia đình trong tình yêu của Chúa Giê-su Phục Sinh, để các gia đình được vui sống bình an. Amen.

05/4 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

Phúc Âm: Ga 21, 1-14

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.

Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.

Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gắp, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HIỆN THÂN ĐÁNG PHỤC SINH LUÔN HIỆN DIỆN

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”.

Sau một đêm đánh cá và trở vào bờ mà không được con cá nào, Chúa Giê-su hiện ra cùng các môn đệ ở bờ biển, và bảo các ông “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông đã vâng lời và đã được mẻ cá lạ lùng. Lên bờ, các ông đã thấy sẵn lửa than hồng để nướng bánh và cá cho buổi điếm tâm với Đấng Phục Sinh. Chính Người lấy bánh và cá trao cho những môn đệ thân thiết của mình và mời từng người ăn. Cử chỉ trong bữa điếm tâm trên biển không khác gì với cử chỉ trong bữa ăn vượt qua mà thầy trò đã cùng ăn cùng uống trước giờ tử nạn.

Các môn đệ, không ai nói với ai điều gì, nhưng trong lòng mỗi người đang tin chắc Thầy mình đã phục sinh và đang hiện diện giữa chúng mình. Tất cả cùng một niềm tin, yêu sâu lắng.

Nếu trước đây, Chúa Giê-su hiện diện với các môn đệ bằng thân xác con người, thì hôm nay Chúa đồng hành và hiện diện với các ông cách thiêng liêng trong thân tính của Thiên Chúa.

Đây cũng là sứ điệp cho mỗi gia đình. Đấng Phục Sinh không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian thuộc trần gian này nữa, nhưng Người hiện diện ở mọi nơi, trong mọi lúc. Lời Người, Thánh Thể Người và Tình Yêu Người không chỉ là sự hiện diện của uy quyền cho chúng ta chắc chắn sẽ thu hoạch mẻ cá lạ lùng, mà còn là tâm điểm nối kết mọi người nên một trong tình thân thánh thiện, nên một trong cùng một Đấng Phục Sinh.

Ước gì các gia đình nhận ra hiện thân của Chúa Giê-su trong nhà mình, chính là vợ chồng, là cha mẹ, là anh em, đang mời nhau dùng bữa cơm gia đình, bữa cơm kết tinh từ những hy sinh của nhau, kết tinh từ một tình yêu dâng hiến cho nhau có được sự sống đời này, và cùng nhau hướng về sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa, sống nhờ Thánh Thể Chúa và bẻ tấm bánh đời mình để nuôi nhau. Amen.

06/4 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

Phúc Âm: Mc 16, 9-15

"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.

Thánh Mac-cô điếm lại một loạt các lần hiện ra của Chúa Giê-su, sau khi Người sống lại. Và thánh sử cho biết: các môn đệ của Người không dễ tin ngay, nghĩa là, trong lòng của các ông cũng còn bao điều nghi ngại. Chúa đã quở trách các ông cứng tin, không tin vào những chứng nhân phục sinh. Vì thế, Người đã hiện ra với chính các ông, và cho họ xem những dấu đinh trên tay chân, xem lỗ đòng nơi cạnh sườn. Rồi Người sai họ đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn người.

Chúng ta vui mừng vì niềm tin của chúng ta được đặt đúng vào địa chỉ bảo đảm vững chắc, đó là lời chứng và đời chứng của các Tông Đồ, những người đã gặp được Đấng Phục Sinh.

Các thế hệ tông đồ thông truyền niềm tin ấy cho chúng ta không chỉ bằng Lời, mà còn bằng đời sống như đời sống của Đấng Phục Sinh, đời sống hân hoan chết đi vì yêu người.

Đến lượt các gia đình chúng ta, cũng phải làm chứng cho mọi người rằng: gia đình tôi đang sống sự sống của Đấng Phục Sinh, hay nói đúng hơn: đang sống trước đời sống phục sinh ngay trên dương gian này, bằng sự buông bỏ tất cả những gì là phù du, chóng vánh; bằng tình yêu chịu hy sinh, chịu chết cho nhau; bằng niềm vui bình an của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô.

Sống và loan báo Tin Mừng Phục Sinh là niềm vui vĩ đại!

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 4 năm liên tục phát sóng của kênh youtube Sống Theo Lời Chúa TV. Xin cảm ơn quý gia đình, quý ân nhân. Xin cầu nguyện cho STLC TV kiên trì loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các gia đình. Xin sẻ chia cho người thân kênh youtube này, để Lời Chúa và tình yêu Chúa được loan đi trên không gian mạng và đến với mọi người.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho các gia đình hân hoan sống đời phục sinh ngay hôm nay, trên dương trần này. Amen.

07/4 CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH.

CN Lòng Thương Xót

Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.

Phúc Âm: Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Đidymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông:

"Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
DÒNG SUỐI CỨU ĐỘ ĐÃ CHẢY RA
“Hãy xỏ ngón tay con vào đây...”

Tám ngày trước, Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, mà không có Toma. Nghe anh em kể lại, Toma nói “Nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, không thọc bàn tay tôi vào lỗ đòng, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, Chúa hiện ra và có cả Toma nữa. Chúa bảo hãy thọc ngón tay con vào đây, hãy thọc bàn tay con vào đây. Và ông nói: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”. Một tuyên tín chắc chắn, thay cho lời xin lỗi cứng tin.

Lỗ đinh trên tay và lỗ đòng trên cạnh sườn là dấu tích của một Con Thiên Chúa chịu chết vì yêu. Tình yêu ấy vắt cho đến kiệt giọt máu nước cuối cùng trong thân người đã chết. Dòng máu và nước ấy chính là dòng suối của lòng xót thương, dòng suối cứu độ, mà từ ngàn xưa lời tiên tri Isaia đã loan báo: “Các ngươi hãy hân hoan mức nước nơi suối Đấng cứu độ” (Is 12,3).

Dòng máu và nước ấy đang mời gọi và thôi thúc các gia đình hãy hưởng nguồn ân sủng Bí Tích từ cạnh sườn Đức Ki-tô. Ấy chính là ân sủng của lòng thương xót. Chỉ khi lòng thương xót của Chúa mở ra, chúng ta mới được cứu độ, bằng không, chúng ta sẽ phải chết muôn đời. Bởi tội lỗi con người, từ tội nguyên tổ, đến tội mình phạm, chất chồng lên cao như núi, nhưng Đấng tỏ bày lòng thương xót của Thiên Chúa đã hạ mình đến tận

cùng sâu thăm, rồi lại chết trên đỉnh núi kia, để máu và nước của Người tuôn xuống mà rửa sạch cả tội lỗi gian trần.

Các gia đình luôn có những người cứng tin như Tô-ma, nhưng Chúa vẫn chiều ý đến tận cùng có thể, để người cứng tin được cứu độ. Ước gì các gia đình giúp nhau tin thác vào lòng thương xót của Chúa, và cùng nhau cất tiếng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của gia đình con".

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chỉ tin thác vào lòng thương xót của Chúa, và không tin thác nơi vật chất trần gian. Amen.

08/4 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH.

Cv 4, 23-31; Ga 3, 1-8

Phúc Âm: Ga 3, 1-8

"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **ƠN TÁI SINH VÀ ĐỜI SỐNG MỚI**

“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Mỗi Ki-tô hữu công giáo đều đã được sinh lại bởi Nước và Thánh Thần qua Bí Tích Rửa Tội. Việc tái sinh này là một ân huệ vô cùng lớn lao của Thiên Chúa, chứ không phải bởi lý trí, học thức hay tài năng của chúng ta. Việc quan trọng hơn cả là chúng ta phải sống với ân sủng tái sinh, nghĩa là sống đời sống mới trong Chúa Giê-su Ki-tô, để được cứu rỗi.

Bởi sau khi nhận được ơn tái sinh, chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa giữa bao nhiêu thách đố. Sa-tan luôn mời mọc chúng ta sống lại đời sống cũ, bất chính, hướng hạ, đời sống theo bản tính xấu xa của con người cũ. Vì thế, mỗi tín hữu cần cầu xin Chúa Thánh Thần ơn trung thành sống đời sống mới.

Đừng lầm nghĩ danh xưng công giáo đã đủ là căn cước công dân Nước Trời, đã đủ để được sống lại và sống đời đời. Nhưng phải luôn luôn sống công chính là mến Chúa và yêu người.

Cũng đừng xem thường lương dân, bởi vì, có thể họ chưa được rửa tội bằng nước, nhưng họ khát khao và thực sự sống công chính. Chúa có thể chuẩn nhận, và ban cho họ ơn tái sinh nhờ lòng mến, nhờ chứng từ công chính của họ, và cách ấy, giáo lý gọi là được rửa tội bằng Lửa hoặc bằng Máu.

Việc họ được tái sinh như thế nào là việc của Chúa, không ai thấu hiểu được, không ai xét đoán, thẩm định được. Vâng, “Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính”. Người công giáo thì càng phải sống công chính mới được cứu độ.

Ước gì các gia đình công giáo giúp nhau sống công chính giữa những bất chính, không chỉ để giữ vững đức tin của mình, mà còn để làm chứng cho mọi người về niềm vui, bình an, hạnh phúc đích thực của người tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình luôn tạ ơn Chúa vì hồng ân tái sinh, và tạ ơn bằng cách sống Lời Chúa, giữ luật Chúa. Amen

**08/4 LỄ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng (25/3).
Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.**

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sê; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỂ CHO CHÚA THÁNH THẦN THỰC HIỆN
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”

Thiên Chúa là Đấng Uy Quyền. Uy quyền của Ngài là để thực hiện mọi việc Khôn ngoan, Tốt Lành, Thánh Thiện như bản tính hằng hữu của Ngài. Uy quyền của Ngài là để thi thố Lòng Thương Xót vô biên đối với mọi loài thụ tạo, cách riêng đối với con người tội lỗi. Ngài không dùng uy quyền của Ngài để thực hiện điều gì bất an, bất hạnh cho con người.

Vì thế, trước tiên và cần thiết nhất, mỗi chúng ta hãy xác tín về Chúa của chúng ta đang tin thờ là như thế. Nhờ đó, chúng ta có thể thấu hiểu điều này là: ngay cả việc mà chúng ta tưởng là gian nan, khốn khó, khổ đau, thì trong ý định tốt lành của Thiên Chúa, đó là điều mang lại cho chúng ta bình an hạnh phúc.

Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria rằng: “Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu....”.

Đó là một Tin Mừng vĩ đại cho nhân loại. Nhưng cái giá của Tin Mừng ấy thật đắt: vì phải được đánh đổi bằng sự vâng phục tuyệt đối của Con Một Thiên Chúa, vâng phục Chúa Cha, mặc lấy thân phận con người; vì phải được đánh đổi bằng sự vâng phục của một Đức Maria, bằng lòng để cho Thiên Chúa làm xáo trộn con người tự nhiên của mình, bằng lòng nhận lấy những khổ đau cùng với Người Con mình cưu mang...

Với sức con người, thì không thể. Nhưng bởi phép Chúa Thánh Thần, Con Chúa đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và cũng với sức của Thánh Thần, Maria đã Xin Vâng đón nhận.

Ước gì các gia đình cũng hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần và bằng lòng để cho Chúa Thánh Thần thực hiện ý định của Thiên Chúa nơi mỗi người và nơi gia đình mình. Ý định của Thiên Chúa luôn luôn là bình an thiện hảo, là hạnh phúc.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thực hiện điều Thiên Chúa muốn nơi mỗi người, và nơi mỗi gia đình chúng con. Amen.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **KÍNH CHÀO ĐỨC MA-RIA, MẸ ĐẦY ƠN SỦNG**

Giu-se Đào văn Định

“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm nhân, sống như người trần thế.” Pl 2,6-7

“Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1 Ga 4,10)

Hôm nay Thiên Chúa sai thiên sứ Gáp-ri-en truyền tin cho Đức Ma-ria khởi đầu công trình cứu độ, vì của những lời hứa và sự chuẩn bị của Thiên Chúa đã đến thời viên mãn. Thiên Chúa muốn cho Ngôi Lời của Người mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Ma-ria để cứu độ loài người.

Đức Ma-ria hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng (Lc 1,34) Và sứ thần trả lời: Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Thánh Phaolô giải thích thêm: “Đấng Thiên Sai là Thiên Chúa thật và là người thật” (Col 2.9).

Và sau khi nhận ra ý Chúa, Mẹ đã đáp lại: “Vâng, đây tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Đức Ma-ria trở thành Mẹ của Chúa Giê-su nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần (Lc 1, 34-35).

Trong suốt Giao Ước Cũ, sứ mệnh của nhiều phụ nữ đã được chuẩn bị cho sứ mệnh của Đức Ma-ria. Ngay từ đầu đã có E-và, mặc dầu bất tuân, bà đã nhận được lời hứa về một hậu thế sẽ

chiến thắng kẻ ác, cũng như lời hứa rằng bà sẽ là mẹ của tất cả những người sống (St 3,15,20).

Cũng từ lời hứa này, hậu sinh của Eva là Sa-ra đã thụ thai trong lúc tuổi già (St 18,10-14; 21,1-2).

Ngược lại với mọi mong đợi của con người, Thiên Chúa đã chọn những người bị coi là nhỏ bé và hèn mọn để thể hiện lòng trung thành với lời Người đã hứa: Ha-ma, mẹ của Samuel; De-bo-rah; Rút; Judith và nhiều phụ nữ khác (1 Cr 1,17; 1 Sam1).

Đức Ma-ria nổi bật giữa những người nghèo và khiêm nhường của Chúa, những người tin tưởng, hy vọng và nhận được ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Sau một thời gian dài chờ đợi, thời gian đã viên mãn nơi Mẹ, Nữ Tử Si-on cao quý, và kế hoạch cứu rỗi mới được thực hiện (Gal 4,4: LG 55).

Vì vậy, để trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế, Đức Ma-ria đã được Chúa ban cho những ân sủng phù hợp với vai trò đó và được Thần Khí hướng dẫn và trợ giúp để Mẹ hoàn tất sứ mạng của mình trong chương trình cứu độ.

Thiên sứ Gáp-ri-en lúc truyền tin đã chào Mẹ là “đầy ân sủng” và loan báo rằng “Thưa bà Ma-ria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận (Lc 1, 30-33; 2 Sm 7).

Nhưng theo lịch sử cứu độ ghi lại, dòng dõi của Đa-vít dường như đã bị phá vỡ vào năm 587 trước Công nguyên. Sáu trăm năm sau, thiên sứ Gáp-ri-en hiện ra với Đức Ma-ria, người đã đính hôn với một người nam tên Giu-se, thuộc dòng dõi Đa-vít.

Chuyện dòng dõi Đavit tưởng chừng như đã kết thúc trên thực tế, thì chúng ta lại được nghe thiên sứ Gáp-ri-en nhắc lại

trong biến cố Truyền tin. Những yếu tố giống nhau mà thiên sứ đã đề cập với Ma-ria trong Tin Mừng Lu-ca về Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế, đã được ghi chép trong sách Samuel rằng: “Khi ngày đời người đã mãn và người đã năm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi người đứng lên kế vị người- một người do chính người sinh ra và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền...Nhà của người và vương quyền của người sẽ tồn tại mãi mãi” (2 Sm 12,13,16).

Vì vậy, trên thực tế dòng dõi vua Đa-vít không bị cắt đứt và giờ đây có ý nghĩa đầy đủ của Lời Thiên Chúa hứa đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su Ki-tô, là Đấng Messiah, dòng dõi con cháu vua Đa-vít (Ep 1,9b-10) và cũng để minh chứng sự thật lời mà thiên sứ Gáp-ri-en đã nói: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Quả thực, Đức Ma-ria là E-va mới đã vâng nghe Lời Chúa và phó thác cho Chúa trọn vẹn. Đi ngược lại ước nguyện của các thiếu nữ thời ấy, Mẹ đã quyết sống đồng trinh. Nhưng, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ria cả hai: vừa đồng trinh vừa làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại. (ĐHV, 933).

Hiệp thông trong ngày Giáo Hội mừng lễ Truyền Tin cho Đức Ma-ria, với tâm tình yêu mến và tạ ơn Mẹ Ma-ria vì Mẹ đã tặng cho chúng ta “Chúa Giê-su, món quà quý nhất mà chính lòng Mẹ cũng quý nhất vì: “Giê-su, Con lòng bà”, chúng ta nguyện noi gương Mẹ sống ân dật khiêm cung, nhưng đồng thời, cũng cùng Mẹ luôn hiện diện phục vụ.

Mẹ hằng ở bên Chúa Giê-su và bảo chúng ta thực hiện Lời Người: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Mẹ muốn chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa Giê-su đang ở trong Hội Thánh, và trong tâm hồn chúng ta.

Mẹ muốn chúng ta đến cùng đi với Mẹ, để cùng Mẹ đến với những mảnh đời bất hạnh, những mái ấm của các trẻ mồ côi, khuyết tật, người vô gia cư trên đường phố, viện dưỡng lão. Dù khả năng chúng ta giới hạn, nhưng hãy học noi Mẹ đem đến

cho tha nhân một món quà tặng quý giá nhất: “Hãy cho họ Chúa Giê-su.” (ĐHV 926,927,934; GH 53)

Và lời cuối Mẹ Ma-ria muốn mời gọi chúng ta hãy học noi Mẹ một linh đạo sâu xa: “Mẹ hoạt động, nhưng tất cả mọi cử chỉ và tư tưởng, dù vụn vặt nhất cũng vì Chúa Giê-su, Mẹ không thể có một giây phút nào ngoài Chúa Giê-su.” Mẹ có một đời sống nội tâm sâu sắc vô tận. Trong Mẹ, hoạt động và chiêm niệm không tách lìa nhau: “Chiêm niệm giữa hoạt động và hoạt động do chiêm niệm giữa lòng đời”(ĐHV 937).

Vì thế để sống và thực hành linh đạo của Mẹ, ước gì các gia đình chuyên cần học hỏi Lời Chúa vì không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô. Mỗi nhà nên cần có cuốn Kinh Thánh để học biết và yêu mến Chúa Ki-tô (Pl 3,8) . Hãy năng đọc Tin Mừng và suy gẫm cùng với Mẹ Ma-ria, Mẹ của Giáo Hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nếm được hương vị phong phú nơi mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, và thôi thúc chúng ta thực hiện những Lời Chúa Giê-su giảng dạy (Ga 14,26).

Lời Chúa linh hoạt và sống động sẽ trở thành niềm hoan lạc và niềm vui của tâm hồn chúng ta (Tv 119,105) và là ngọn đèn rọi bước chân, là ánh sáng cho nẻo đường chúng ta đi trên cuộc lữ hành trần thế. (Gr 15,16; Summa Vitae Spiritus ASS, trang 164)

Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu,

Xin Chúa ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trên chúng con để chúng con có thể thưa lời xin vâng như Đức Ma-ria đã thưa “xin vâng” theo thánh ý Chúa và hân hoan đón nhận Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Con Chúa nhập thể.

Xin cho chúng con biết noi gương Đức Ma-ria đón rước Chúa Giê-su Ki-tô vào trong tâm hồn chúng con, và xin Chúa đủ lòng thương tất cả những ai đang mong chờ ơn cứu độ, cùng

ban cho toàn thể giới nhận biết Chúa Giê-su chính là Đấng nhân loại đợi trông.

Xin cho những ai đang gặp cảnh nghèo khó, bệnh tật, và gian truân được cảm nghiệm sự an ủi và tình mẫu tử của Mẹ Ma-ria.

Amen.

09/4 THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH.

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

Phúc Âm: Ga 3, 7-15

"Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các người phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".

Nicôđêmô hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

TIN CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, ĐÚNG ĐỊA CHỈ CỨU ĐỘ

“Không ai lên trời được, ngoại trừ người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời”.

Câu chuyện sinh lại bởi Nước và Thánh Thần làm nhiều người thắc mắc. Vì thế, qua ông Nicôđê mô, Chúa Giê-su giải thích cho chúng ta hiểu về ơn gọi Tái Sinh: một ơn gọi bởi tình yêu Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần, mời gọi con người tin vào Đức Ki-tô, đón nhận ơn Thánh Tẩy, để được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, được sống đời sống mới trong Chúa, hôm nay và mai sau trong Nước Thiên Chúa.

Chúa Giê-su một lần nữa xác nhận ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu không ở nơi nào khác, không ở một nhân vật nào khác, nhưng chỉ nơi Người mà thôi. “Không ai có thể lên trời, ngoại trừ người đã từ trời xuống, tức là Con Người”. Vì thế, khi đặt niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, là chúng ta đặt niềm tin vào đúng địa chỉ đáng tin cậy, để nhờ Người, chúng ta được cứu độ, được lên trời, được sống sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình luôn nhớ: địa chỉ Đức Giê-su Ki-tô đáng tin cậy ấy, không phải là một địa chỉ vinh quang ngay tức thời, nhưng chỉ được vinh quang ngang qua Thánh Giá của Người.

Ước gì các gia đình công giáo luôn nhìn lên Thánh Giá, không chỉ để tin thờ, chiêm ngưỡng một tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa, mà còn là để bước theo con đường của người từ trên trời xuống, và cùng vác thập giá với Người mà lên trời.

Nói gia đình tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ, thì quá dễ, nhưng việc còn lại là khó hơn, mà mỗi người, mỗi nhà phải kiên quyết thực thi, đó là hãy sống như Đức Ki-tô đã sống: cha mẹ, vợ chồng, con cái đều cùng hy sinh chính mình đi, vì yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu nhau, yêu hết cả mọi người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình can đảm và trung thành hy sinh cho nhau vì sống yêu như Chúa Giê-su Ki-tô. Amen.

10/4 THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH.

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

Phúc Âm: Ga 3, 16-21

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến, để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Chúa Giê-su, Con một của Thiên Chúa đã đến thế gian. Người là ánh sáng mới của sự sống vĩnh cửu chiếu giải vào bóng tối của sự chết ngàn thu. Nếu ánh sáng mới là sự khiêm nhường tự hạ, là lòng khoan dung tha thứ đến vô tận vô cùng, là lòng xót thương cứu rỗi, thì bóng tối kia mãi mãi là sự kiêu

ngạo tự tôn, là cách vô ơn bất tín, là tội lỗi đọa đày. Con người mãi còn trong bóng tối, không muốn nhận lấy ánh sáng, bởi vì lòng trí con người mãi còn mê muội những bã phù vân chóng vánh, mà ảo tưởng là bình an, hạnh phúc tới thiên thu. Lại còn hơn thế nữa, con người để lòng cho ma quỷ thống trị, xúi giục chống lại sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong đời sống mình. Thật đáng tiếc cho ai hờ hững, dửng dưng, từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa, qua tiếng vọng thâm sâu của Chúa Thánh Thần rằng: hãy đặt niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô, để được cứu độ.

Ước gì các gia đình không để nhà mình bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng trần gian làm lóa con mắt trí khôn chúng ta: ánh sáng của tiện nghi vật chất, hào quang của danh vọng, sự lấp lánh của hồng nhan, cái óng ánh của những đồng tiền vàng, cái bóng loáng của vẻ ngoài che dấu sự thật đối trá ở bên trong...

Tất cả đều là những thứ ánh sáng vội vàng chóng vánh đang phỉnh lừa chúng ta. Thật đáng tiếc. Sao chúng ta không có thể tìm thấy cái ánh sáng của chân lý, của sự công chính, của đức thanh bần, của lòng khiêm hạ, cái ánh sáng bình an hạnh phúc nơi Đức Ki-tô và Tin Mừng của Người? Xin hãy nhớ: trần gian này chẳng có nơi nào là bình an hạnh phúc. Bình an hạnh phúc chỉ có nơi Đức tin vào Thiên Chúa trong Đức Ki-tô mà thôi.

Lạy Chúa, xin tách các gia đình ra khỏi cơn mê phù phàm, để họ thuộc trọn về Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô. Amen.

11/4 THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH.

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Phúc Âm: Ga 3, 31-36

"Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng con thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

NHƯ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ SỐNG VÀ ĐÃ YÊU

“Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”.

Mọi sự của Chúa Cha đều ở trong tay Đức Giê-su, Con của Người. Nghĩa là, Đức Giê-su được toàn quyền thực hiện ý định của Chúa Cha. Nói như thế không có nghĩa là Đức Giê-su chiếm lấy quyền của Chúa Cha, nhưng Chúa Cha yêu thương và tín nhiệm Đức Giê-su, vì Đức Giê-su đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha trong mọi sự. Người đã đến thế gian để tỏ bày cho thế gian biết tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa là lớn lao, là vĩ đại, là vô biên dường nào. Người đã tỏ bày cho thế gian biết có một cõi sống đời đời bình an, hạnh phúc, đó là sống trong tình yêu của Thiên Chúa, sống trong Nước Thiên Chúa. Bởi thế, ai tin vào Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, sẽ được sống đời đời.

Các gia đình công giáo đã tuyên xưng Đức Tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, là đã có được một bảo đảm về sự sống đời đời. Nhưng điều quan trọng không dừng lại ở việc tuyên xưng đức tin, mà là sống đức tin ấy giữa trần gian này.

Việc làm của Đức Tin phải là tuân phục thánh ý Chúa, là tín thác hoàn toàn vào Chúa, là để linh hồn, thân xác, tâm trí ta thuộc về Chúa, và thực thi điều Chúa muốn là sống tình bác ái với mọi người. Nói cách khác, sống niềm tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, là sống như Đức Giê-su Ki-tô đã sống: Hiền lành, khiêm nhường, hiến thân, phục vụ, khoan dung, tha thứ... Tất cả mọi ý nghĩ, lời nói, hành vi đều phát xuất bởi một tình yêu cho đi, vì hạnh phúc của tha nhân.

Ước gì, việc thực hành Đức Ái, là bản xét mình của mỗi gia đình về đời sống đức tin. Ông Tư hay nói: “Không mến Chúa, không yêu người, thì không phải là người công giáo”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa, yêu mến Chúa và yêu người như Chúa Giê-su đã sống và đã yêu. Amen.

12/4 THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH.

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

Phúc Âm: Ga 6, 1-15

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngược mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp

làm. Philippê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kéo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÔNG QUÁ LỖ LẮNG CỦA ĂN PHẦN XÁC
“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”.

Đám đông dân chúng theo Chúa Giê-su vì những phép lạ Người đã thực hiện. Vâng, có thể là họ theo vì hiếu kỳ, theo vì ngưỡng mộ, theo vì muốn xin cho mình được điều gì...nhưng cũng có thể họ theo vì sự thôi thúc thầm lặng của Chúa Thánh Thần ở bên trong, làm họ khát khao điều công chính.

Thấy họ say mê theo Người, mà quên cả chuyện ăn uống, Chúa Giê-su đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều và phân phát cho họ ăn no tùy thích. Họ kính phục phép lạ người làm, và nói: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”.

Nhưng Chúa Giê-su biết lòng họ đang nghĩ về một Giê-su sẽ đến cứu dân họ thoát ách nô lệ của đế quốc, cho họ ấm no. Họ không thể hiểu về một Giê-su sẽ hiến dâng thịt máu mình mà nuôi sống con người trên hành trình về quê hương vĩnh cửu.

Lòng con người luôn hướng về những sự dưới đất gọi là vật chất, là phàm tục. Không phải mới hôm qua, hôm nay mà thời nào cũng thế. Bao lâu còn trong cái thân xác hư hèn này, thì con người vẫn mãi còn hướng về những chuyện hư hèn, chóng vánh, mà tưởng lầm là hạnh phúc thiên thu. Chỉ khi nào con người vượt qua được cái giới hạn hư hèn ấy bằng cách buông bỏ sự nô lệ vật chất, con người mới có thể vươn tới Thiên Chúa, chạm được vào thực tại siêu nhiên thanh thoát, vững bền.

Chúa Giê-su hiểu rõ lòng người, và Người đã dùng tấm bánh Thánh Thể để dưỡng nuôi con người. Ước gì các gia đình không để nặng lòng chuyện vật chất, nhưng nhắc nhở nhau siêng năng tham dự thánh lễ, sốt sắng rước lấy Thánh Thể Chúa, sống Lời Chúa và luôn hướng lòng về cuộc sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình không quá lo lắng của ăn phần xác, nhưng lo sống nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Amen.

13/4 THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH.

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

Phúc Âm: Ga 6, 16-21

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trở về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính

Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHỚ ĐẾN CHÚA TRƯỚC TIÊN
“Chính Thầy đây, đừng sợ”.

Có quá nhiều nỗi sợ trong đời sống các gia đình. Nỗi sợ nào cũng như những cơn cuồng phong, sóng động muốn nhấn chìm thuyền đời gia đình vào lòng biển. Nỗi sợ nào cũng làm gia đình kinh hãi, bất an có khi còn làm tàn tạ dung nhan đến cùng tận.

Đối với các Ki-tô hữu công giáo, thì nỗi sợ nào cũng là một thách đố lớn đối với đức tin. Sợ đói nghèo, sợ nợ nần, sợ bệnh tật, sợ chết, đã đành, còn có cả chuyện sợ xấu xí, sợ chê bai, sợ sỉ nhục, sợ thua kém, sợ bị khinh bỉ, sợ mất lòng xếp, sợ mất việc, sợ mất người yêu.... Thế nhưng, đáng tiếc thay, có một điều đáng sợ nhất: đó là sợ tội, sợ mất lòng Chúa, sợ vô ơn với Chúa thì có vẻ như các gia đình lại không lấy làm điều.

Mong các gia đình nhớ cho: Không có gì đáng sợ hơn là mất Thiên Chúa, đấng yêu thương và trung tín muôn đời.

Như thế thì, khi các gia đình đang có Chúa, thì chẳng còn gì phải sợ hãi, phải lắng lo phiền muộn u buồn, chỉ còn việc hát lên: “Có Chúa bước bên tôi lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thánh thời”.

Chúa nói: “Có Thầy đây, đừng sợ”. Ước gì các gia đình tin tưởng vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, Đấng uy quyền và giàu lòng xót thương. Chúa luôn hiện diện và can thiệp vào đời sống mỗi người và đời sống gia đình trong mọi tình huống.

Ông Tư nói linh tinh: “Mỗi khi nhà mình thiếu thốn, nợ nần, lại nhớ đến chỗ mượn tiền trước tiên. Khi nhà mình có người bệnh, lại nhớ đến chuyện cậy nhờ bác sĩ quen trước tiên. Khi

nhà mình bất an, bất ổn vì bất tín, lại nhớ đến chỗ nhậu nhoẹt tiêu khiển trước tiên. Tại sao tất cả mọi tình huống, các gia đình lại không nhớ đến Chúa trước tiên, và nói với Chúa một lời?"

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tín thác hoàn toàn vào Chúa, và cảm nếm được niềm vui bình an, thiện hảo. Amen.

14/4 CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH.

Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

Phúc Âm: Lc 24, 35-48

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để

lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HIỆP NHẤT, BÌNH AN QUANH BÀN TIỆC THÁNH
“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”.

Thầy mình đã bị giết chết trên thập tự giá. Có quá nhiều cảm xúc: đau buồn, xót xa, và cả thất vọng, vỡ mộng. Nhưng các môn đệ còn giữ cho nhau được một mối tình huynh đệ: chung trường, chung lớp, chung bài học yêu thương, chung kỷ niệm buồn vui thuở thầy còn sống với mình. Họ vẫn gắn bó với nhau, xúm xít bên nhau, sum họp đầm ấm trong hòi bi đát nhất của một gia đình thiêng liêng. Những tưởng, đánh kẻ chẵn, thì đoàn chiên tan tác, nhưng không, đoàn chiên vẫn nên một trong tình yêu thương nhau. Hẳn là, các môn đệ đang thực hiện đúng di chúc của Thầy: “Thầy ban cho các con một điều răn mới: là Hãy yêu thương nhau”. Chính trong khung cảnh chứa chan tình thương này, Chúa Giê-su đã hiện ra với các ông và nói: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người bẻ bánh, và giải thích cho các ông lời Kinh Thánh về Đấng Phục Sinh.

Đức tin được củng cố nhờ đức ái các ông đã trao cho nhau. Chúa Giê-su yêu chuộng những ai sống yêu thương, hiệp nhất, sống tình huynh đệ thiêng liêng trong gia đình của những kẻ tin vào Người. Thánh Thể của Người và Lời Hằng Sống sẽ là lương thực bồi dưỡng cho từng người và cho cả cộng đoàn.

Ước gì các gia đình kết hiệp với nhau trong tình thương của một Thầy Chí Thánh là Giê-su, và hãy xúm xít lại với nhau chung quanh bàn tiệc Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa, để đức tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, được củng cố, duy trì và

lớn lên trở sinh hoa trái cứu độ cho mình và cho muôn người.
“Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình, cộng đoàn luôn yêu thương, hiệp nhất, bình an nhờ đón nhận và cụ thể sống Lời Chúa, sống màu nhiệm Thánh Thể trong gia đình giữa đời thường. Amen.

15/4 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Phúc Âm: Ga 6, 22-29

"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

BIẾN CỦA ĂN HƯ NÁT, THÀNH CỦA ĂN VĨNH CỬU

“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”.

Chỉ với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, mà Chúa đã hóa thành của ăn nuôi cả ngàn ấy ngàn người, ăn no và dư. Ở trần gian này chẳng có ai có quyền phép như thế.

Chuyện ăn uống vốn là nhu cầu thiết yếu của con người, nên sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, nhiều người tìm đến với Chúa Giê-su. Biết đâu, lại có một phép lạ nữa về chuyện cái ăn, và họ lại được thưởng thức một bữa ăn diệu kỳ. Thế nhưng, Chúa Giê-su nói: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời...”

Lời Chúa mời gọi các gia đình nhìn lại đời sống và công việc của chúng ta. Chúa muốn các gia đình: làm việc để cộng tác với Người kiến tạo cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người; làm việc vì tình thương và trách nhiệm với gia đình, với xã hội; làm việc để dâng hiến; làm việc là bẻ bánh đời mình; làm việc vì yêu Chúa yêu người; làm việc và kết hiệp với Chúa trong công việc; làm việc và trông cậy vào Chúa, không ỷ sức mình. Đừng làm việc cho được giàu có, dư thừa, ăn sung mặc sướng hơn người, khẳng định đẳng cấp xã hội, nhưng hãy làm việc để có của ăn cho mình và có của ăn để sẻ chia cho người thiếu đói.

Của ăn của uống đời này hay hư nát. Nhà cửa, phương tiện vật chất chẳng phục sinh. Ăn gì rồi cũng chết. Ở đâu rồi cũng chết. Nhưng những gì các gia đình cho đi, những gì giúp đỡ tha nhân để họ có điều kiện sống, là của lễ dâng đẹp lòng Chúa nhất, vì gia đình ấy đã biến của ăn hư nát thành của ăn vĩnh cửu!

Có một bà bệnh, được nhiều người thăm và tặng quà. Nhưng, quà bà nhận buổi sáng, là quà bà nhờ người cho đi buổi chiều.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin vào Chúa Giê-su và cùng Chúa Giê-su, sống, yêu và làm việc vì sự sống đời sau. Amen.

16/4 THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH

Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35.

Phúc Âm: Ga 6, 30-35

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

THẤU HIỂU NỖ KHÁT KHAO CỦA CHÚA GIÊ-SU

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực"

Dân Do Thái yêu cầu Chúa Giê-su làm một dấu lạ để họ tin Người, như dấu lạ manna từ trời rơi xuống nuôi cha ông họ trên đường về Đất Hứa. Chúa Giê-su nói với họ: chính Người là Bánh Bởi Trời đích thực. Nghe vậy, họ xin Người ban cho họ bánh ấy luôn mãi. Người lại xác nhận với họ, chính Người là

Bánh Bơ Trời, Bánh Ban Sự Sống. Ai đến với Người sẽ không hề đói; ai tin vào Người sẽ không hề khát bao giờ.

Chúa Giê-su muốn các gia đình bạn lòng tới sự sống vĩnh cửu, sự sống thần linh của Thiên Chúa, và duy chỉ nơi Người mới có sự sống ấy mà thôi. Chúa Giê-su mãi khao khát chúng ta đón nhận Thánh Thể Người. Bởi vì, Người biết các gia đình chúng ta vẫn mãi tìm kiếm cho mình sự sống ở đời này, mà quên bằng đi chúng ta cần có sự sống vĩnh cửu.

Ai cũng vô tư lao mình vào cuộc kiếm cái sống ở đời này. Ai cũng sợ mình thiếu cái ăn, thiếu cái mặc, thiếu phương tiện sống. Ai cũng sợ mình không còn được sống trên đời này nữa để thụ hưởng cái trần gian này. Được mấy ai thấu hiểu nỗi khát khao của Chúa là: Hãy tìm kiếm sự sống nơi Chúa Giê-su để không chỉ được sống bình an hôm nay, mà còn được sống hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Giê-su là bánh ban sự sống đời đời.

Ước gì các gia đình luôn khao khát đón nhận Lời Chúa Giê-su và Thánh Thể Người, để được sống hôm nay và sống đời đời.

Thấy bà con mình ít đi lễ, có người nói: “Nhớ những ngày covid, cấm cung ở nhà, ai cũng mong cho hết covid để mà đi lễ. Bây giờ, hết covid, thì bỗng làm biếng ra, ít đến nhà thờ, ít rước Chúa. Tại sao vậy? Thế thì có thực thà gì với Chúa không?”

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, sống Lời Chúa và khát khao rước Thánh Thể Chúa vào lòng. Amen.

17/4 THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

Phúc Âm: Ga 6, 35-40

"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hề sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hề ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MỘT GIÊ-SU MỚI, MỘT GIA ĐÌNH GIÊ-SU MỚI

“Ý muốn của Cha Ta là: ai thấy Con thì có sự sống đời đời”.

Nguyên tổ con người bằng lòng làm nô lệ cho Satan. Vì thế, cho đến nay, con người vẫn bị cái bệnh bẩm sinh là luôn để lòng mình dễ dãi nghe theo lời đường mật của con cá mập tận hưởng những lạc thú, vật chất, cách vội vàng, chóng vánh, rồi chết đi mà không về được với cội nguồn là Thiên Chúa.

Thế nhưng, Thiên Chúa xót thương con người, khao khát con người sống lại tình Cha con tốt lành, muốn cứu rỗi con người. Vì thế, Cha đã sai chính Con Một của Người là Đức Giê-su đến trong trần gian, mang Tin Mừng Cứu rỗi đến, để ai đón nhận Con của Người, thì Người ban cho họ quyền làm Con Thiên Chúa và sự sống đời đời. Đó là nội dung những bài giáo lý thuở vỡ lòng, ai cũng có thể nói được. Có người còn có khả năng thuyết giảng thao thao bất tuyệt về vốn kiến thức ấy nữa!

Lời Chúa mời gọi chúng ta không dừng lại ở cái biết, nhưng phải đi từ cái biết, cái thuộc lòng ấy, đến cái thực hành ngay

trong đời sống chúng ta. Thử hỏi ai đã nhìn thấy Đức Giê-su, ai đã thực sự đón nhận Đức Giê-su? Các gia đình cứ nhìn xem đời sống nhà mình thì biết. Hãy thực thà khiêm tốn mà nhận lỗi, vì nhà mình được nghe Lời Chúa, đón nhận Thánh Thể Chúa, nhưng chưa sống thân thiết với Chúa, chưa nên giống Chúa.

Bởi vậy thiên hạ nhìn các việc gia đình mình làm mà chẳng ngợi khen Cha trên trời, đôi khi còn làm ô danh Cha nữa.

Ước gì mỗi người, mỗi nhà, hãy để cho Lời Chúa và Thánh Thể Chúa biến đổi mình thành một Giê-su Mới, thành một con người mới, một gia đình mới, luôn sống theo cách sống của Chúa Giê-su là hiến thân vì yêu người. Có như thế thì mới đúng nghĩa “ai thấy Chúa Con, thì Cha ban cho sự sống đời đời!”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và sống Lời Chúa, là sống yêu như Thánh Thể Chúa Giê-su đã yêu. Amen.

18/4 THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Phúc Âm: Ga 6, 44-51

"Ta là bánh từ trời xuống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: "Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo". Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHỈ TRONG CHÚA GIÊ-SU MỚI CÓ CUỘC SINH TỒN
“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”.

Chúa Giê-su nói: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy”. Người cho chúng ta biết: Ý muốn và khao khát của Thiên Chúa là con người hãy đến với Đức Giê-su. Chúa Thánh Thần, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sẽ sáng soi con người từ chỗ mê muội tham lam cuộc sống phàm trần này đến chỗ ngộ ra sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần, ngọn lửa mến của Thiên Chúa, sẽ làm nóng lên trong chúng ta khao khát được yêu và yêu mến Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Vâng, đó là cách mà Thiên Chúa Cha yêu thương và “lôi kéo” chúng ta tìm đến ơn cứu rỗi, đến sự sống trường sinh nơi Chúa Giê-su Ki-tô. Nghĩa là, Chúa Giê-su Ki-tô sẽ cho chúng ta “sống lại trong ngày sau hết”.

Hẳn là, ai cũng phải biết rằng: không có cái gọi là “hằng sống” trên cõi đất này. Thế nhưng ai cũng khao khát sống và tồn tại, rồi lao mình vào cuộc sinh tồn. Chuyện kiếm cái ăn để sống, đã đành. Thời nào cũng có chuyện kiếm cái ăn để sống cho sung mãn mà tận hưởng lạc thú thế trần này. Bất chấp giá tiền nào, người ta cũng tìm cho được sơn hào hải vị. Bất chấp tiếng lương tâm, người ta còn ăn cả thai nhi như ăn một loại hàng nằm động vật. Để mà chi? Chúa không muốn chúng ta mê muội lao đầu vào cuộc sinh tồn như thế đâu. Vì đó không phải là cuộc sinh tồn, mà chính là lao đầu vào cõi chết nghìn thu.

Ước gì các gia đình lắng nghe Lời Chúa và rước lấy Thánh Thể Chúa Giê-su, là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Chính Người và chỉ có Người, mới cho chúng ta có cuộc sinh tồn đích thực: sống lại trong ngày sau hết, trong Nước của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa đã ban Lời Đức Ki-tô và Thánh Thể Người là Bánh Hằng Sống, cho các gia đình được bình an, tồn tại và được trùng phùng sum họp trong Nước Chúa. Amen.

19/4 THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Phúc Âm: Ga 6, 53-60

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

RƯỚC LẤY THÁNH THỂ VỚI LÒNG TIN CẬY MẾN

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống"

"Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?". Câu hỏi của người Do Thái thuở ấy, vẫn còn là câu hỏi

của nhiều người hôm nay. Ước gì đó không bao giờ là thắc mắc, là tranh luận, là câu nói dừng dừng do lòng nghi ngờ kém tin, kém yêu của mỗi Ki-tô hữu Công Giáo. Bởi bài giáo lý về Thịt và Máu Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể, phải được cảm nghiệm bằng chính lòng tin tưởng vào lòng thương của Thiên Chúa Cha, phải được cảm nghiệm bằng lòng yêu mến Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, và phải được cảm nghiệm cách khiêm nhường về thân phận yếu hèn của mình, cần thiết có sự sống của Thiên Chúa. Như vậy, cần có ba nhân đức đối thần là Tin, Cậy, Mến mới giúp ta thấu hiểu mầu nhiệm Thánh Thể hay nhiệm tích vô cùng cao quý này. Đừng mong hiểu mầu nhiệm này bằng trí khôn, sự hiểu biết nhỏ bé của loài người.

Sau lời truyền phép của Linh Mục, thì cả con người của Đức Giê-su đã hiện diện trong hình bánh rượu, và khi chúng ta rước lấy, là chúng ta ăn uống chính Thịt Máu Chúa Ki-tô.

Đó là niềm tin, là lẽ cậy trông và là lòng yêu mến của chúng ta. Tin Chúa Giê-su đang ngự thật cả con người trong ta. Cậy trông Chúa Giê-su ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và yêu mến Chúa Giê-su, để sống cách sống yêu của Chúa Giê-su, bẻ tấm bánh đời mình ra nuôi sống mọi người. Khi rước lấy Mình Máu Chúa Giê-su với tâm tình ấy, các gia đình đã tuyên xưng cho mọi người biết rằng: Chúng tôi tin chắc rằng: Đức Giê-su đã lấy Thịt Máu Người cho chúng tôi ăn, uống, để chúng tôi sống nhờ sức sống của Người, mà tiến về quê hương vĩnh cửu, sống cuộc sống hằng sống nhờ Bánh Hằng Sống chính là Người.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình luôn khát khao và rước lấy Thánh Thể Người với lòng Tin, Cậy, Mến. Amen.

20/4 THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

Phúc Âm: Ga 6, 61-70

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lăm bằm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các người khó chịu ư? Vậy nếu các người thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các người là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các người có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các người rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

THẦY MỚI CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống"

Người Do Thái nói: "Lời Chúa nghe chói tai". Vâng họ cho là chói tai, vì Lời Chúa dạy họ sống công chính. Trong khi đó, họ nghĩ rằng: ở đời này, mà sống công chính thì lấy gì mà vui.

Vâng, khi con người còn mê muội tìm vui nơi những lạc thú chóng qua, thì nghe sao được, thì chấp nhận sao được loại hạnh phúc siêu nhiên nơi Thần Trí? Khi con người còn ảo tưởng sống và sống lâu dài trên cõi đất này, thì chấp nhận sao được chuyện

chết, sống lại, và sống đời sau? Khi con người còn mãi nặng lòng với những chuyện thấp hèn và xem chuyện thấp hèn là vui, thì làm sao mà nghe được Lời dẫn đường hướng lên trời, hướng đến điều siêu nhiên, hướng đến sự sống vĩnh cửu? Tóm lại, ai cho là Lời Chúa chói tai, người ấy không muốn sống công chính.

Cẩn thận! Con quý thời nay nó ranh hơn thời xưa rồi. Nó không xúi giục chúng ta nói: “lời Chúa chói tai”. Nhưng nó bảo chúng ta long trọng rước lấy Lời Chúa như Lộc Xuân; nó bảo chúng ta cứ nói Lời Chúa cho thật hay, giảng giải thật giỏi cho người ta biết mình có kiến thức uyên thâm. Rồi nó lại xúi giục chúng ta không sống Lời Chúa, như mình đã nói, đã dạy.

Thảo nào, có những người nghe Lời Chúa thì cứ nghe, nói Lời Chúa thì cứ nói, mà làm theo lời thế gian cho có lợi hơn, cho vui hơn thì cứ làm. Hoá ra, “Con vẫn biết, Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”, nhưng con thì lại mãi cần sự sống đời này!

Ước gì các gia đình không lừa dối Chúa nữa, nhưng luôn chân thành đón nhận và thực hành Lời Chúa dạy, và cảm nếm được nguồn bình an hạnh phúc thật của đời sống công chính.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình buông bỏ những mê đắm thế trần, và quyết tâm sống công chính theo Lời Chúa dạy, để được hạnh phúc bình an thật, và được sống muôn đời. Amen.

21/4 CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH. **Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.**

Phúc Âm: Ga 10, 11-18

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói

đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MỤC TỬ DÁM SỐNG, DÁM CHẾT VÌ YÊU CHIÊN

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”.

Chúa Giê-su, được Chúa Cha sai đến, để tỏ bày lòng yêu thương của Thiên Chúa cho con người, và vận mệnh của con người được trao cho Chúa Giê-su. Vì thế, Người nói: “Ta là Mục Tử Tốt Lành” và “Mục Tử thí mạng sống mình vì đoàn chiên”. “Thí mạng sống” không có nghĩa là liều mình vào chỗ chết một cách oan uổng, vô nghĩa, nhưng là sẵn sàng dâng hiến mạng sống quý giá của mình làm lễ vật toàn thiêu, để Thiên Chúa Cha vui lòng mà tha thứ tội lỗi cho nhân loại, mà mở cửa Nước sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Vâng, cái chết của Chúa Giê-su trên Thập Giá, là cái chết của Mục Tử Nhân Lành chết cho đoàn chiên được sống. Bởi, Người đã sống lại, để ai tin vào Người sẽ được sống lại với Người. Hơn nữa, Người còn để lại chính Thánh Thể Người nơi bí tích huyền diệu, làm lương thực cho con người trên đường lữ hành về Thiên Quốc.

Chúa muốn mỗi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình mục tử của Chúa trong đời sống gia đình, cộng đoàn giáo hội, xã hội.

Cha mẹ là mục tử của con cái. Anh chị là mục tử của các em. Những người có vai trò trách nhiệm trong cộng đoàn đều là những mục tử. Hãy noi gương Mục Tử Nhân Lành là Chúa Giê-su, để biết trải lòng yêu thương đoàn chiên bé nhỏ của mình. Thiếu lòng hiền lành khiêm nhường, thiếu yêu thương những người thuộc về mình, thì chắc chắn cũng sẽ thiếu nhẫn nại, thiếu khoan dung, thiếu thấu cảm, thiếu hy sinh cho đoàn chiên.

Mục tử phải gánh cái gánh nặng của đoàn chiên, và không bao giờ là cái gánh nặng cho đoàn chiên cả. Cha mẹ nuôi nấng 10 đứa con, nhưng 10 đứa con không nuôi nấng một mẹ già. Tại sao?

Mục tử là người dám sống, dám chết vì yêu đoàn chiên.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn mục tử nhân lành, cho các gia đình dám sống, dám chết vì yêu như Chúa đã yêu. Amen.

22/4 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH

Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

Phúc Âm: Ga 10, 1-10

"Ta là cửa chuồng chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lừa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
VINH DỰ SỐNG TRONG GIÁO HỘI CỦA NGƯỜI
“Ta là cửa chuồng chiên”.

Chúa Giê-su nói: “Ta là Cửa Chuồng Chiên”, nghĩa là ai cũng phải đi qua cửa, là qua chính Người, mới vào được chuồng chiên của Người là Giáo Hội. Tất cả những ai không qua Người mà leo trèo theo lối khác để vào chuồng chiên đều là người gian, kẻ trộm. Những con chiên qua cửa Đức Giê-su mà vào, thì nghe tiếng Người, hiểu tiếng Người, hân hoan để Người dẫn đi tới đồng cỏ xanh tươi, tới nguồn suối mát, để người bồi dưỡng sinh lực và sống an bình thanh thoi. Thật là một vinh dự lớn lao!

Vâng! Giáo Hội mà Chúa Giê-su đã thiết lập là Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Mỗi Ki-tô hữu Công Giáo, được vinh dự nhận lãnh Bí tích Rửa Tội là đi vào đúng cửa để sống trong ràn chiên là Giáo Hội của Người.

Vì thế, bốn phận của các gia đình công giáo là quý chuộng ơn Đức Tin ấy qua việc khước từ nghe tiếng kẻ lạ, từ chối lời mời mọc dỗ dành của kẻ ngoài ràn chiên, can đảm từ chối lời xúi giục của những kẻ phá hoại sự hiệp nhất của Giáo Hội. Hơn nữa, các gia đình còn phải thể hiện lòng quý chuộng ơn Đức Tin bằng việc “nghe tiếng Chúa Giê-su, hiểu tiếng Người,

tin tưởng để Người dẫn bước đi” vào nguồn ân sủng của Người là các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể.

Ước gì các gia đình luôn nhớ: chỉ trong Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta mới có một mối tình đích thực đúng nghĩa, mới có một chân lý vững bền, mới có một sự sống viên mãn. Có yêu mến Chúa Giê-su, thì mới yêu mến Giáo hội của Người, và từ đó, các gia đình mới đủ sức để yêu nhau, thuộc về nhau, hôm nay trên dương trần này, và mai sau trong Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, gia đình con được vinh dự sống trong Giáo Hội của Người. Xin cho nhà con lắng nghe, thấu hiểu, thực hành Lời Người dạy và ký thác trọn cuộc đời trong tay Người. Amen.

23/4 THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

Phúc Âm: Ga 10, 22-30

"Tôi và Cha Tôi là một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BÌNH AN, HẠNH PHÚC NƠI ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ
“Tôi và Cha Tôi là một”.

“Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi”.

Như thế là Chúa Giê-su nói rất rõ cho người Do Thái biết về sứ mệnh của Người đã được Chúa Cha trao phó. Sứ mệnh ấy là: rao giảng Tin Mừng cho con người, Tin Mừng ấy chính là Người, ai tin vào Người thì được Người bảo vệ không hư mất, nhưng được sống đời đời. Người còn bảo đảm những lời Người nói là chân thật theo ý của Chúa Cha, khi xác nhận với người Do thái rằng: “Tôi và Cha Tôi là một”.

Người Do Thái không hiểu nổi chuyện Đức Giê-su là một con người mà lại có quyền năng của Thiên Chúa như vậy. Họ không tin, là bởi lòng kiêu căng của họ muốn dựng nên một Đấng Thiên Sai theo ý họ, phải là oai phong lẫm liệt, phải là áo mão uy nghi... Lòng kiêu căng của họ đã bịt tai, bịt mắt, đóng kín bùng cõi lòng họ trước Tin Mừng. Họ muốn có một loại Tin Mừng theo hiểu biết phàm trần của họ. Nếu như lòng họ khiêm nhượng, nhận ra cái hiểu biết của mình là cái hiểu biết quá bé nhỏ so với sự khôn ngoan thượng trí vô cùng của Thiên Chúa, thì họ đã nhận được ơn đức tin vào Chúa Giê-su rồi.

Ước gì các gia đình nhắc nhở nhau: đã tin vào Đức Giê-su và sống trong ràn chiên của Người, thì đừng ngờ vực và cũng đừng đặt niềm tin vào nơi nào khác? Nhớ là: nơi trần gian này, không có cái bảo hiểm nào bền vững, không có an bình, hạnh phúc nào là đích thực. Chỉ trong Chúa Giê-su chúng ta mới được bảo đảm sống an bình thật, hạnh phúc thật và sống muôn đời.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình quyết tâm loại trừ cách tin vợ thờ quấy, buông bỏ những ước vọng hư ảo, phàm

tục, để chỉ đặt trọn niềm tin cậy mến vào Chúa Giê-su mà thôi.
Amen.

24/4 THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH

Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50.

Phúc Âm: Ga 12, 44-50

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KHIÊM NHƯỢNG ĐÓN ÁNH SÁNG KHÔN NGOAN

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

Chúa Giê-su nói Người là sự sáng đã đến thế gian. Ai tiếp nhận ánh sáng thì không còn sống trong bóng tối tăm nữa. Ánh sáng của Chúa Giê-su chính là sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, chiếu giải và bóng tối ngu muội của con người trần gian. Tiếc là, con người trần gian có ai tự cho mình là ngu muội đâu, lại còn cho mình là khôn ngoan nữa là khác.

Chúa biết rõ cái mà con người trần gian gọi là khôn ngoan, chính là quà tặng của Satan mang tên kiêu ngạo. Bởi, ngay từ buổi đầu sáng thế, Sa-tan đã nói với E-và rằng cứ ăn quả này đi thì ông bà sẽ sáng láng bằng Thiên Chúa ấy mà. Rồi cứ thế, con người chìm mình trong vũng tối mịt mù của sự chết, mà vẫn kiêu căng tự phụ về cái hiểu biết, khôn ngoan bé mọn của mình.

Chúa Giê-su kiên nhẫn nói với người kiêu ngạo cứng tin, mong họ nhận ra ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa.

Chúa cũng đang kiên nhẫn nói với các gia đình chúng ta, hậu duệ của giống dòng kiêu ngạo, rằng: hãy chọn lấy Chúa Giê-su là ánh sáng, là khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa.

Các gia đình phải từ bỏ dứt khoát lòng kiêu căng của mình, và khiêm nhường để nhận ra ánh sáng Tin Mừng. Bao lâu còn tự phụ về tài sức của mình, thì bấy lâu còn tỏ ra bất cần sự can thiệp của Thiên Chúa. Không thể nói tôi tin vào Đức Ki-tô, mà vẫn tiếp tục sống cách kiêu căng tự phụ của con người cũ.

Mẹ chồng nàng dâu giận nhau cả năm trời, và vợ chồng con phải sống xa nhau. Không ai mở được lời xin lỗi. Ông Tư nói: “Chỉ một câu nói cứu cả thế giới. Và cũng chỉ một câu nói làm sụp đổ cả trần gian. Người khôn ngoan sẽ chọn câu nói nào?”

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong nhà khiêm nhường nhận ra giới hạn nhỏ bé của mình, để có thể đón nhận ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa, nơi Lời Đức Giê-su Ki-tô. Amen.

25/4 THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

Cv 13, 13-25; Ga 13, 16-20

Phúc Âm: Ga 13, 16-20

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết

điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TIẾP ĐÓN NHỮNG CON NGƯỜI CHÚA SAI ĐÉN
“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”

Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình”. Người muốn cho các môn đệ Người biết rằng Người luôn tuân phục Thánh Ý Cha, Đấng đã sai Người hoàn thành kế hoạch cứu độ. Bởi thế, nếu có một môn đệ nào phản bội Người, thì rõ là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Và việc ấy là việc đáng tiếc cho người phản bội, còn chương trình của Thiên Chúa Cha thì không thể vì điều đáng tiếc ấy mà phải ngưng thi hành. Chúa còn xác nhận cái tương quan thông hiệp của những người sống và thực thi thánh ý Chúa: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Ai trung thành với Đức Giê-su là trung thành với Thiên Chúa Cha, xứng đáng được nối kết trong sự sống của Thiên Chúa. Ai phản bội Chúa Giê-su là phản bội Chúa Cha, sẽ bị cắt đứt khỏi sự sống muôn đời. Từ sự hiệp thông huyền nhiệm ấy, ai đón nhận các môn đệ trung thành của Chúa Giê-su, cũng sẽ được đón nhận Chúa Giê-su và chính Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình luôn hân hoan đón nhận tất cả những con người mà Chúa gửi đến cho gia đình. Dầu có là người giàu hay người nghèo, xấu hay đẹp, dễ thương hay khó thương, dễ gần hay khó gần... thì cũng hãy tin rằng: mỗi cuộc gặp gỡ đều khởi đi từ Chúa Thánh Thần, và có tác động của Chúa Thánh Thần, để chúng ta biến cuộc gặp gỡ ấy thành cuộc gặp gỡ Chúa Giê-su. Mỗi vị khách là một hồng ân, một quà tặng, một thông điệp.

Có người nói: “Người hành khát đến xin nhà ta giúp đỡ hôm nay, có thể sẽ là đại ân nhân của nhà ta một ngày không xa”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui mừng tiếp đón những người Chúa sai đến, và hiểu được thông điệp của Chúa. Amen.

**25/4 LỄ THÁNH MÁC-CÔ,
TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.**

Phúc Âm: Mc 16, 15-20

"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".

Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **SÓNG ĐÚNG ĐIỀU MÌNH RAO GIẢNG**

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”

Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã để lại một di chúc quan trọng cho các môn đệ yêu dấu của mình, đã được Thánh Marcô ghi lại rằng: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật...”. Kết luận trình thuật, Ngài viết: “Các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo”.

Thánh Mar-cô là người tường thuật và cũng là người thực hiện trọn vẹn di chúc cùng với các bạn tông đồ. Ngài đi truyền giáo với Thánh Phaolô, với Barnaba. Ngài đi theo và làm phụ tá cho Thánh Phê-rô. Ngài làm giám mục phục vụ cộng đoàn Alexandre. Cuối cùng, Ngài đã viết và lưu truyền cho hậu thế cuốn Tin Mừng mang tên Ngài, Tin mừng theo Thánh Marcô.

Thánh Marcô, một thánh sử làm môn đệ cho Phê-rô, chúng ta không ngạc nhiên với cách văn đơn sơ, khiêm tốn, mộc mạc, chân chất như tính tình của Thánh Phê-rô và của người viết.

Các gia đình hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã mời gọi mỗi người, mỗi nhà vào công việc Loan Báo Tin Mừng Nước Chúa.

Ước gì không có nhà nào từ chối ơn gọi Loan Báo Tin Mừng. Điều quan trọng là hãy nhận ra ơn gọi và công việc mà Chúa muốn chúng ta thực hiện: Tất cả đều có một điểm chung là hãy sống công chính đúng như lời Chúa dạy, để mọi người nhìn vào đời sống đức Tin, Cậy, Mến, của các gia đình mà nhận ra rằng: Tin Mừng của Chúa Giê-su đã trở sinh hoa trái công chính, trở sinh hoa trái bình an thiện hảo nơi các gia đình chúng ta.

Ông Tư hay nói với cả nhà: “Không dễ gì sống đúng như Lời Chúa dạy, và lời mình thông truyền, cho nên nhà mình hãy luôn khiêm tốn cầu xin ơn Chúa giúp đỡ, mới hoàn thành được”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương Thánh Mar-cô, sống đúng Lời Chúa dạy và như lời mình loan truyền. Amen.

26/4 THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Phúc Âm: Ga 14, 1-6

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN NHỮNG LỜI TÌNH CUỐI THẬT NỒNG NÀN...

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Chúa Giê-su nói: "Trong nhà Cha có nhiều chỗ ở. Thầy đi dọn chỗ cho các con. Dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi. Thầy ở đâu, các con ở đó". "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Đúng là, như những lời tình cuối.....

Thật nồng nàn tình Thầy trò. Lời tình cuối còn là lời hẹn tròng phùng Thầy trò trong nhà Cha, trong Nước Thiên Chúa, trong cõi sống muôn đời. Chúa Giê-su đã bảo đảm cho cuộc hò

hẹn trùng phùng ấy bằng lời khẳng định về sứ vụ của Người: Chính Người là Con Đường đưa đến với Cha, chính Người là Sự Thật của Cha, và cũng chính Người là Sự Sống của Cha.

Chúa Giê-su cũng đang mời gọi các gia đình đừng xao xuyên âu lo, nhưng tin tưởng vào Người, cậy trông Người, yêu mến Người và yêu mến nhau như Người đã sống và đã yêu, chắc chắn chúng ta sẽ đến được với Cha, sẽ được trùng phùng với Người và trùng phùng với nhau trong Nước của Thiên Chúa.

Không có chủ nghĩa, triết thuyết nào ở trần gian này dẫn ta về với Cha, duy chỉ có Giáo Lý, Tin Mừng Chúa Ki-tô là con đường đưa ta đến với Thiên Chúa, nguồn cội của ta.

Không có gì ở trần gian này là trường cửu, vì tất cả phải tan biến, chỉ có Thiên Chúa trong Đức Giê-su là sự thật vĩnh tồn.

Không có sự sống nào trên trần gian này tồn tại, chỉ có sự sống của Thiên Chúa trong Đức Giê-su là trường sinh.

Ước gì, đó cũng là niềm xác tín vững chắc của mỗi người, mỗi gia đình, để tất cả phải đặt trọn niềm tin, cậy, mến nơi Chúa Giê-su và tất cả sẽ được trùng phùng với Người và với nhau trong tình yêu thương của Chúa Cha muôn đời.

Lạy Chúa Giê-su, gia đình con tín thác vào Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống muôn đời trong Nước Cha. Amen.

27/4 THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

Phúc Âm: Ga 14, 7-14

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

Philippê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông

rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA GIÊ-SU HIỆN DIỆN, ĐỒNG HÀNH, NÂNG ĐỖ
"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha"

Một lần nữa Chúa Giê-su xác minh tương quan thông hiệp giữa Người với Chúa Cha. Người củng cố niềm tin của các môn đệ Người trước khi Người lìa xa họ mà trở về cùng Cha.

Đây là những lời tinh tha thiết nhất phát xuất từ nỗi lòng của một Con Thiên Chúa làm người: tình kính mến vâng phục Cha, vì Người đã đến để thực hiện theo đúng chương trình của Cha; tình yêu thương trù mến những môn đệ của mình, là những người sẽ phải nối tiếp công cuộc cứu thế tại trần gian này cho đến tận thế: Người không muốn các môn đệ Người phải xao xuyên vì không còn được nhìn thấy, gặp gỡ người ở trần gian này nữa, và xác quyết với họ rằng Người vẫn luôn hiện diện đỡ nâng, đồng hành với các ông trên mọi nẻo đường.

Các tông đồ đã tin tưởng Người hiện diện, và tin tưởng có sự hiện diện của Chúa Cha và cả Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới ngày

thể mặt. Vì Người đã nói: “Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con”.

Chúa Giê-su muốn các gia đình luôn tin tưởng rằng Người vẫn đang hiện diện trong từng trang Tin Mừng, trong Thánh Thể, để đồng hành và nâng đỡ các gia đình trong việc tiếp tục thực hiện ý định tốt lành của Thiên Chúa là Loan Báo Tin Mừng.

Bao lâu các gia đình còn xác tín vững vàng điều này, thì bấy lâu, các gia đình được bình an vui mừng đón nhận những thành quả cho Nước Thiên Chúa, vì không phải chúng ta nói, chúng ta làm, mà là chính Chúa Giê-su đang thực hiện mọi việc theo ý Cha, trong chúng ta. Và nếu các gia đình không kết hiệp với Chúa Giê-su để thực hiện ý Cha, thì dĩ nhiên, công việc Loan Tin Mừng sẽ không đạt được mục đích như ý Chúa muốn.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng vững chắc rằng Chúa Giê-su vẫn đang hiện diện, đồng hành và nâng đỡ. Amen.

28/4 CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH.
Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.

Phúc Âm: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

"Thầy là cây nho, các con là nhánh. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như cành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CHÚA GIÊ-SU HIỆN DIỆN TRONG MÁI ẤM NHÀ MÌNH
"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái"

Chúa Giê-su phải trở về cùng Chúa Cha, nhưng Người luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ các môn đệ của Người còn đang tiếp nối sứ vụ cứu thế. Vì thế, Người tha thiết mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong Người, nghĩa là đừng tách rời sự thông hiệp với Người, sự thông hiệp với cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúa Giê-su muốn các gia đình duy trì bền vững sự thông hiệp với Người như cành nho trong một thân nho. Chính Người là Cây Nho Thật, cây nho của Thiên Chúa, để từ đó, một Vườn Nho Mới là Giáo Hội sẽ xinh tươi sống động những mùa hoa trái tốt tươi là hồng ân cứu rỗi cho con người.

Ở lại trong Đức Ki-tô, cũng là lời tình tha thiết mà Người muốn tỏ bày và mời gọi mỗi người, mỗi gia đình. Các gia đình hãy ở lại trong Người với trọn niềm tin, với vững vàng lễ cậy trông và nồng nàn tình yêu mến. Chính Người, chính sức sống của Người, sẽ thực hiện tất cả mọi việc nơi con người hèn mọn của mỗi chúng ta. Bây giờ, công việc của các gia đình sẽ mang lại hiệu quả tốt lành cho mình và cho mọi người là Bình An, Thiện Hảo, Hạnh Phúc, Ôn Cứu Rồi, và Sự Sống Đời Đời!

“Hãy ở lại trong Đức Ki-tô” còn là chuẩn mực để các gia đình rà soát lại cuộc sống Đức Tin của nhà mình. Bao lâu chúng ta còn hương chiều về những mục mị bất chính, còn tội lỗi, còn đau khổ, còn bất hạnh, còn chán chường, là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã tách rời, hay cắt đứt sự thông hiệp với Chúa Ki-tô, như cành nho khô gãy. Chúa Giê-su không muốn chúng ta đau buồn, thất bại. Chúa không muốn chúng ta chết khô. Chúa muốn các gia đình yêu mến Chúa, sống Lời Chúa, sống nhờ Thánh Thể Chúa, để trở sinh hoa trái là tình yêu gia đình bền vững.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình yêu mến Chúa và luôn xác tín Chúa đang hiện diện trong máu ấm nhà mình. Amen.

29/4 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

Phúc Âm: Ga 14, 21-26

"Đấng Phụ Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phụ Trợ, là

Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CHÚA THÁNH THẦN DẠY SỐNG VÀ YÊU ...

“Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều”

Chúa Giê-su nói: Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho mọi Lời Đức Ki-tô tồn tại và trở sinh hoa trái trong lòng giáo hội, trong lòng thế giới.

Qua hơn hai ngàn năm, Giáo Hội Chúa Ki-tô, giáo hội của sự công chính, sự thật, sự sống, vẫn đang đứng vững giữa lòng thế giới đầy bất chính, dối gian và sự chết. Đứng vững để nối tiếp công cuộc cứu thế của Thiên Chúa cho đến hết mọi dân nước, cho đến con người cuối cùng trong nhân loại. Giáo Hội mãi đứng vững và trở sinh hoa trái cứu độ nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ mà Thiên Chúa đã sai đến theo lời van xin tha thiết của Chúa Giê-su. Đó cũng là kế hoạch của Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình tin vững vào Chúa Thánh Thần. Không phải chúng ta nghĩ tưởng, mà là chính Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ đã và đang hướng dẫn chúng ta chiêm niệm điều mầu nhiệm. Không phải chúng ta rao giảng mà là Chúa Thánh Thần đang nói thay cho chúng ta Lời Tỏ Tình gửi đến toàn thế giới. Không phải chúng ta viết, mà chính là Chúa Thánh Thần đang cầm tay ta nắn nót từng chữ trong thông điệp yêu thương của Thiên Chúa. Không phải chúng ta yêu, mà Chúa Thánh Thần đang đốt lên trong trái tim chúng ta bùng bùng ngọn lửa mến: Yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Chúa Giê-su, yêu mến nhau,

yêu mến cả và nhân loại, tất cả bởi Thánh Thần. Tin vững, tạ ơn, kết hiệp mật thiết và ký thác nơi Chúa Thánh Thần, các gia đình sẽ được bình an, thanh thản, vui sống, tin yêu, hy vọng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin mến Chúa Thánh Thần, Người đang dạy các gia đình sống và yêu như Chúa yêu. Amen.

30/4 THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Phúc Âm: Ga 14, 27-31a

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

VUI MỪNG BÌNH AN THẬT TRONG CHÚA

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Do hậu quả của tội nguyên tổ, con người có những tính hư nết xấu khó chữa, khó dứt: đó là kiêu căng, ích kỷ, tham lam, giả dối, đam mê lạc thú... Và khi không chữa, không dứt được,

con người còn mãi chuốc lấy những bất an. Ai sống trong những tính hư nét xấu ấy mà cho là mình bình an, thì bình an ấy là một loại bình an giả tạo, bình an ảo. Ai sống trong tội lỗi, mà cảm thấy bình an nhờn như thư thả, là người mất cảm thức về tội, là người tự dối mình, là người cố chấp không bước ra vòng nô lệ tội lỗi, là người mê muội những điều tệ hại bởi tính chóng vánh phù vân của bình an ảo, có đó rồi mất đó, vội ứa tàn, vội tan bay.

Chúa Giê-su ban bình an của Người cho các môn đệ. Bình an của Người là loại bình an thật: Bình an của con người mới trong Đức Giê-su, bình an được giải thoát khỏi vòng nô lệ những tính hư tật xấu và tội lỗi bất chính, bình an là hoa trái của các nhân đức thiện hảo, bình an là sự tự do và ân sủng để thực hiện điều công chính của Thiên Chúa trong đời mình và trong trần gian này, bình an hôm nay và bình an tới mai sau.

Chúa Giê-su cũng đã ban loại bình an thật ấy cho mỗi người, mỗi nhà chúng ta ngang qua Bí Tích Thánh Tẩy và các bí tích như dòng suối của lòng xót thương. Qua các bí tích, Người ban ân sủng để chúng ta loại bỏ con người cũ đầy bất an của A-dam, và cho chúng ta trở nên con người mới bình an, hạnh phúc trong Đức Giê-su. Ân sủng của Chúa thì luôn sẵn sàng để chúng ta được lãnh nhận và sinh hoa trái bình an. Việc của mỗi người mỗi nhà là quyết tâm từ bỏ những tính hư tật xấu, từ bỏ ham chuộng bình an ảo, và quyết tâm tìm kiếm sự bình an đích thực nơi Lời Chúa, lề luật Chúa, nơi Thánh Thể và các bí tích.

Lạy Chúa, ngoài đời kia đang tung bừng mừng bình an ảo, xin cho các gia đình vui mừng bình an thật trong Chúa. Amen.



**SÓNG THEO LỜI CHÚA TV
KÍNH CHÚC QUÝ VỊ
MÙA PHỤC SINH AN BÌNH VÀ ÂN SỦNG**

pmcaohuyhoang và daminhductrong

BÀI HÁT: CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT RỒI

(Phát ngày 01 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4)

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, từ trong cõi chết, người đã sống lại thật rồi, như lời Người đã phán. Ngôi mộ quá khứ của loài người đã trống trơn. Cánh cửa Nước Trời đã mở toang với ngàn hào quang sáng loáng. Dòng suối cứu độ của lòng xót thương đã tẩy sạch tội nguyên và xoá án tử ngàn đời.

Xin tạ ơn Chúa Giê-su Phục Sinh. Xin dẫn chúng con về hưởng dòng suối cứu độ. Chúa đã sống lại thật rồi, xin cho chúng con được sống lại với Chúa, để được hưởng sự sống đời đời trong Nước Chúa. Amen.

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT RỒI

Sáng tác: Thu An

Trình bày: Ca đoàn Sao Mai

Đk Al-le-lu-ia.....

1. Từ cõi chết Người đã sống lại như lời đã phán. Al-le-lu-ia. Đã sống lại thật rồi, chỉ còn lại mồ trống thôi. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

2. Mừng vui lên muôn dân hỡi, mừng vui lên trong ngày cực thánh này. Ngày Chúa chiến thắng tử thần, đánh bại sự chết, Chúa mở Nước Trời, đưa con người về cùng Chúa Cha. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

3. Dòng suối cứu độ đã chảy ra. Từ bên phải đền thờ, dòng suối của lòng xót thương. Al-le-lu-ia. Chúa xót thương nhân trần sống trong tội tình. Người đã chết và đã sống lại, sống lại hiển vinh, sống lại hiển vinh.

Coda.

Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Chúa sống lại hiển vinh. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

BÀI HÁT: CON XIN TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

(Phát từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 4)

Lòng thương xót của Chúa Cha đã tuôn trào nơi dòng máu nước từ cạnh sườn Chúa Giê-su, và tuôn trào thành dòng suối cứu độ. Dòng suối cứu độ xoá sạch tội lỗi trần gian. Dòng suối cứu độ làm thoả cơn khát bình an hạnh phúc của nhân loại, và mang lại sức sống mới cho lũ hành trên hành trình tiến về quê hương mới là Nước Thiên Chúa, là sự sống đời đời.

Ước gì mỗi người mỗi nhà luôn tin tưởng, tín thác vào Lòng thương xót của Chúa, và mặc lấy lòng thương xót của Chúa mà xót thương nhau, xót thương người.

“Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao. Lớn hơn muôn vàn tội lỗi của con và nhân loại”. Amen.

TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Sáng tác: PM Cao Huy Hoàng

Trình bày: Nhóm Ca sĩ Thanh An – Anh Vũ .

ĐK: Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao. Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tín thác lạ Chúa Giê-Su Chúa con ơi.

pk1. Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm khôn thấu; Tình yêu Ba Ngôi Cực Thánh. Là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phúc lành. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thể nhân loại.

pk2 Lòng thương xót Chúa; Ngôi Lời nhập thể thể nhân. Ngàn muôn thương tích mở ra yêu thương của Chúa. Từ nguồn Thánh Tâm mạch suối ngàn ơn khoan hồng. Lòng thương xót Chúa xóa sạch tội lỗi nhân trần.

3/ Lòng thương xót Chúa; Thánh Thể Thần Lương hiển vinh. Lòng thương xót Chúa Tình yêu khai sinh Hội Thánh. Nguồn mạch tái sinh trần gian trong Chúa Thánh Thần. Lòng thương xót Chúa song hành cùng vui nhân trần.

4/ Lòng thương xót Chúa áp ủ đời con tháng năm. Và ban sự sống phục sinh vinh quang ngàn kiếp. Ngài gìn giữ con khỏi chốn trầm luân muôn đời. Lòng thương xót Chúa gọi con về chốn quê Trời.

BÀI HÁT: CHÚA LÀ SỰ SỐNG LẠI

(Phát từ ngày 14 tháng 4 đến hết tháng 4)

Sáng tác: PM Cao Huy Hoàng. Trình bày: Anh Vũ

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã biết thân phận người chúng con là phải chết ngàn đời, rồi tan biến trong hư vô...Chúa biết thân phận người mong manh như bụi tro, héo tàn như hoa cỏ... Chúa biết thân phận người tội lỗi, hư thân, về bóng sâu bất tận...

Vâng, Chúa biết thân phận người, Chúa xót đau với thân phận người, và vì yêu thương, Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời, bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa, để con người được sống, được sống lại và được sống đời đời trong Nước Chúa.

Xin xót thương. Xin khoan dung. Xin thứ tha. Xin dẫn chúng con vào cuộc sống mới, cuộc sống phục sinh. Xin giữ chúng con luôn tin yêu và Sống Lời Chúa Ki-tô. Amen.

CHÚA LÀ SỰ SỐNG LẠI

pk1. Chúa biết thân phận người, được Chúa tác sinh nên, bởi tội nguyên, đã đánh mất mình, công trình xinh về với cát bụi, biển tan! Chúa biết thân phận người, Chúa xót thân phận người, và Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời, nhưng được sống và được sống lại trong Đức Ki-tô.

Đk. Chúa, Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Chúa, Chúa khoan dung, Chúa thứ tha, đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Chúa, Chúa giữ con luôn luôn tin yêu vào Lời Chúa Ki-tô.

pk2. Chúa biết thân phận người, tựa bóng nắng liêu xiêu, như bụi tro bay trong gió chiều, đóa phù dung tàn phai tiêu điều, hắt hiu! Chúa biết thân phận người, Chúa xót thân phận người, và Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời, nhưng được sống và được sống lại trong Đức Ki-tô.

pk3. Chúa biết thân phận người, tựa thoáng nắng qua mau, nơi bể dâu chiều buông tím màu, đi về đâu khỏi đêm lũng sâu, thăm sâu! Chúa biết thân phận người, Chúa xót thân phận người, và Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời, nhưng được sống và được sống lại, trong Đức Ki-tô.



NÀNG MỤC TỬ



Yêu anh biết mấy cho vừa
Một con chiên bệnh, đời thừa, vô công
Em vui lặn độn long đong

Như người mục tử hết lòng vì chiên

Lo cơm áo, lo gạo tiền
Lo cho nhịp thở bình yên từng ngày
Trắng đêm đếm giọt đắng cay
Đêm cơn thất ngực đọa đày thân anh

Em là mục tử nhân lành
Vác cây thập tự đời anh muôn màng
Trong tín thác, trong hân hoan
Dẫu là hương sắc phai tàn chiều thu

Đồng hình dạng, Chúa Giê-su
Hiến dâng mạng sống vì người mình yêu
Diễm phúc thay! Diễm phúc nhiều!
Muôn ơn Mục Tử huyền siêu đổ tràn

Chúc mừng em, chuộng tân toan
Tạ ơn em những vô vàn xót thương
Anh, con chiên bệnh đời thường
Em, nàng Mục Tử sáng gương nhân lành

ở giang hồ, 05-5-2014

EM NGHE TIẾNG NGƯỜI

Khom lưng cúi xuống bên đời
Kề tai xin nhận nửa lời bi ai
Có nghe tiếng được khoan thai
Chẳng nghe tiếng mất giữa ngày đau thương

“Chiên nhỏ ơi! Thật lạ thường
Sao không kể nỗi sầu vương kiếp người
Lại còn nở nụ cười tươi
Như niềm cay đắng đã rời môi hoa?”

“Bước chân Người, tựa đàng xa
Em nghe mòn một, biết là chủ chiên
Tan ngay bao nỗi muộn phiền
Chỉ còn một nỗi niềm riêng: vui mừng

Người kẻ tai! Em ngập ngừng!
Nói sao cho tận cho cùng lời thương
Người không e ngại đêm sương
Thăm em tan nát cuối đường nhân gian

Người là hoan lạc, bình an
Là sinh lực, của ăn đàng, huyền siêu
Là Mực tử, hết lòng yêu
Dám cho, dám chết, dám liều vì em

Tạ ơn Người
Rất yêu em”

ả giang hồ, 06-5-2014



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ**

Mời nghe ở link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>

hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV**

PM. CAO HUY HOÀNG

THÁNG 04-2024

0989774007

pmcaohuyhoang@yahoo.com

pmcaohuyhoang@gmail.com