

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 06-2024



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH**
“Thúc đẩy sự tham gia
vào đời sống Giáo Hội”
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2023)

**THÁNG 06-2024
PM. CAO HUY HOÀNG**

Mời nghe ở link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>

hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV**

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 06-2024



HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

**“Thúc đẩy sự tham gia
vào đời sống Giáo Hội”**
(Trích Thư Chung HĐGM VN -2023)

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nguyện Lời Chúa thấp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.

Quý mến
PM. Cao Huy Hoàng
31-05-2024

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ GIÁO HỘI THAM GIA

Anh chị em thân mến,

Chúng tôi, các giám mục tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận (TTMV TGP) Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái và tình hiệp thông trong Chúa Kitô.

Trong Thư Chung nhân dịp Đại hội Hội đồng Giám mục (HĐGM) năm 2022, chúng tôi đã đề nghị lộ trình mục vụ cho ba năm liên tiếp: củng cố sự hiệp thông (2023); Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội (2024) và Cùng nhau loan báo Tin Mừng (2025). Chúng tôi ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi thành phần Dân Chúa để củng cố sự hiệp thông với Chúa, thể hiện qua việc học hỏi Lời Chúa và những chấn chỉnh kỷ luật Phụng vụ, nhất là Phụng vụ Thánh Thể; và củng cố tình hiệp thông huynh đệ, thể hiện qua đời sống hiệp nhất cộng đoàn và qua những hoạt động bác ái thiết thực. Qua thư này, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục sống tình hiệp thông, đồng thời mời gọi anh chị em thực hiện chương trình đã đề ra cho năm 2024 là Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.

1 - Nền tảng của sự tham gia

Tham gia là một trong ba yếu tố căn bản của Giáo hội hiệp hành. Ở đó, mọi người đều bình đẳng, cộng tác tùy theo ơn gọi của mình và phục vụ lẫn nhau qua các ân huệ đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần. Việc tham gia xây dựng Giáo hội là sứ mạng tự bản chất của người Kitô hữu. Qua Bí tích Thanh tẩy, chúng ta cùng chung một phẩm giá là con Thiên Chúa, thành viên của gia đình Giáo hội, anh chị em trong Đức Kitô, cùng tham dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người. Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM thế giới lần thứ XVI nêu rõ: “Bí tích Rửa tội tạo ra một sự đồng trách

nhiệm thực sự giữa tất cả các phần tử của Giáo hội, được thể hiện qua sự tham gia của tất cả mọi người vào sứ vụ và qua việc xây dựng cộng đoàn Giáo hội tùy theo đặc sủng của mỗi người” (số 20).

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi tham gia vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội. Nếu không có sự tham gia thực sự của Dân Chúa, nói về hiệp thông có nguy cơ chỉ còn là một ước vọng đạo đức... Trao quyền cho mọi người tham gia là một bổn phận thiết yếu của Giáo hội!” (Diễn từ khai mạc Thượng HĐGM thế giới XVI, ngày 09/10/2021).

2 - Tâm quan trọng của sự tham gia

Như anh chị em đã biết, Giáo hội công giáo hoàn vũ đang cử hành Thượng HĐGM thế giới lần thứ XVI với chủ đề Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng, mọi thành phần Dân Chúa đều được mời gọi nói lên những ưu tư và kỳ vọng của mình. Hai giám mục Việt Nam được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sẽ tham dự phiên họp Đại hội của Thượng Hội đồng tại Rôma vào tháng Mười năm nay. Các ngài đại diện cho Dân Chúa tại Việt Nam, đóng góp ý kiến trong tinh thần đồng trách nhiệm và hiệp thông sâu xa với Giáo hội hoàn vũ.

Tại Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử, cùng với những khó khăn trong đời sống và cách hiểu giáo lý chưa đúng, một số giáo dân sống đức tin thụ động và dửng dưng với những hoạt động của cộng đoàn địa phương. Với họ, đời sống đức tin chỉ bao hàm trong việc tuân giữ ngày Chúa nhật. Do đó, thúc đẩy sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội tại Việt Nam là một nhu cầu cấp thiết.

3 - Những đề nghị

Một cách cụ thể, chúng tôi muốn nhấn nhủ và mời gọi anh chị em nhiệt tình và chủ động tham gia xây dựng Giáo hội ngay chính nơi mình đang sống và làm việc.

- Anh em linh mục hãy ý thức chức tư tế thừa tác mà mình được lãnh nhận là để phục vụ chức tư tế cộng đồng do Bí tích Rửa tội. Cả hai chức tư tế, theo cách thức riêng của mình, đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Do đó, các chủ chăn có chức thánh phải nhìn nhận và phát huy phẩm giá và trách nhiệm của giáo dân trong Giáo hội. Các ngài cần sẵn sàng lắng nghe ý kiến của họ, tín cẩn giao phó công tác để họ phục vụ Giáo hội, cho họ tự do và quyền hạn để hành động, hơn nữa, cũng nên khuyến khích và tạo điều kiện để họ đảm nhận những công việc do chính họ khởi xướng (x. LG 37).

Các linh mục cần tổ chức những lớp đào tạo giáo dân, giúp họ hiểu đúng về vai trò, bổn phận, ơn gọi và sứ mạng của họ trong Giáo hội. Tại các giáo xứ, linh mục và tu sĩ không kiêm nhiệm hết mọi việc thay thế giáo dân, nhưng hướng dẫn và đồng hành để giúp họ chu toàn ba chức năng của Bí tích Thanh tẩy.

- Anh chị em tu sĩ là những người đang sống theo ba lời khuyên Phúc âm, như dấu chỉ sự hiện diện của Nước Trời giữa trần gian, đồng thời dẫn thân vào mọi môi trường của xã hội, như muối và ánh sáng giữa đời. Anh chị em hãy sống đúng và phát huy đặc sủng của mình, đồng thời cộng tác với các linh mục giáo phận, củng cố đời sống đức tin nơi các tín hữu và tích cực dẫn thân trong những hoạt động bác ái và xã hội như chúng ta đang làm, góp phần làm toả sáng hình ảnh Đức Kitô trong xã hội hôm nay.

- Anh chị em giáo dân hãy ý thức về sứ mạng và vai trò của mình trong Giáo hội. Nhờ phẩm giá chung do phép Rửa tội, anh chị em là những người đồng trách nhiệm với tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ, đối với sứ mệnh của Giáo hội. Anh chị em không những thuộc về Giáo hội mà là Giáo hội (x. Christifideles laici, số 9). Do đó, hãy nhiệt thành tham gia và cộng tác chặt chẽ với các linh mục để xây dựng Giáo hội và thực thi sứ mạng làm chứng cho Chúa ở giữa đời.

Cách riêng, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo lý viên, thừa tác viên ngoại thường của Bí tích Thánh Thể, những người đặc trách Phụng vụ, thành viên của các hiệp hội và hội đoàn, cần có đời sống nội tâm và học hỏi giáo huấn của Giáo hội để tham gia các sinh hoạt với tinh thần siêu nhiên, tích cực nhiệt thành mà vẫn luôn hiệp thông hài hòa với các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn.

Anh chị em thân mến,

Di sản đức tin của hơn 400 năm loan báo Tin Mừng tại Việt Nam được trao phó cho chúng ta. Di sản ấy đã phải đánh đổi bằng lao nhọc của các bậc Tiền nhân và máu các Thánh tử đạo. Chúng ta có bổn phận gìn giữ và phát triển, để có thể chuyển tải di sản ấy cho các thế hệ tương lai. Xin anh chị em cùng với chúng tôi, theo bậc sống và khả năng Chúa ban, xây dựng một Giáo hội hiệp hành như chúng ta mong muốn.

Năm 2023 này, Giáo hội công giáo Việt Nam kỷ niệm 35 năm các anh hùng tử đạo được phong hiển Thánh (1988-2023). Đây là dịp để chúng ta học hỏi về lịch sử loan báo Tin Mừng tại Việt Nam, về gương anh hùng của các bậc Tiền nhân, qua đó chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, nguyện bước tiếp thế hệ đi trước, viết lên những trang sử hào hùng của Giáo hội, dẫn thân làm chứng cho Chúa và góp phần xây dựng Quê hương an bình, thịnh vượng.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Chúc anh chị em luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui trong ơn Chúa.

TTMV TGP Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023
(đã ký) (đã ấn ký)

+ <i>Giuse Đỗ Mạnh Hùng</i>	+ <i>Giuse Nguyễn Năng</i>
<i>Giám mục Giáo phận Phan Thiết</i>	<i>Tổng Giám mục TGP Sài Gòn -</i>
<i>Tổng Thư ký HDGM Việt Nam</i>	<i>Tp. Hồ Chí Minh</i>
	<i>Chủ tịch HDGM Việt Nam</i>

01/6 THỨ BẢY TUẦN 8 TN

Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33

Phúc Âm: Mc 11, 27-33

"Ông lấy quyền nào làm sự đó?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: "Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?" Chúa Giêsu đáp: "Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi". Họ liền bàn riêng với nhau rằng: "Nếu chúng ta trả lời "Bởi trời", ông ấy sẽ nói: "Vậy sao các ông không tin Người?" Nhưng nếu chúng ta nói "Bởi người ta", chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không biết". Và Chúa Giêsu bảo họ: "Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KHIÊM NHƯỢNG THAM GIA XÂY DỰNG GIÁO HỘI

"Ông lấy quyền nào làm chuyện đó?"

Thấy Chúa Giê-su xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ, các thượng tế kỳ mục thắc mắc Người lấy quyền nào mà làm như vậy. Họ không muốn tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa quyền năng, vì họ kiêu căng tin vào sự hiểu biết của họ.

Theo hiểu biết của họ, Đấng Messia không thể đơn giản tầm thường như người mang tên Giê-su kia, nhưng phải là người có khả năng giải phóng họ khỏi ách thống trị của đế quốc.

Theo khát khao của họ thì Đấng Messia phải là người thành lập một chính phủ mới, và biết trọng dụng họ vào một chỗ đứng trong guồng máy. Đàng này, Đức Giê-su không những không trọng dụng họ, mà còn lên án họ giả hình kiêu căng, và còn dạy người ta đừng bắt chước cách sống của họ để phải hư đốn đi.

Khi tham gia vào đời sống Giáo Hội, ước gì các gia đình trước tiên có lòng tin cậy mến Chúa, và sau đó là khiêm nhượng, chân thành yêu người, tôn trọng ơn gọi của nhau.

Có nhiều người tự phụ hiểu mình biết, mà không làm việc lành, lại khi thấy người khác làm việc lành, thì không ưng ý. Không tham gia xây dựng đời sống đức tin cậy mến từ trong gia đình mình, lại bài xích những người nhiệt thành. Không ủng hộ điều công chính, lại ủng hộ điều bất chính. Không tạ ơn và cầu nguyện cho người chưa tin vào Chúa, lại còn xem thường thiện chí của họ. Có phải cách hiểu biết đó là của các luật sĩ không?

Ông Tư hay nói với các con: Học cho biết Chúa Giê-su để sống với Chúa Giê-su, chứ không phải học cho biết Chúa Giê-su để dạy người ta sống, còn mình, hiểu biết rồi, được miễn trừ.

Lạy Chúa, xin Chúa dọn sạch những thứ rác rưởi kiêu căng trong lòng mỗi người, mỗi nhà chúng con, để chúng con tham gia vào đời sống Giáo Hội với trọn lòng khiêm nhượng, chân thành, yêu thương, tôn trọng và hiệp nhất. Amen.

02/6 CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ

Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26

"Này là Mình Ta. Này là Máu Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **SẼ CHIA SỰ SỐNG THÁNH THỂ CHO NGƯỜI** *“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”*

Dân Do Thái hứa tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Để làm tin cho lời hứa ấy, ông Môi-sê lấy máu các vật tế sinh rảy lên dân chúng và nói: “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Đêm vượt qua biển đỏ, Dân Do Thái ăn chiên chui sát tế, rồi lấy máu chiên bôi trên cửa, là dấu hiệu cho biết, nhà này đã thực hiện đúng ý của Thiên Chúa và được cứu sống.

Hôm nay, Chúa Giê-su cùng các môn đệ mừng lễ Vượt Qua, kỷ niệm biến cố Vượt Qua trọng đại của Dân Do Thái, và Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Trong bữa tiệc Vượt Qua ấy, Con chiên mới chịu sát tế là chính Đức Giê-su. Ăn Thịt Chiên Mới và Uống Máu Chiên Mới để Vượt Qua, chính là Ăn Thịt và Uống Máu của chính Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, để vượt qua cái chết trần gian mà tiến vào sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Thánh Thể Chúa Giê-su là cửa ăn, là thức uống, là sinh lực cho các gia đình trên hành trình đi vào sự sống, sự sống lại và sự sống vĩnh cửu. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Có tin mầu nhiệm sự sống vĩnh cửu này mới cảm nghiệm được hạnh phúc huyền diệu của tình yêu Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô.

Ước gì các gia đình khát khao rước lấy Thánh Thể Chúa, và hãy rước lấy với Đức Tin. Đây không chỉ là “Cửa Ăn Đàng” cho mỗi người, mỗi nhà, mà còn là nguồn sống của tình yêu gia đình, khi vợ chồng cha mẹ con cái cùng bẻ tấm bánh đời mình mà nuôi nhau, và sẽ chia nuôi mọi người. Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách mỗi người, mỗi nhà trở nên lương thực, nên sức sống, nên niềm vui, nên bình an hạnh phúc cho nhau và cho mọi người.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho các gia đình yêu mến và khát khao rước lấy Thánh Thể Chúa, để được sống sự sống của Chúa, và sẽ chia sự sống mới cho nhau, cho người. Amen.

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Ngày 2 tháng 6 năm 2024

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

LÀ THƯỢNG TẾ CỦA GIAO ƯỚC MỚI

Giu-se Đào Văn Định, BSW &
Religious Study

Lời Chúa (Xh 24, 3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16,22-26;
Gr 31,31-34)

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự thánh lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến (Cv 2,42-47a).

Dẫn Nhập

Việc cử hành Chúa Nhật Ngày của Chúa và Bí tích Thánh thể [1] là trung tâm đời sống của Giáo Hội. Chúa Nhật là ngày mà mâu nhiệm vượt qua được cử hành theo truyền thống tông đồ và được coi là ngày lễ buộc quan trọng nhất trong giáo hội hoàn vũ.

Truyền thống thực hành này của cộng đoàn Ki-tô giáo đã có từ thời đại các Tông đồ. Bức thư gửi tín hữu Do Thái nhắc nhở các tín hữu” *đừng bỏ các buổi họp, như vài người quen làm; trái lại phải khuyến khích nhau*”. (Hr 10,25; Cv 2,42-46; 1Cr 11,17). Vì khi chúng ta tham dự vào Bí tích Thánh Thể, là chúng ta tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Và xin Chúa cho các tín hữu biết sùng kính, mến yêu bí tích kỳ diệu này, và nghiệm thấy được ơn cứu chuộc. Và vì chia phần cùng một bánh, nên chúng ta hợp thành một thân thể, qui tụ nên một dân mới, tiếp tục lệnh truyền của Chúa Ki-tô: cử hành bí tích lễ hy sinh để tôn thờ và cảm tạ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cho phải đạo.

I. SUY NIỆM VIỆC CHÚA GIÊ-SU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Trong Thánh Kinh Tân Ước có bốn bài tường thuật về việc Chúa lập Phép Thánh Thể (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,15-20; 1 Cr 11, 23). Trong một văn mạch vô cùng quan trọng, sau khi cầm bánh và phân phát, Đức Giê-su nói: *“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”*. Rồi người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này,

Công thức ngắn nhất do Thánh Mác-cô lưu lại: “*Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người* (Mc 14,24); Thánh Mát-thêu thêm “*cho muôn người được tha tội*” (Mt 26,28). Thánh Luca và Phao-lô viết: “*Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em*”. Và mỗi khi uống anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy (1 Cr 11,25). Việc phân chia chén rượu là một cử chỉ phụng vụ. Các lời đọc liên kết các cử chỉ đó với hành vi của Đức Ki-tô trong Bữa Tiệc Ly sắp hoàn thành, Người tự do chấp nhận cái chết để cứu chuộc nhân loại.

II. Ý NGHĨA CỦA GIAO ƯỚC [2] TRONG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DO THÁI

Trong các bài Tin Mừng tường thuật Chúa Giê-su lập Phép Thánh Thể, tất cả các tác giả Tin Mừng Nhất Lãm và Thánh Phao-lô đều đề cập đến thuật ngữ “Giao Ước” là từ chìa khóa để diễn tả thánh ý của Thiên Chúa muốn dẫn đưa con người đến hiệp thông với Ngài.

Trước khi liên hệ đến tương quan con người và Thiên Chúa, “giao ước” là những thỏa thuận giống như hợp đồng kinh doanh, vẫn thuộc về kinh nghiệm pháp lý của con người. Con người giao kết với nhau qua các hiệp ước và khế ước hàm chứa những quyền lợi và bổn phận có tính cách hỗ tương giữa hai bên cam kết, đó là những hòa ước (St 14,13; 21,22; 26, 28; 1V 5,26; 15, 19), hiệp ước bằng hữu(1 Sm 23,18), giao ước hôn nhân.

Việc ký hiệp ước được thực hiện theo một nghi lễ thông dụng. Hai bên hoặc nhiều bên cam kết với nhau một lời thề. Họ xẻ các con vật ra làm đôi và vừa đi qua giữa các mảnh thịt vừa lớn tiếng đọc lời nguyện rửa những ai vi phạm (Gr 34,18). Nhưng đối với người Do Thái đồng ý với một tình bạn theo giao ước không chỉ là một hợp đồng đơn thuần. Đó là một thỏa thuận dựa trên tình yêu đích thực và sự tôn trọng được đưa ra

bởi Đức Chúa của họ và họ tin rằng tình bạn thiêng liêng như thế này là tồn tại muôn đời.

Và bây giờ chúng ta hãy trở lại với các loại giao ước thiêng liêng được thiết lập giữa dân tộc Do Thái, và một số tổ phụ của họ đã gắn liền với các thỏa thuận giao ước này là Áp-bra-ham, Nô-ê, Mô-sê, Đa-vit (St 9,8-16; St 17,1-7; Xh 24,5-8; Tv 89,4-5; 2Sm 7,14). Hầu hết các giao ước này có một điểm chung là được phê chuẩn bằng máu. Và Đức Chúa đòi hỏi dân người phải tôn trọng. Nhưng điều đáng buồn của câu chuyện giao ước là nó thường xuyên bị vi phạm. Kết cục, bất hạnh và đau buồn lớn lao ập đến với dân chúng mỗi khi giao ước yêu thương cơ bản với Đức Chúa bị phá vỡ. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nhìn thấy dân Israel đang đứng trên bờ hủy diệt khủng khiếp vì tội bất trung của họ, người Babylon đang đến để phá hủy đền thờ Giê-ru-sa-lem, và đẩy họ vào thân phận nô lệ, lưu đày và phân tán.

III. GIÁO HỘI SUY NIỆM & HƯỚNG VỀ GIAO ƯỚC MỚI

Lời Đức Chúa phán “*Ta sẽ lập với nhà It-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới*” (Gr 31,31). Hãy xem, điều mà Giê-rê-mi đang hình dung ở đây là ngày mà Đức Chúa sẽ thiết lập mối quan hệ này một cách dứt khoát với dân Ngài. Do đó, điều rất quan trọng cần đạt được khi nói về “giao ước mới”, nó sẽ không giống như những giao ước cũ đã lập với cha ông của họ. Đức Chúa phán: “*Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lễ Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng còn chúng sẽ là dân của Ta. . Sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.*” (Gr 31,31-34). Đó là điều Thiên Chúa đã thực hiện vì Người muốn dân người được sống.

Giáo Hội tin tưởng và hướng về Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, là Đấng trung gian hoàn thành mối quan hệ giao ước

nguyên thủy giữa Thiên Chúa và loài người đã được ứng nghiệm nơi Đức Giê-su- Ki-tô, Ngài đã hoàn tất lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a loan báo: *“bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giê-su bắt đầu một giao ước mới.”* Luật Chúa không còn được viết trên những tấm bia đá nữa. Luật chỉ ở đó như một thách thức đạo đức và nỗ lực vô vọng của con người để trở nên hoàn thiện. Chính Chúa Giê-su là Luật của Thiên Chúa, là Ngôi lời nhập thể. Vì vậy khi chúng ta uống máu Người, Thiên Chúa đang viết Luật vào lòng chúng ta.

Nói cách khác, mọi điều Giê-rê-mi-a tiên báo đều được ứng nghiệm nơi Bữa Tiệc Ly. và được hoàn thành bằng việc đổ máu của Chúa Kitô, là “Thượng Tế của Giao Ước mới vĩnh cửu”. Chính nhờ hy tế này, nhân loại được biến đổi nhờ Thần Khí của Thiên Chúa, ơn tha thứ tội lỗi, ơn nhận biết và thông hiệp với Thiên Chúa, sống thánh thiện, và đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của ơn cứu độ được ban cho toàn thể nhân loại (Hr 9,15; 2, 10; 12,24; 1Tm 2,5).

Mối quan hệ mới này hứa hẹn sự sống và tình bạn với Chúa nếu người Ki-tô hữu đón nhận, lắng nghe Lời dạy của Chúa Giê-su, đi theo Ngài. Việc phụng tự thiêng liêng nhất mà người Công giáo dùng để bày tỏ lòng sùng kính và tưởng niệm giao ước mới này với Thiên Chúa là cử hành Thánh Thể, hay Thánh Lễ.

Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, vì lòng thương xót vô biên, đã ban Con Một Cha cho chúng con, Ngài là Thượng Tế và là Đấng Trung gian cho chúng con được hiệp nhất trong Chúa Ki-tô, trở nên một thân thể, một tinh thần, để ca tụng vinh quang Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa là bánh hằng sống bởi trời, ai ăn sẽ được sống đời đời, xin cho cho chúng con khi còn ở trần gian được Chúa nuôi sống bằng Mình Máu Chúa, được đổi mới tâm hồn và tận hưởng sự êm dịu ngọt ngào của Chúa

trong đời sống hiện tại, và nên nhân chứng nhân của Chúa cho thế giới hôm nay,

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, cũng nhờ Mình và Máu Chúa, xin thương ban cho Giáo Hội được hiệp nhất và bình an và cho tất cả chúng con được liên kết với nhau trong tình huynh đệ chân thành.

Tham Khảo

[1] Catechist of the Catholic Church, Second Edition. Eucharist- No 1322; No 2177.

[2] Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh -Giao Ước – p. 55- 61. Giáo Hoàng Học Viện St. Pi-ô X- Đà Lạt – Việt Nam

03/6 THỨ HAI TUẦN 9 TN

2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12

Phúc Âm: Mc 12, 1-12

"Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: "Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đập nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trở đi phương xa.

"Đến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết.

"Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: "Chúng sẽ kiêng nể con trai ta". Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: "Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta". Đoạn chúng

bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: "Tặng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Đó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta".

Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÔNG AI CÓ THỂ PHÁ HỎNG KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ
“Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho”.

Không ai ngăn nổi lòng Chúa yêu con người, dẫu con người không xứng đáng đón nhận tình yêu ấy. Không ai cản nổi đường Chúa đi, dẫu biết là con đường đầy hiểm nguy gian khổ đến phải hy sinh tính mạng. Không ai có thể phá hỏng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, cho dẫu là thế lực khủng khiếp của Satan.

Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện tình vĩ đại của Thiên Chúa. Khởi đầu tình sử là chuyện Thiên Chúa thiết lập một dân riêng trong loài người, mà dụ ngôn gọi là trồng một vườn nho, rồi rào giậu, chăm nom kỹ lưỡng. Kế đến là Thiên Chúa sai ngôn sứ của Người đến mà tỏ cho loài người biết ý định yêu thương khoan hồng của Người. Nhưng tất cả đều bị con người chống đối, đánh đập giết chết. Và cuối cùng, Người sai chính Con Một của người, cũng bị giết chết.

Sa-tan biết rõ ý định của Thiên Chúa là cứu rỗi loài người. Nhưng có một điều mà Sa-tan không biết. Đó là: chúng nghĩ rằng giết chết Đức Giê-su là phá hỏng kế hoạch cứu độ.

Chúng đã làm, cái chết của Chúa Giê-su không phải là sự thất bại của Thiên Chúa, nhưng lại là chiến thắng vinh quang, là

thành sự Ôn Cứu Độ của Thiên Chúa. Sau thất bại ấy, Sa-tan lại tìm cách lôi kéo con người ra khỏi con đường yêu và hiến thân như Chúa Giê-su đã đi. Chúng luôn có kế hoạch chống lại Thiên Chúa, xúi giục chúng ta vô cảm, hơn thua, hận thù, bất nhất.

Ước gì các gia đình luôn cảnh giác trước âm mưu của ma quỷ, để luôn sống trong tình Chúa yêu, luôn yêu thương nhau như Chúa Giê-su đã yêu. Có người nói vui, mà nghe có lý: “Nhà nào không biết thương nhau, nhà ấy đang trúng kế của ma quỷ”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng vào cuộc chiến thắng của Chúa Giê-su, Đấng đã chết vì yêu, để quyết tâm sống và yêu thương nhau như Người đã sống, đã yêu. Amen.

04/6 THỨ BA TUẦN 9 TN
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

Phúc Âm: Mc 12, 13-17

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **THIÊN CHÚA LÀM CHỦ CÁC GIA ĐÌNH**

“Của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”.

Việc đóng thuế cho nhà nước là bổn phận của công dân. Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, nhưng Người đã làm người, cho nên, người cũng chu toàn bổn phận nộp thuế. Nhưng qua việc nộp thuế, Người dạy chúng ta rằng: “Của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”.

Mỗi người, mỗi gia đình không chỉ phải chu toàn bổn phận công dân trần thế, mà còn phải chu toàn bổn phận công dân trong Nước của Thiên Chúa.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra chương trình sống cho dân Chúa năm 2024 là “Hoán cải và tham gia vào đời sống Giáo Hội”, có thể nói, đây là cách chu toàn bổn phận đối với Nước Thiên Chúa một cách cụ thể, và cụ thể nhất là “Hoán cải và tham gia xây dựng giáo hội tại chính gia đình mình trước tiên. Mỗi gia đình là một cộng đoàn cơ bản, một mái nhà cơ bản, làm nên cộng đoàn lớn hơn, mái nhà lớn hơn, đó là giáo xứ, giáo hội và mái nhà nhân loại, dưới quyền làm chủ của Thiên Chúa.

Thế thì, việc tham gia sẽ bắt đầu từ sự hoán cải nơi các gia đình: các gia đình không để cho thực tại danh lợi dục trần gian thống trị nữa, nhưng phải trở nên cung điện xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị, phải là nơi cùng nhau Thờ Phụng Chúa, nơi hiệp nhất yêu thương và còn là nơi Loan Báo Tin Mừng cứu rỗi. Được như thế, là mỗi người mỗi nhà đã tham gia vào đời sống Giáo Hội, để sống Đức Tin Đức Cậy Đức Mến giữa lòng đời, và làm chứng cho Nước Thiên Chúa ở trần gian này.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình trả lại cho Thiên Chúa quyền làm chủ tâm hồn, làm chủ vận mệnh, để các gia đình được vui

sống bình an trong Đức Tin, Cây, Mến Chúa, và sống chan hoà yêu thương trong gia đình của Thiên Chúa ngay lúc này. Amen.

05/6 THỨ TƯ TUẦN 9 TN
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27

Phúc Âm: Mc 12, 18-27

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có ít người phái Sadốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng làm làm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp". Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật làm lạc".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ NHỮNG GÌ QUÝ GIÁ NHẤT
*“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên
Chúa kẻ sống”*

Những người thuộc phái Xa-đốc không tin có sự sống lại và sự sống đời sau trong Nước Thiên Chúa. Bởi trong họ, vẫn còn những khát khao rất phàm tục. Họ hy vọng, nếu có cuộc sống đời sau, thì phải là một phiên bản như cuộc sống đời này để họ còn được hưởng thụ những hạnh phúc đang dang dở!

Chúa không muốn chúng ta mù mịt hay ảo tưởng về sự sống lại và sự sống đời sau như thế. Phải hiểu rằng tất cả mọi thứ trên trần gian này sẽ phải chấm dứt ngay khi chúng ta được triệu hồi về với nguồn cội của chúng ta là Thiên Chúa. Và điểm quan trọng nhất, là phải sống thế nào, để chúng ta được trở về với Thiên Chúa và sống với Người trong sự sống của thần linh.

Ôi! Tất cả những gì thuộc về trần gian này đều là chóng vánh, ngắn hạn, mau qua. Vì thế, ước gì các gia đình mau ngộ ra chân lý của sự sống vĩnh cửu, và quyết tâm không để lòng dính bén mọi sự thế gian nhưng buông bỏ mọi sự phù phàm, quyết tâm tin thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa, quyết tâm sống kết hiệp mật thiết với Lời Chúa và Thánh Thể Người.

Ước gì các gia đình ngộ ra rằng: có Chúa, là chúng ta có tất cả những gì quý giá và bền vững nhất. Bởi khi đã có Chúa sống trong gia đình, thì được Chúa ngự trị và ban ân sủng, và bây giờ, tâm hồn chúng ta sẽ không có thêm một ước mơ nào hơn nữa.

Như vậy, sự sống lại, sự phục sinh, cuộc sống đời sau đã có thể bắt đầu ngay hôm nay, khi hãy còn đi trên dương trần này. Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, của kẻ khát khao sự sống đời đời, của kẻ làm tất cả các việc đời này vì yêu thương như Chúa yêu, để được Chúa ban cho sự sống đời sau trong Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn khát khao và kết hiệp mật thiết với Lời Chúa và Thánh Thể Chúa Giê-su. Amen.

06/6 THỨ NĂM TUẦN 9 TN

2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34

"Thiên Chúa của người là Thiên Chúa duy nhất và người hãy kính mến Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và người hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức người". Còn đây là giới răn thứ hai: "Người hãy yêu mến tha nhân như chính mình người". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Người: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

YÊU THƯƠNG, KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU

"Thiên Chúa của người là Thiên Chúa duy nhất và người hãy kính mến Người".

Bộ luật của người Do thái có tất cả 612 điều, trong đó, có 248 điều phải làm và 365 điều cấm làm. Với một bộ luật chi tiết như thế, thì người giữ luật không tránh khỏi những thiếu sót, hoặc giữ luật cách miễn cưỡng, vị luật, thiếu tích cực, thừa hình thức.

Thảo nào, một luật sĩ chân thành giữ luật đến hỏi Chúa Giê-su xem luật nào quan trọng hơn luật nào, để ưu tiên giữ luật ấy trước. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-su cho thấy Người có quyền trên bộ luật, Người không hủy bỏ lề luật, nhưng Người rút gọn bộ luật trong chỉ hai điều luật quan trọng mà thôi: “Mến Chúa, yêu người”. Biết người luật sĩ ấy đã thực hành hai điều luật quan trọng này, Chúa Giê-su vui mừng nói với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”.

“Mến Chúa, yêu người” là điều đẹp lòng Chúa, và là con đường dẫn chúng ta vào Nước Thiên Chúa. Hay nói cách khác, Nước Thiên Chúa dành cho những người “mến Chúa yêu người”. Không chỉ “có lòng kính mến, có lòng yêu”, nhưng còn phải thực thi lòng mến, lòng yêu ấy bằng một đời sống. Không chỉ biết, nhưng còn phải thực hành. Không chỉ nói nhưng phải làm. Không chỉ là khẩu hiệu, nhưng là một cuộc sống. Không chỉ giữ luật, nhưng phải sống luật cách chân thành giữa đời!

Ước gì các gia đình luôn nhắc nhở nhau thực hành việc “mến Chúa trên hết mọi sự trần gian, và yêu người như Chúa đã yêu” cách chân thành và liên li trong đời sống gia đình, cộng đoàn.

Ước gì, Chúa Giê-su cũng đang nói nhỏ với bạn, với tôi, với mỗi người chúng ta lời tâm tình này: “Gia đình con không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. Xin chúc mừng!”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu mến nhau và yêu mến hết thảy mọi người. Amen.

07/6 THỨ SÁU LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU
Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

Phúc Âm: Ga 19, 31-37

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bảy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chur vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: "Không một cái xương nào của Người bị đánh giập". Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: "Chúng sẽ nhìn vào Đấng chúng đã đâm thâu qua".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **DÒNG SUỐI CỨU ĐỘ ĐÃ CHẢY RA**

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra".

Lời tiên tri Isaia nói với dân chúng rằng: "Hãy hân hoan mức nước nơi suối Đấng Cứu độ". Lời ấy ứng nghiệm trên Thập Giá, khi Chúa Giê-su chịu lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn long, thủng trái tim Người, và máu cùng nước đã chảy ra.

Máu và Nước ấy chính là nguồn suối cứu độ mà muôn dân trông chờ. Máu và Nước hình ảnh của nguồn suối ân sủng từ các Bí Tích mà Chúa Giê-su đã thiết lập để ban ơn cứu độ cho con người. Máu và Nước là một tình yêu đến tận cùng, tình yêu trút cạn kiệt chút gì còn lại nơi trái tim Con Thiên Chúa.

Thật hạnh phúc cho các gia đình khi được *chiêm ngưỡng* một tình yêu không hề có trong nhân loại, chiêm ngưỡng một tình yêu bằng lòng nhận lấy cái chết, làm của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha, để Người mở lượng khoan hồng mà thứ tha cho nhân loại, chiêm ngưỡng một tình yêu cứu sống bao tội nhân đáng phải chết, chiêm ngưỡng một khuôn mẫu tình yêu vĩ đại.

Thật hạnh phúc cho các gia đình khi được *đón nhận* tình yêu cách bất cân xứng giữa Thiên Chúa và loài thọ sinh phản nghịch Người, đón nhận tình yêu để được cứu sống, đón nhận một tình yêu mà không bao giờ đáp đền nổi. Hạnh phúc cho các gia đình được đón nhận nguồn suối tình yêu không những tẩy sạch hoen nhơ tội đời, mà còn nuôi dưỡng con người nên xinh đẹp, có sức sống dồi dào, hôm nay và tới mai sau trong vĩnh cửu.

Thật hạnh phúc cho các gia đình khi được tham dự vào công cuộc cứu thế của Thiên Chúa, được đón nhận và sẽ chia tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người, như Chúa đã yêu, đã sống và chết vì yêu, vì hạnh phúc của người mình yêu. Tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình cảm nghiệm được hạnh phúc vô cùng vì được Chúa yêu thương cứu rỗi. Amen.

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

Thứ Sáu sau Lễ Mình và Máu Thánh

Lời Chúa: (Hs 11,3-4,8c-9; Ep 3,8-12,14-19; Ga 19,31-37; Gr 31,33)

THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU LÀ NGUỒN ƠN CỨU CHUỘC TRÀO DÂNG

Giu-se Đào văn Định

Thánh Thérèse Lisieux nói: “*Nếu con không thể nhìn thấy nét rạng ngời trên khuôn mặt Chúa hoặc nghe thấy giọng nói của Chúa, Ôi lạy Chúa của con, con có thể sống nhờ ân sủng của Chúa, con có thể tựa vào Thánh Tâm Chúa.*”

Dẫn nhập

Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ kính Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu. Việc sùng kính này có nền tảng từ thời kỳ Ki-tô giáo sơ khai. Theo Kinh Thánh, đặc biệt là các sách Tân Ước, đã đề cập đến tình yêu của Thiên Chúa. Các Thánh Giáo phụ cũng suy niệm và giảng dạy về tình yêu Thiên Chúa và thúc đẩy các tín hữu tìm đến Thánh Tâm Chúa Giê-su mà tận hưởng nguồn ơn cứu độ trào dâng.

I. LỊCH SỬ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

Vào thế kỷ thứ 11, các Ki-tô hữu thường suy niệm về năm dấu thánh của Chúa Giê-su, và tỏ lòng sùng kính cụ thể đối với Thánh Tâm Chúa Giê-su. Vài thế kỷ sau, vào năm 1670, Thánh John Eudes đã cử hành lễ Thánh Tâm đầu tiên. Và vào năm 1673, Thánh nữ Margaret Mary Alacoque, một nữ tu người Pháp, đã nhận được những lời mặc khải và lời hứa [2] của Chúa, trong đó Chúa Giê-su bộc lộ tình yêu dành cho tất cả nhân loại, và Chúa Giê-su muốn cử hành lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa hằng năm. Vào năm 1856, Chân Phước Giáo Hoàng Pi-ô IX đã chỉ định rằng Lễ Thánh Tâm sẽ được cử hành trên toàn cầu vào Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Minh Máu Thánh Chúa hằng năm.

II. SUY NIỆM TIN MỪNG

Bài Tin Mừng Thánh sử Gio-an hôm nay, nói về một người lính Rô-ma lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-su bị đóng đinh. *Tức thì, máu cùng nước chảy ra* (Ga 19,34). Máu minh chứng rằng lễ tế Chiên Vượt Qua mới đã thực hiện (St 10, Ga 1,29+; 6,51+). Nước cho thấy nguồn mạch Thần Khí tác

sinh đã được mở ra (Ga 4,7 +23; Ed 47; Ds 20,11). Và theo Kinh Thánh, những điều này, Chúa Giê-su mặc khải rằng: Ngài đã chu toàn sứ mệnh theo kế hoạch của Chúa Cha để cứu độ nhân loại tội lỗi.(Ga 4,34; 17,4; Mt 20,22t; Lc 12,50). Và Lời Chúa còn chỉ ra rằng : *“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ sẽ đâm thấu”* Nhìn lên” có nghĩa là đã tin. Thánh Gio-an tiên báo rằng dân ngoại sẽ được nghe Tin Mừng và đón nhận đức tin. *“Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không phải chết thay cho dân mà thôi, nhưng còn qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối”* Ga 11,52; Dcr 12,10; Mt 27,54; Kh 1,7).

III. THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU LÀ NGUỒN ON CỨU ĐỘ TRÀO DÂNG

Ngoài ra, Thánh Gio-an viết Tin Mừng hôm nay nói về máu và nước chảy từ cạnh sườn của Chúa Giê-su, là để ban sự sống cho một thân thể mới là Giáo Hội, và khơi nguồn bí tích nuôi dưỡng dân Chúa. Đức Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II nói: *“Trái tim Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta tràn đầy ơn phúc: “**ơn cứu chuộc tội lỗi, ơn thánh hóa....**”*. Và Ngài giải thích vào ý nghĩa chiều sâu của mầu nhiệm: *“Trong Thánh Tâm Chúa Giê-su chứa đựng mọi kho tàng khôn ngoan và hiểu biết được giấu kín: Nhịp đập của trái tim biểu lộ tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mọi người, và cho mỗi người chúng ta. Lời cầu nguyện của Giáo Hội khi kêu cầu xin Danh Thánh Cực Trọng của Chúa Giê-su, lời cầu nguyện này còn tôn thờ Ngôi Lời nhập thể và Trái Tim của Người. Người đã cho phép Trái Tim bị đâm thấu bởi tội lỗi của chúng ta.”*[1]

Vì vậy, Trái Tim Thánh Thiện của Chúa Giê-su, là một trong những giáo huấn quan trọng của đức tin Ki-tô Giáo: khi được rửa tội, chúng ta trở thành một chi thể trong thân thể của Chúa Ki-tô, là Giáo Hội sống động nhờ hít thở Chúa Thánh Thần [3] và cũng tuôn chảy đầy tràn ơn thánh trong tâm hồn chúng ta, cho chúng ta được bùng dậy lòng tin yêu nồng cháy

đối với Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh (Tt 3,4-6; Ep 2,18; Ga 4,23; 2Cor 3,13).

IV. SỐNG ÁP DỤNG MÀU NHIỆM TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Do đó, điều quan trọng là làm thế nào chúng ta biết trái tim Chúa có hoạt động tốt và đập mạnh trong tâm hồn mỗi người và trong Giáo Hội hay không? Và liệu trái tim của chúng ta có thực sự đập theo nhịp đập của Trái Tim Chúa Giê-su hay không?

Câu trả lời dành cho kinh nghiệm nội tâm của mỗi người qua những biến cố: chiến tranh, tai họa thiên nhiên, hoặc đau khổ và thử thách xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, trong tương quan của ta với Thiên Chúa và tha nhân trên hành trình trần thế.

Vài gợi ý như chúng ta có cảm nhận được nhịp đập của trái tim Chúa nơi các trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân phong, nạn nhân của chiến tranh hiện nay và biết bao người nghèo khổ, người không được coi trọng và người chậm chạp trong cộng đồng của chúng ta. Nếu chúng ta không nghe thấy hoặc không cảm nhận được nhịp tim của họ, thì rất có thể, tim của họ đã ngừng đập và cần “hô hấp nhân tạo”, để máu và oxy trong cơ thể giúp cho não và các cơ quan trong cơ thể tồn tại cho đến khi có liệu pháp y khoa điều trị.

Và điều này cũng cho thấy là trái tim của chúng ta không cùng nhịp đập với Chúa Giê-su. Đó là dấu hiệu vô cảm thiêng liêng vì chúng ta chỉ nghĩ về bản thân mình, nhưng đó cũng là dấu hiệu tốt để giúp ta hồi tâm sám hối, và thông hiệp với trái tim tình yêu của Chúa, giúp ta biết quên mình, biết cảm thông, an ủi và chia sẻ cụ thể với mọi người trong gia đình nhân loại.

Lời Nguyễn

Lạy Chúa Cha từ bi nhân hậu,

Khi chúng con phạm tội, chúng con đã đâm vào trái tim Chúa Giê-su. Xin soi sáng tâm trí chúng con bằng những tia sáng của Thánh Tâm Chúa, để biết nhìn Chúa, và nhận biết tội lỗi của chúng con như chính Chúa biết.

Xin hãy đốt cháy trái tim chúng con bằng ngọn lửa tình yêu thiêng liêng, để chúng con ghê tởm những tội lỗi làm tổn thương tình yêu Chúa.

Xin Thánh Tâm Chúa nguồn sung mãn, thông cho chúng con mọi ơn lành, giúp chúng con để tâm nghe Lời Chúa phán dạy, làm cho chúng con nên thánh thiện nhờ mến Chúa yêu người. Amen

Tham khảo

[1]. Catechism of the Catholic Church- Second Edition- Sacred Heart- Prayer to Jesus- No 2669

[2]. Sacred Heart Prayer Book – The Priests of the Sacred Heart- The Promises of Our Lord To Saint Magarete Mary For Souls Devoted to His Sacred Heart. Page 133. 12 lời hứa cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-su.

- 1. Ta sẽ ban cho họ mọi ơn cần thiết trong bậc sống của họ.*
- 2. Ta sẽ thiết lập bình an trong gia đình họ.*
- 3. Ta sẽ an ủi họ trong mọi khó khăn gian khổ.*
- 4. Ta sẽ là nơi nương tựa an toàn cho họ trong cuộc sống và đặc biệt là vào giờ chết.*
- 5. Ta sẽ ban phúc dồi dào cho mọi công việc của họ.*
- 6. Tội nhân sẽ tìm thấy nơi trái tim Ta nguồn mạch và đại dương thương xót vô tận.*
- 7. Những tâm hồn ủ rũ, nguội lạnh sẽ trở nên nhiệt thành.*
- 8. Những tâm hồn sốt sắng sẽ mau tiến đức trên đường trọn lành.*
- 9. Ta sẽ chúc lành cho nhà nào và hình ảnh Thánh Tâm Ta được tôn vinh.*
- 10. Ta sẽ ban cho các linh mục ơn lay chuyển những tâm hồn sắt đá, cứng lòng nhất*

11. Những ai cố võ việc sùng kính Thánh Tâm, sẽ được ghi tên vào Trái Tim Ta, không bao giờ phai mờ.

12. Trong lòng thương xót vô biên của Trái Tim, Ta hứa rằng: Tình yêu toàn năng của Ta sẽ ban cho tất cả những ai rước lễ vào thứ Sáu đầu tháng được ăn năn thống hối trong giờ lâm tử. Họ sẽ qua đời trong lúc còn mắt ơn nghĩa cùng Ta, và chưa kịp lãnh nhận các Bí Tích, Thánh Tâm của Ta sẽ là nơi nương náu an toàn cho họ trong giây phút cuối cùng của giờ lâm tử. [Imprimatur: Friburgi, Helv.15.10.1950-L.-Waber, vic. Gen.]

[3] Summa Viae Spiritus ASS – Định Vị Lòng Tôn Sùng Chúa Thánh Thần- số 54. Tr.70

07/6 THỨ SÁU TUẦN 9 TN

2 Tm 3, 10-17; Mc 12, 35-37

Phúc Âm: Mc 12, 35-37

“Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua Đavít? Vì chính Đavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con". Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?" Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HIỂU ĐÚNG CON NGƯỜI VÀ SỨ VỤ CHÚA GIÊ-SU

“Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?”

Thiên Chúa chọn Đavít lên làm vua thay thế Saolê. Vua Đavít ngay từ nhỏ đã lập được nhiều chiến công hiển hách:

đánh đuổi quân Philitinh, lập thủ đô Giêrusalem, thống nhất quốc gia, đem lại thái bình cho đất nước. Khi vua Đavít có lòng đạo đức muốn xây Đền Thờ kính Chúa thì Chúa lại hứa sẽ xây nhà cho Đavít, tức là hứa thiết lập cho ông một triều đại vững bền, và từ dòng dõi ông, sẽ phát xuất Đấng Cứu Thế.

Người Việt Nam ai cũng rõ quan niệm: “Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa lại quét lá đũa”. Dân Do thái cũng thế, nghĩ rằng Chúa Giê-su là con Vua Đavít, xuất thân từ dòng dõi Đavít, vì thế, họ có quyền hy vọng Người sẽ là một vị vua thống trị đất nước họ, đưa đất nước họ tới đỉnh thịnh vượng hùng cường.

Chúa Giê-su biết các luật sĩ và dân chúng hiểu chưa đúng về Con Người và Sứ Vụ của Người, nên đã nói với họ: “Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?”. Người không có ý từ chối thân thế nhân loại của Người, nhưng người muốn cho mọi người biết rằng: Người không dừng lại trong thân phận nhân loại theo kỳ vọng của họ, mà chính Người là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa của cha ông họ, Thiên Chúa của Vua Đavít; và sứ vụ của Người không phải là “Vua Dân Do Thái” theo cách thế gian, nhưng Người là Vua của Vương Quốc Thiên Chúa Hằng Sống. Người đến giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết, Người là Vua của sự sống vĩnh cửu.

Ý niệm quan quyền, vẫn còn trong não trạng các gia đình khi tham gia đời sống Giáo Hội. Ước gì các gia đình hiểu đúng sứ vụ tham gia để cùng Chúa cứu rỗi thế giới”, tốt hơn là tham gia vì tên tuổi, vì ham chuộng chức quyền theo kiểu thế gian.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiểu đúng Con Người và Sứ Vụ của Chúa Giê-su, để yêu mến và bước theo Người. Amen.

08/6 LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỆM ĐỨC MẸ MARIA. .

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

“Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trở về đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe Cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của Cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con ! Người đáp : Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bản phận ở nhà của Cha con sao ? Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các Ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **HÃY TÔN SÙNG TRÁI TIM VỆN SẠCH ĐỨC MẸ**

“Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”.

Theo Đức Piô XII, các Giáo phụ giải thích lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ, căn cứ vào hai câu sách Diệu ca: *“Tôi như vườn khoá chặt, là suối niêm phong” (Dc 4:12)*. *“Tôi ngủ mà lòng tôi thức” (Dc 5:12)*. Hai câu nền tảng này soi sáng cho chúng ta thấu hiểu lời Tin Mừng: *“Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”* và cả lời tiên tri của Simeon *“Guom sắc sẽ thấu qua lòng bà”*. Tất cả đều muốn nói lên rằng: trái tim của

Đức Mẹ Maria chỉ để yêu Con Thiên Chúa, và yêu con người như Con Thiên Chúa đã yêu. Một tình yêu khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận đau thương cùng với Con của Mẹ. Hai từ vẹn sạch hay vô nhiễm nói rằng: tình yêu của Mẹ tinh tuyền thánh thiện bao la như tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không mảy may vướng cách yêu hẹp hòi, ích kỷ của người trần gian, một tình yêu cho đi trọn vẹn và trọn vẹn vì hạnh phúc đích thực, hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại.

Tôn sùng Trái Tim Mẹ là một trong ba mệnh lệnh mà chính Đức Mẹ đã mời gọi mọi người khi hiện ra tại Fatima năm 1917.

Trái tim Mẹ luôn thao thức vì yêu chúng ta và luôn khát khao cho các gia đình được cứu rỗi. Ước gì các gia đình “Tôn sùng trái tim Mẹ” là luôn tin tưởng đến với Mẹ, tận hiến xác hồn cho trái tim tinh tuyền của Mẹ, để nhờ Mẹ yêu, Mẹ đưa dẫn chúng ta đến với nguồn tình yêu bao la của Thiên Chúa, Mẹ đưa dẫn mỗi người mỗi nhà đến nguồn ân sủng cứu độ, Mẹ đưa dẫn đến sự sống mới, sự sống vĩnh cửu trong Đức Giê-su Ki-tô, Con Mẹ.

Yêu mến Mẹ còn phải thể hiện qua việc giúp nhau giữ lòng trí của người nhà mình không vướng nhiễm những ý nghĩ xấu xa, hư hèn, nhơ ố, nhưng luôn tinh tuyền, thanh vẹn.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng, mến yêu, cậy trông và tận hiến cho Mẹ Maria, Mẹ yêu của Giáo Hội. Amen.

08/6 THỨ BẢY TUẦN 9 TN

2 Tm 4, 1-8; Mc 12, 38-44

Phúc Âm: Mc 12, 38-44

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm

những ghé nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TRỊ GIÁ ĐỒNG TIỀN, GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN
"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết"

Chúa Giê-su lên án các kinh sư sống giả hình: vẻ ngoài trọng vọng, đạo đức nhưng trong lòng thì dối trá, tham lam.

Chúa lại rất hài lòng về cách dâng cúng của bà goá, vì hai đồng tiền dâng cúng là số tiền nhỏ, nhưng lại là tất cả của bà.

Chúa luôn yêu chuộng sự chân thành và lên án sự giả dối. Chúa muốn chúng ta đừng thăm định giá trị của một con người ở vẻ bề ngoài, nhưng hãy thấu cảm tâm lòng của tha nhân, nhất là những người bé nhỏ, thấp mọn. Đồng tiền của bà goá cho thấy: Trị giá của đồng tiền là con số được ghi trên mặt đồng tiền ấy, nhưng giá trị của đồng tiền, thì tùy theo cách sử dụng nó. Bởi vậy, đôi khi, đồng tiền nhỏ, nhưng có giá trị lớn, và cũng có đôi khi, đồng tiền lớn nhưng lại có giá trị nhỏ.

Mười ngàn đồng chưa mua nổi một lon bia cho người nhậu, nhưng có thể mua một ổ bánh mì cho người nghèo qua bữa.

Tờ tiền 500 đồng hình như không ai muốn xài nữa, nhưng có thể in được trang A5 của Lời Tỏ Tình, một trang Lời Chúa.

Người nghèo hèn khốn khổ nhất trong xã hội hôm nay lại chính là những người giàu có không biết cho đi, hoặc cho đi chỉ vì muốn cho người ta biết mình giàu có.

Ước gì các gia đình bỏ đi cái cố tật tham lam, vun vén, tích góp cho riêng mình, để khởi làm nô lệ cho đồng tiền nữa. Ước gì các gia đình chân thành giúp nhau có cuộc sống tốt đẹp. Của cho đi vì lòng bác ái chân thành là của để dành chắc chắn nhất. Của cất vào hầm vào rương là của chắc chắn sẽ mất ngàn thu. Cũng vậy, tài năng, trí tuệ, tài sản là quà tặng Chúa ban cho, không phải cho riêng mình, nhưng là để các gia đình sử dụng vào việc tham gia đời sống Giáo Hội cách phong phú.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình ơn khôn ngoan sử dụng của cải đời này, để sắm lấy sự sống vĩnh cửu mai sau. Amen.

09/6 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN
St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35

Phúc Âm: Mc 3,20-35

"Xatan đã tận số".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

"Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". Đó là vì họ đã nói: "Ông ấy bị thần ô uế ám".

Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **AI THEO SATAN, CŨNG SẼ PHẢI TẬN SỐ** *"Satan đã tận số"*

Chúa Giê-su rao giảng, chữa lành và đón tiếp mọi người, đến nỗi không có thời giờ nghỉ ngơi. Người nhà của Chúa e rằng người mất trí. Các kinh sư thì lợi dụng chuyện này cho là Người bị quỷ Bêelgiêbút ám và dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ.

Chúa Giê-su dùng chính cái suy nghĩ cố ý sai lầm của các kinh sư mà nói cho mọi người biết rằng: kiêu căng, gây chia rẽ, hận thù là bản chất của ma quỷ, và sa-tan phải tận số chính vì sự kiêu căng, gây chia rẽ và hận thù ấy. Hơn nữa, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là cố ý toa rập với Sa-tan, là phủ nhận sự thật Chúa Thánh Thần soi sáng, là cố ý không biết tội và sám hối, thì không được tha thứ. Sa-tan đã tận số. Ai theo Sa-tan thì cũng phải tận số với nó. Đó là lời cảnh báo quan trọng!

Ước gì các gia đình thấu hiểu: bản tính của Thiên Chúa là khiêm nhường, là hiệp nhất, yêu thương và Nước Thiên Chúa

thì bền vững. Vì thế, gia đình nào sống Lời Chúa, thì hành ý muốn của Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em của Chúa Giê-su, được sống trong tình huynh đệ gia đình của Thiên Chúa.

Ma quỷ thời nay không dùng cách bức bách hay cấm đoán chúng ta giữ và sống đạo, nhưng nó vẽ ra cho chúng ta con đường rộng rãi tự do quyết định số phận tương lai của mình. Thật sai lầm, có những người không tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, cho là mình giữ đạo tại tâm! Thật đáng tiếc, nhiều người trẻ mất cảm thức về tội lỗi, mất cảm thức về việc lành, mất cảm thức về việc tham gia xây dựng gia đình theo khuôn mẫu Giáo Hội. Có người tự phụ là ông nọ bà kia, tự phụ về cái hiểu biết què quặt của mình, tự phụ về danh giá, về khối tài sản và sự đóng góp của mình, hơn là thực thi đức bác ái!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình ơn tỉnh thức trước những cám dỗ thời nay: làm vinh danh mình hơn là vinh danh Chúa. Amen.

10/6 THỨ HAI TUẦN 10 TN

1V 17,1-6; Mt 5,1-12.

Phúc Âm: Mt 5, 1-12

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. -

Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **YÊU CHÚA YÊU NGƯỜI, SỐNG TÂM MỐI PHÚC** *“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”*

Ai sống trên đời này mà không khát khao hạnh phúc. Thế nhưng, tìm đâu ra hạnh phúc thật, giữa bao hạnh phúc ảo, hạnh phúc chóng vánh, hạnh phúc phàm tục thấp hèn?

Giáo Lý của Chúa Ki-tô dạy chúng ta lội ngược dòng đời. Người ta thèm khát cái giàu có vật chất để hạnh phúc, thì Chúa lại bảo: hạnh phúc chính là không dính bén, không lệ thuộc, không khát thèm vật chất đến nỗi cấm đầu cấm cổ nô lệ nó. Người ta tưởng xử với nhau cách thủ đoạn ác độc để hơn người cho hạnh phúc, thì Chúa lại bảo: phúc cho người hiền lành. Không ai muốn đau khổ vì không nhìn ra giá trị của đau khổ, còn Chúa lại bảo: phúc cho kẻ chịu đau khổ để người khác được vui sướng. Chúa bảo phúc cho người khát khao điều thiện, người có lòng thương xót, người sống trong sạch, ăn ở thuận hoà và người chết vì chân lý... tất cả đều đi ngược dòng đời!

Lời Chúa chân thật. Ước gì các gia đình cảm nghiệm, và thưởng thức cho được cái hạnh phúc thật mà Chúa Giê-su đã dạy, và thấu hiểu Lời dạy ấy đích thực là Lời Yêu.

Có nhiều gia đình đã cảm nếm được niềm vui hạnh phúc lớn lao, khó kiếm, hạnh phúc khó tả, khó có, khi buông bỏ mọi dính

bén thế gian chóng vánh này, để lòng hướng tới cái vĩnh cửu là Thiên Chúa. Như thế đó, hạnh phúc thật là sống hiền lành giữa những người độc ác, sống hy sinh giữa những hưởng thụ, sống trong sạch giữa những nhớp nhơ, sống công chính giữa những bất chính, sống thương xót giữa những vô cảm, sống an hòa và xây dựng an hòa giữa những ganh ghét thù hiềm...

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Tin Cây Mến Chúa trên hết mọi sự trần gian này, để mỗi người trong nhà cùng nghiệm ngộ niềm vui hạnh phúc đích thực, hôm nay và mai sau, là sống Lời Chúa, yêu Chúa yêu người qua tám mối phúc thật. Amen.

11/6 THÁNH BÁC-NA-BA, TỔNG ĐỒ.

Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13

Phúc Âm: Mt 10, 7-13

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

"Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

"Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: "Bình an cho nhà này". Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHẬN ĐƯỢC LÀ ĐỂ CHO ĐI, ĐỂ SẼ CHIA
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. (Mt 10, 8)

Chúng ta đã lãnh nhận đức tin, tình yêu, ơn cứu độ cách miễn phí, như những quà tặng quý giá bất cân xứng giữa người cho và người nhận. Vì thế, Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy cho đi những thứ quý giá ấy cho mọi người, cho đi một cách hào phóng, như Thiên Chúa đã cho ta. Đừng quá bận tâm những thứ vật chất linh kinh làm nặng nề thêm hành trang, làm chậm đi hoặc cản trở hành trình. Hãy đi ra, và ra đi để trao ban những gì chúng ta đã nhận được. Đó là điều mà Chúa Giê-su muốn mỗi người, mỗi nhà sẽ thực hiện ngay hôm nay và cả cuộc đời.

Gia đình sống Đức Tin chân chính giữa đời thường, là gia đình ấy đã trao ban đức tin cho đời. Gia đình sống Tin Mừng với niềm vui và hy vọng, là gia đình ấy đã loan báo Tin Mừng cho người. Gia đình sống yêu thương đoàn kết gắn gũi hoà thuận với mọi người, là gia đình đã chia sẻ với mọi người về đạo yêu thương của Thiên Chúa. Gia đình sống công chính thật thà giữa những bất chính gian tham, là gia đình đã giới thiệu về một Thiên Chúa chí thánh chí thiện, công minh chính trực. Gia đình không để lòng dính bén của cái thế gian, là gia đình ấy đã trao ban cho đời một ngưỡng vọng về quê hương đích thực.

Vâng, các gia đình được Chúa sai đi vào đời, không chỉ để nói, để giảng, để giới thiệu Chúa bằng lời ngon lời ngọt, lời hoa mỹ, lời hùng biện, lời thâm sâu huyền bí, lời thần học, bác học... nhưng là để sống thiết thực những lời mình đã nói, đã rao giảng.

Thời nay, người ta không muốn tin những người làm thầy, họ chỉ muốn tin những người làm chứng; không muốn tin những kẻ nói suôn, chỉ muốn tin những người nêu gương sống.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương các thánh Tông Đồ hăng say Loan Tin Mừng bằng đời sống Tin Mừng. Amen.

11/6 THỨ BA TUẦN 10 TN

1 V 17, 7-16; Mt 5, 13-16

Phúc Âm: Mt 5, 13-16

"Các con là sự sáng thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thấp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MUỐI MẶN YÊU THƯƠNG, ĐÈN SÁNG CHÂN LÝ

"Các con là sự sáng thế gian" (Mt 5, 14)

Các môn đệ được Chúa Giê-su kêu gọi, tuyển chọn, giáo huấn để thấm nhuần tinh thần của Người, là sống yêu người.

Lời Chúa mời gọi các gia đình phải là muối ướp đời, phải là ánh sáng Tin Mừng soi đời. Muối phải mặn. Đèn phải sáng.

Ước gì các gia đình là muối mặn niềm tin, mặn cậy trông tin thác, mặn mến yêu, mặn chân lý, mặn công chính, mặn hy sinh, mặn ước muốn cho người hạnh phúc, mặn lòng nhiệt thành trao ban, mặn xót thương, mặn đức hiền lành khiêm nhường, mặn

tinh thần phục vụ. Phải tận tụy cả những điều tốt lành thiện hảo thấm nhuần từ Lời dạy và gương sống của Chúa Giê-su.

Cũng vậy, ước gì các gia đình thấm nhuần ánh sáng của Tin Mừng, là ánh sáng chân lý, tình yêu và ơn cứu độ. Gia đình sống Tin Mừng yêu thương, sẽ có sức phát sáng, chiếu giải cho nhân loại niềm vui thánh khiết và vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Ông Tư dặn các con: “Hãy sống theo Lời Chúa dạy, là mến Chúa và yêu thương hết mọi người, thì thiên hạ sẽ nhận biết và ca tụng Thiên Chúa. Sống vô cảm là bôi nhọ danh thánh Chúa. Các con đã được gọi ra khỏi bóng tối tội lỗi, được ơn thanh tẩy để mặc lấy con người Đức Ki-tô “Mặn và Sáng”, các con là những chứng nhân cho Tin Mừng. Có bài thơ: “Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi đó. Con cóc nhảy đi”. Bài thơ tưởng chẳng có gì hay ho để nói. Có ngờ đâu, thật quý. Để gì con cóc bước ra khỏi lòng mình, nhưng nó đã quyết định nhảy ra. Nhảy ra rồi, mới nhìn thấy ánh sáng và ngồi đó mà chiêm ngưỡng ánh sáng. Và quyết định cuối cùng là không nhảy vào trong hang tối nữa, mà lại nhảy đi trong ánh sáng. Các con hãy ra khỏi lòng mình, đi trong ánh sáng và mặn nồng yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình mặn tình Chúa, tình người, sáng chân lý Chúa, và sống cho vinh danh Chúa giữa đời. Amen.

12/6 THỨ TƯ TUẦN 10 TN

1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

Phúc Âm: Mt 5, 17-19

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các

con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TIN MỪNG YÊU THƯƠNG LÀ LỀ LUẬT MỚI
“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”

Người Do Thái bấy giờ, vẫn xem Chúa Giê-su như là một nhân vật kỳ dị, bởi vì Người đã nói nhiều điều, đã làm nhiều việc không theo tiền lệ, hoặc khác với những luật định. Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ thù chẳng hạn. Chữa lành trong ngày Sa-bat chẳng hạn. Nhưng Người nói cho các môn đệ biết: “Thầy không đến để huỷ bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn Lề Luật”.

Kiện toàn là làm cho hoàn chỉnh, trọn vẹn, cho vững chắc. Như thế có nghĩa là luật cũ chưa thực sự là hoàn chỉnh, còn thiếu sót, còn chưa hợp ý của Thiên Chúa. Luật mới, Luật của Chúa Giê-su phải là luật toàn thiện cách tuyệt đối: buông bỏ là buông bỏ tất cả, khiêm nhường phải đến tận cùng, hiền lành tới mức chịu đựng hết lòng hết sức, yêu thương tới mức cho đi tất cả, tha thứ đến muôn vạn lần tha thứ... và tất cả phải được thực thi cách chân thành và tuyệt đối vì uy danh Thiên Chúa.

Tin Mừng của Chúa Giê-su chính là bản luật mới đã kiện toàn. Bản luật mới không chỉ được công bố bằng Lời, mà còn bằng cả cuộc đời của Người, không chỉ được phổ biến bằng chữ viết Do Thái hay Hy Lạp, hay bằng một loại ngôn ngữ loài người, nhưng bằng chính ngôn ngữ của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không chỉ được viết bằng loại mực cực tốt đắt tiền

để khỏi phải nhặt nhòa, mà còn được viết bằng máu hiến tế vì yêu của Người trên Thập Giá, một lần cho vĩnh cửu.

Tin Mừng, Lễ luật mới, chính là Lời Yêu Thương của Thiên Chúa trong Đức Giê-su, đang khao khát mỗi gia đình lắng nghe và sống Lời yêu thương như Người Ban Lời, đã sống.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, tin Lời Chúa Giê-su là chính Chúa, cho họ yêu mến Lời Chúa, luôn khao khát, luôn lắng nghe, thực hiện Lời Chúa giữa đời thường, và cảm nếm được niềm bình an hạnh phúc thật. Amen.

13/6 THỨ NĂM TUẦN 10 TN

1V 18,41-46; Mt 5,20-26

Phúc Âm: Mt 5, 20-26

"Bất cứ ai phần nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án". Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phần nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rửa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIỮ CHO NHAU YÊU THƯƠNG, BÌNH AN
“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt”

Chúa Giê-su dạy các môn đệ đừng giữ lề luật cách phô trương bên ngoài, nhưng hãy giữ luật vì quý chuộng lề luật như kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời đến bến đỗ bình an, hạnh phúc.

Bình an thật là bình an của Đức Công Chính trong tận căn cội trái tim mình. Luật yêu thương không cho phép con người xúc phạm từ thân thể đến danh dự uy tín của tha nhân. Trong Luật yêu thương, có luật cấm giết người. Nhưng với Chúa Giê-su, ai làm cho anh em mình phẫn nộ, đã đủ bị luận phạt rồi.

Quả thực, có quá nhiều cách giết người mà không cần đến súng đạn, dao búa, hay độc dược... Một sự vô cảm, vô lễ, một lời bất hiếu, đủ làm cho ông bà cha mẹ chết trong đau buồn. Một lời độc địa, lời bịa đặt, phóng đại, lời ác ý đủ làm cho tha nhân chết trong hàm oan. Một ánh mắt thiếu thiện cảm, thiếu nhân từ, thiếu khoan dung đủ giết chết những người đang cần xót thương. Một cử chỉ vô ý, đủ giết chết một khát khao chân thành. Một ý gian, lời dối, tính toán lọc lừa, một âm mưu bất chính đủ làm chết chính đương sự và cả những người có liên quan.

Chúa muốn các gia đình sống luật Yêu Thương từ tận tâm can mình. Ước gì mỗi người luôn có ý ngay lành và cẩn trọng trong từng suy nghĩ, cử chỉ lời nói, để tránh tối đa những xúc phạm đến nhau, và nếu có vô tình xúc phạm, hãy khẩn cấp làm hòa với anh em, cho tâm hồn của nhau được bình an. Ước gì không có ai trong nhà mình phải chết vì trầm cảm, bị bỏ rơi, cô độc, hay chết vì sự ganh tỵ, hơn thua, bôi nhọ nhau. Ước gì các gia đình hiền lành khiêm nhường để yêu nhau chân thành và đối xử với nhau theo cách đối xử của Chúa Giê-su nhân hậu.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình bỏ đi ý nghĩ, cử chỉ làm tổn thương nhau, để chỉ yêu nhau và bình an, hạnh phúc. Amen.

14/6 THỨ SÁU TUẦN 10 TN

1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

Phúc Âm: Mt 5, 27-32

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Có lời dạy rằng: "Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị". Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm có cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

GIỮ LÒNG TRONG SẠCH TINH TUYỀN

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi"

Giữ lòng trong sạch cách kiên vững trước những cám dỗ hướng về chuyện dâm ô, xác thịt, ngoại tình, luôn là một thách đố không nhỏ đối với cả hai giới nam cũng như nữ, và không

chỉ đối với những người chưa lập gia đình mà còn cả với những người đã có gia đình, kể cả những người hứa sống bậc độc thân, thánh hiến, kể cả những người đã cao niên.

Lề luật cũ dạy “chớ dâm ô, chớ ngoại tình”. Còn Chúa Giê-su thì chi tiết tích cực hơn: “nhìn người khác giới mà khao khát chuyện xác thịt, là đã thành tội rồi”.

Quả thực, con người, là một nửa cái con, một nửa cái người. Có vẻ như ai cũng sống theo cách nửa cái con, nhiều hơn nửa cái người; sống theo bản tính tự nhiên nhiều hơn là sống siêu nhiên, vượt lên trên cái bản chất của loài có sự sống.

Ông Tư già, nhưng nói theo cách nói thời nay với các con rằng: “Đừng kích hoạt những thềm muốn bất chính hạ đẳng nơi người khác, từ trong nghĩ suy, trong ánh mắt, từ lời ăn tiếng nói đến cách ăn mặc trang điểm. Người ta phạm tội vì mình làm cơ cho người ta phạm tội. Các con phải giữ cho tâm hồn mình trong sạch, xứng đáng là đền thờ tinh tuyền của Chúa Thánh Thần”.

Ước gì các vợ chồng cũng luôn giữ sự trinh khiết trong đời sống vợ chồng, không phải để tìm sự thoả mãn cho riêng mình, nhưng là để nối tiếp công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và củng cố tình yêu hôn nhân hạnh phúc thánh thiện, vững bền.

Ước gì các cha mẹ luôn giáo dục con cái theo hướng dẫn của Tin Mừng, của Giáo Hội, để có thể hệ hậu duệ trưởng thành đủ về đức tin và luân lý, xây dựng gia đình cộng đoàn thánh thiện.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình giữ tâm hồn luôn trong sạch tinh khiết, xứng đáng đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Amen

15/6 THỨ BẢY TUẦN 10 TN

1V 19,19-21; Mt 5,33-37.

Phúc Âm: Mt 5, 33-37

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời người đã thề với Chúa". Phê-nô-thây, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thốt là do sự dữ mà ra".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIAN DỐI LÀ ĐỒ ĐỆ CỦA MA QUỶ
“Thầy bảo các con: đừng thề chi cả”

Nhờ phép Thánh Tẩy, chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, được thánh hóa trong sự thật của Thiên Chúa, và sống trong sự thật bình an và hạnh phúc, hôm nay và mai sau.

Bởi vậy, Chúa Giê-su không muốn ai trong chúng ta trở lại con đường thề gian, nói dối theo cách của người phạm nĩa. Vì, ai sống trong sự gian dối, là làm đồ đệ cho Satan, ma quỷ, chịu sự điều khiển của ma quỷ. Ai sống trong sự thật, ai tin tưởng, lắng nghe và giữ Lời của Thiên Chúa, thì mới thuộc về Thiên Chúa, và được Thiên Chúa dẫn tới sự thiện trọn hảo, vững bền.

Các gia đình đang sống trong thời đại mà sự giả dối tràn lan khắp mặt đất. Giả dối từ trong thâm tâm của những người làm chính trị xã hội: hiệp ước ký, rồi hiệp ước xé; giả dối trong kinh tế từ sản xuất đến quảng cáo tiếp thị; giả dối trong các cộng đoàn, các gia đình; giả dối trong tình yêu vợ chồng, trong tình thương đồng loại; giả dối ngay trong việc bác ái, từ thiện; giả dối ngay trong các việc đạo đức. Thật là bi đát cho hoàn cảnh của những người sống trong sự giả dối, vì tâm hồn luôn bất an.

Hoặc nếu sống trong giả dối mà tâm hồn lại không cảm thấy bất an, thì đáng thương hơn nữa, vì cõi lòng họ đã hóa đá lâu rồi!

Chúa muốn các gia đình sống trong sự thật để được bình an, hạnh phúc. Sống trong sự thật là Sống Theo Lời Chúa dạy.

Ước gì các gia đình cảm nghiệm được lòng yêu thương của Chúa trong lời cảnh cáo: “Lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”,

Ước gì các gia đình không đóng những cuốn phim đạo đức, hạnh phúc, bác ái, từ thiện nữa, nhưng thật yêu Chúa, thật yêu giáo hội, thật yêu nhau trong gia đình, thật yêu hết mọi người.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình loại trừ ý gian tà, giả dối ra khỏi tâm hồn, để xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.

16/6 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34

Phúc Âm: Mc 4, 26-34

“Hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trở đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa."

Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA
“Hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”.

Thiên Chúa là Đấng thấu hiểu yêu thương và chăm sóc mọi loài thọ tạo của Người. Người luôn để mắt dõi theo gìn giữ chở che, làm cho mọi loài phát triển theo ý tốt lành của Người. Bởi vì, Người là Cha quyền năng, thượng trí, khôn ngoan và giàu thương xót. Người biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình. Người yêu thương và ân cần lo lắng cho chúng ta nhiều hơn chúng ta biết yêu thương và tự lo lắng cho mình. Tin Mừng hôm nay xác tín cho chúng ta điều quý giá này. “Hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”.

Ước gì các gia đình sống và làm việc vì lòng Tin Cậy Mến Chúa. Đừng lầm tưởng Thiên Chúa ở đâu xa, Người không biết, hoặc chẳng bận tâm, nhưng hãy nhận ra tình thương của Chúa, và nhận ra Người đang can thiệp vào đời sống các gia đình. Đừng tự phụ về trí khôn, tài năng hiểu biết của mình, nhưng hãy ký thác cuộc đời gia đình mình cho Chúa. Đừng quá lo lắng, lo sợ, nhưng hãy bình an thanh thản trong niềm tín thác hoàn toàn vào Chúa, như người nông dân kia cứ làm việc của mình phải làm là gieo hạt, còn việc hạt nảy mầm, trở sinh hoa trái là việc của Chúa. Và bây giờ, kết quả công việc dù thế nào, thì cũng là hồng ân của Chúa. Việc làm ăn kiếm cái sống trong đời thường đã thế, việc gieo Hạt Tin Mừng, cũng vậy. Các gia đình không nên lầm tưởng hay tự phụ về khả năng, bằng cấp,

học vị của mình có thể làm cho hạt giống Tin Mừng trở sinh hoa trái và thu gặt về cho Chúa nhiều linh hồn, nhưng khiêm tốn tín thác gieo hạt bằng việc Sống Lời Chúa, và xác nhận kết quả là của Chúa. Một Đức tin bằng hạt cải cũng đủ sức chuyển núi đồi non.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Tin, Cậy, Mên Chúa, và làm việc vì yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu nhau, yêu người. Amen.

17/6 THỨ HAI TUẦN 11 TN

1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

Phúc Âm: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CÔNG BẰNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU “Đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.

“Mắt đền mắt, răng đền răng” là sòng phẳng, không ai nợ ai, nhưng với Chúa Giê-su, thì sòng phẳng như thế chưa phải là công bằng. Công bằng phải xuất phát từ lòng yêu thương, khoan dung, tha thứ, chấp nhận, cảm thông, nhin nhục, chia sẻ, hy sinh. Chúa bảo: “Đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại,

nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa”.

Kẻ hung ác hành xử theo cách hung ác của họ, nếu chúng ta lại hành xử với họ theo cách của họ đối với chúng ta, thì chúng ta cũng là kẻ hung ác, có khác gì họ đâu. Người nói xấu ta, bôi nhọ ta, ta lại nói xấu, bôi nhọ người thì ta có gì khác hơn họ. Người hại ta, ta hại người, song phẳng theo cách của loài người, nhưng không phải là lẽ công bằng theo ý Chúa Giê-su.

Công bằng theo Chúa là thế này: người biết sống tốt lành thì phải chia cho người chưa biết. Chia cái hiền hậu cho người hung dữ, chia cái khiêm nhượng cho kẻ kiêu căng, chia lòng yêu mến cảm thông cho ai vô cảm, chia cái nhẫn nhịn cho người áp bức, chia sự thứ tha cho kẻ để lòng oán hận, mưu tính trả thù.

Ước gì các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, và thực hành lẽ công bằng theo cách thiện hảo của Người. Người hạnh phúc là người chiến thắng “cái tôi đòi chiến thắng” của mình. Chúa Giê-su đã nêu gương sống khiêm nhượng để chiến thắng kẻ kiêu căng, gương sống nhẫn nhục để chiến thắng người áp bức, gương sống thứ tha để chiến thắng kẻ làm hại mình.

Gia đình nào noi gương thiện hảo của Chúa Giê-su “ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa”, thì chắc chắn Chúa Giê-su sẽ rất hài lòng, và Người chúc phúc, sẽ bù đắp cho gia đình ấy phần thưởng lớn lao là sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương trọn lành của Chúa Giê-su, để sống trọn lành như ý Chúa muốn. Amen.

18/6 THỨ BA TUẦN 11 TN

1V 21,17-29; Mt 5,43-48

Phúc Âm: Mt 5, 43-48

"Các người hãy yêu thương thù địch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Người hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyên rửa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIA ĐÌNH OI HÃY GIỮ MÃI LÒNG YÊU
"Các người hãy yêu thương thù địch"

Nếu có một ngày, mỗi người sống yêu thương người, làm ơn cho người và cầu nguyện cho người, thì đã là rất tốt đẹp.

Thế nhưng, Chúa Giê-su muốn cho mỗi người, mỗi gia đình nên thiện hảo hơn nữa, xứng đáng là con cái của Cha trên trời hơn nữa, khi biết: "yêu thương kẻ thù, làm ơn cho ai ganh ghét, cầu nguyện cho người bắt bớ, nguyên rửa mình".

Quả thực, Chúa hiểu rõ lòng ích kỷ, sự thiếu khoan dung của mỗi người chúng ta, bởi vì ta chỉ hướng 'lòng yêu, việc làm ơn và lời cầu xin' tới những người ta thích, ta yêu, người làm vui lòng ta thôi. Còn lại, những người xử không đẹp với ta, thì ta cũng không đối xử tốt đẹp với họ.

Thực tế, ngay cả người trong nhà với nhau, vợ chồng, con cái, anh em một nhà, thành viên trong cùng hội đoàn, cùng cộng

đoàn, cùng giáo xứ...mà chẳng biết “yêu thương, làm ơn, cầu nguyện” cho nhau vì không vừa ý nhau, thì nói gì đến việc “yêu thương, làm ơn, cầu nguyện” cho người bất ý. Cách sống này phản tác dụng truyền giáo, vì làm nhạt nhòa đi, hay đánh mất đi hình ảnh của Đức Giê-su Ki-tô trong đời sống các tín hữu.

Luôn cầu nguyện cho người nhà mình là tốt, nhưng nhớ cầu nguyện cho bà hàng xóm đang đau khổ kia thì tốt hơn. Luôn giúp đỡ người mình yêu là tốt, nhưng giúp đỡ cho người làm tổn thương mình, thì tốt hơn. Đáng tiếc thay, có lúc chúng ta lại đổi cách ứng xử, từ yêu sang ghét, từ thân tình gần gũi sang vô cảm xa lạ, với những người làm phật ý mình. Ngày mới cưới nhau về thì gọi nhau là anh em ngon ngọt, sau đó là tui với ông, với bà, rồi cuối cùng là tao với mày nghe chua chát. Vợ chồng ơi hãy giữ mãi tình yêu! Gia đình ơi, hãy giữ mãi lòng yêu!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình “yêu thương, làm ơn, cầu nguyện” cho nhau, cả lúc thuận tình, cả hồi bất ý. A men.

19/6 THỨ TƯ TUẦN 11 TN
2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

"Cha người Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho người".

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được

giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đường, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiếu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **BỆNH KIÊU CĂNG GIẢ DỐI ĐÁNG KINH SỢ** ***“Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”***

Kiêu căng, phô trương, giả dối, lọc lừa vẫn luôn là những căn bệnh bẩm sinh của con người. Bẩm sinh vì đó là căn tính của nguyên tổ sau khi phạm tội, mất ân sủng Chúa. Căn tính ấy cứ lưu truyền mãi tới muôn thế hệ cháu con trên mặt đất này.

Máu Chúa Ki-tô đã tẩy sạch tội nguyên trong ta, nhưng con người vẫn cứ nghiêng chiều về điều kiêu căng, giả dối, vì không biết dùng ân sủng Chúa mà chế ngự, chữa lành căn bệnh đáng sợ này của Sa-tan. Thời nào cho đến thời nay, cũng cứ mãi còn những con người sống giả: đạo đức giả, khiêm nhường giả, yêu thương giả, từ thiện bác ái giả, vâng lời giả, khó nghèo giả, khiết tịnh giả, mục tử giả, tiên tri giả...tất cả chỉ vì căn bệnh

kiêu căng quái ác kia đã di căn tới ý nghĩ, ngôn từ, cử chỉ, cách hành xử với nhau và với cả cách sống Tin Mừng. Thật đáng sợ!

Lời Chúa đang xoáy sâu vào hang động, vào hầm trú bí ẩn của Sa-tan trong lòng ta. Đừng sống và làm việc với khát vọng hư danh. Đừng mong tên tuổi của mình rạng rỡ hơn tên tuổi của Thiên Chúa. Đừng tổ chức việc đạo đức cách hoành tráng, lớn lao với ước ao làm vẻ vang danh dự của mình, của tập thể, của cộng đoàn mình, của đơn vị mình. Đừng khoe khoang những việc từ thiện, bác ái, bố thí, hay công đức của mình để mong được mọi người ngưỡng mộ mình là người đạo đức.

Cũng vậy, trong gia đình, không thể giả vờ yêu nhau được!

Ước gì các gia đình khiêm tốn nhận ra bệnh kiêu căng đang trong giai đoạn di căn làm bầy nát tâm hồn, là hư hỏng mái ấm. Cả nhà hãy cùng thành tâm sám hối và xin Chúa chữa cho lành căn bệnh kiêu căng và giả dối trong lòng mỗi người, để học với Chúa Giê-su hiền lành khiêm nhường, và sống thật thà với nhau.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống đức hiền lành khiêm nhường, và chân thành yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Amen.

20/6 THỨ NĂM TUẦN 11 TN

Hc 48,1-14; Mt 6,7-15

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

Phúc Âm: Mt 6, 7-15

"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những làm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".

"Lạy Cha chúng con ở trên trời". Lời mở đầu kinh Lạy Cha là lời thưa thân tình giữa con người với Thiên Chúa. Dầu có là một người thân thưa, thì người ấy cũng phải xác tín Thiên Chúa là Cha của mình và của mọi người. Và vì thế, chính mình phải sống với mọi người trong tinh huynh đệ gia đình Thiên Chúa.

Tinh huynh đệ ấy là biểu tỏ cho ý nguyện 'danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, và ý Cha được thể hiện', và cũng là điều kiện để cầu xin cho có của ăn nuôi sống phần xác, cho được tha thứ và được gìn giữ khỏi chước cám dỗ, và sự dữ.

Ước gì các gia đình nhớ rằng: đây không là bài kinh để đọc thuộc lòng, nhưng là lời thưa sống động, lời trò chuyện yêu thương, lời tâm sự thân tình, chân thành giữa con với Cha. Thiếu thân tình thì tâm sự chưa có niềm xác tín. Thiếu chân thành thì việc tâm sự ấy trở nên sáo rỗng. Thân tình và chân thành còn yêu cầu chúng ta không dừng lại ở một ước nguyện, mà còn phải cộng tác, thực thi cho ước nguyện ấy thành sự.

Sao có thể thưa rằng “Lạy Cha chúng con”, mà mình lại luôn ích kỷ nghĩ đến mình, chẳng sống tình huynh đệ với ai. Sao có thể “nguyện danh Cha cả sáng” mà luôn tìm kiếm chút hư danh cho mình, “nguyện Nước Cha trị đến” mà sống ngược lại với cách sống của công dân Nước Thiên Chúa, “nguyện ý Cha thể hiện” mà cứ luôn làm mọi việc theo ý riêng mình. Sao có thể xin “lương thực hằng ngày” mà không nỗ lực làm việc, “xin tha nợ chúng con” mà chẳng tha nợ cho ai, xin giữ khỏi sa chước cám dỗ, mà lại không tránh dịp tội, “xin khỏi sự dữ” mà lại chiều chuộng sự bất chính. Ước gì các gia đình rà soát lại lòng mình, cuộc sống mình, để có thể thân thưa với Cha cách chân thành!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sốt sắng đọc kinh Lạy Cha và cụ thể sống kinh Lạy Cha đẹp ý Chúa giữa đời thường. Amen.

21/6 THỨ SÁU TUẦN 11 TN

2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23

Phúc Âm: Mt 6, 19-23

"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mỗi mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mỗi mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CON ĐƯỢC CHỌN CHÚA MÃI LÀ CỦA CON
“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”.

Lời Thánh Vịnh 61: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” như mời gọi mỗi người hãy chọn Chúa là gia nghiệp muôn đời cho mình, vì Chúa chính là kho tàng sự sống vĩnh cửu. Ngoài Chúa ra, không có bất kỳ điều, sự gì, ở trần gian, có thể mang lại bình an hạnh phúc cho con người.

Có vài người già thường uống trà với nhau sau lễ sáng, và đề tài thường được nhắc đến nhiều nhất, đó là chuyện sức khoẻ. Và các cụ gãi ra được điều quý giá này: tuổi già là một hồng ân, vì có tuổi già, có bệnh tật đau yếu, mới ngộ ra rằng: không ai sống mãi để hưởng thụ cái kho tàng vật chất trên trần gian này!

Chúa Giê-su nói: “Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”. Quả thực, nếu chúng ta tham lam vun vén tích lũy cho mình một kho tàng vật chất chóng vánh ở đời này, thì chúng ta khó mà hướng lòng về kho tàng vĩnh cửu ở đời sau, là Thiên Chúa, và sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Vậy, đừng quá chăm chú, tích lũy, vun vén cái hay hư nát cách mê muội, mà lòng trí ra mù mịt. Bởi, khi lòng trí bị trói buộc bởi những thứ vật chất nặng nề, thì làm sao có thể thanh thoát nhẹ nhàng để hướng lòng tới cõi siêu nhiên?

Ước gì các gia đình ngộ ra rằng: tất cả mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ lòng tham lam của cải vật chất. Và ước gì các gia đình sẽ nhắc nhở nhau, sẽ giúp nhau hướng lòng về kho tàng vĩnh cửu chính là Thiên Chúa. Nếu cái bất hạnh là vun quén tích lũy vật chất vào kho tàng cho riêng mình, thì hạnh phúc lại là chia sẻ cái kho tàng ấy đi, cho tất cả mọi người được vui, được sống.

Xin cùng cầu nguyện với Cha Quang Uy và nhà thơ Tagore: “Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong

chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con”. Amen.

22/6 THỨ BẢY TUẦN 11 TN

2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34

Phúc Âm: Mt 6, 24-34

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chung, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng

về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA CÓ CÁCH YÊU, CÓ CÁCH LO CỦA CHÚA
“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Làm người, không ai có thể tránh trút bốn phận chăm lo cho đời sống phần xác của mình, của gia đình, người thân, và của cả mọi người. Ai có đủ điều kiện sức khỏe mà không làm việc kiếm sống cho mình và cho người, là người lười lãn ăn bám. Ai chỉ chăm lo cho mình mà không bận tâm tới gia đình, tới mọi người là người ích kỷ, vô cảm. Hẳn nhiên, đời sống trần gian là như thế. Ai cũng phải lo lắng, phải làm việc kiếm sống.

Nhưng ai quá lo cho đời sống phần xác mà quên mất đi đời sống của linh hồn, quên đời sống tâm linh để đến một lúc, đánh mất cả xác cả hồn, thì ấy là người thiếu khôn ngoan.

Chúa Giê-su muốn các gia đình biết khôn ngoan xếp thứ tự ưu tiên cho việc chăm lo phần hồn và sự sống đời sau. Chúa nói: “Tiên vàn hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Mọi sự khác Người sẽ ban cho. Đừng quá lo lắng cho ngày mai. Ngày nào có sự khổ của ngày đó”.

Chúa Giê-su không bảo chúng ta lười lãn ngồi chờ sung rụng, nhưng muốn chúng ta hãy Tin, Cậy, Mến Chúa trong khi chăm lo, làm việc kiếm sống ở đời. Đừng quá tin vào tài năng, hiểu biết của mình. Đừng cậy dựa vào sức mình. Đừng thiếu lòng mến yêu Chúa, thiếu đức yêu người khi làm việc.

Chính lòng Tin Cậy Mến sẽ giúp các gia đình bình an, và thoát khỏi những phiền nhiễu bởi sự lo lắng thái quá. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Các gia đình không thể để mình bị lệ thuộc vào tiền bạc vật chất, nhưng phải thuộc về Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình luôn Tin Cây Mến Chúa, và để lòng Tin Cây Mến Chúa trong tất cả các công việc. Kết hiệp với Chúa, các gia đình sẽ ngộ ra; Chúa có cách yêu, cách lo của Chúa, và cách yêu, cách lo của Thiên Chúa thì luôn luôn là tuyệt hảo.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Tin Cây Mến Chúa. A men

23/6 CHÚA NHẬT XII TN B
G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.

Phúc Âm: Mc 4, 35-40

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chờ Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ủa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỪNG TƯỜNG LÂM CHÚA KHÔNG QUAN TÂM
"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".

Các môn đệ cùng Chúa Giê-su đi thuyền sang bờ bên kia biển hồ. Chúa Giê-su ngủ ở đầu lái. Một cơn bão lớn bắt ngờ

kéo đến. Sóng lớn va đập và nước biển ừa tràn vào làm thuyền sắp chìm. Các ông sợ hãi cuống cuồng la lên. “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”. Chúa nói: “Sao kém tin, sợ hãi?!”. Và Người đã phán lời: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Và biển lặng. Các ông hỏi nhau: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”.

Chúa muốn các gia đình tin tưởng vào Chúa. Đừng tưởng làm Chúa không quan tâm. Đừng tưởng làm người ngủ quên hay đi đâu xa vắng. Cũng đừng tưởng làm Người bỏ mặc chúng ta giữa biển đời bão táp phong ba. Người vẫn ngay bên và đồng hành với các gia đình. Người vẫn cùng thao thức, và ban mọi điều tốt đẹp nhất các gia đình. Điều quan trọng nhất là mỗi người phải tin tưởng vững chắc Chúa đang ở trong lòng thuyền của các gia đình. Đừng trách Chúa vô tâm nhưng hãy khẩn khoản thân thưa cùng Người với một niềm xác tín.

Con thuyền cuộc đời của các gia đình luôn chòng chành chao đảo, nhưng hãy vững tâm cậy tin. Con thuyền Giáo Hội vẫn luôn phải đương đầu với biết bao làn sóng kinh hoàng của sự dữ suốt hơn hai ngàn năm qua, nhưng Chúa muốn chúng ta đừng cuống cuồng sợ hãi, một vững dạ tin tưởng cậy trông vào quyền năng của Người. Và quả thực, con thuyền gia đình, con thuyền Giáo Hội vẫn bình an, vẫn dong buồm ra khơi tung lưới cho những mẻ cá lạ lùng, vẫn đưa đoàn dân Chúa về đến bến bờ bình an.

Nhiều người lớn tuổi đã chia sẻ một kinh nghiệm quý giá: Phép lạ trong đời gia đình, bắt đầu từ lòng tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tín thác vững vàng, và bền bỉ vào Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Amen.

24/6 Lễ Vọng SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
Phúc Âm: Lc 1, 5-17

"Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bảy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: "Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ KHẨN XIN CHÚA

“Vợ người sẽ sinh hạ cho người một con trai”

Theo Thánh Luca, Giacaria và vợ là bà Elizabeth, là những người công chính, không có gì đáng trách trước mặt Chúa và người đời, nhưng ông bà có một nỗi buồn suốt đời người: nỗi buồn không có con. Đối với suy nghĩ của người đời có thể đó là điều vô phúc, nhưng ông bà vẫn kiên trì khẩn xin Thiên Chúa, cho dầu biết rằng bà son sẻ, và cả hai đều đã đến tuổi già.

Và Thiên Chúa đã không những nhậm lời ông bà, mà còn ban cho ông bà một con trai, người được sinh ra để thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của Người. Thánh Gioan thánh sử viết: “Có một người Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng cho ánh sáng và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa”. (Ga 1, 6-7).

Không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Và hơn thế nữa, Người không ngần ngại thực hiện bất cứ việc gì có thể mang lại cho dân người niềm vui, bình an, và hạnh phúc.

Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy noi gương ông bà Giacaria và Elizabeth sống đạo đức, tuân giữ lề luật Chúa, chu toàn việc thờ phượng Thiên Chúa, kiên trì cầu xin Chúa, Chúa sẽ đáp lời. Người sẽ biến nỗi buồn mênh mang kia thành niềm vui bất tận. Người sẽ ban cho ta nhiều hơn gấp bội lần điều ta khẩn xin. Người sẽ chuộc lại cho ta những điều vinh dự cao quý để bù đắp lại bao nỗi buồn tủi nhục đã qua. Người sẽ dẫn đưa chúng ta đi vào quỹ đạo tình yêu và kế hoạch cứu độ của Người. Lòng tin tưởng thờ phượng, đức cậy trông kiên cường, đức mến yêu tuyệt đối của chỉ một gia đình nhỏ, đủ để Thiên Chúa ban niềm vui cho cả một dân tộc, cho cả và loài người. Gia đình ông bà Giacaria và Elizabeth là một minh chứng hùng hồn nhất.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tuân giữ luật Chúa, sống lời Chúa dạy và kiên trì khẩn xin điều đẹp lòng Chúa. Amen.

24/6 SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

Phúc Âm: Lc 1, 5-17

"Vợ người sẽ sinh hạ cho người một con trai, và người sẽ gọi tên con trẻ là Gioan".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: "Dacaria, đừng sợ, vì lời người cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ người sẽ sinh hạ cho người một con trai, và người sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Người sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngã nghịch về lại với lương tri của những

người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TÊN CỦA THIÊN CHÚA ĐẶT CHO
“Tên con trẻ là Gioan”.

Gioan có nghĩa là: “Thiên Chúa là ân sủng”. “Gioan” là tên mà chính Thiên Chúa phán bảo ông Giacaria phải đặt cho con trai của mình, được sinh ra bởi bà Elizabeth, vợ ông. Đây là cái tên mà trong dòng họ tự bao đời này chưa hề có. Vì thế, tên Gioan mang tính mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa xót thương và thi ân. Và đúng là như thế, bởi “con trẻ này sẽ được tràn đầy Thánh Thần, đi trước Đấng Cứu Thế, dọn lối cho Người”.

Mỗi chúng ta cũng đã có một cái tên do cha mẹ đặt cho. Khi đặt tên cho con, cha mẹ nào cũng gửi gắm vào trong cái tên ấy một ước muốn thánh thiện là mong cho con mình trở thành một con người tốt lành, thành công trong đời người.

Với các Ki-tô hữu, thì điều quý giá nhất, chính là qua Bí Tích Thánh Tẩy, mỗi người lại được nhận một cái tên mới do chính Thiên Chúa đặt cho: cái tên ấy là “Ki-tô Hữu”, để được tháp nhập vào dòng họ của Thiên Chúa, vào gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ đi trước dọn đường cho Chúa Giê-su đến, như Gioan tiền hô, mà chính là Đức Ki-tô đang cùng đi với chúng ta trong hành trình đời người, để chúng ta cùng với Người làm công việc của Người là Cứu Thế. Còn gì vinh dự cho bằng. Còn gì cao quý cho bằng. Nhưng thiết tưởng, được mấy người nhận ra cái hồng phúc vinh dự ấy để mà thực hiện cho trọn vẹn thánh ý của Chúa giữa cuộc đời này. Xin hãy nhớ tên của mỗi người chúng ta là “Ki-tô Hữu”, có Chúa Ki-tô. Vậy, ta phải sống, phải làm việc như Đức Giê-su Ki-tô đã sống và làm việc.

Xin Thánh Gioan cầu thay nguyện giúp cho các gia đình sống đúng với tên gọi mới mà Thiên Chúa đã ban cho khi đã được thanh tẩy: một Giê-su Ki-tô mới, trong thời đại mới, hành trình mới, sứ vụ mới là loan báo cho mọi người biết Tin Mừng về lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen.

24/6 THỨ HAI TUẦN 12 TN
2 V 17, 5-8. 13-15a. 18; Mt 7, 1-5

Phúc Âm: Mt 7, 1-5

"Hãy lấy cái đà khỏi mắt người trước đã".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao người thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt người? Hoặc sao người bảo anh em: "Đề tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt người. Đồ giả hình, hãy lấy cái xà khỏi mắt người trước đã, rồi người sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em người".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SAO CỨ ĐÒI LẤY CÁI RÁC TRONG MẮT CHỒNG!

"Hãy lấy cái xà khỏi mắt người trước đã".

Con người chúng ta có cái cố tật là thích xét người, mà không chịu xét mình; nhìn thấy cái xấu, cái lỗi của người, còn cái xấu, cái lỗi của mình thì không nhận ra, không chấp nhận, và đôi khi còn cố chấp, bào chữa. Phải gọi chuyện xét người là cố tật, bởi vì nó đã tàng hình trong con người chúng ta từ căn cội kiêu căng.

Từ xét người theo cách đoán già đoán non chủ quan, đến định kiến, rồi đến kết án và cuối cùng là loại trừ... Đây là quy trình của cố tật ích kỷ, kiêu căng, vô cảm, mà ma quỷ đã vạch sẵn để con người không giữ nổi, không sống nổi luật yêu thương.

Bởi vậy, xin đừng xem chuyện xét đoán người là chuyện nhỏ. Chính cái cố tật xét người nhỏ tí tí này đã làm hư hỏng tâm hồn của bao người tưởng như là lớn quyền, lớn chức, đáng kính nể. Người làm cha mẹ không nên xét đoán con cái theo cách chủ quan của mình, nhưng phải cảm thông và thấu hiểu. Kẻ có trách nhiệm đối với bề dưới cũng phải hết sức cẩn thận khi xét bề dưới, và càng không nên lưu lại trong mình một định kiến. Người với nhau trong cuộc đời cũng phải tránh tới mức tối đa việc xét người, để có thể giữ cho nhau sự hài hòa đáng quý!

Ước gì các gia đình luôn thấu hiểu, nghĩ tốt cho nhau hơn là bộp chộp xét đoán, kết án, loại trừ, lỗi đức yêu thương. Sao vợ cứ đòi lấy cái rác trong mắt chồng? Sao chồng cứ đòi lấy cái dăm trong mắt vợ? Sao ai cũng đòi nhìn thấy rõ hơn ai?

Chúa Giê-su rất tinh tế và Người dạy chúng ta đừng xem thường chuyện nhỏ này. Chúa nói: “Hãy lấy cái xà khỏi mắt người trước đã, rồi người sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em người”. Mỗi người cần nhớ: “Hãy xét mình trước khi xét người”. “Hãy sám hối và nên hoàn thiện trước đi”.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong nhà khiêm nhường nhận ra sự hư đốn của mình, xin sám hối, và cải thiện. Amen.

25/6 THỨ BA TUẦN 12 TN

2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14

"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giầy đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đây là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

NGHĨ TỐT, NÓI TỐT THỰC HIỆN VIỆC TỐT CHO NHAU

"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta"

Đức Tin là của thánh, quý giá hơn châu ngọc. Người quý chuộng Đức Tin là người nhận ra ân huệ vô cùng lớn lao của Thiên Chúa ban tặng, và họ dùng đức tin mà sống công chính. Sống công chính biết sống yêu thương tất cả mọi người. Hay nói cách khác: việc làm của Đức Tin là Đức Ái, là thi thố tình thương, là chia sẻ niềm tin đúng vào nơi khát khao mong đợi, là khiêm nhường cúi đầu mình xuống mà chạm đến nỗi đau nhân loại để bày tỏ lòng xót thương của Chúa cho mọi người.

Đức Ái của các gia đình phản chiếu chính xác Đức Ái của Thiên Chúa, Cha của chúng ta trên trời, trong Đức Giê-su.

Để làm cho Đức Ái trở sinh hoa trái, Chúa Giê-su dạy: "Những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đây là điều mà lề luật và các tiên tri dạy". Và phải hiểu là: nếu không thực hiện cái "khuôn vàng, thước ngọc" này, thì các gia đình đã lỗi Đức Ái.

Việc lỗi đức ái, sẽ làm cho đức tin chết yếu. Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”.

Đức Tin và Đức Ái còn mời gọi các gia đình đi vào con đường hẹp, con đường khước từ những gì là phù vân chóng vánh, con đường từ bỏ chính mình, con đường chịu thương chịu khó với Chúa Ki-tô vì phần rỗi của mình và của mọi người.

Đức tin mà không từ bỏ, không hy sinh cái lý trí, thì Đức Tin chưa trọn vẹn. Đức Ái mà không từ bỏ, không hy sinh chính cái tôi ích kỷ hưởng thụ cầu an của mình, là Đức Ái gian ngoa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống yêu thương, luôn nghĩ tốt, nói tốt và thực hiện những điều tốt lành cho nhau, để mái ấm gia đình trở nên mái trường đầu tiên huấn luyện những tông đồ đích thực, mở mang Nước Tinh Yêu của Chúa. Amen.

26/6 THỨ TƯ TUẦN 12 TN
2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.

Phúc Âm: Mt 7, 15-20

"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lột chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG ĐIỀU ĐÃ TIN, SỐNG ĐIỀU ĐÃ LOAN BÁO
"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng"

Xã hội thời nay có nhiều thứ giả, nếu không nói là “mọi sự đều giả dối” theo cách nói của Thánh vịnh 115: “Giữa lúc con than van, thân con khốn khổ cơ cùng. Khi lòng ngập sầu thương, con đã nói rằng: “mọi người đều giả dối”.

Người thật phải đau khổ vì sự giả dối của người giả dối. Chân lý phải nỗ lực vươn mình lên khỏi những gian tà. Đức công chính, thiện hảo phải mọc lên giữa những bất chính, bất hảo.

Lời Chúa hôm nay mời gọi các gia đình luôn kết hiệp với Chúa, để thâm thấu sự khôn ngoan của Chúa Thánh thần, mà biết xem xét và phân định chính xác điều thật, điều giả, để chọn sống theo chân lý của Thiên Chúa là nguồn sự thật bình an.

Có một cụ cao niên kể lại cái kinh nghiệm quý giá khi chia sẻ với mọi người rằng: “Thời nào cũng có cái giả. Bởi vì ma quỷ luôn luôn là gian ngoa, giả dối. Ma quỷ xúi giục chúng ta giả vờ tin, giả vờ yêu, giả vờ trông cậy. Nó còn xúi giục chúng ta tìm bình an ảo, hạnh phúc ảo. Vì thế, muốn tránh khỏi sự nhầm lẫn đáng tiếc, vợ chồng tôi quyết tâm lấy Lời Chúa làm chuẩn mực cho chân lý, chuẩn mực cho cái đúng, và chuẩn mực cho sự thật. Cứ nghe Lời Chúa dạy, và thực hành Lời Chúa, lòng chúng mình sẽ mãi được hạnh phúc, được bình an đích thực”.

Chúa Giê-su nhắc nhở: “Hãy coi chừng các tiên tri giả”. Tiên tri giả ấy là những người mời gọi các gia đình tin cậy mến vật chất: có tiền mua tiên cũng được. Nhưng cũng hãy cẩn thận, đôi khi tiên tri giả ấy lại là chính chúng ta, những người tin vào Chúa Ki-tô mà không sống yêu như Chúa Ki-tô đã sống yêu, những người loan báo Tin Mừng, mà không sống Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chân thành tin cậy mến Chúa, lắng nghe và sống Lời Chúa, để Lời Chúa trở sinh cho họ và cho đời hoa trái niềm vui, hy vọng, bình an, hạnh phúc. Amen.

27/6 THỨ NĂM TUẦN 12 TN

2V 24,8-17; Mt 7,21-29

Phúc Âm: Mt 7, 21-29

"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".

"VẬY ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lửa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lửa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đồng hoang tàn".

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HẠNH PHÚC ĐỜI NÀY BỀN VỮNG ĐẾN ĐỜI SAU

"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát"

Chúa Giê-su nói người chỉ nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, ví như người đại xây nhà mình trên cát, sẽ sụp đổ. Còn ai nghe Lời Chúa mà đem ra thực hành, ví như người khôn xây nhà trên đá, bền vững tới mai sau trong Nước Trời.

Hoá ra, việc nghe và thực hiện Lời Chúa dạy, quyết định về phần rồi đời đời của chúng ta trong Nước Thiên Chúa.

Theo tiêu chuẩn này, ước gì các gia đình khiêm tốn và kịp thời rà soát lại việc nghe và sống lời Chúa của nhà mình.

Trong buổi sinh hoạt của nhóm cao niên, có một cụ nhận định về việc “nghe và sống Lời Chúa” như thế này: “Có người, có gia đình không tha thiết lắng nghe Lời Chúa. Mình có chia sẻ vài chương trình “suy niệm Lời Chúa hằng ngày”, nhưng có một số tin nhắn phản hồi: “xin đừng gửi cho tôi nữa”. Nhìn chung ở một số nơi, việc tham dự thánh lễ có vẻ chiếu lệ, đi trễ, về sớm, không nghe được Lời Chúa, không bận tâm nghe bài giảng.

Có nhà chẳng có một câu Lời Chúa nào. Có nhà nhận Lộct Lời Chúa đầu năm, về lộng kiếng, treo lên tường, nhưng không có giờ kinh tối sáng, nên quên luôn Lời Chúa nói gì!

Có người nghe Lời Chúa, nghe giảng, có suy tư, có biết ý Lời Chúa nhưng không muốn thực hiện.

Có người sốt sắng nghe Lời Chúa, nghe giảng, có nghiên cứu, nhưng không phải để sống Lời Chúa, mà là để tranh cãi, bắt bẻ, để chứng tỏ cho mọi người rằng mình hiểu biết!

Rất mừng vì cũng có nhiều người sốt sắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa tác động vào ý nghĩ, lời nói, hành động của mình, của nhà mình, và Lời Chúa mang lại cho gia đình họ niềm vui bình an hạnh phúc, nên gương sống đạo yêu thương giữa đời.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình mến yêu, lắng nghe và sống Lời Chúa, để hạnh phúc đời này bền vững đến đời sau. Amen.

28/6 THỨ SÁU. TUẦN 12 TN

2V 25,1-12; Mt 8,1-4

Phúc Âm: Mt 8, 1-4

"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN LỜI CẦU XIN CHUẨN MỰC

"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch"

Gia đình nào cũng có các nhu cầu cho cuộc sống ở trần gian, nhưng không dễ tự sức mình đáp ứng nổi. Vì thế, chúng ta vẫn tha thiết nguyện xin Chúa ban cho. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta cầu xin cho đủ mọi thứ nhu cầu, mà không phân biệt nhu cầu nào là chính đáng và chưa chính đáng. Rồi, khi kêu xin mà không được đáp ứng, hoặc đáp ứng không thỏa mãn, thì chúng ta lại bất bình, nổi loạn, xuống đường, có khi còn tẩy chay Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống chúng ta. Thật là vô lý.

Sao không thể tin rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương con cái mình, một người Cha khôn ngoan thượng trí biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình, biết rõ nhu cầu nào dẫn chúng ta vào cõi sống và nhu cầu nào đưa chúng ta vào cõi chết ngàn thu.

Sao không thể hiểu rằng Chúa luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất theo ý Chúa, để chúng ta được sống đời này và đời sau nữa. Hẳn là Người không thể ban cho ta điều có thể có lợi cho đời này, thỏa mãn đời này, mà lại nguy hại cho ta ở đời sau.

Ước gì các gia đình luôn tin Chúa là người Cha yêu thương và khôn ngoan, luôn cân nhắc điều có lợi cho con cái Người.

Người phụng hủi trong đoạn Tin Mừng hôm nay, có nhu cầu là được chữa lành, được mạnh khỏe, thế nhưng anh ta đã giới thiệu cho chúng ta một cách cầu xin chuẩn mực: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Anh ta không nói: “Lạy Chúa, xin chữa lành con”, cũng không nói: “Lạy Chúa, Người phải chữa lành cho con vì con đã làm việc này việc kia trong giáo xứ, con đã dâng cúng, con có công trạng với Người”. Anh rất khiêm tốn, chân thành, và cầu xin theo Thánh ý khôn ngoan của Chúa: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn...”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng Chúa quyền năng và xót thương, để luôn cầu xin theo thánh ý Chúa. Amen.

28/6 Lễ Vọng T. PHÊ-RÔ VÀ T. PHAO-LÔ, TỔNG ĐỒ
Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19

Phúc Âm: Ga 21,15-19

“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”

Khi ấy, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói : "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không ?" Ông đáp :

"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo : "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : "Hãy theo Thầy."

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?
“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”

Chúa Giê-su hỏi Phê-rô đến ba lần: “Con có yêu mến Thầy không”. Và cả ba lần Phê-rô đều đáp: “Thưa Thầy, có. Thầy biết con yêu mến Thầy”. Và Chúa Giê-su trao cho Phê-rô quyền chăm sóc, chăn dắt đoàn chiên của Người, đó là quyền Mục Tử.

Chúa muốn chúng ta biết rằng “yêu mến Chúa Giê-su” là yêu cầu chính yếu và quan trọng trong đời mục tử. Bởi, có “yêu mến Chúa Giê-su” thì không chỉ nên giống Người trong mọi sự, mà còn phải là Chính Người (Ipse Christus) trong mọi sự:

- là Chính Người có lòng yêu thương đoàn chiên,
- là Chính Người dẫn dắt đoàn chiên đến đồng cỏ xanh, đến dòng suối ân sủng, để chiên được sống và sống dồi dào
- là Chính Người có lòng hiền lành khiêm nhường cúi xuống tận những nỗi đau của đoàn chiên mà rửa sạch, băng bó,
- là Chính Người dâng hiến mạng sống mình cho đoàn chiên,
- là Chính Người có Lời Hằng Sống và là Bánh Hằng Sống nuôi đoàn chiên... Và cuối cùng, “yêu mến Chúa Giê-su” là sẽ bằng lòng chết như Người đã chết: “Anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”.

Dẫu là linh mục hay giáo dân, thì ai trong chúng ta cũng được Chúa Giê-su thăm vấn: “Con có yêu mến Thầy không” để được trao quyền mục tử: trong gia đình, cộng đoàn, trường học.

Ước gì các gia đình luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các Giám Mục, Linh Mục, cầu nguyện cho cha mẹ, vợ chồng, cầu nguyện cho nhau chu toàn sứ vụ mục tử.

Ước gì, lòng yêu mến Chúa Giê-su sẽ thúc bách các gia đình yêu mến và tham gia xây dựng giáo hội, yêu thương nhau, yêu người và tận hiến đời mình vì phần rỗi của mọi người.

Lạy Chúa Giê-su “Chúa biết các gia đình yêu mến Chúa”. Xin giúp các gia đình nên giống Chúa trong mọi sự. A men.

29/6 Thứ Bảy T. PHÊ-RÔ VÀ T. PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

Phúc Âm: Mt 16, 13-19

"Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TẠ ƠN CHÚA VÌ ĐƯỢC SỐNG TRONG GIÁO HỘI
“Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”

Thánh Phê-rô xác tín: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Xác tín này không bởi học vấn, trình độ, hay sự khôn ngoan thông thái bẩm sinh của Phê-rô, nhưng là bởi Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương của Người.

Chính Chúa Giê-su báo cho Phê-rô biết: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

Với xác tín bởi Thiên Chúa Cha mạc khải, nghĩa là người của Thiên Chúa Cha đã chọn, Chúa Giê-su thiết lập Hội Thánh của Người trên nền tảng Đức Tin của Phê-rô, và trao chìa khóa Nước Trời cho Ngài cầm đầu Hội Thánh, cùng với quyền mở cửa hay đóng cửa, đón nhận hay từ chối, cởi mở hay cầm buộc cho bất cứ con người nào trên đời. “Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được...”

Thánh Phao-lô không trực tiếp sống với Chúa Giê-su, nhưng trên đường đi bắt bớ những người theo Chúa Giê-su, ông đã bị “luồng sáng của Thiên Chúa” đánh ngã ngựa tại Đamas, và nhờ luồng sáng Thánh Thần tình yêu ấy, ông đã được thuộc trọn về Chúa Giê-su và ơn Rao Giảng Tin Mừng cho dân ngoại.

Mừng kính Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, các gia đình cùng tạ ơn Chúa vì được sống trong Giáo Hội của Chúa, và cùng xin ơn xác tín: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Các gia đình cũng cầu xin ơn khao khát chân lý, để nhận được “luồng sáng của Thiên Chúa” và biến đổi đời mình. Ước gì mỗi người mỗi nhà sẽ luôn lặp lại câu điệp khúc: “Lạy Chúa,

Chúa muốn con làm gì”, để đón nhận và thực hiện thánh ý Chúa giữa đời thường, vì phần rỗi của mình và của mọi người.

Lạy Chúa, xin gìn giữ các gia đình vững lòng Tin Cây Mến Chúa và yêu người, nên ánh sáng Tin Mừng cho đời. Amen.

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ

Ngày 29 tháng Sáu- Lễ trọng

Lời Chúa: (Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8,17-18; Mt 16,13-19)

TIẾNG RAO GIẢNG CỦA HAI THÁNH TÔNG ĐỒ

PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ

ĐÃ VANG VỌNG KHẮP HOÀN CẦU

Giu-se Đào văn Định

Nhập đề

Hôm nay Giáo Hội hoan hỉ mừng Kính hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô. Những người được Chúa Thánh Thần tuyển chọn để giảng dạy cho Hội Thánh những điều căn bản của đức tin và để mở rộng Giáo Hội vào thời kỳ đầu. Sứ mạng của các Ngài là do Chúa Thánh Thần Đấng dẫn dắt Giáo Hội điều hành, xếp đặt và sai đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân và xây dựng Giáo Hội theo nền tảng các Tông đồ và ngôn sứ.

Thật vậy, sau khi phục sinh, Chúa Giê-su đã qui tụ đoàn chiên tản mác và đã trao cho Thánh Phê-rô chăm sóc, và Chúa đã cử Thánh Phao-lô làm tông đồ để đem Tin Mừng cho dân ngoại.

Vinh hiển thay hai vị Tông Đồ của Đức Ki-tô đã sống một cách mãnh liệt và mạnh dạn truyền đạt đức tin, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần với sự thuyết phục hoàn toàn, và tiếng các Ngài vang dội khắp hoàn cầu (1Tx, 1,5: 1 Pr 1,12).

I. TÓM LƯỢC CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ

A. Thánh Phê-rô [1] là một trong mười hai Tông đồ đầu tiên của Chúa Giê-su, người lãnh cộng đoàn Ki-tô Giáo sau khi Chúa Thăng Thiên. Tên Phê-rô, có nguồn gốc từ Hy Lạp, Petros, có nghĩa là “Đá Tảng”. “Trên tảng đá này, Thầy xây dựng Hội Thánh của Thầy” (Mt 16, 17). Thánh Phê-rô là vị Giáo Hoàng đầu tiên và những người kế vị thực sự của Ngài, các Giám Mục Rô-ma đã là các Giáo Hoàng của Giáo Hội Công giáo trong suốt lịch sử Giáo Hội.

Tên họ của Thánh Phê-rô thực ra là Si-mon Giô-na (sách Tân Ước ghi rằng ngài được Chúa Giê-su đổi tên thành Phê-rô), ông đến từ vùng đất Ga-li-lê-a. Tân Ước tường thuật rằng ông là một ngư phủ, ông được kêu gọi cùng lúc với anh trai An-rê để đi theo Chúa Giê-su. Ông đã lập gia đình và sống ở Ca-phác-na-um. Thánh Phê-rô xuất hiện trong sách Công Vụ Tông Đồ, nhưng sau chương 12, Thánh Phê-rô không còn được nhắc đến nữa. Sự thật về phần còn lại của cuộc đời Thánh Phê-rô có phần không chắc chắn. Người ta thường cho rằng Thánh Phê-rô đã đến Thành Rô-ma nơi Ngài bị đóng đinh (tử đạo khoảng năm 65 trước Công nguyên).

Thánh Phê-rô có địa vị trội vượt giữa các môn đệ ngay trong cuộc sống trần thế của Chúa Giê-su (Mt 10,2). Nhất là sau khi Chúa Phục Sinh và lên trời, cộng đoàn tiên khởi phụ thuộc vào ngài để có được sự lãnh đạo có thẩm quyền mạnh mẽ, chẳng hạn sự chấp thuận của ngài là cốt yếu tại Công Đồng Giê-ru-sa-lem cho việc điều hành Hội Thánh vào năm 52 .

Thánh Phê-rô là người phát ngôn hùng hồn cho những tín hữu tiên khởi của Chúa Giê-su. Ngài được nhắc đến trong Tân Ước thường xuyên hơn bất cứ Tông đồ hay môn đồ nào khác của Chúa Giê-su. Vì vậy, những sự kiện này làm sáng tỏ ý nghĩa sâu xa của địa vị tối thượng và sứ mệnh của ngài khi theo Đức Ki-tô (1 P 2,4).

B. Thánh Phao-lô [2]: vị Thánh thường được gọi là Tông đồ dân ngoại. Thánh Phao-lô được người Ki-tô hữu biết đến

nhiều nhất với tư cách là tác giả 14 bức thư trong Tân Ước. Thánh Phao-lô sinh ra là người Do Thái, dòng tộc Ben-gia-min, nhưng bởi vì thành phố quê hương của Ngài là Tar-sô nên Thánh Phao-lô cũng là công dân Rô-ma.

Phao-lô có lẽ sinh cùng thời với Chúa Giê-su và được gia đình đặt tên là Sao-lô. Sao-lô đã nghiên cứu Cựu Ước và Luật Mô-sê trong Ngũ Kinh. Ngài trở thành một luật sư Do Thái và một người Biệt Phái. Ngài cũng khá giỏi làm nghề dệt vải lều. Sao-lô kịch liệt bắt bớ những người tín hữu theo Chúa Giê-su thời kỳ đầu vì ông tin rằng họ đã vi phạm luật Do Thái. Trong chuyến đi đến thành phố Đa-mát, Sao-lô đã có một cuộc gặp ấn tượng với Chúa Giê-su sống lại. Biền cố ấy đã đảo ngược cuộc đời của ông. Sao-lô đã ngừng bắt bớ những người Ki-tô hữu. Ông trở thành một Ki-tô hữu và dùng tên Phao-lô. Ngài đã thực hiện ít nhất ba cuộc hành trình truyền giáo để loan báo Tin Mừng. Bản thân Phao-lô thường xuyên bị bách hại và gặp nhiều gian truân và bị giam tù nhiều lần. Thánh Phao-lô bị chặt đầu ở Rô-ma khoảng năm 65 sau Công Nguyên vì đức tin của Ngài vào Đức Giê-su Ki-tô.

Thánh Phao-lô đã đi từ Giê-ru-sa-lem đến Rô-ma và xa hơn nữa để giảng dạy và rao giảng về ơn cứu độ mà Chúa Giê-su ban cho mọi người. Chẳng hạn như giáo đoàn ở Cô-rin-tô, Ê-phê-sô. Ảnh hưởng mạnh mẽ của Thánh Phao-lô trên những Tông đồ và môn đồ tiên khởi đã giúp họ mở rộng nỗ lực truyền giáo cho tất cả mọi người trên thế giới (1 Tx 1,5; 1 Pr 1:12).

Sách Công Vụ Tông Đồ và các lá thư của Ngài là nguồn tốt nhất để biết về cuộc đời của Thánh nhân. Mặc dù Thánh Phao-lô không phải là một trong 12 những Tông đồ tiên khởi, Ngài xứng đáng tước hiệu là Tông đồ dân ngoại. Thánh Phao-lô không những là một Tông đồ nhiệt thành, hăng hái, quả cảm và khéo léo nhất của Giáo Hội tiên khởi, mà Ngài còn có một địa vị vô song về đạo lý và thần học trong Giáo Hội mọi thời.

II. SỨ ĐIỆP TIN MỪNG LỄ HAI THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ

Bài Tin Mừng Thánh Mát-thêu hôm nay, Thánh Phê-rô tuyên xưng: *“Thầy là Đức Ki-tô, là Con Thiên Chúa hằng sống”* (Mc 8,27-30; Lc 9,18-21). Trước đó dân chúng thường xưng tụng Đức Giê-su là Ngôn sứ (21,11; Lc 7,16.39; Ga 4,19). Sau ông Gio-an Tẩy Giả, mọi Ki-tô hữu đều nhận ra Đức Giê-su chính là vị ngôn sứ đã được tiên báo (Đnl 18,15; x. Cv 3,22tt; Ga 6,14). Và qua các sách Tân Ước: cả cuộc đời Chúa Giê-su cũng như lời giảng dạy và phép lạ của Người, nhất là cuộc phục sinh, là những dấu chỉ cho người ta nhận ra Người là *“Đấng Mê-si-a.”* Hôm nay được ứng nghiệm nơi lời tuyên xưng của Thánh Phê-rô . Chính Chúa Giê-su khẳng định với ông: *“Này anh Si-môn con ông Gio-na, vì không phải phạm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”* (Mt 16,17)

Và cũng qua trình thuật này, Chúa Giê-su cũng mặc khải việc xây dựng Hội Thánh ngay ở trần gian, là cộng đoàn dân thánh được Người thiết lập và triệu tập bằng Giao Ước Mới (Đnl 9,10; x. Cv 5,11 + Cv 26,28 +). Hội Thánh đó, Người đã hứa xây dựng trên *“Phê-rô là Đá Tảng”*, là nền tảng để Người xây dựng cộng đoàn cánh chung của Người. Giáo Hội được xây dựng trên Thánh Phê-rô sẽ được bảo đảm sẽ chiến thắng sự dữ và Sa-tan, quyền lực của sự chết. (Cv 2,27; 1 Pr 3,19). [4]

Như vậy, Thánh Phê-rô đã nhận biết và tuyên xưng Đức Ki-tô là Con Thiên Chúa Hằng sống, được Thiên Chúa trao sứ mệnh tối thượng tập hợp mọi dân tộc vào trong một cộng đoàn dân Chúa, để nhận lấy sự sống hạnh phúc và vĩnh cửu. Cũng như một cơ thể sống động, mỗi bộ phận vận hành không ngừng, thì Giáo Hội là cơ năng sinh động và tác sinh, Giáo Hội bằng mọi phương cách phải hiện diện trong thế giới hôm nay, để không ngừng thông truyền cho tín hữu sự sống của Đức Ki-tô.

Suy niệm về cuộc đời và sứ vụ Tông đồ của hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô, mà Giáo Hội mừng trong cùng một ngày lễ kính hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận thức mình yếu hèn, bội phản, kiêu căng và tội lỗi để thấu hiểu lòng yêu thương khoan dung tha thứ của Thiên Chúa là vô biên. Thiên Chúa chọn chúng ta, không phải do nhân cách đạo đức, tài giỏi hay công trạng của riêng ta, nhưng là một hồng ân, qua Giáo Hội mà Người đã thiết lập. (Ga 21, 15tt).

Và lịch sử hành trình truyền giáo của hai Thánh Phê-rô và Phao-lô đã cho thấy các ngài đã giúp thay đổi xã hội ngoại giáo thời bấy giờ, và khai mở một nền văn minh Ki-tô giáo, giúp phát triển con người về hôn nhân gia đình, bảo vệ sự sống, nhân quyền, nghệ thuật kiến trúc, văn học, âm nhạc, triết học, thần học, y học và xã hội.

Vì vậy, chúng ta được mời gọi ra khơi và quăng lưới xuống biển (Lc 5,1-11), vượt qua nỗi sợ hãi (Mc 4,35-41), sống hy vọng và niềm tin trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Chúng ta chắc chắn sẽ trải nghiệm những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện qua ơn gọi của chúng ta, như Chúa Thánh Thần đã thực hiện nơi Thánh Phê-rô và Phao-lô.

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giê-su, là Thiên Chúa, là mục tử nhân lành, sau khi sống lại đã hiện ra với Thánh Phê-rô và cũng cố cho Thánh Phê-rô được giữ vững đức tin, xin Chúa ban cho chúng con yêu mến Chúa hết lòng, tin thác vào Chúa là Thiên Chúa hằng sống, và tha thứ mọi tội lỗi chúng con đã phạm vì yếu đuối.

Và Chúa đã chọn Thánh Phao-lô để rao giảng Lời Chân Lý tới tận chân trời góc biển, xin cho chúng con cũng trở nên sứ giả đích thực của Tin Mừng để hết mọi người được phúc nghe Lời Chúa, và xin Chúa ban phúc lành cho Hội Thánh.

Tham Khảo

[1] &[2]. Concise Catholic Dictionary – Reynolds R. Ekstrom Rosemary pEkstrom- Peter – Paul. Page 120 & Paul 116.

[3]. Điển Ngữ Thần Học Kinh Thánh – Thánh Phê-rô – tr. 275 - 278.

[4]. Catholic of The Catholic Church, Second Edition- Peter Saint. No, 552 ff,765, 862, 811).

29/6 THỨ BẢY TUẦN 12 TN
Ac 2, 2. 10-14. 18-19; Mt 8, 5-17

Phúc Âm: Mt 8, 5-17

"Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chúng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giê-su vào nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **MỘT ĐỨC TIN MẠNH MẼ**

“Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong Nước Trời”

Kết thúc trình thuật Tin Mừng hôm nay về việc Chúa Giê-su chữa lành nhiều bệnh tật, trừ quỷ ám nhiều người, Thánh Matthêu viết: “như thế là ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

Vâng, việc của Chúa Giê-su là Người đã chu toàn sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Còn việc của các gia đình là tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương của Người, để được Người cứu chữa. Chúa Giê-su đang gánh lấy nỗi đau của chúng ta.

Đức tin của viên đại đội trưởng, ngoại giáo, trong bài Tin Mừng hôm nay, là gương sáng đức tin cho các gia đình. Ông ta tin rằng, chỉ cần Người phán một lời, tại đây, tại nơi ông gặp và thưa chuyện với Người, thì gia nhân của ông ở nhà kia sẽ được lành mạnh. Chúa Giê-su khen ngợi viên đại đội trưởng có lòng tin mạnh mẽ. Và qua đó, người cho biết “nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị

vút vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiền răng”.

Đây là tin vui cho lương dân, cho những người sống lương thiện, khát khao chân lý, có lòng tin tưởng mạnh mẽ, tuyệt đối.

Nhưng, ước gì các gia đình công giáo ngộ ra: đây còn là lời cảnh tỉnh mỗi gia đình, vì đã được gọi là “người nhà của Thiên Chúa”, qua ơn thanh tẩy, mà vẫn chưa đủ tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-su, vẫn còn hờ hững với việc kết hiệp với Người và kêu cầu người, và nhất là, vẫn chưa sống yêu như Người đã sống yêu!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững tin vào Chúa, luôn kêu xin Người cứu chữa với lòng tin tưởng tuyệt đối, và cộng tác với Người trong việc giúp đỡ cứu chữa tha nhân. Amen.

30/6 CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

Phúc Âm: Mc 5, 21-43

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

{Vây có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà

cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh". }

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sững sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LẠY CHÚA! XIN KHẼ CHẠM VÀO GIA ĐÌNH CON
"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy"

Đức tin vào Thiên Chúa không chỉ là lời một tuyên xưng, hay một danh xưng hời hợt bên ngoài, nhưng phải là một xác tín vững chắc tự trong thâm sâu của cõi lòng. Niềm xác tín ấy thôi thúc chúng ta luôn hướng tới một địa chỉ duy nhất của niềm hy vọng mà thôi, đó là Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô, Đấng mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa.

Để được xác tín ấy, đức tin luôn đòi hỏi nơi người tin một lòng khiêm nhường chân thành, để có thể buông bỏ mọi khả năng trí hiểu bé nhỏ của mình, để có thể tự do đặt mình vào bàn tay quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô, để có thể khẩn xin Thiên Chúa một cái khế chạm. Những người được Chúa Giê-su chữa lành trong Tin Mừng hôm nay, là những người có đức tin như thế, và đã được thỏa lòng.

Cuộc sống các gia đình phải trải qua biết bao là đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, túng quẫn, nợ nần... Đau khổ vì hoàn cảnh gây ra đã đành, còn có cả đau khổ mà chính mình chuốc lấy vì kiêu căng, ích kỷ, tham lam, vì không biết khôn ngoan mà chọn cho mình hướng đi đến hạnh phúc thật.

Mỗi ngày qua đi, phải là một ngày rút tĩa kinh nghiệm xương máu cho chính mình để giảm thiểu tối đa những đau khổ mà mình tự chuốc lấy. Mỗi ngày qua đi, phải là một ngày quý giá để các gia đình nhìn lại những thất bại, những bất xứng, những bệnh hoạn tật nguyên đã đến hồi trầm trọng; để nhận ra mình hèn mọn tới mức nào; để chân thành khao khát ơn được chữa lành; và để khiêm nhường mà nói với Chúa rằng: “Xin cho con một cái khế chạm vào Chúa, thì con mới có thể phục hồi, mới có thể tìm lại được bình an trong cuộc sống này.”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng cầu xin Chúa với lòng tín thác. “Lạy Chúa xin khế chạm vào gia đình con”. Amen.

Tiếp theo bài Suy Niệm

Đọc theo ngày trong kinh cầu Trái Tim Chúa Giê-su

Ngày 1/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời. Thương xót chúng con.

Ngày 2/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã tượng sinh trong lòng Thánh Mẫu đồng trinh bởi phép Đức Chúa Thánh Thần ban xuống

Ngày 3/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã hiệp thành một thể cùng Con Đức Chúa Trời - Thương xót chúng con

Ngày 4/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất oai nghi vô cùng- Thương xót chúng con

Ngày 5/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời ngự- Thương xót chúng con

Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là ngai Chúa chí tôn vô đối- Thương xót chúng con

Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là tòa Thiên Chúa cùng là cửa Thiên đàng- Thương xót chúng con

Ngày 6/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa hằng hùng sự kính mến Chúa- Thương xót chúng con

Ngày 7/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm trọn đức công bình và đức mến yêu- Thương xót chúng con

Ngày 8/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất nhân lành và đầy đầy sự ân ái- Thương xót chúng con

Ngày 9/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm no mọi nhân đức- Thương xót chúng con

Ngày 10/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng kính thờ tôn trọng mọi đàng- Thương xót chúng con

Ngày 11/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua cai trị cùng là căn bản lòng mọi đấng- Thương xót chúng con

Ngày 12/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho tàng tích để mọi sự khôn ngoan duệ trí- Thương xót chúng con

Ngày 13/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là tòa trót tính Đức Chúa Trời ngự- Thương xót chúng con

Ngày 14/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đẹp lòng Đức Chúa Cha- Thương xót chúng con

Ngày 15/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch tràn trề thông cho chúng con mọi ơn phước- Thương xót chúng con

Ngày 16/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Thiên đàng muôn đời trông ước- Thương xót chúng con

Ngày 17/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn nhục và hay thương xót vô cùng- Thương xót chúng con

Ngày 18/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hằng ban bố cho kẻ khẩn cầu- Thương xót chúng con

Ngày 19/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch thường sinh và căn bản mọi đức trọn lành- Thương xót chúng con

Ngày 20/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là phần đền vì tội chúng con- Thương xót chúng con

Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải trăm bề sỉ báng- Thương xót chúng con

Ngày 21/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải ngàn nỗi ưu phiền vì tội chúng con- Thương xót chúng con

Ngày 22/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hằng sẵn sàng vâng theo ý Đức Chúa Cha cho đến chết- Thương xót chúng con

Ngày 23/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thấu cạnh sườn long- Thương xót chúng con

Ngày 24/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi kẻ âu lo được nhờ mọi bề an nhàn- Thương xót chúng con

Ngày 25/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự sống thật cùng hay làm cho chúng con được sống lại- Thương xót chúng con

Ngày 26/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự bình an cùng đem chúng con lại làm lành cùng Chúa- Thương xót chúng con

Ngày 27/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lễ tiến dâng đền tội chúng con- Thương xót chúng con

Ngày 28/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu vớt kẻ cậy trông- Thương xót chúng con

Ngày 29/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi cậy cho kẻ mong sinh thì- Thương xót chúng con

Ngày 30/6: Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu làm cho các Thánh vui mừng khoái lạc- Thương xót chúng con

-Lời dẫn trước bài hát: “TRÁI TIM CHÚA” 1

(phát từ ngày 1 đến 15)

Vì yêu thế gian, trái tim Chúa Giê-su đã nát tan. Từ trái tim yêu vô bờ bến ấy, những giọt máu nước cuối cùng đã tuôn đổ, làm thành dòng suối cứu độ chúng con.

Lạy Đức Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin Chúa uốn lòng chúng con nên . giống như Rất Thánh Trái Tim Chúa, để gia đình chúng con biết yêu như Chúa đã yêu, là từ bỏ mình và hy sinh đến cùng cho nhau, cho hết mọi người. Amen.

LỜI DẪN BÀI TRÁI TIM CHÚA 2

Tháng 6 của một môi tình Cha bao la tuyệt vời, môi tình Thiên Chúa được bày tỏ nơi Chúa Giê-su, Đấng bước xuống, bước xuống, rồi bước xuống tới tận cùng thấp trong phận người, tới tận cùng khổ đau, tận cùng nhục nhã, tới tận cùng sinh mệnh.

Ước gì, mỗi người, mỗi nhà, thấu hiểu được lòng Thiên Chúa xót thương, và lòng khoan dung tha thứ đến vô tận, để ký thác cuộc đời mình đúng chỗ ký thác, để đặt niềm hy vọng vào đúng chỗ hy vọng, và để sống vui bình an trong tình Cha, nơi Chúa Giê-su, nơi Lời Người, nơi Thánh Thể và Thánh Giá của Người.

Ước gì, mỗi chúng ta cũng sẽ học bài “hiền lành khiêm nhượng để yêu như Chúa Giê-su đã yêu, và nhờ đó, biến mái nhà của chúng mình thành mái ấm chan hoà yêu thương, bình an hạnh phúc.

Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Chúa Giê-su đã định nghĩa tình yêu là như thế.

Xin cho các gia đình yêu nhau và yêu người như Chúa đã yêu. Amen.

TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Sáng tác: PM Cao Huy Hoàng

Trình bày: Ngọc Quế, Anh Vũ

1. Vì yêu thế gian. Trái tim Chúa Giêsu đã nát tan. Trái tim Chúa đã nát tan. Tình yêu khôn ví. Chúa chết đi cho người yêu. Chúa hiến thân cho người yêu.

Đk. Trái tim Chúa Giêsu ôi nguồn xót thương vô bờ. Luôn tràn ơn thứ tha dẫu cho lòng con nhớ uế. Trái tim Chúa Giêsu nơi con ký thác đời con. Con sẽ không hề thất vọng vì ơn thứ tha vô ngần.

2. Thập giá ngất cao. Trái tim Chúa đổ máu đào. Trái tim Chúa đổ máu đào. Từng giọt máu quý. Tắm tắm thân đã tàn hoại. Máu nước tuôn rơi còn tươi.

3. Vì yêu thế gian. Chúa ban phát tình mến thương. Chúa không tiếc tình mến thương. Tình yêu khôn ví. Chúa thứ tha cho người yêu. Chúa vẫn yêu trong quạnh hiu.

LỜI DẪN BÀI HÁT: “NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU”

Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là Tình Yêu. Ai sống trong Tình Yêu là thực sống trong Chúa’

Kính chào tháng 6, kính suy tôn, kính chiêm ngưỡng, kính cảm tạ Tình Yêu Thiên Chúa, qua tình yêu Chúa Giê-su Ki-tô cùng với Chúa Thánh Thần.

Mỗi con người đã được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa từ sự hiện hữu trên trần gian, đến sức khoẻ, vẻ đẹp, tài hoa và nhất là trái tim biết yêu Chúa, yêu nhau, yêu đời, yêu người.

Thế nhưng, chỉ có người cảm nghiệm được tình yêu ấy, hồng ân ấy, và yêu như Chúa yêu, người ấy mới thực hạnh phúc.

Vâng, lạy Chúa, “Nếu không có tình yêu, thì đời con như đã chết, nếu không biết cho đi, thì làm sao mong sẽ được gì, nếu

không có bác ái, thì lòng con như cây bông, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không”. Xin cho con thực lòng yêu tha nhân như mình, vì khi yêu mến tha nhân con loan truyền tình Cha nhân ái....Amen.

NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU

Ssng tác: PM. Cao Huy Hoàng

Trình bày: Y Jan Tuyn

(Phát từ ngày 15 đến 30)

1. Một người không biết yêu ai là người không biết yêu mình. Một người không biết cho ai là người nghèo trắng đôi tay. Một người không chung phận người là người chưa sống trong cuộc đời. Chỉ một người biết sống, yêu, cho người, người ấy thực là người

ĐK.. Lạy Chúa nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì. Nếu không có bác ái thì lòng con như cây bông. Như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không

2. Một người không biết yêu ai mà nguyện cầu Thiên Chúa yêu mình. Một người không biết cho ai mà nguyện cầu lạy Chúa ban ơn. Một người không chia phận người mà đòi ai nấy chia phận mình. Chỉ một người biết sống, yêu, cho người ấy được nhân lành

3. Một người không thứ tha ai là người không có an bình. Một người không lắng nghe ai là người đánh mất đôi tai. Một người hơn thua từng ngày là người ham sống trong đọa đày. Chỉ một người biết sống, yêu, cho người ấy trường thọ hoài

Đề kết: Xin cho con thực lòng yêu tha nhân như mình. Vì khi thương mến tha nhân con loan truyền tình Cha nhân ái. Xin cho con mở rộng đôi tay con cho người. Vì khi thực hành bác ái con tạ ơn hồng ân Chúa Trời



**SÓNG THEO LỜI CHÚA TV
CHÂN THÀNH CẢM ƠN**

**QUÝ CHA TỔNG ĐẠI DIỆN
QUÝ CHA
QUÝ TU SĨ
QUÝ AN NHÂN
QUÝ ĐỘC GIẢ
QUÝ THÍNH GIẢ
QUÝ NHÓM QUỚI CHÚC
QUÝ NHÓM SỐNG LỜI CHÚA
QUÝ GIA ĐÌNH
QUÝ CỘNG ĐOÀN
VÀ MỌI NGƯỜI
ĐÃ ĐÓN NHẬN
VÀ SẼ CHIA
SÓNG THEO LỜI CHÚA TV
ĐẾN NHIỀU NGƯỜI.**

**Kính chúc quý vị
Muôn Ân Sủng Bình An
Từ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giê-su
STLC TV**

CHÚT YÊU THÔI

xin cho em một chút yêu của Chúa
đừng chê làn da đen đúa xấu xa
chớ cười dung nhan tàn tạ xác hoa
đừng xua em ra miền xa, cô độc

chút yêu thôi, sẽ đủ làm em khóc
vì mừng vui ngày tang tóc đã qua
chút yêu thôi, đủ cảm cảnh xót xa
cho em biết em cũng là con Chúa

hãy quên đi kiếp hồng nhan một thửa
đừng nhắc chi đời ửng úa men mê
chút yêu thôi, sẽ mở lối em về
nơi bến hạnh giải giề lòng nhân ái

yêu và yêu, như người yêu điên dại
mất đời người để chuộc lại đời em
tên ngọc tuổi vàng lem lấm hom hem
cho em nhớ tên mình trong hoàng tộc

chút yêu thôi, với chút tình thương xót
đủ loan tin mùa cứu rỗi nở hoa...

*ở giang hồ, 14-10-2014,
mừng khánh nhật truyền giáo 2014*



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ**

Mời nghe ở link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZoH842rgvrgdUuoiXXdKfw>

hoặc vào Google, đánh chữ: **Sống Theo Lời Chúa TV**

PM. CAO HUY HOÀNG

THÁNG 06-2024

0989774007

pmcaohuyhoang@yahoo.com

pmcaohuyhoang@gmail.com