

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 12-2022 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH**

**THÁNG 12-2022
PM. CAO HUY HOÀNG**

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 12-2022



HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nguyện Lời Chúa thấp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.

Quý mến
PM. Cao Huy Hoàng
30-11-2022

01/12 THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27

Phúc Âm: Mt 7, 21. 24-27

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lũa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lũa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đổ vỡ hoang tàn".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LỜI CHÚA GIÊ-SU, LÀ THÁNH Ý THIÊN CHÚA

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".

Khi nói: "trí khôn của con người đã ra mê muội vì tội nguyên tổ", có người phản đối vì tự hào rằng mình chẳng có mê muội! Đúng là sự sai lầm không ở nơi người khiêm nhượng nhận mình là hèn kém, mà ở nơi người tự cho mình là tài giỏi, khôn ngoan.

Chúa Giê-su muốn chúng ta hiểu rằng: Chính Người là mạc khải về Thiên Chúa, là sự khôn ngoan hiểu biết của Thiên Chúa, vì thế Người nói "Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời".

Ai biết được ý của Chúa Cha mà thực hiện để được vào nước trời? Chúa Giê-su chỉ ra cho chúng ta: “Vây ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá”. Hoá ra, khi nghe và thực hành Lời Chúa Giê-su, là chúng ta thực hiện ý của Chúa Cha trên trời, và chúng ta có quyền hy vọng được vào Nước Trời.

Nhìn cuộc sống hôm nay, có vẻ con người vẫn lắng nghe và thực hiện lời mời gọi của thế giới vật chất này, nhiều hơn nghe và thực hiện Lời Chúa Giê-su. Còn chúng ta thì sao?

Có phải tôi đang lắng nghe và thực hiện lời réo gọi của đồng tiền, danh vọng, lạc thú, nhiều hơn là Lời Chúa Giê-su không? Có người thờ bả lễ Chúa Nhật, chứ không sắp xếp được việc làm. Có người thờ khai lý lịch Tôn giáo: không, chứ không thể mất một chỗ đứng xã hội. Có người thờ tận hưởng những thú vui chóng vánh, hơn là chờ đợi niềm vui thiêng thánh ngàn thu! Có người đăng vào nhật ký zalo, facebook những câu ngạn ngữ, châm ngôn, và cả những câu nói linh tinh, vô bổ, mà không thể chọn đăng một câu Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời mình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và thực hiện Lời Chúa, và hy vọng cả nhà sum họp trong Nước Trời. Amen.

02/12 THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31

Phúc Âm: Mt 9, 27-31

"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ

Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các người tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

NHÌN THẤY CON ĐƯỜNG ĐẾN HẠNH PHÚC THẬT

“Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành”.

Tiên tri Isaia nói: “Ngày đó, người điếc sẽ được nghe lời Sách Thánh, và từ bóng tối, mắt người mù sẽ được xem thấy. Những người hiền lành sẽ càng thêm vui mừng trong Chúa, và những kẻ nghèo khó sẽ nhảy mừng trong Đấng Thánh của Israel”. Thánh vịnh 26 viết: “Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi”

Đấng Cứu Độ, tâm điểm của mọi lời tiên báo, đã đến. Lời Chúa hôm nay chứng minh các lời tiên báo đã ứng nghiệm: Chúa Giê-su chữa lành hai người mù có lòng tin vào Người.

Chúng ta không mù con mắt thể lý, nhưng mù con mắt tâm linh. Bởi, phải khiêm nhường mà nhận ra chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nhìn thấy cảnh vật, nhưng không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong nhau, trong cảnh vật, trong mọi tình huống cuộc đời. Đôi mắt tâm linh của chúng ta bị mù loà, vì không đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa, nơi Chúa Giê-su. Bao lâu không đón nhận Ngôi Lời từ trời ban xuống, thì bấy lâu chúng ta vẫn còn mãi bước đi trong bóng tối sự chết mà không hề hay biết.

Ông Tư hay nói đùa: “Ngày ấy thắp đèn hột vẹt, đèn dầu mù u, mà thấy đường đi lẽ; bây giờ đèn điện sáng trưng, chỗ nào cũng sáng, mà không thấy đường tới nhà thờ, lại thấy toàn những con đường đến quán nhậu, chỗ ăn chơi, đến khu tiêu khiển, khách sạn.... Ngày ấy khổ nghèo, thấy Chúa là hạnh

phúc; giờ thong thả đủ điều kiện, thì không thấy Chúa nữa, lại cứ thấy phải hưởng thụ mọi thứ ở đời này đi, kéo uổng!”.

Chúng ta không mù loà đó sao? Ước gì các gia đình xin Chúa chữa bệnh mù tâm linh cho cả nhà được nhìn thấy Lời Chúa Giê-su là con đường đến hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nghe và Sống Lời Chúa, để nhận được ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa, thấy Chúa hiện diện hôm nay, và hạnh phúc với Chúa mai sau. Amen.

03/12 THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG.

Is 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8

Phúc Âm: Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8

"Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ".

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su đi rao khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BAO GIỜ MỚI BIẾT CHẠNH LÒNG XỐT THƯƠNG?

“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ”.

Tiên tri Isaia nói: “Dân Sion sẽ được ở Giêrusalem. Người sẽ chẳng còn than van khóc lóc; Chúa động lòng thương người”. Lời tiên tri nay ứng nghiệm. Chúa Giê-su đến với dân Người, Người động lòng thương dân, chữa lành cho nhiều người bệnh hoạn tật nguyền, và loan tin vui bình an cho ai nghèo khổ.

“Chạnh lòng thương” là khởi điểm cần có. Thì ra, Người đã đến để chấm dứt thời kỳ vô cảm của con người, để mở ra một kỷ nguyên yêu thương, và thực hiện đức yêu thương cách hoàn hảo nhất. Quả thực, người động lòng xót thương, là người không chỉ nhìn đời bằng ánh mắt, nghe đời bằng lỗ tai, nhưng những gì được thấy, được nghe, sẽ được đưa vào tận trái tim yêu thương, và để trái tim mạch bảo cho đôi tay biết việc phải làm.

Con người luôn mong được yêu thương. Nhưng vì tội nguyên mà lòng người ra kiêu căng, ích kỷ và trái tim hoá đá vô cảm. Người với nhau cùng phận người, mà chẳng thương nhau được, chẳng sẻ chia cho nhau được chút tình. Vì thế nỗi khát khao được yêu của con người, dài như một mùa vọng, vọng từ thửa khai nguyên, và còn vọng mãi cho tới ngày Chúa Giê-su đến.

Và đến hôm nay, thì sao? Hôm ấy, ông Tư bỗng mệt, cố nhắn tin cho các bạn: “Minh mệt”. Vài phút sau, có nhiều người gọi tới tập hỏi thăm con cái ông Tư bố mệt thế nào. Nhưng cũng không thiếu những người bạn đọc tin nhắn rồi làm thinh! Nếu không chạnh lòng thương, thì không thể có khởi điểm để thực thi lòng thương, thể hiện đức bác ái, dù chỉ là một câu thăm hỏi.

Đến bao giờ mới chạnh lòng thương? Ước gì các cha mẹ là những thầy giáo đầu tiên huấn luyện con cái về bài học chạnh

lòng thương, bằng những gương sáng chạnh lòng thương người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa, mặc lấy trái tim của Chúa, để nổi dài tình Chúa yêu đến mọi người. Amen.

03/12 THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê. Bôn Mạng các xứ Truyền Giáo. 1Cr 9, 16-19. 22-23; Mc 16, 15-20

** Thánh Phanxicô chào đời tại Tây Ban Nha năm 1506. Khi đang học văn chương ở Pa-ri, người nhập đoàn với thánh I-nhà-xi-ô. Người chịu chức linh mục ở Rôma năm 1537 và chăm lo thực hành việc bác ái. Năm 1541, người lên đường sang phương Đông. Trong mười năm, người can đảm loan báo Tin Mừng cho người Ấn Độ và Nhật Bản, giúp cho nhiều người hoán cải mà đón nhận đức tin. Người qua đời năm 1552 ở đảo Xanxian, cửa ngõ vào Trung Quốc.*

Phúc Âm: Mc 16, 15-20

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”.

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không Tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

SỨ VỤ, ÂN SÙNG VÀ HIỆP THÔNG

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”.

Loan báo Tin Mừng là sứ vụ cao cả mà Chúa Giê-su đã ủy nhiệm cho các tông đồ. Và quả thực, 12 con người này đã đi khắp thế gian với tình yêu và nhiệt huyết nhận lãnh bởi ân sủng của Thiên Chúa. Như vậy, đằng sau sứ vụ thiêng thánh này, là ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng ấy là Thánh Thần tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa. Ân sủng ấy là động lực, là nhiệt huyết, là tinh thần của Đức Giê-su Đấng thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và nhất là, ân sủng ấy là quyền năng vô biên của Thiên Chúa Cha. Người nhận sứ vụ Loan Báo Tin Mừng không hề tự quyết theo ý mình, nhưng theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa; không hề đơn độc trong hành trình của mình, nhưng luôn có Thánh Thần phù trợ; không hề duy nhất có mình, nhưng cùng hiệp hành với tất cả anh em, với mọi người, với Giáo Hội.

Bởi vậy, chỉ có 12 con người, nhưng họ đã đi khắp thế gian bằng đôi chân của nhiều anh em nối tiếp nhau, họ có thể loan Tin Mừng tới tận cùng bờ cõi trái đất, bằng tiếng nói và cuộc sống của thế hệ này sang thế hệ khác. Tất cả đều đang trong kế hoạch yêu thương cứu độ không ngừng nghỉ của Thiên Chúa.

Thánh Phan-xi-cô Xavie đã nhận ra hồng ân Loan Báo Tin Mừng, và nối tiếp công trình của Chúa Giê-su, của mười hai tông đồ thế nào, thì mỗi tín hữu, mỗi gia đình cũng phải nhận ra ơn gọi và thực hành ơn gọi truyền giáo như vậy. Ước gì không có ai không muốn nhận ra, không muốn nhận lãnh, và không muốn thi hành sứ vụ đi khắp thế gian. Hãy bắt đầu sống Tin Mừng và Loan báo Tin Mừng ngay trong gia đình chúng ta, đến hàng xóm láng giềng, đến mọi hoàn cảnh sống...

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết nối tiếp sứ vụ Loan Báo Tin Mừng bằng việc lắng nghe và Sống Lời Chúa, cùng nhau xây dựng gia đình công giáo yêu thương và bình an. Amen.

04/12 CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG.

Is 11, 1-10; Mt 3, 1-12

Phúc Âm: Mt 3, 1-12

"Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bảy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hồng đố xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MỠI GIA ĐÌNH LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC HOÀ BÌNH...

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

Tiên tri Isaia tiên báo toàn cảnh hoà bình ngày Chúa đến: “Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy....Trẻ con còn mẵng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc”. Vâng, đây là khao khát của Thiên Chúa, và sẽ được Đấng Mesia thực hiện .

Bởi vậy, ông Gioan Tiên Hô đã xuất hiện mời gọi mọi người sám hối, để chào đón ‘mùa công chính nở hoa đầy mặt đất, mùa hoà bình ngậy ngát tiếng yêu thương, mùa thánh thiêng bao phủ cõi đời thường, mùa hạnh phúc chốn thiên đường linh hiển’.

Nhưng, để sám hối, cần có lòng khiêm nhượng. Bởi còn kiêu căng tự phụ không nhận ra mình bất toàn, bất hảo và vô số lỗi lầm, lỗi phạm, thì không thể sám hối. Sám hối là điều kiện tiên quyết, để con người làm hoà với Chúa và làm hoà với nhau. Và chỉ khi làm hoà với Chúa, làm hoà với nhau, thì con người mới tìm được sự bình an tuyệt đối. Nói kết lại sự bình an trong lòng mỗi người, sẽ hình thành nền hoà bình thế giới ở trần gian này.

Và bây giờ, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, là một đất nước hoà bình của Thiên Chúa ngự trị, là một Nước Trời vĩnh cửu...vì bây giờ, chính Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ, sẽ giáng sinh trong nhà chúng ta, sẽ ngự đến trong cộng đoàn chúng ta.

Ước gì các gia đình sẽ không chỉ đón mừng Chúa Giáng Sinh bằng việc dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng lộng lẫy bên ngoài, mà điều cốt yếu, là dọn dẹp những thứ rác rưởi bất chính trong lòng, trang hoàng lại tâm hồn cho xinh đẹp bằng đời sống đức tin, cậy, mến. Sám hối là dọn lại ngôi nhà tâm hồn sạch đẹp, xứng đáng là máng cỏ khiêm nhường đón sơ cho Chúa hạ sinh!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường sám hối, là làm hoà với Chúa, với nhau, để Chúa Giê-su ngự vào. Amen.

05/12 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 35, 1-10; Lc 5, 17-26

Phúc Âm: Lc 5, 17-26

"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử tọa trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: "Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!"

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: "Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?" Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: "Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: "Các tội của ngươi đã được tha", hay nói: "Ngươi hãy đứng dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất". Người nói với người bất toại rằng: "Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà".

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: "Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
VIỆC LẠ LÙNG TRƯỚC MẮT THIÊN HẠ

“Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”.

Lời Chúa hôm nay kể rằng: Có một người bất toại được anh em hàng xóm khiêng đến để xin Chúa Giê-su chữa lành, nhưng không vào được trong nhà, vì quá đông người. Họ bèn rẽ mái nhà, và thông người bất toại xuống trước mặt Chúa Giê-su. Người đã chữa lành cho anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Người còn cho mọi người biết: Người có quyền tha tội.

Đúng như lời tiên báo của tiên tri Isaia: “Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được”.

Vâng, hơn thế nữa, nếu ở trần gian không ai tha thứ nổi cho người xúc phạm đến mình, đến mọi người, đến trời... thì Chúa Giê-su có thể tha thứ được tất, vì chính Người là dung mạo lòng xót thương và uy quyền của Thiên Chúa Cha.

Việc lạ lùng hôm nay, là do bởi “tình người hàng xóm, với đức tin vào Chúa Giê-su, và lòng thương của Thiên Chúa”.

Hoá ra, sống tình người với nhau là điều đẹp ý Chúa. Hoá ra, sống tình người với nhau là sống tinh thần Mùa Vọng.

Vậy, ước gì mỗi nhà không nghĩ mình nghèo, để có thể thấy nhà khác nghèo hơn; mỗi người không cho là mình bệnh nặng, để thấy nhiều người khác bệnh nặng hơn; không xem mình quá bất hạnh, để thấy nhiều người còn bất hạnh hơn. Và bây giờ, nhà nghèo sẽ giúp đỡ nhà nghèo hơn; người bệnh sẽ chia sẻ với người bệnh nặng hơn; người bất hạnh sẽ ủi an người bất hạnh hơn. Và chúng ta tin chắc rằng: Chúa Giê-su sẽ hài lòng và biến tình người của chúng ta thành việc lạ lùng trước mắt thiên hạ.

Ồi! Thật vinh dự cho các gia đình, khi được cộng tác vào ơn cứu rỗi của Chúa, qua việc sống chan hoà tình người với nhau và với mọi người trong thôn xóm, trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống yêu Chúa, yêu nhau, và yêu người, để dọn tâm hồn mừng đón Chúa Giáng Sinh. Amen.

06/12 THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14

Phúc Âm: Mt 18, 12-14

"Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KHÔNG ĐỂ CHO MỘT KẸ BÉ NHỎ PHẢI HƯ ĐI

"Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi".

Mùa vọng, chúng ta mong đợi Con Thiên Chúa sinh xuống làm người. Chính cái bước xuống của Con Thiên Chúa, cho nhân loại thấy được giá trị lớn lao của một Thiên Chúa uy quyền, nhưng giàu lòng xót thương. Cái bước xuống làm nên ơn cứu rỗi cho nhân loại này. Cái bước xuống đến tận hang cùng ngõ hẻm để đi tìm con chiên lạc nhỏ bé, rồi vui mừng vác chiên trên vai, đưa chiên về nhà của Thiên Chúa. Cái bước xuống của Đấng Thánh, chí thánh của Thiên Chúa cao cả, lớn lao, vĩ đại, bước xuống với con người, loài thọ tạo thấp hèn, bé nhỏ, để cứu rỗi. Bởi, Chúa Giê-su nói: "Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi".

Mùa vọng cũng đang mời gọi mỗi chúng ta bước xuống khỏi cái ngôi vị cao cả của người lớn trong gia đình. Con Thiên Chúa Giáng Sinh đã làm cho ý nghĩa của hai từ "người

lớn” bị đảo lộn. Người lớn phải là người nên gương sáng cho người bé nhỏ, phải là người bước xuống thấp để cứu rỗi người bé nhỏ.

Thảo nào, trong đời sống nhân bản, ông già Tư thường nói mấy câu linh tinh: “Không phải người lớn là đảng hoàng, nhưng người đảng hoàng mới là người lớn! Không phải người lớn là khiêm nhượng, nhưng người khiêm nhượng mới là người lớn. Không phải người lớn biết hy sinh, nhưng người biết hy sinh mới là người lớn. Cha mẹ không xin lỗi con được, vì nghĩ rằng mình là người lớn. Ai dè, khi cúi xuống xin lỗi con cái, mình mới thực là người lớn, và làm gương sáng cho con khôn lớn!

Ước gì các cha mẹ luôn hy sinh lớn lao cho con cái, đặc biệt là những đứa con bất thường, hư đốn, thất bại, lạc đường... để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nó nên hoàn thiện.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhượng hy sinh như Chúa Giê-su, để cứu rỗi chính gia đình mình. Amen.

07/12 THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 40, 25-31; Mt 11:28-30

Phúc Âm: Mt 11:28-30

"Hãy đến với Ta, hồi những ai vất vả cực nhọc".

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hồi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CHỖ TỰA NƯƠNG CHO MÙA NGƯỜI VẮT VẢ “*Hãy đến với Ta, hồi những ai vất vả cực nhọc*”.

Thiên Chúa biết rõ con người phải đau khổ, phải vất vả cực nhọc, bởi vì trong con người không còn sự sống thần linh, chỉ còn lại sự sống của một loài thọ sinh ắt tử. Vì thế, Con Thiên Chúa sẽ đến để nâng dậy những cánh tay rũ rời, để ban lại cho con người sức mạnh vững bền, nhờ sự sống của Thiên Chúa.

Tiên tri Isaia tiên báo: “Người ban sức mạnh cho kẻ rũ rời và thêm sức cho người mệt mỏi. Những trai trẻ cũng mòn mỏi mệt nhọc, những tráng sĩ cũng lao đao vấp ngã. Những ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới, cất cánh bay cao như phượng hoàng, họ chạy mà không mệt, họ đi mà không mỏi”. Và hôm nay, Chúa Giêsu phán: “Tất cả hãy đến với Ta, hồi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người”.

Vâng, một mùa người nhiều khổ đau, vất vả, buồn phiền, mà chúng ta lại tựa nương nơi những thực tại phù du chóng vánh. Có người giải sầu bằng rượu, bằng ma túy, hoặc ca hát, nhảy nhót thâu đêm suốt sáng. Có người giải khổ bằng những chuyện lạc thú chóng qua. Có người giải nạn bằng chuyện ăn chơi hoang đàng cho qua ngày đoạn tháng. Không thể như vậy được!

Chúa Giê-su muốn chúng ta trút hết cho người. Người không chỉ gánh trên vai muôn gánh tội, mà còn muôn gánh khổ của chúng ta. Người muốn chúng ta tìm được bình an nơi Người, khi học sống bài hiền lành khiêm nhường, để cậy trông, để nương tựa. Đừng ai tự phụ về mình, ý sức mình. Thánh Phao-lô nói: “Đừng tưởng mình đứng vững. Hãy coi chừng, kéo ngã”.

Mùa vọng mời gọi các gia đình không đặt niềm hy vọng ở nơi nào khác, nhưng hãy đặt niềm hy vọng vào Chúa Giê-su, và chỉ nơi Chúa Giê-su mà thôi, để được bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa, giữa những lặn độn lao đao vất ngã trong đời thường, xin cho các gia đình tin cậy mến Chúa Giê-su. Amen.

08/12 THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 41, 13-20; Mt 11, 11-15

Phúc Âm: Mt 11, 11-15

"Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

XIN LÀM NGƯỜI NHỎ NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI

"Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".

Gioan, người con hiếm muộn của Giacaria và Elizabet, là người con của Thánh Ý, vì đã “được Thiên Chúa dựng nên cách lạ lùng”, để cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Người. Chúa Giê-su rất chí lý khi nói: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Quả thực, Gioan được sinh ra cách lạ lùng, và được Thiên Chúa bố trí vào vai trò “ngôn sứ cuối cùng của thời kỳ mong đợi Chúa đến, và là ngôn sứ đầu tiên loan báo và giới thiệu chính Đấng Mesia mà muôn dân trông đợi”.

Chúa Giê-su lại nói thêm: “Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông”. Thiết nghĩ, câu này Chúa Giê-su dành cho chúng ta, những người nghe lời Gioan mà sám hối để đón Chúa đến; những người tiếp rước Chúa Giê-su vào nhà, đón nhận Lời Người dạy và sống theo Lời Người; những người được sống bằng chính sức sống của Lời và Thánh Thể Người; những người được phúc nhìn thấy Thiên Chúa trong Chúa Giê-su.

Vâng! Hạnh phúc của mỗi gia đình hôm nay là hạnh phúc được Chúa Giê-su mang cả Nước Trời xuống nhà mình.

Ước gì các gia đình công giáo nhận ra niềm hạnh phúc này, để kiên quyết dọn sạch mọi thứ rác rưởi trần gian ra khỏi căn nhà tâm hồn, để hân hoan đón tiếp Chúa Giê-su, đón tiếp Lời Người, đón tiếp Thánh Thể Người vào nhà. Chính Người sẽ biến căn nhà tâm hồn chúng ta thành thiên đường hạnh phúc.

Vâng cùng đích đời người là Nước Trời, chứ chẳng phải trần gian này, cũng chẳng phải là hạt bụi muôn đời tan biến. Vậy, có người “xin được làm người nhỏ nhất trong Nước Trời”, thì hãy “lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy” là yêu Chúa, yêu người.

Lạy Chúa xin cho các gia đình đón nhận Chúa Giê-su để tin cậy mến người, và yêu mọi người như Người đã yêu. Amen.

08/12 ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI St 3, 9-15. 20; Ep 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

"Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có

phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Nay trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!" Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **XIN TRUNG THÀNH VỚI ƠN NGHĨA TỬ**

“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”.

Ông Bà Adam và Eva được Chúa ban cho tự do, nhưng không dùng ân huệ tự do ấy mà tuân phục Chúa lại nghe lời dụ dỗ của con rắn, bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa. Thế là, Satan đã phá hỏng tuyệt phẩm được Chúa dựng nên giống hình ảnh Người. Kết đoạn trích sách sáng thế, có câu: “Và Adam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh”.

Vâng, Evà là mẹ của chúng sinh, mẹ của loài người đã được sinh ra trong tình trạng mất ân nghĩa với Chúa. Bởi thế, thánh vịnh 51, câu 7 viết: “Mẹ con đã thai con trong tội”.

Lời Chúa tuyên chiến với Sa-tan, cũng là lời hứa cứu độ con người từ sau khi con người phạm tội: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Nếu đã có một Eva bất tuân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho một người nữ là Đức Maria tuân phục Thiên Chúa và thực hiện ý muốn cứu rỗi của Người. “Người nữ” ấy là Đức Maria mà Thánh Phao-lô gọi là người nữ đã được ơn tiền định từ khởi thủy. Mẹ Maria đã “xin vâng” Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa thực hiện ý định cứu rỗi của Người ngang qua cuộc đời Mẹ, là: sinh ra Đức Giê-su Đấng Cứu Thế. Nhờ Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, sinh ra bởi lòng Mẹ Maria, mà chúng ta được phục hồi ơn nghĩa tử của Thiên Chúa. Vì thế thánh Phao-lô nói: “Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Đức Giêsu Kitô”.

Năm 1858, Đức Maria tỏ bày mình là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” khi hiện ra với cô Bernadette ở Lộ Đức. Đây là đặc ân, và còn là huyền nhiệm Thiên Chúa: Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria làm Eva mới, Mẹ của chúng sinh, của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn biết tôn vinh, cảm tạ Mẹ Maria, và trung thành với ơn nghĩa tử của Thiên Chúa. Amen.

09/12 THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19

Phúc Âm: Mt 11, 16-19

"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!"

"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: "Ông ta phải quỷ ám!" Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: "Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

ĐÓN TIẾP CHÚA GIÊ-SU, LẮNG NGHE LỜI NGƯỜI

"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".

Người Do Thái không nghe lời mời gọi sám hối của Gioan Tiên Hô, cũng chẳng chấp nhận Chúa Giê-su là Đấng được Chúa Cha sai đến, bởi vì lòng họ kiêu căng. Họ tự xem sự hiểu biết của họ về Thiên Chúa là hoàn hảo. Họ mong đợi một Đấng Cứu Thế đúng theo ý họ, nói điều họ thích, làm điều họ ưa, sống theo chuẩn mực họ yêu cầu. Hoá ra, họ muốn định hình cho một Đấng Cứu Thế theo khuôn mẫu loài người của họ.

Chúa Giê-su ví họ như lũ trẻ lê la ngoài chợ, đòi lũ trẻ khác nhập bọn, đồng minh: "Chúng tôi thối sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!"

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: dẫu có triết thuyết, có lý lẽ khôn ngoan nào, có luật lệ có truyền thống nào, có thuần phong mỹ tục nào đi nữa, thì cũng phát xuất từ trí khôn bé nhỏ hạn hẹp của loài người, không phải là chân lý ngàn đời bất biến dẫn chúng ta tới cùng đích vĩnh hằng. Chúng ta chỉ được trưởng thành toàn diện và được sống đời đời nhờ đón nhận Chúa Giê-su, nhờ tin, nghe, và kiên vững sống Lời Người dạy, bất chấp những lời mời mọc đồng hội đồng thuyền của những trào lưu tục hoá.

Ước gì các gia đình sống Lời Chúa giữa đời thường, để tinh thần Tin Mừng đi vào cuộc sống chung, để chính cuộc sống

Tin Mừng như men trong bột làm dậy lên niềm vui cho mọi người.

Ông Trung thợ hồ bị điện giật phồng nặng, nằm viện hơn hai tháng, nay tạm ổn trở về. Mọi người đến thăm. Bà Trung chia sẻ: “Hôm Tết, nhà mình nhận câu Lời Chúa: “Mọi nỗi lo âu, anh em hãy trút hết cho Chúa, vì Người lo đến anh em”. (1Pr 5, 7). Vợ chồng mình không biết chuyện gì xảy đến. Chỉ biết tin thác vào Chúa thôi”. Mọi người đọc câu Lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, tin tưởng vào Lời Chúa, và vui sống Lời Chúa giữa cuộc đời thường. Amen.

10/12 THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG.

Hc 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13

Phúc Âm: Mt 17, 10-13

"Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?"

Chúa Giêsu trả lời: "Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ".

Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LẠY CHÚA CỦA CON, CON CẦN 6 TỶ

"Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông".

Những luật sĩ xem mình là thông luật, là hiểu biết mọi lẽ huyền bí cao siêu trên trời dưới đất, đã nói rằng ‘Elia phải đến

trước khi Đấng Cứu Thế xuất hiện'. Họ không hiểu rằng chính Gioan Tiền Hô là Elia mới, người mà họ mong đợi sẽ đến trước Đấng Cứu Thế. Họ mong đợi một Elia, một Đấng Cứu Thế phải là một trang anh hùng hào hớn, một bậc đại nhân sang trọng uy quyền áo mũ đai vàng lộng lẫy. Bởi thế, họ không thể chấp nhận có một Elia mới mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu với mật ong rừng, lang thang không nhà nơi hoang địa. Và họ càng không thể nhận ra Đấng Cứu Thế xuất thân từ một giai cấp cùng đinh mạt hạng. Chúa Giê-su biết rõ nội tâm họ nên đã nói: “Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”

Chúa Giê-su còn đau khổ nhiều vì chúng ta kiêu căng muốn Thiên Chúa tuân phục và làm theo ý mình. Tại sao chúng ta không thể thực hiện điều Thiên Chúa muốn, là đón nhận Chúa Giê-su và sống đúng theo lời dạy của Người. Đừng bao giờ mong đợi một Thiên Chúa đến để lật đổ chính quyền thói nát cho vừa ý chúng ta. Đừng bao giờ mong đợi một Thiên Chúa đến để đồng tình với chúng ta đắm chìm trong bã phù vân rồi chết chôn đời mình muôn năm với nó! Hãy khao khát và đón mừng một Thiên Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi nỗi bất hạnh vì mê muội phù vân, và cứu chúng ta khỏi chết ngàn đời.

Chồng mua ba tờ vé số đặt lên bàn thờ, và nói “Lạy Chúa của con, con cần 6 tỷ”. Vợ nói: “Anh ơi, bốn năm rồi anh bỏ xung tội rước lễ, anh xin Chúa cho anh đi xung tội trước đi.”

Ước gì các gia đình không dựng nên một Thiên Chúa cho mình, và bắt Thiên Chúa phải làm theo ý của mình, rồi mới tin.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tin yêu Chúa Giê-su, Đấng cứu chúng ta khỏi chết đời đời, và ban sự sống vĩnh cửu. Amen.

11/12 CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG.
Is 35, 1-6a. 10; Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Phúc Âm: Mt 11, 2-11

"Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các người đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phát phơ trước gió ư? Vậy các người đi xem gì? Một người ăn mặc lông thú ư? Nhưng những người ăn mặc lông thú thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các người đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các người, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: "Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con". Ta bảo thật các người, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KHÔNG CẦN PHẢI ĐỢI MỘT AI KHÁC

"Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?"

Người Do Thái còn ngỡ ngàng, nghi ngờ, vì họ không nhận ra Chúa Giê-su là Đấng phải đến. Còn chúng ta, Lời Chúa hôm nay thấp sáng lên niềm tin tưởng, vui mừng và hy vọng. Tiên tri Isaia nói: "Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta". Thánh Phaolô dạy: "Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã

gần đến”. Và Tin mừng theo Thánh Mattheu: “Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó”.

Vâng! Ôn cứu độ không ở một nơi nào khác, một nhân vật nào khác. Ôn cứu độ chỉ có nơi Chúa Giê-su. Đó phải là niềm xác tín vững chắc của mỗi chúng ta. Chúa Giê-su đã mở mắt, mở tai, mở tâm hồn chúng ta ra mà đón nhận ánh sáng mới từ Thiên Chúa, giáo lý mới từ trời xuống, và niềm vui mới từ cõi sống muôn đời. Chỉ có người từ trời xuống mới biết đường dẫn chúng ta lên trời. Chỉ có người từ cõi sống muôn đời mới dẫn chúng ta về cõi sống ấy. Chỉ có người yêu thương con người tội lỗi mới có thể dạy chúng ta bài học yêu thương nhau. Vậy, xin đừng ai chọn một con người ắt tử làm thần linh rồi nung cây, tôn thờ, khăn vái, cầu khẩn. Đừng mê muội đặt niềm tin vào vật chất hư nát chóng vánh mà ảo tưởng mang lại hạnh phúc cho ta.

Ước gì mỗi gia đình, nhất là các bạn trẻ trong thời đại duy vật này, cùng xác tín lại niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng từ trời xuống, Đấng duy nhất cứu chúng ta khỏi mê lầm, đau khổ; Đấng đem lại bình an hạnh phúc ở trần gian này; và Đấng có quyền cho gia đình ta sống muôn đời trong Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết chỉ chọn Chúa Giê-su làm niềm vui, lẽ sống, và cùng đích của cuộc đời. Amen.

12/12 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG.

Ds 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27

Phúc Âm: Mt 21, 23-27

"Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: "Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho

ông?" Chúa Giêsu trả lời: "Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?" Họ bàn tính với nhau rằng: "Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các người không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri". Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không được biết". Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **NGƯỜI NGHÈO NÓI, CHẲNG AI NGHE**

“Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?”

Các thượng tế và kỳ mục xem thường Chúa Giê-su, vì gia đình của Người nghèo khó. Vì vậy, khi nghe Người giảng dạy điều phi thường, thấy người làm những việc kỳ diệu, họ chất vấn Người: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?”. Họ không dám tin Con Thiên Chúa mà nghèo khó đến vậy, Đấng Thiên Sai mà tầm thường đến vậy!

Đúng là thời nào cũng thế. Con người ta chuộng cái vẻ bề ngoài bóng loáng hơn cái chất lượng bên trong. Người thấp cổ bé miệng, vô danh tiểu tốt, và cả người mang áo rẻ tiền hay mình trần thân trụ, thì nói chẳng ai nghe. Người có chức có quyền, có tiền có tiếng, mới là người có giá trị. Ông bà ta xưa đã ngao ngán chuyện này nên dạy con cháu: “Tốt gỗ, hơn tốt nước sơn”.

Quả thực, người kiêu căng không chỉ ích kỷ, mà còn sống ảo: ảo mình hơn người. Họ không chấp nhận ai hơn mình; không cúi xuống, xót thương cảm thông, phục vụ; không

chung nhịp hài hoà với đám bần dân khốn khổ; và cuối cùng là họ vô cảm.

Đến nay, vô cảm vẫn là chuyện thờ ơ đáng tiếc trong các gia đình, cộng đoàn, vì đi ngược chiều với Chúa Giê-su, và cùng chiều với các thượng tế, kỳ mục, biệt phái luật sĩ...

Ước gì các gia đình nhớ cho: những cử chỉ nhỏ biểu lộ một tình yêu lớn. Những cung cách nhỏ tỏ bày một sự trân trọng lớn. Người nghĩ mình cao trọng thường quên thực thi những cử chỉ, cung cách nhỏ ấy. Thật đáng tiếc. Một cái cúi xuống chào hỏi, một lần ghé thăm, một chút tận tình, một chút lắng nghe, thấu cảm, chạnh lòng mà không có được, thì làm sao phục vụ mọi người. Ông Tư già hay dặn các con: “Nghe người nghèo nói, nghe người nghèo rên la kêu khóc, ấy là nghe Chúa Giê-su”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra Chúa Giê-su nơi người nghèo khó, để yêu thương và phục vụ Người. Amen.

13/12 THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG.

Xp 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32

Phúc Âm: Mt 21, 28-32

"Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn

các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **BỆNH TƯỚNG MÌNH SIÊU THÁNH**

“Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài”.

Sám hối và tin vào Chúa Giê-su là điều kiện tiên quyết để vào Nước Trời. Người ảo tưởng mình hoàn hảo, khó nhận ra những lỗi lầm mình đã phạm. Và khi không nhận ra lỗi lầm, thì lấy gì mà sám hối. Bởi vậy, chiêu bài của ma quỷ là làm cho chúng ta nghĩ mình đạo đức, tự phụ mình hoàn hảo hơn người.

Tin Mừng hôm nay, Chúa đưa ra dụ ngôn hai người con: đứa con thứ nhất nói với cha rằng không đi làm, nhưng rồi hối hận và đi làm. Đứa con thứ hai nói đi làm, mà rồi không đi. Và Người kết luận với các thượng tế và kỳ lão: “những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”.

Thảo nào, Ông Tư hay nói hay nói với các con: “làm người, ai mà không có tội. Đạo đức không phải tội ít hay tội nhiều, mà là sám hối nhiều hay ít. Trên thiên đàng toàn là những người tội lỗi có lòng sám hối. Bởi vậy, có giờ đọc kinh tối, để cả nhà xét mình về những tội lỗi đã phạm, xin Chúa thứ tha, dốc lòng chừa, quyết tâm đổi mới. Từ sáng đến tối mà xét mình không ra, thì ba tháng sau làm sao xét cho nổi mà sám hối, mà xưng tội.

Hoá ra, giờ kinh tối trong gia đình, luôn có việc sám hối, nghe Lời Chúa, rồi đến dâng cho Chúa buồn vui trong ngày qua, lắng lo ngày mới, và cuối cùng là kết hiệp với Chúa bằng việc tín thác hoàn toàn vào Chúa và ngủ ngon bình an trong Chúa.

Chỉ có Chúa mới biết rõ ai có lòng sám hối. Chúa biết rõ ở giang hồ kia, người nghèo khó kia, đã sám hối trước khi vào

giấc ngủ. Còn chúng ta? Đừng tưởng mình siêu thánh. Hãy khiêm nhượng mà sám hối đi. Sám hối liền sau một câu nói lỡ lời, liền sau một ý nghĩ hơn thua ganh tỵ, sám hối liền sau một chối từ việc bác ái, sám hối liền sau một nghĩ tưởng nhóp nhơ.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình cùng nhau đọc kinh tối, để sám hối canh tân, để nung đốt lòng mến Chúa yêu người. Amen.

14/12 THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG.

Is 45, 6b-8. 18. 21b-26; Lc 7, 19-23

Phúc Âm: Lc 7, 19-23 (Hl 18b-23)

"Hãy thuật lại với Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Ngài là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Đấng nào khác?" Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: "Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyên và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: "Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MONG ĐỢI ĐÁNG CỨU THẾ TỪ BI NHÂN HẬU

"Hãy thuật lại với Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy".

Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả thưa với Chúa Giê-su: “Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”. Người bảo họ hãy về thuật lại cho Gioan nghe về những điều họ đã trông thấy: là tất cả người bệnh được chữa lành...

Quả thực, các môn đệ Gioan đã thấy Chúa Giê-su: không phải là một nhân vật uy nghi thiêng thánh, nhưng là một con người bình thường giữa bao người; không phải là một đại gia giàu có, lịch lãm, ngựa xe sang trọng, mà là một người đơn sơ khiêm nhường đang hành hiệp khắp nơi; không phải một trang anh hùng hảo hớn nhưng là một con người từ bi nhân hậu.

Chúa muốn chúng ta cũng hãy mong đợi một Đấng Cứu Thế đến để thi thố lòng xót thương của Thiên Chúa Cha, để ban ơn tha thứ và cứu chúng ta khỏi chết muôn đời. Đừng mong đợi một Đấng Cứu Thế đến để mang lại cho gia đình hay cho đất nước chúng ta giàu sang phồn thịnh, cho chúng ta được thoả mãn những khát khao đời này!

Vâng, còn có nhiều người trong chúng ta mong đợi Chúa thực hiện những điều mình muốn, mà chúng ta không hề thực hiện điều Chúa muốn. Trong khi chúng ta muốn Chúa làm cho chúng ta giàu tiền bạc, thì Chúa lại muốn chúng ta giàu đức tin cậy mến và giàu lòng xót thương người.

Ước gì các gia đình khao khát đón nhận Chúa Giê-su, đón nhận Lời Cứu Độ của Người, để sống như Lời Người dạy, để yêu như Người đã yêu, để hy sinh đời mình mà vun đắp hạnh phúc gia đình mình trong ân sủng Chúa. Xin đừng có nhà nào trông mong Chúa cho trúng tờ vé số, trúng đất hay mong Chúa trừng phạt những kẻ làm hại mình để thoả lòng ganh tỵ, oán thù.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống mùa vọng, là khát mong Chúa đến trong nhà, để gia đình hiệp nhất yêu thương. Amen.

15/12 THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG.

Is 54, 1-10; Lc 7, 24-30

Phúc Âm: Lc 7, 24-30

"Gioan là sứ thần dọn đường Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phát phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lá lướt ư? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: "Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con". Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông".

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN, SỬA ĐƯỜNG CHÚA ĐI

"Gioan là sứ thần dọn đường Chúa".

Chúa Giê-su xác nhận rằng: Thánh Gioan đến trước để dọn đường cho Người đến, đúng như tiên tri Isaia loan báo: "Có tiếng hô trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay...và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.

Đã có nhiều người sám hối, và chịu phép rửa của Gioan để tỏ lòng sám hối, để quyết tâm làm sạch đẹp tâm hồn cho xứng đáng để Chúa Giê-su ngự vào.

Vâng, việc tu thân, sửa đổi tính hư nết xấu trong mỗi con người, luôn là việc cần thiết, không chỉ để nên người dễ mến dễ thương nhờ công chính, mà còn để được ơn cứu độ.

Đáng tiếc là con người chúng ta không chú trọng việc sửa đổi tâm linh, cải thiện tâm tính, tính ý, mà lại quá chú trọng đến việc sửa đổi những chuyện phù phàm. Hôm nay ăn ngon, ngày mai phải ăn ngon hơn. Hôm nay mặc đẹp, ngày mai phải mặc đẹp hơn. Mắt môi mũi cằm và cả dáng người Chúa ban cũng phải sửa lại cho đẹp hơn. Cô kia sửa cằm cho đẹp hơn, bỗng không đẹp hơn mà nám cả cái mặt. Chị kia sửa môi cho đẹp hơn, mà không đẹp, lại nhiễm trùng cả cái miệng vô duyên. Có người sửa mũi cho đẹp, làm chồng không vui, và cuối cùng là ly dị vì chồng nghèo nghi ngờ ai ấy đã cho tiền đi sửa! Có người cần đẹp hơn mà phải giảm thọ vì sau khi làm đẹp, gia đình bất an, bệnh, chết sớm! Có quá cần thiết những việc sửa đổi ấy không?

Ước gì các gia đình nhắc nhở nhau, việc cần thiết phải sửa đổi để đón Chúa đến, là sửa lòng kiêu căng thành khiêm nhường, sửa vô cảm thành chạnh lòng xót thương, sửa lòng mê muội thế gian thành lòng yêu mến Chúa, sửa tính lười lĩnh việc thờ phượng thành sốt sắng nhiệt thành kính lễ gắn bó với Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sửa lại tính hư tật xấu, sửa lại lòng mê muội tội lỗi thành lòng mến Chúa, yêu người. Amen.

16/12 THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG.

Is 56,1-3a,6-8; Jn 5, 33-36

Phúc Âm: Jo 5, 33-36

"Gioan là đèn cháy sáng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ý vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.

Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.

Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

SÁNG ĐỨC CÔNG MINH, SÁNG NGUỒN CHÂN LÝ

“Gioan là đèn cháy sáng”.

Chúa Giê-su đề cao Gioan Tiên Hô là ngọn đèn cháy sáng, cháy sáng đức công minh, chiếu soi vào những cõi lòng tối tăm mê muội phù vân, sự chết ngàn đời; cháy sáng chân lý của Thiên Chúa, chiếu soi vào những cõi lòng gian dối, bất chính.

Bởi, con người sống trong bể khổ trần gian, nên mãi mong chờ niềm vui, hạnh phúc, nhưng là niềm vui, hạnh phúc duy vật. Họ không thể nghĩ tưởng đến một niềm vui hạnh phúc siêu nhiên, vĩnh cửu vượt lên những cái xoàng thường phàm tục. Lòng trí của họ ra tối tăm mê muội vì cái vòng xoáy của những ảo giác chóng qua. Họ chưa nhận biết có Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi điều huyền bí, và cứ thế, họ sống gian ngoa dối trá với nhau, như chẳng có con mắt nào ngó thấy cõi lòng họ.

Thánh Gioan rao giảng sự sám hối, đồng nghĩa với việc chỉ ra cho con người thấy con đường công chính phải đi, và nhất là, cho họ biết có Đấng Tối Cao thấu suốt mọi sự.

Cũng vậy, hôm nay, những ngày mùa vọng, Chúa muốn chúng ta hãy mặc lấy ánh sáng mà sống công chính như đi

giữa ban ngày. Thánh Phao-lô nói: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm dăng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt”. (Rm 13, 11-14).

Ước gì các gia đình không chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh như một lễ hội đầy những đèn sao, ánh sáng muôn màu, nhưng là chuẩn bị tâm hồn tinh tuyền trong sáng để Chúa Giê-su ngự vào.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình dọn tâm hồn cho sạch những rác rưởi bất chính, sống thật thà yêu Chúa, yêu nhau và yêu thương mọi người, để mừng đón Chúa Giáng Sinh. Amen.

17/12 THỨ BẢY - MÙA VỌNG.

St 49, 2. 8-10; Mt 1, 1-17

Phúc Âm: Mt 1, 1-17

"Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giê-sê; Giê-sê sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Roboam; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

ĐỂ CON NGƯỜI ĐƯỢC LÀM CON THIÊN CHÚA

“Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít”

Thiên Chúa đã chuẩn bị cho công cuộc cứu rỗi loài người từ sau khi con người sa ngã. Và sách Sáng Thế cho biết: Triều đại của Thiên Chúa sẽ bắt đầu tại Giu-đa. Vùng đất nhỏ bé ấy lại là triều đình của Đấng Cứu Thế, của Vua Hòa Bình.

Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa làm người trần thế, cứu người thế. Trong gia phả của Chúa Giê-su, cho thấy: Chúa Giê-su là con người thật, có dòng dõi của loài người, có dân tộc, có cha mẹ hợp luật, và sinh bởi người nữ là Đức Maria. Nhưng đặc biệt là: gia phả không nói: “Giuse sinh Giê-su”. Điều ấy nói cho chúng ta biết: con người Đức Giê-su được hình thành trong dạ mẹ, không bởi một người nam, nhưng bởi Chúa Thánh Thần.

Việc Thiên Chúa làm thật kỳ diệu. Với quyền năng vô biên, Thiên Chúa có thể tức khắc gửi đến trần gian một con người mang tên Giê-su, nhưng tại sao Người đã không làm như thế? Lại để cho Con Thiên Chúa cũng phải được cuu mang trong dạ mẹ, được sinh ra nơi vùng đất nhỏ bé nghèo hèn, được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, lớn lên như một bé thơ, và trưởng thành

trong một gia đình trần thế... và cả một đời làm người nghèo khổ, đau khổ cho đến chịu chết nhục nhã ê chề trên thập giá.

Hắn là Thiên Chúa muốn chúng ta biết rằng: tội kiêu căng của con người nặng nề đến nỗi chỉ có đức khiêm nhường tuyệt đối của Con Thiên Chúa mới cứu rỗi được con người mà thôi. Thánh Gioan nói: "Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính Con Một Mình". Thánh Irênê đã cảm nghiệm sâu sắc: "Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa. Tình Yêu" Thiên Chúa thật vĩ đại!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn cảm tạ tình yêu Chúa Giê-su, vì Người đã làm người trong một gia đình, để chúc lành bình an cho các gia đình yêu mến và đón nhận Người. Amen.

18/12 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Is 7, 10-14; Mt 1, 18-24

Phúc Âm: Mt 1, 18-24

"Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Đavít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lia bỏ bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ

mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HUYỀN NHIỆM XÓT THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG
“Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Đavít”

Thiên Chúa nói với Giuse: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Thánh Giuse đã tiếp nhận Maria và bào thai Con Thiên Chúa trong lòng nàng, bất chấp chuyện đời dị nghị, bất chấp chuyên gian nan khổ cực, bất chấp phải hy sinh cay đắng vô vàn. Điều quý giá nơi thánh Giuse là cõi lòng bình an, tin tưởng, mến yêu và chu toàn, vì ông đã nghe và hiểu được thánh ý Thiên Chúa, và buông bỏ mọi ý nghĩ trần gian của mình.

Câu chuyện Tin Mừng muốn gửi đến chúng ta ý nghĩa của Ôn Cứu Độ: Một Thiên Chúa khiêm nhường, xót thương. Một Con Thiên Chúa khiêm nhường vâng phục. Một Sứ thần tuân lệnh thi hành. Một Đức Maria cúi đầu xin vâng vì nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Một Giuse khiêm nhường bằng lòng bỏ đi tất cả những nghĩ suy trần gian của mình để chu toàn thánh ý Chúa... Tất cả đều có thể tóm lại trong một huyền nhiệm xót thương và khiêm nhường tuyệt đối của Thiên Chúa. Và vì thế, để được ơn cứu độ, chúng ta cũng phải hòa mình

vào huyền nhiệm xót thương và khiêm nhượng của Thiên Chúa.

Ước gì mỗi người trong nhà đều bỏ ý riêng mình để nhận ra ý Chúa, luôn quý chuộng điều bé nhỏ, đơn sơ nhưng thật thà. Nhớ là điều nhỏ bé tầm thường trong mắt loài người, lại có giá trị lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Việc mà loài người cho là điên dại, lại là việc cực kỳ khôn ngoan của Thiên Chúa. Sống khiêm nhượng yêu thương phục vụ là sống theo cách của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa xót thương và khiêm nhượng, xin giúp các gia đình khiêm nhượng và xót thương nhau. Amen.

19/12 THỨ HAI - MÙA VỌNG.

Judic 13, 2-7, 24-25a; Lc 1, 5-25

Phúc Âm: Lc 1, 5-25

"Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth.

Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì.

Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương.

Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương.

Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án.

Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: "Giacaria, đừng sợ, vì lời ngời cầu nguyện đã được nhậm rồi.

Elisabéth vợ ngời sẽ hạ sinh cho ngời một con trai, và ngời sẽ gọi tên trẻ là Gioan.

Ngời sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra.

Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa.

Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị.

Giacaria thưa với Thiên Thần rằng: "Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?"

Thiên Thần liền đáp: "Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngời, và báo cho ngời tin lành này.

Thì đây, ngời sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra; bởi vì ngời đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng".

Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh.

Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh.

Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm.

Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẵm mình trong năm tháng, bà nói rằng: "Chúa đã làm cho tôi thế này,

trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN CON CÁCH LẠ LÙNG
“Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”.

Sách Thăm Phán kể chuyện vợ chồng ông Moniac son sẻ mãi tới tuổi già, và nhờ Thiên Chúa can thiệp, mới có được một mụn con là Samson. Sức mạnh của Thiên Chúa nơi chàng dũng sĩ Samson, là sức mạnh dành cho người tin tưởng tôn sọ Chúa, là sức mạnh cứu dân Người khỏi áp bức của bạo quân Philitinh.

Cũng vậy, Thiên Chúa đã can thiệp và đôi vợ chồng son sẻ Giacaria và bà Elizabeth đã có một mụn con, là Gioan Tiền Hồ. Nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, Gioan Tiền hồ đi trước dọn đường cho Người, và anh dũng làm chứng cho lẽ công chính.

Vâng! quyền năng của Thiên Chúa có thể làm được mọi điều mà trí khôn con người không thể hiểu thấu. Người dùng quyền năng của Người thực hiện những điều lạ lùng huyền diệu trong kế hoạch cứu rỗi của Người. Thiên Chúa là Đấng quyền năng, giàu lòng xót thương, và luôn khát khao cứu rỗi con người.

Quyền năng và lòng xót thương của Người cũng đã thực hiện những việc lạ lùng trong gia đình chúng ta. Vì thế, đón mừng Chúa Giáng Sinh, các gia đình hãy nhớ: Mỗi chúng ta cũng đã được sinh ra nhờ quyền năng Chúa, và Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu nơi cuộc đời mỗi chúng ta.

Có những đôi vợ chồng mong có con, ông bà mong có cháu, nhưng khó khăn hiếm muộn. Họ đã tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và kiên trì cầu xin. Cuối cùng, Chúa cũng đã can thiệp cách huyền nhiệm để có những người con hiếm muộn ra đời, những người con được mong đợi và được chào đón long trọng.

Ước gì mỗi nhà đặt trọn niềm tin vào Chúa và reo lên “Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng”, và tin Người đang thực hiện kế hoạch: Mỗi chúng ta sẽ là một Gioan Tiêc Hô...

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến và tạ ơn Chúa luôn, vì on được sinh ra để làm chứng cho tình yêu Chúa. Amen.

20/12 THỨ BA - MÙA VỌNG.

Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

"Ngày trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Ngày Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa:

"Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên thần cáo biệt Bà.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **ÁNH BÌNH MINH CỦA NGÀY CỨU RỖI** ***“Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”***

Nguyên tổ của loài người đã nghe lời con rắn quỷ mà bất tuân Thiên Chúa. Và thế là, Thiên Chúa không xuống dạo chơi trong vườn địa đàng nữa, không ở cùng con người nữa, con người bất hạnh vì chỉ còn toàn đau khổ, chết chóc và tang tóc. Ngàn ngàn năm trôi qua, trần gian vẫn mãi là một bãi tha ma vô vọng.

Bỗng hôm nay, có Sứ Thần của Thiên Chúa đáp xuống, và chào kính Mẹ Maria: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”.

Đức Maria hẳn là chưa hiểu điều gì đang đến với mình qua lời chào kính trọng thể ấy. Vì thế sứ thần đã giải thích cho Mẹ hiểu được thánh ý: Thiên Chúa đã chọn Mẹ để cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc con người. Mẹ đã thưa lời xin vâng. Và sau Lời Xin Vâng, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng trinh nữ, để làm người cứu chuộc loài người.

Lời Xin Vâng trong biến cố truyền tin mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên hạnh phúc, vì đã lóe lên ánh bình minh của Ngày Cứu Rỗi, ngày “Thiên Chúa ở cùng con người”.

Chuẩn bị mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, ước gì các gia đình không sống niềm vui của lễ hội, nhưng sẽ sống niềm vui tạ ơn Thiên Chúa: Tạ ơn Thiên Chúa trung tín với lời hứa cứu độ. Tạ ơn Ngôi Hai Con Thiên Chúa vâng phục Chúa Cha. Tạ ơn Chúa Thánh Thần thực hiện huyền nhiệm nhập thể. Tạ ơn Mẹ Maria hồng phúc và khiêm nhượng. Tạ ơn thánh Giuse khiêm nhượng. Tạ ơn tất cả những ai cộng tác trong chương trình của Thiên Chúa, đều khiêm nhượng tự hủy như Con Thiên Chúa. Và cả nhà sẽ cùng sống khiêm nhượng tự hủy vì yêu.

Lạy Chúa, Mừng Chúa Giáng Sinh, xin cho các gia đình tạ ơn Thiên Chúa, đón nhận Chúa Giê-su, đón nhận Lời Người, và tình yêu của Người, để cả nhà sẽ yêu như Người đã yêu. Amen.

21/12 THỨ TƯ - MÙA VỌNG.

Đc 2, 8-14; Lc 1, 39-45

Phúc Âm: Lc 1, 39-45

"Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

THĂM VIẾNG VÀ SẼ CHIA NIỀM VUI CỨU ĐỘ

“Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”

Đang mang thai Chúa Giê-su, Mẹ Maria “vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave”. Hai nhi Gioan Tiên Hô trong lòng bà Isave nhảy mừng. Bà được đầy Chúa Thánh Thần” và nói với Maria: “Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Em được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm.

“Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy”. Nếu thuở xưa hòm bia Thiên Chúa đựng Giao Ước cũ là Mười Điều răn, thì nay lòng Mẹ Maria mang Chúa Giê-su như Giao Ước Mới, Giao ước Cứu độ, chính Là Lời của Thiên Chúa quyền năng và xót thương. Nếu ngày xưa, hòm bia Thiên Chúa đi đến đâu, thì dân Chúa chiến thắng tới đó, thì hôm nay, Lời Chúa Giê-su đi đến đâu, con người ở đó đều được biến đổi và được cứu độ. Mẹ Maria đã mang Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người. Đó là ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, và sự cộng tác trọn vẹn của Mẹ Maria. “Cứu Độ”, nỗi khát khao bỏng cháy của Thiên Chúa.

Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su, đã viếng thăm dân Người. Chúa Giê-su cũng đã viếng thăm các gia đình, viếng thăm căn nhà tâm hồn của mỗi người. Thật vinh dự cho các gia đình vì được đón tiếp một vị thượng khách là Chúa Giê-su. Bởi Người đã từ bỏ ngai vị cao sang là Con Thiên Chúa, để bước xuống đến tận cùng thấp là thân phận hèn mọn của chúng ta.

Vậy khi đón nhận Chúa Giê-su và Lời Người, ước gì các gia đình cũng học bài khiêm nhường yêu thương mà dẫn thân

thăm viếng sẻ chia với những mảnh đời bần cùng, khổ đau, bất hạnh.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình bắt đầu thăm viếng người bất hạnh, khổ nghèo từ hôm nay, chia sẻ cho người chút quà Giáng Sinh và Tin Mừng ơn Cứu Độ của Chúa Giê-su. Amen.

22/12 THỨ NĂM - MÙA VỌNG.

1 Sm 1, 24-28; Lc 1, 46-56

Phúc Âm: Lc 1, 46-56

"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phúc, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!"

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

SỐNG NIỀM VUI TẠ ƠN, VÌ CÓ CHÚA Ở CÙNG

"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại".

Lời ca tụng của Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa là lời ca tụng từ sâu thẳm trong tâm hồn ngập tràn niềm vui siêu nhiên

thánh thiện: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ”. Mẹ ca tụng Thiên Chúa vì Mẹ cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa thật vĩ đại đang đổ tràn xuống thân phận tở nữ mọn hèn. Mẹ đón nhận thánh ý và xác nhận hồng phúc lớn lao quý giá chưa ai có trên đời. Mẹ thấu hiểu rồi đây, đến ngàn đời, muôn dân sẽ ca tụng Mẹ vì Mẹ được Chúa ở cùng, để Mẹ đem Chúa đến ở cùng nhân loại. Mẹ tin tưởng Chúa sẽ thực hiện ơn cứu độ, giải thoát con người khỏi mê lầm kiêu căng, khỏi ách thống trị của danh vọng quyền uy vật chất, khỏi cảnh “nghèo Thiên Chúa, khổ nhân sinh” đã triền miên bao đời. Mẹ còn ca tụng Chúa vì lòng yêu của Chúa trung tín với Dân Riêng Người đã thương chọn.

Ước gì các gia đình mỗi khi đọc kinh Magnificat, hay cùng hát: “Linh hồn tôi tung hô Chúa”, thì cũng mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria mà tạ ơn Thiên Chúa: Chân thành tạ ơn Chúa vì nhà mình được Chúa thương đến ở cùng, được Chúa cứu độ, và sống niềm vui tạ ơn ấy mọi lúc, mọi nơi, với mọi người.

Gia đình nào có Chúa ở cùng, thì gia đình ấy luôn an vui hạnh phúc. Tiền nhiều để làm gì, nếu thiếu Chúa. Bởi, thiếu Chúa, gia đình mới bất hạnh. Còn thiếu tiền, cũng chẳng sao.

Sắp mừng Chúa Giáng Sinh, mong các gia đình ngộ ra: lâu nay nhà mình không vui vì nghèo Chúa, thiếu Chúa, và khi có Chúa ở cùng, khi luôn nhớ đến Chúa, thì cảnh túng nghèo tiền bạc vật chất cũng là hồng ân Chúa ban, để vợ chồng con cái cùng nhau cố gắng hy sinh, làm việc kiếm sống vì yêu nhau.

Lạy Chúa, xin Chúa Giáng Sinh trong các gia đình, và xin cho các gia đình hạnh phúc vì luôn có Chúa ở cùng. Amen.

23/12 THỨ SÁU - MÙA VỌNG.

MI 3, 1-4; 4, 5-6 (Hr 3, 1-4, 23-24); Lc 1, 57-66

Phúc Âm: Lc 1, 57-66

"Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan".

Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MÓN QUÀ TÌNH YÊU MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả.

Sứ thần Thiên Chúa đã nói cho Giacaria và Eliazabet về người con của họ rằng: "Nó sẽ đi trước mặt Người trong thân khí và quyền năng một Êlia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cái, và kẻ ngỗ nghịch về lại ý nghĩ của hàng người công chính hầu dọn cho Chúa một dân chuân bị sẵn sàng"

Bà Elizabeth sinh con. Do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bà Elizabeth muốn đặt tên cho con là Gioan, đúng tên mà Thiên Chúa đã nói với Giacaria. Việc trùng khớp ấy cho thấy: Thiên Chúa đã dùng Gioan trong kế hoạch cứu rỗi của Người.

Quả thực, Gioan được sai đến để loan báo cho mọi người biết ngày cứu rỗi đã đến, mời gọi mọi người hãy sám hối để đón Đấng Cứu Thế. Ông không chỉ rao giảng bằng lời, mà còn rao giảng bằng cách sống đơn sơ của ông và cả bằng việc anh dũng chết để làm chứng cho ánh sáng công chính và chân lý.

Mừng Chúa Giáng Sinh, ước gì mỗi gia đình không quá chú trọng đến những chuẩn bị hình thức bên ngoài như máng cỏ, đèn nháy, cây thông, tiệc mừng, khách mời, sang trọng, xa xỉ..., nhưng cần lòng sám hối, cần việc hy sinh, cần việc bác ái, và nhất là cần củng cố lại đức tin cậy mến của mình, của gia đình.

Anh Hai định thuê người trang trí nhà, làm hang đá, đặt tiệc mừng Chúa Giáng Sinh và mời khoảng 100 khách. Chiều 20 tháng 12, chị Hai gọi anh vào phòng, nói nhỏ: “Anh ơi, mấy năm rồi anh chưa xưng tội. Giờ anh đi xưng tội đi, rồi muốn làm gì cũng được”. Anh Hai khó chịu. Nhưng rồi, chiều 23 anh đi xưng tội. Vừa về nhà, anh nói: không tổ chức gì nữa em à! Anh sẽ tự tay làm một hang đá nhỏ. Tiền nè, sáng mai em mua giúp anh 100 phần quà Giáng Sinh cho người nghèo trong xóm!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Mừng Chúa Giáng Sinh với lòng tạ ơn Chúa, yêu Chúa, yêu nhau, và yêu mọi người. Amen.

24/12 THỨ BẢY - MÙA VỌNG.

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16; Lc 1, 67-79

Phúc Âm: Lc 1, 67-79

"Vàng đồng từ cao thăm tới viếng thăm chúng ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thân Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

"Hài nhi hồi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vàng Đông tự chôn cao vòi viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CHÚA TRÊN TRỜI, XUỐNG THĂM TRẦN GIAN

“Vàng đông từ cao thăm tới viếng thăm chúng ta”

Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa Giáng Sinh, như Vàng Đông từ trời cao thăm, đã xuống thăm con người nơi cõi đất này. Mỗi nhà hãy cất tiếng lên ca tụng Thiên Chúa với niềm xác tín vững chắc như Giacaria: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người”.

Chúa xuống viếng thăm trần gian, bởi lòng khiêm nhường và tình yêu của Người vĩ đại, bởi lòng xót thương của Người lớn lao hơn tội lỗi nhân loại, bởi lòng khoan dung thứ tha của Người là vô lượng, lòng yêu của Người không thể tri hoãn nữa.

Chúa xuống viếng thăm trần gian, Người tự mở cánh cửa trời đã nghìn năm đóng kín, tự thân bước ra khỏi cung điện vua trời cao sang nhất, thân hành bước xuống và bước đi những bước trước, dài nhất, xa nhất, để đến một trần gian tối tăm tối nhất.

Chúa xuống viếng thăm trần gian, Người là mặt trời công chính chiếu dọi vào chỗ tăm tối, tưởng như là trầm luân vô vọng. Ánh sáng của Người diệu kỳ, đến nỗi không còn một góc xó xỉnh nào có thể là nơi ẩn khuất của những điều bất chính.

Chúa xuống viếng thăm trần gian, Người là vàng Thái Dương của sự sống vĩnh cửu, bằng lòng ngự trị nơi ất tử, nơi chết chóc, để xóa đi án tử hình, để chuộc lại cho con người ơn nghĩa tử của Thiên Chúa, ơn được sống và sống đời đời trong Nước Chúa.

Cửa trời đã mở, Thiên Chúa đã bước ra, và bước xuống. Việc còn lại của mỗi gia đình là hãy mở cửa để Thiên Chúa bước vào. Ai ấy ơi, đừng đóng kín lòng mình nữa, đừng đóng kín nhà mình nữa, đừng phụ phàng một mối tình trời huyền nhiệm thiết tha!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình mở rộng cõi lòng đón Chúa đến, để từ đây, cuộc sống gia đình chan chứa niềm vui cứu rỗi, chiếu tỏa ánh hy vọng cho nhau trong gia đình bé nhỏ, và chiếu tỏa niềm vui hạnh phúc đích thực cho muôn người. Amen.

25/12 CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH.

Lễ Vọng Is 62, 1-5; Cv 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25

Phúc Âm: Mt 1, 18-25

"Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây:

Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lia bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

“Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu”.

Lời Chúa lễ vọng Giáng Sinh cho biết: Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Maria bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần. Giu-se, người đã đính hôn với Đức Maria vẫn là người chồng theo đúng luật pháp xã hội đời, nhưng ông đang thực hiện đúng thánh ý Thiên Chúa là nhận Maria về làm bạn mình, và cùng Mẹ Maria nuôi dưỡng Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. Tất cả những việc ấy, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người

ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Con Thiên Chúa Giáng Sinh được gọi là Mầu Nhiệm Nhập Thể, vì trí khôn con người không thể suy thấu nổi, không thể lý giải được, chỉ có thể cảm nghiệm được bằng một đức tin. Và Đức Tin, lại cũng không do khả năng hay lý trí loài người, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa như món quà quý giá. Hoá ra, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin để thấu hiểu Người, thấu hiểu huyền nhiệm tình yêu thương vô biên của Người.

Có vẻ như Hàn Mạc Tử đã được ơn hy sinh mọi khả năng, hy sinh cả lý trí, để lắng lòng mà nghe điều huyền nhiệm: “Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu run trong gió, và để xem trời giải nghĩa yêu”.

Đêm nay, các gia đình sẽ tham dự thánh lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh với ánh sáng muôn sắc màu, với âm thanh của cả đất trời lúc du dương thánh thót, lúc tung bừng rộn rã... Ước gì mỗi người, mỗi nhà hãy lắng lòng mình trước hang đá nhỏ, mà nghe “trời giải nghĩa yêu”, mà nghe Thiên Chúa nói trong lòng mình rằng: “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”, “Thiên-Chúa-ở-cùng-gia-đình-ta”. Và ấy là nguồn hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng lòng mọi nghĩ suy, để nghe Hải Nhi Giê-su nói Lời Tỏ Tình của Thiên Chúa. Amen.

25/12 CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Nửa Đêm Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14

Phúc Âm: Lc 2, 1-14

"Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị

trần Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Đavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các người đừng sợ, đây ta mang đến cho các người một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các người trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các người nhận biết Người: Các người sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CON THIÊN CHÚA GIÁNG SINH LÀM NGƯỜI

“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”.

Tin Mừng cứu rỗi đã đến! Tin Mừng bình an đã đến!

Chúng ta vừa nghe Lời Chúa: “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta”.

Nhưng toàn cảnh Giáng Sinh của Con Thiên Chúa, của Đấng Cứu Thế, nói theo cách nói thời nay là: “có cái gì đó sai sai”.

Bởi, có lẽ nào một vị Thiên Chúa quyền phép tối cao, mà không thể tìm cho Con Mình một chỗ hạ sinh tiện nghi êm ấm, lại sinh nơi máng cỏ, hang lừa? Có lẽ nào Con Thiên Chúa uy quyền, mà không phải là con người được muôn dân mong đợi, được nhân loài chào đón lúc sinh ra làm người, lại chỉ có vài anh mục đồng nghèo hèn chiêm bái, dăm chú chiên lừa ngơ ngác xếp hàng quỳ cung kính hồn nhiên!/? Có lẽ nào một Đấng Cứu Tinh cả thiên hạ này, lại ra đời trong thân phận một hài nhi bé nhỏ mong manh của phận người dễ vỡ! Có cái gì đó sai sai!

Vâng! Tưởng đâu có cái gì đó sai sai, ai dè không phải vậy! Chẳng có cái gì là sai sai trong ý định siêu phàm của Thiên Chúa. Bởi, với Thiên Chúa quyền năng, tất cả đều có thể. Nhưng Thiên Chúa muốn cất cái quyền năng của Người đi, để Con của Người làm người, như một con người nghèo khó nhất, mọn hèn nhất, nơi một vùng đất bé nhỏ nhất, chân chất nhất hành tinh.

Thiên Chúa muốn Con của Người mặc lấy thân phận con người nghèo khó nhất, bé nhỏ nhất ngay từ lúc làm người.

Ôi, lòng khiêm nhượng của Thiên Chúa thăm sâu! Lòng yêu thương của Thiên Chúa diệu kỳ! Không có trí khôn nào mà ngẫm suy cho thấu mầu nhiệm của tình thương!

Vâng! “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta”. Hơn hai ngàn năm, sau biến cố Con Thiên Chúa Giáng Sinh, đã có vô vàn gẫm suy và cảm nghiệm về niềm vui Con Thiên Chúa làm người:

Con Thiên Chúa làm người nghèo khó, bé nhỏ, cho con người được giàu có, được lớn ra. Con Thiên Chúa làm người khiêm nhượng để cứu rỗi loài người bị án chết đời đời do tội kiêu căng. Con Thiên Chúa làm người, cho con người được phục hồi ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa.

Bởi, Con Thiên Chúa làm người vì yêu thương con người, vì muốn giải thoát con người khỏi mê lầm tội lỗi, khỏi sự chết

ngàn đời, và được sống sự sống của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người, để mở cánh cửa trời đã nghìn đời đóng kín, để bước xuống trần gian và mở lối cho con người lên trời. Con Thiên Chúa làm người để mạc khải lòng xót thương của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người để xóa đi nhưng bất an vì cuộc sống bất công, bất chính, và mang lại một nền hòa bình công chính viên mãn, nhờ sống cách sống Tin Mừng Cứu Thế.

Tạ ơn Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. Biết bao người thánh thiện đã tạ ơn, chiêm niệm, suy gẫm, và chia sẻ cho chúng ta những cảm nghiệm quý giá về mầu nhiệm nhập thể, về việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng thiết tưởng, điều cần thiết nhất của mỗi chúng ta lúc này đây, là hãy đặt mình trước máng cỏ, hãy thật thình lạng giữa bao ồn ào réo gọi, hãy thật bình an buông bỏ những bất an do điều bất chính, và lắng nghe tiếng Hải Nhi Giê-su đang thềm thì trong lòng ta.

Nhớ có lời tỏ tình rằng: “Con sẽ vì yêu người mà thu nhỏ mình lại để người được lớn lên. Con sẽ vì yêu người mà trở nên nghèo khó, để người được giàu có. Con sẽ vì yêu người nhận về mình vất vả, để người được an vui. Con sẽ vì yêu người mà đi vào lối hẹp để người hạnh phúc tuyệt vời”. Ước gì, mỗi chúng ta có thể nghe được tiếng thềm thì của Chúa Giê-su Hải Nhi: “Giê-su đây, xin làm người bé nhỏ, trong máng cỏ, để các bạn, để mọi người được làm người lớn, trong cung điện Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giê-su Hải Nhi, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay”. Xin cho các gia đình khiêm nhường, yêu thương và bình an hạnh phúc. Amen.

25/12 CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH, LỄ TRỌNG.

Lễ Rạng Đông Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20

Phúc Âm: Lc 2, 15-20

"Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hải Nhi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HỒI TRẦN GIAN, IM TIẾNG ĐI MÀ CUNG KÍNH

“Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi”.

Tiên tri Isaia nói: “Hãy nói với thiếu nữ Sion: Đây đây Đấng Cứu Độ ngươi đến. Người mang theo phần gia nghiệp Nước Trời và làm cho con người nên Dân Thánh của Thiên Chúa”. Và hôm nay, lời tiên tri ứng nghiệm: Đấng Cứu Thế đã giáng sinh.

Vâng, Con Thiên Chúa đã giáng sinh cho chúng ta, và vì chúng ta, nhưng không phải vì chúng ta công chính, mà vì chúng ta tội lỗi, vì lòng từ bi thương xót của Người muốn gánh tội và xoá tội chúng ta, để chúng ta được sống sự sống của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô chiêm niệm và chia sẻ: “Khi Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần”.

Vâng, “Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh cho chúng ta”.

Những người đầu tiên đến với Đấng Cứu Thế, những người đầu tiên chứng kiến và làm chứng Chúa Giáng Sinh, lại là những người chần chừ đơn sơ nghèo khó. Họ đã gặp thấy Mẹ Maria, Thánh Giuse và Hai nhi Giê-su. Tưởng họ không hiểu điều gì đang xảy ra, ai dè, Tin Mừng cho biết: “họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hai Nhi này” và họ “thuật lại cho người khác việc Con Thiên Chúa làm người”. Và ai nấy đều ngạc nhiên.

Ngạc nhiên lắm! Ai có thể hiểu thấu được lẽ trời, khi nhìn thấy trong con người hai nhi vừa cất tiếng khóc chào đời kia, đang chứa đựng một kho tàng sự sống vĩnh cửu, chứa đựng một nguồn bình an vô tận, chứa đựng một hồng phúc tái sinh nhân loại, và là một xác nhận cho những kẻ tin yêu Người được thừa kế sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Không phải là một thách đố lớn lao cho lý trí, cho niềm tin của nhân loại đó sao?

Có phải vì thế mà những nhà hiền triết, những người khôn ngoan, những bậc vua chúa quan quyền, những chính khách, những học sĩ tiến sĩ chưa có mặt nơi đây, vào lúc này...bởi, Thiên Chúa thấu hiểu lòng họ, không chắc họ kịp bỏ đi được cái tôi lớn lao của họ mà nghiêng mình ngã mũ chào kính Đấng Cứu Thế, không chắc họ vượt qua nổi những thách đố này.

Và đã qua hai ngàn năm Chúa Giáng Sinh, việc Con Thiên Chúa làm người vẫn còn là một thách đố cho những nhà tự xưng mình là thông thái thời nay, cho những người ảo tưởng hay mê muội vẫn tự xem mình có khả năng giải quyết mọi vấn đề nhân sinh. Vì vậy, có nhiều người mừng lễ Giáng Sinh như một lễ hội để trang hoàng, để vui chơi tiêu khiển, giải trí, chứ không phải mừng Chúa Giáng Sinh để mến yêu cảm tạ hồng ân cứu độ.

Còn với chúng ta thì sao, những gia đình công giáo? Thiết nghĩ, trước nội Chúa Hai Đồng bé thơ, mỗi gia đình hãy đặt

một dấu chấm hết cho những nghĩ suy hạn hẹp bé nhỏ của lý trí mình, và hãy khiêm hạ mở lòng mình ra mà đón nhận ánh sáng thượng trí khôn ngoan và đầy lòng xót thương của Thiên Chúa.

Nếu Con Thiên Chúa giáng sinh nơi cung điện châu báu, thì những kẻ chăn chiên nghèo khó kia đến bao giờ mới gặp được?

Ước gì cả nhà mình cùng quỳ gối viếng Chúa Hài nhi nơi máng cỏ. Bảy giờ, cha mẹ vợ chồng con cái hiệp nhất một tình yêu gia đình với nhau đi, cảm thông thấu hiểu tha thứ bỏ qua tất cho nhau đi, và cứ hãy lặng thinh đi mà chiêm ngắm.

Bảy giờ, bài hát “cao cung lên” bắt hủ kia, sẽ vọng lên: “Thôi hồi trần gian im tiếng đi mà cung kính, Chúa con sinh ra trong máng cỏ, hang lừa. Tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính, Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm sương!”

Ước gì mỗi người sẽ nghe lời tỏ tình thì thầm của Chúa Giê-su: “Xin chào cả nhà mình. Hài Nhi Giê-su Cứu Thế đây”

Lạy Chúa chúng con tạ ơn Chúa, vì tình yêu khiêm nhượng, Con Thiên Chúa, Hài nhi Giê-su, đã đến tận nơi cùng đing bé nhỏ, để người bé nhỏ cùng đing được chiêm bái kính thờ. Amen.

25/12 CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH, LỄ TRỌNG.

Lễ Ban Ngày Is 52, 7-10; Dt 1, 1-6; Ga 1-5. 9-14

Phúc Âm: Ga 1, 1-5. 9-14

"Ngôi Lời đã làm Người và ở cùng chúng ta"

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác

thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phạm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

NGÔI LỜI SÁNG THỂ, NGÔI LỜI GIÁNG THỂ

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Tiên tri Isaia nói: “Chúa đã chuẩn bị mở bàn tay thánh thiện Người ra trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. Lời tiên báo ấy, nay đã bắt đầu, qua việc Con Thiên Chúa Giáng Sinh.

Thánh Gioan gọi Ngôi Hai Con Thiên Chúa là Ngôi Lời, Đấng đã dùng Lời quyền năng thánh thiện của Thiên Chúa mà

“phán một Lời”, liền có vũ hoàn này, cả muôn loài muôn vật và con người. Và Thánh Gioan nói: “Hôm nay, Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người, thì Người ban cho họ quyền làm con của Thiên Chúa”.

Vâng, mỗi con người đã được Thiên Chúa dựng nên, trong tình cha con thân ái. Nhưng, khi con người bất tuân Thiên Chúa, là đã “chối từ Thiên Chúa là Cha”, và bằng lòng làm “những đứa con ngoan ngoãn của ma quỷ”, để rồi phải chết ngàn thu.

Vậy, Con Thiên Chúa Giáng Sinh, hay Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta, là một công cuộc sáng tạo mới, một vũ hoàn mới của Thiên Chúa, để ai tin vào Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, thì lại được làm nghĩa tử của Chúa Cha, và được Cha ban cho sự sống của Thiên Chúa, sự sống đời đời.

Cả nhà Ki-tô hữu công giáo của chúng ta phải thật hân hoan vui mừng, và cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, vì qua bí tích thanh tẩy, chúng ta đã được tha thứ, được xoá tội, được cứu độ, đã được Cha yêu nối lại tình cha thân ái, và được sống trong niềm hy vọng đoàn viên sum họp trong Nước Trời.

Lạy Chúa Giê-su Giáng Sinh, xin cho các gia đình sống trọn niềm vui ơn Nghĩa Tử của Thiên Chúa, là sống yêu như Chúa đã yêu, để từ tình yêu noi các gia đình, “khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. Amen.

26/12 THỨ HAI. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, LỄ KÍNH. Mt 10,17-22

Phúc Âm: Mt 10,17-22

"Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha"

Bài trích Phúc âm theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:

"Chúng con hãy coi chừng người đời.

Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường.

Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.

Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho.

Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.

Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LẠY CHÚA GIÊSU, XIN ĐÓN NHẬN LINH HỒN CON
“Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha”

Thánh Stephano xuất hiện lần đầu trong lịch sử Giáo Hội như một trong bảy vị Phó tế mà các tông đồ đã tấn phong (Cv 6) để trợ giúp các Ngài trong việc quản trị, nhưng Ngài đã dấn mình vào việc rao giảng và hộ giáo hướng tới những hội đường nói tiếng Hy Lạp. Chính ở một trong những hội đường này mà nhóm người "tự do" đã tố cáo Ngài trước hội đồng công tọạ như một người lạc đạo. Họ bắt giam và thử thách thánh Stephanô. (st)

Lời Chúa Giê-su nói: “Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha”. Quả thực, sự khôn ngoan nơi Thánh Stephano là của Chúa Thánh Thần, vì thế, hội đồng công tọạ không thể nào đối đáp tranh luận, bắt bẻ Ngài được. Không những thế, Ngài còn cho biết Ngài đã thấy “trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. Ngài đã hoá lại cuộc thương khó của Chúa Giê-su trong chính lúc bị ném đá.

Nếu thừa ấy, Chúa Giê-su đã thừa với Chúa Cha: “Lạy Cha con phó linh hồn Con trong tay Cha”, thì giờ đây, Thánh Stephano đã thừa với Chúa Giê-su “Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận linh hồn con”, và Ngài xin Chúa tha thứ cho những người ném đá Ngài.

Thánh Stephano đã đón nhận Chúa Giê-su với lòng tin cậy mến, và tỏ bày lòng tin cậy mến ấy bằng cách hiên ngang sống đức tin, vững bền đức cậy, nồng nàn đức mến Chúa yêu người. Mừng lễ Thánh Stephano Tử đạo tiên khởi trong Mùa Giáng Sinh, ước gì các gia đình học được bài học trở nên bé thơ như Chúa Giê-su, để đặt vận mệnh gia đình mình vào tay Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đón nhận Chúa Giê-su Giáng sinh trong nhà mình, yêu mến Lời Chúa Giê-su và tỏ bày niềm tin cậy mến qua cuộc sống chứng nhân giữa đời thường: là sống công chính theo Tin Mừng Chúa Giê-su đã dạy. Amen.

27/12 THỨ BA. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ, LỄ KÍNH.

1 Ga 1, 1-4; Ga 20, 2-8

Phúc Âm: Ga 20, 2-8

"Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và

khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC CHÚA YÊU**

"Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông".

Thánh Gioan Tông Đồ, thánh sử, vị Tông đồ của tình yêu. Thánh nhân là tác giả sách Tin Mừng thứ IV, ba lá thư và sách Khải Huyền. Ngài là ngư phủ ở Galilê, con của ông Giêbêđê và bà Salomê. Năm 20 tuổi, Ngài là môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả đang giảng dạy trong sa mạc. Ngài luôn khát khao tìm kiếm sự hoàn thiện. Gioan Tẩy Giả đã thấy Chúa Thánh Thần xuống trên Chúa Kitô và loan báo cho mọi người rằng Người ở giữa họ, nhưng người ta không nhận biết Người. Ngày kia, Chúa Giêsu đi qua, Gioan Tẩy Giả chỉ cho Gioan và Anrê: "Đây là chiên Thiên Chúa". Lập tức, hai ông đã theo Chúa Giêsu.

Tin Mừng hôm nay cho biết: khi bà thánh Madalêna báo tin ngôi mộ trống thì chính thánh Gioan đã chạy đến mộ Chúa Giê-su trước thánh Phêrô, nhưng Ngài nhường cho Anh Cả Phê-rô vào trước, Ngài vào sau. Và chính Ngài đã xác nhận trong Tin Mừng: "Gioan đã thấy và đã tin".

Theo như lời truyền tụng thì Đức Mẹ đã về ở với thánh Gioan ở Êphêsô, và chính ở đó thánh Gioan đã viết sách Tin Mừng thứ tư. Sau đó thánh Gioan lui về sống ở Patmos. Ở đó Thánh Gioan được thi kiến và đã ghi lại trong Sách Khải Huyền. Trong tuổi già thánh Gioan muốn truyền đạt lại cho hậu thế điều căn bản mà Gioan đã học được nơi Thầy của mình: "Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúng ta hãy yêu thương nhau." (St)

Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sứ trong mùa Giáng Sinh, chúng ta cùng Ngài khát khao nên hoàn thiện trong Thiên Chúa là Tình Yêu, và sống yêu như Chúa. Không có vị thánh nào mà không yêu kính Đức Mẹ. Và ai yêu kính Đức Mẹ thì được nên thánh. Gia đình ta đón Mẹ Maria về nhà mình.

Lạy Chúa Giê-su Giáng Sinh, xin tôn vinh Chúa là Tình Yêu. Xin cho gia đình chúng con yêu Chúa, yêu người. Amen.

28/12 THỨ TƯ. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO

Ga 1, 5 - 2,2; Mt 2, 13-18

Phúc Âm: Mt 2, 13-18

"Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHƯ ĐÓN NHẬN HÀI NHI GIÊSU
“Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem”.

Theo lệnh Thiên Thần truyền, Thánh Giuse đem Mẹ Maria và Con Thiên Chúa đi sang đất Ai Cập giữa đêm khuya khoắt, để trốn tránh sự lùng bắt của vua Herode.

Herode đã không mừng đón Chúa Giáng Sinh, vì ông sợ Hài Nhi mang tên Giê-su này, sẽ có ngày lật đổ ngai vàng của ông. Ông ra lệnh lùng bắt, truy sát Con Trẻ Giê-su. Nhưng khi không tìm được, ông ra tay tàn sát thanh trừng tất cả các trẻ thơ vô tội từ hai tuổi trở xuống trong khắp thành. Nhà nhà tang tóc. Nơi nơi dậy tiếng khóc của những bà mẹ đau đớn mất đứa con yêu. Giáo Hội gọi các sinh linh trẻ thơ ấy là Các Thánh Anh Hài Tử Vì Đạo, bởi cái chết vô tội ấy cũng là cái chết vì Con Thiên Chúa, vì trần gian ghen ăn tức ở với Con Thiên Chúa.

Thiên Chúa quyền năng vô biên, tác thành nên vũ trụ và con người. Mọi loại đều là loài thụ tạo. Thế mà giờ đây, loài thụ tạo ra lệnh truy nã, bắt bớ và tìm giết chết Đấng Sáng Tạo ra mình. Những chiếc bình sành dễ vỡ lại muốn đập đầu ông thợ gốm!

Thật là vô lý! Sao Con Thiên Chúa lại phải lặng thinh ngoan ngoãn như một trẻ thơ trong tay mẹ đi trốn, mà không cất tiếng lên “phán một Lời”, ắt phá đổ ngay âm mưu của Herode? Hoá ra, có thinh lặng như thế mới thấu hiểu “huyền nhiệm xin vâng” của Con Thiên Chúa, là hoàn toàn tuân phục Thánh Ý Cha.

Chuyện hôm nay, chung quanh ta, xã hội duy vật cổ xúy và tiếp tay giết chết các thai nhi vô tội mà vẫn thản nhiên không nhận là tội ác. Ước mong các cha mẹ công giáo can đảm giữ điều răn thứ năm: “Chớ giết người” “Chớ phá thai giết con

mình”, nhưng khao khát được sinh con ra, được chào đón con như hồng ân quý giá của Thiên Chúa ban tặng, hồng ân sự sống!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình ao ước, quý chuộng, đón nhận con cái, như đón nhận Hài Nhi Giê-su rất mến yêu. Amen.

29/12 THỨ NĂM. NGÀY THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2, 3-11; Lc 2, 22-35

Phúc Âm: Lc 2, 22-35

"Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa", và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là "một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con".

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bỗng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người

trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÀ SỐNG TRONG ÁNH SÁNG

“Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân”.

Cha mẹ Chúa Giê-su đem Người lên đền thờ để chu toàn lề luật Mô-i-sê: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Thế là Con Thiên Chúa làm người, trong gia đình của con người, cũng tuân thủ lề luật dành cho gia đình con người như mọi người. Đúng là một mẫu gương gia đình công giáo chuẩn mực. Và chính khi chu toàn lề luật của Chúa qua Giáo Hội, gia đình trở nên ánh sáng của Thiên Chúa soi cho mọi người.

Cụ Simêon công chính khát khao được nhìn thấy Đấng Cứu Thế, và hôm nay Thánh Thần đã cho cụ gặp Người. Cụ được nhìn tận mắt, được ẵm bồng Chúa Giê-su trên tay và hạnh phúc vô ngần. Thiên Chúa dùng miệng cụ mà tiên báo: Chúa Giê-su là ánh sáng soi cho muôn dân, nhưng sẽ bị người đời chống đối. Còn Mẹ Maria sẽ đau lòng như gươm sắc thấu qua, vì Con. Nhưng Mẹ và Con, là địa chỉ để mọi tâm hồn biểu lộ và tín thác.

Tin Mừng Thánh Gioan viết: “Thiên Chúa là Tình Yêu. Thư Thánh Gioan viết: “Ai thương yêu anh em mình, thì ở trong sự sáng”. Hoá ra, bóng tối chính là sự ganh tỵ, ghen ghét, hận thù. Và bây giờ, ai sống trong thù hận là sống trong bóng tối, là chống lại Chúa Giê-su, và làm đau lòng Đức Mẹ.

Ước gì các gia đình noi gương Thánh Gia mà chu toàn lề luật Giáo Hội, là lo cho con được Rửa Tội ngay từ nhỏ, hướng dẫn con cái biết Chúa, yêu mến Chúa, và tập sống yêu thương cha mẹ, yêu thương anh em, yêu thương hết thảy mọi người. Và bây giờ, gia đình sẽ trở nên địa chỉ của ánh sáng, của Tin Mừng, của tình yêu Thiên Chúa và còn là địa chỉ của Ôn Cứu Độ.

Lạy Chúa, xin giúp các cha mẹ chu toàn luật Chúa, luật giáo hội, để xây dựng gia đình mình thành gia đình của Chúa. Amen.

30/12 THỨ SÁU. NGÀY THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2, 12-17; Lc 2, 36-40

Phúc Âm: Lc 2, 36-40

"Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MẮT TÔI ĐÃ NHÌN THẤY ƠN CỨU ĐỘ

"Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel".

Tin Mừng hôm qua: Cụ Simeon được phúc ẵm Chúa Giê-su Hải Nhi trên tay và cất lên lời ca tụng Nunc Dimittis “bây giờ, xin cho con được ra đi bình an, mắt con đã thấy rõ ràng ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Cụ được phúc thấy Chúa trước khi chết.

Tin Mừng hôm nay: Bà tiên tri Anna, cũng đã được tận mắt chiêm ngưỡng bái thờ Đấng Cứu Thế. Và bà cất tiếng nói về ơn cứu chuộc nơi con người Chúa Giê-su cho tất cả mọi người, tiếng nói tự lòng khát khao tin, và tự lòng tin thật vững chắc.

“Ơn cứu chuộc đã đến với dân Chúa” chính là Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa Làm Người. Việc còn lại của dân Chúa, của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là mở đôi mắt tâm hồn ra mà nhìn thấy và đón nhận Chúa Giê-su, để được Người cứu chuộc.

Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã mở lòng ông bà cha mẹ chúng ta đón nhận Chúa Giê-su, tin yêu Người, sống Lời Người, và trung tín đợi chờ ơn cứu chuộc. Đời sống đạo đức ấy là gương sáng tốt lành cho con cháu Tin Cây Mến Chúa, và cả nhà có quyền hy vọng tất cả đều nhận được “ơn cứu chuộc của Chúa Giê-su”.

Bà Tư đã già yếu, không còn làm được việc gì, nhỏ cồng cỏng cũng đau lưng, quét cái nhà cũng không sạch, nhưng còn được việc đọc kinh lần chuỗi cả ngày. Con gái Út hỏi mẹ: “Mẹ đọc kinh lần chuỗi cả ngày vậy có mệt không?”. Bà nói: “Hạnh phúc bây giờ chỉ bấy nhiêu thôi con à!”. Ông Tư xen vào: “Con không biết sao? “Tuổi già là tuổi chờ cơm, chờ người thăm hỏi, chờ ơn chết lành. Chờ cơm sống qua ngày; chờ người thăm hỏi bớt cô đơn; chờ ơn chết lành được hưởng ơn cứu chuộc, sống đời đời!”

Lạy Chúa, xin cho những ông bà cha mẹ già trong các gia đình luôn sống vui bình an, hy vọng ơn chết lành và ơn cứu chuộc, nhờ yêu Chúa Giê-su và yêu như Chúa Giê-su. Amen.

31/12 THỨ BẢY. NGÀY THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2, 18-21; Ga 1, 1-18

Phúc Âm: Ga 1, 1-18

"Ngôi Lời đã làm người".

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước

tôi, vì Người có trước tôi". Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thấy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lễ luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG MÀU NHIỆM TỰ HỦY VÌ YÊU
"Ngôi Lời đã làm người".

Trí khôn trí hiểu của loài người không thể suy thấu điều lạ lùng kỳ diệu của Thiên Chúa! Một ngôi Thiên Chúa sáng tạo vũ hoàn, giờ đây, làm con người hèn mọn bé nhỏ, làm một loài thọ sinh mỏng manh, yếu đuối, chóng vánh ắt tử, sống nay chết mai. Đúng là khi đã yêu, thì con người bất chấp tất cả vì yêu. Thiên Chúa cũng bất chấp tất cả, để tỏ bày tình yêu đối với nhân loài. Ngôi Lời của Thiên Chúa, là Lời Tỏ Tình của Thiên Chúa.

Vâng, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người thật, có tên người là Giê-su, có mẹ có cha, có nhân thân, có địa chỉ thường trú, có nghề nghiệp, sống đời con người, sống giữa loài người, nói tiếng nói của loài người, rung nhịp trái tim của con người, vui buồn cười khóc với cái vui buồn cười khóc của con người. Nhưng, không chỉ dừng lại ở đó, Chúa Giê-su vừa là Con Thiên Chúa thật vừa là người thật, nên Người tỏ bày cho con người biết Thiên Chúa là Cha yêu thương khoan dung tha thứ cho con người. Và nhất là, người mạc khải tình yêu thương

của Thiên Chúa Cha, qua cái chết chuộc tội, qua sự sống lại vinh hiển, để con người ắt tử kia sẽ được sống lại trong Nước Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người, để con người được phục hồi quyền làm con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã sống mẫu nhiệm tự huỷ cách tuyệt đối để con người được tồn tại vĩnh cửu.

Sự sáng của Thiên Chúa đã đến thế gian. Sự sáng ấy chính là tình thương vô biên của Thiên Chúa, và ai sống trong tình yêu, là thực sống trong Chúa. Nhưng thế gian vẫn còn mê muội trong bóng tối, loài người vẫn kiêu căng ích kỷ, ganh tỵ hơn thua, vô cảm, và nhất là sống trong hận thù chia rẽ. Thật đáng tiếc.

Ước gì các gia đình luôn sống trong sự sáng của tình yêu!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe Lời Chúa, và cả nhà cùng sống mẫu nhiệm tự huỷ vì yêu Chúa, yêu nhau. Amen.

LỜI DẪN BÀI HÁT: ĐƯỜNG HY VỌNG

Đấng Đáng Kính Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận nói: “Con hãy là hy vọng giữa một thế giới vô vọng”.

Vâng! chính Ngài đã sống niềm hy vọng tuyệt vời, là sống với Chúa Giê-su trong mọi hoàn cảnh. Trong đau khổ, Ngài nhìn thấy vinh quang. Trong tù đày, Ngài nhìn thấy cánh đồng truyền giáo mới. Trong tủ nhục, Ngài nhìn thấy Thiên Chúa được vinh danh. Trong những mất mát, Ngài nhìn thấy điều tồn tại vĩnh cửu.

Lạy Chúa, sống Mùa Vọng, xin cho các gia đình luôn lắng nghe và Sống Lời Chúa dạy, để thắp lên trong lòng mình niềm hy vọng bình an hạnh phúc nơi Thiên Chúa, và thắp lên trong lòng mọi người ngọn lửa đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loài. A men

PHÁT BÀI HÁT: ĐƯỜNG HY VỌNG

LỜI DẪN BÀI HÁT: MÙA GIÁNG SINH ĐẸP

(Bắt đầu phát từ ngày 15 tháng 12)

Mùa Giáng Sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền, thom ngát hương tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa.

“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại.

Sống Theo Lời Chúa TV kính chúc quý vị Mùa Giáng Sinh An Lành, Hạnh Phúc. Nguyên Chúa Giáng Sinh, Giáng Sinh trong lòng mỗi người, Giáng Sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng Sinh làm nòng nân tình yêu gia đình, và tình yêu gia đình làm nòng nân tình yêu nhân loại.

Một Mùa Giáng Sinh đẹp. Chúc cho người an vui.

Một Mùa Giáng Sinh đẹp. Chúc cho người yêu đời.

PHÁT BÀI HÁT: MÙA GIÁNG SINH ĐẸP AI ĐI VỀ PHÍA NHÀ MÌNH

*“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”
(Ga 1, 11)*

Ai đi về phía nhà mình
Người quen, người lạ, người tình, người dung?
Mà hoa lá bỗng ngập ngừng
Mây xô xao gió chín từng băng khuâng

Trăng sao đứng lặng tằm ngàn
Sương đêm vỡ hạt hóa thân mưa hồng
Bầu trời chẳngặng đặng thình không
Thiên hà máy động một vòng nghinh vương

Còn em say mộng tâm thường
Giả vờ bất giác mười phương vô tình
Không nghe khao khát lòng mình
Chẳng màng vũ trụ đẹp xinh bất ngờ

Bởi vì một mối tình thơ
Đơn phương nở nụ bên bờ trần gian
Nghìn thu đã nhận phụ phàng
Thêm nghìn thu nữa, trót mang, cũng đành

.....

Trời ơi! Trời quá chân thành
Còn em chẳng hiểu ngon ngành tình yêu
Em xin đứng lặng bên chiều
Cảm ơn Trời đã đến liêu... nhà em!

Chút tình dầu có hom hem
Xin Trời vui nhận thôi đêm lạnh lòng

Ba Chuông, 03-01-2014



**HƯỚNG TỚI
MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH**
Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ

PM. CAO HUY HOÀNG
THÁNG 12-2022