

LỜI TỎ TÌNH

THÁNG 06-2021



**ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ
TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH**

THÁNG 06-2021
PM. CAO HUY HOÀNG

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 06-2021



ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nguyện Lời Chúa thấp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.

Quý mến

PM. Cao Huy Hoàng
31-05-2021

01/6 THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ.

Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

Phúc Âm: Mc 12, 13-17

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?" Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: "Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền". Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: "Hình và ký hiệu này là của ai?" Họ thưa: "Của Cêsarê". Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa". Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".

Có người muốn xem Chúa Giê-su có phục tùng quyền bính thế gian không, nên đã hỏi Người: "Có nên nộp thuế cho Cêsarê không. Người nói: "Hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".

Chúa Giê-su dạy chúng ta phải tuân giữ luật đời trong những điều chính đáng, phải lẽ, và hơn thế nữa phải luôn nhớ

tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, bởi chúng ta còn có cuộc sống mai sau và nghĩa vụ xây dựng Nước Thiên Chúa.

Ở một số quốc gia, quyền bính trần gian muốn quản lý mọi sự của mọi người, muốn quản lý tự do, sinh mạng, niềm tin và cả linh hồn con người ta nữa. Bởi thế mới có chuyện đàn áp tôn giáo, cấm đoán việc thờ phượng Thiên Chúa, và có cả những đạo luật chống lại Thiên Chúa, chẳng hạn, luật cổ xúy và cho phép phá thai, tức là, chủ trương, cổ vũ và cho phép giết người trắng trợn; hoặc cho phép ly hôn, ly dị, tái hôn...

Các tín hữu Chúa cần biết phân định rạch ròi khoản luật đời nào phải thi hành, và khoản luật đời nào không thể thi hành vì đi ngược với lề luật của Thiên Chúa.

Sự sống của mỗi người đến từ Thiên Chúa, thuộc về và trở về với Thiên Chúa. Đừng để tâm hồn, thân xác, linh hồn chúng ta phải mê muội mà nô lệ cho danh lợi dục trần gian.

Mọi quyền bính đều bởi Thiên Chúa và quyền bính ấy để tỏ bày tình yêu và ơn cứu rỗi của Người. Vì thế, ước gì trong gia đình, trong cộng đoàn, không có ai dùng quyền bính mà cai trị nhau, nhưng là để xây dựng gia đình, cộng đoàn thành địa chỉ của Nước Thiên Chúa yêu thương và cứu rỗi.

Lạy Chúa xin cho các gia đình luôn tuân giữ lề luật Chúa và Hội Thánh, vì hạnh phúc đời này và đời sau. Amen.

02/6 THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Thánh Marcellinus và thánh Phê-rô, Tử đạo.

Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

Phúc Âm: Mc 12, 18-27

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có ít người phái Sadốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có

anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp". Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".

Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Chúa Giê-su muốn chúng ta xác tín điều này là: ai đã tin vào Người, đã nghe và sống Lời Người, thì không phải chết, nhưng được sống lại và sống đời đời. Như thế có nghĩa là, sự chết của con người chỉ là một mắc xích, một giai đoạn trong hành trình tiến về sự sống vĩnh cửu.

Và sự sống mới trong Thiên Chúa không phải như sự sống chúng ta đã sống ở trần gian này, là cần có cái vợ, cái chồng, có cái ăn cái mặc, cái nhà cửa, cái đua đòi phương tiện, cái hưởng thụ thoáng chốc... nhưng là một sự sống an nhàn hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa và với Thiên Chúa.

Một vài tập tục an táng, hay giỗ kỵ của lương dân cho thấy con người có nghĩ đến sự sống đời sau, và hiểu cuộc sống đời sau là cuộc sống của một kiếp khác, nhưng giống y chang cuộc sống này. Chẳng hạn, khi tẩm liệm phải cho người chết mang theo ít tiền để qua bên ấy mà xài, hoặc khi giỗ kỵ phải cúng kiếng mâm cao cỗ đầy để người về có cái mà ăn.

Các gia đình công giáo không nên hiểu cách sống lại và sống đời sau như thế, để khỏi rơi vào tình trạng hoang tưởng về việc chúng ta sẽ nối dài những hạnh phúc chóng vánh này ở bên kia thế giới. Nhưng, hãy hướng lòng gia đình đến niềm vui linh thánh, hạnh phúc lâu bền, bình an vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa, và quyết tâm sống đời sống mới rất thanh thoát ngay từ hôm nay. Sống ở đời này, mà giữ bỏ mọi quyến rũ của đời này, để yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu nhau như Chúa yêu, là sống trước cuộc sống mới trong Thiên Chúa vậy.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hân hoan hy sinh vì yêu Chúa, yêu người, để được phục sinh và sống vĩnh cửu. Amen.

03/6 THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo, lễ nhớ.

Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-10; Mc 12,28b-34.

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34

"Thiên Chúa của người là Thiên Chúa duy nhất và người hãy kính mến Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và người hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức người". Còn đây là giới răn thứ hai: "Người hãy yêu mến tha nhân như chính mình người". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa

Người: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LUẬT YÊU, KHÔNG PHẢI LÀ KHẨU HIỆU

“Thiên Chúa của người là Thiên Chúa duy nhất và người hãy kính mến Người”

“Kính mến Chúa trên hết mọi sự” và “yêu thương người như Chúa yêu” là hai điều răn vừa là quan trọng nhất trong đạo thánh Chúa, cũng vừa là khó thực hành nhất đối với tất cả chúng ta. Quan trọng nhất vì đó là điều kiện duy nhất để được sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Khó khăn nhất vì Thiên Chúa vô hình và việc kính mến phải bắt đầu bằng một đức tin tuyệt đối, đức tin dám buông bỏ mọi sự thế gian hữu hình hấp dẫn quyến rũ này, mới có thể kính mến Chúa và kính mến trên hết mọi sự. Việc yêu người cũng khó khăn nhất bởi vì muốn yêu người như Chúa yêu, thì phải buông bỏ trọn vẹn con người mình đi mà hiến thân tất cả cho người để chứng minh tình yêu.

Biết quan trọng, biết khó khăn vì phải buông bỏ. Vì thế, xin đừng ai nghĩ rằng chuyện mình kính mến Chúa và yêu thương người là nằm trong khả năng tự quyết của mình, nhưng hãy khiêm tốn và nhận ra rằng: nếu không có ơn Chúa, thì không ai có đủ sức, đủ khả năng yêu Chúa, yêu người.

Cho đến nay, rất nhiều người, cả giáo lẫn lương đều biết Đạo Công Giáo là đạo yêu thương, đạo “mến Chúa, yêu người”. Thế nhưng, rất tiếc, trong mắt mọi người, “mến Chúa, yêu người” vẫn mãi còn là một khẩu hiệu, hơn là một đời

sống; đôi khi, đời sống chúng ta còn đi ngược lại với “khẩu hiệu”. Ai dám tin chúng ta mến Chúa, khi chúng ta còn quá nặng lòng mê muội danh lợi dục trần gian. Ai dám tin chúng ta yêu người, khi chúng ta không dám bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ của mình, để khiêm nhường, vị tha, cảm thông, khoan thứ, và nhất là bỏ tấm bánh đời mình mà chia sẻ cho người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn cầu xin: “lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn mến Chúa, yêu người”. Amen.

04/6 THỨ SAU TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

Phúc Âm: Mc 12, 35-37

"Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua Đavít? Vì chính Đavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con". Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?" Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CON VUA TRỜI LÀM NGƯỜI, SỐNG VỚI CHÚNG TA

"Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?"

Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta biết tình yêu lớn lao của Thiên Chúa Cha, tình yêu vâng phục của Ngôi Chúa Con, và tình yêu đổi mới địa cầu của Chúa Thánh Thần. Cha đã yêu thế gian đến nỗi trao ban Con Một mình. Con đã vâng phục Cha để làm người và tỏ bày tình Cha cho nhân loại.

Thánh Thần của Cha luôn là nội lực cho Chúa Con để tái sinh một sự sống mới, sự sống vĩnh cửu cho người trần gian.

Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su xác nhận hai bản tính “con người thật và Thiên Chúa thật” của Người. “Con người thật”, Người có gia phả, có họ tộc giống dòng con người, là dòng dõi Vua Đavit. “Thiên Chúa Thật” vì Người Con Đức Chúa Trời, Con Vua Trời, Con Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người, để cứu con người khỏi chết đời đời. Con của Vua Trời xuống làm người trong dòng dõi của con người, nhưng thực hiện ý định của Vua Trời, chứ không phải kế vị kế thừa và thực hiện kế hoạch của Vua Đavit.

Chúng ta vui mừng hạnh phúc vì Đức Giê-su Ki-tô mà chúng ta yêu mến tôn thờ, là Con Thiên Chúa làm người gần gũi, thân thương với chúng ta. Người là Thiên Chúa, cũng là Thầy dạy Lời Chân Lý, và còn là bạn hữu chí thiết cùng đồng hành với những người nghèo khổ, đau thương bị đày trên trần gian này. Hạnh phúc nào hơn khi chúng ta có người vừa là bạn đồng hành, bạn sẻ chia, vừa là người cứu mạng, người ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa.

Ước gì các gia đình yêu mến, gần gũi, nhỏ to tâm sự với Chúa Giê-su với niềm tin tuyệt đối Người là “Thiên Chúa làm người, ở với chúng ta, và cho chúng ta ở với Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình an vui hạnh phúc, nhờ sống Lời Chúa và sức sống Thánh Thể Chúa Giê-su. Amen.

05/6 THỨ BẢY TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lễ thánh Boniface, Giám mục, Tử đạo

Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

Phúc Âm: Mc 12, 38-44

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các người hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại

trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN CHO ĐI NHIỀU, HAY CHO ĐI TẤT CẢ

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Chúa Giê-su rất trân trọng bà goá nghèo, khi bà bỏ vào hòm dẫu có hai đồng tiền, tương đương một phần tư xu, rất ít, rất nhỏ. Bởi, Người biết, dẫu là rất ít, rất nhỏ nhưng đã là tất cả của bà. Bà chỉ có bấy nhiêu, và dẫu hết bấy nhiêu, không để lại chút xíu nào phòng thân lúc ngặt khi nghèo cả!

Hóa ra, lòng quảng đại không phải là cho đi nhiều, mà là cho đi tất cả. Cái nhiều về số lượng chưa hẳn đã có giá trị bằng cái ít. Người Việt có câu “của ít, lòng nhiều”, đã là rất quý, nhưng với sứ điệp Tin Mừng thì không dừng lại ở chỗ “lòng nhiều” mà là “tất cả tấm lòng yêu mến”.

Người cho đi tất cả là người đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, không phải lo thiếu thốn, chẳng phải bận tâm ngày mai ăn gì mặc gì, cũng chẳng phải sợ hãi gì nguy khốn, vì tin đã có Chúa lo liệu tất cả cho ngày mai. Có như thế mới nghiệm ra được điều này là: việc mến Chúa, yêu người là việc của đức tin chứ không phải việc của cảm xúc con người xoàng thường. Vì

thế, đỉnh cao giá trị của việc mến Chúa yêu người, là đặt trọn niềm tin vào Chúa và hy sinh tất cả cho người.

Lời Chúa trong câu chuyện bà góa nghèo rất tác động. Đã có nhiều người làm việc dâng cúng, làm việc bác ái, để tạ ơn Chúa, vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội. Thật đẹp lòng Chúa. Nhưng trở trêu thay, cũng còn người dâng cúng, làm việc bác ái không để tạ ơn Chúa, nhưng để Chúa và Giáo Hội phải tạ ơn mình và mọi người phải biết lòng quảng đại của mình mà kính nể. Cách cho đi ấy Chúa không vui lòng, không hoan nghênh và cũng không sinh ích gì cho phần rỗi!

Cho đi là đáp đền hồng ân đã nhận được.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống quảng đại với Chúa, với mọi người, vì hết lòng Tin Cậy Mến Chúa. Amen.

06/6 CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ, Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26

"Này là Mình Ta. Này là Máu Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiến mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho

các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN ĐÒI CON LÀ LỄ TẾ

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”

Lễ Vượt Qua, lễ kỷ niệm và tạ ơn Thiên Chúa đã giải thoát dân Người khỏi cảnh nô lệ Ai-cập, đã đưa dân Người vượt qua biển đỏ, và dẫn dân Người đến Đất Hứa. Thuở ấy, chuẩn bị lễ vượt qua, nhà nào cũng sát một con chiên, lấy máu bôi lên cửa, và ăn thịt chiên sát tế để vượt qua.

Hôm nay, Chúa Giê-su và các môn đệ ăn mừng Lễ Vượt Qua như truyền thống, và “đang khi ăn, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người..."

Lời Chúa cho chúng ta xác tín: Chúa Giê-su Ki-tô là Con Chiên chịu sát tế của Tân Ước, là Lễ Vượt Qua mới. Câu tung hô Tin Mừng trong lễ Phục Sinh, reo lên rằng: “Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Người”.

Vậy, nếu xưa dân Do Thái ăn Chiên Vượt Qua để Vượt Qua, thì hôm nay, chúng ta ăn Thịt và Uống Máu Chúa Giê-su để Người giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, đưa chúng ta vượt qua sự chết ngàn đời, và Người dẫn chúng ta vào sự sống muôn đời nơi Trời mới Đất mới của Nước Thiên Chúa.

Ước gì, mỗi chúng ta luôn khát khao và sốt sắng rước lấy Thánh Thể Chúa Giê-su để được cùng Người vượt qua... Và khi đã rước lấy Thánh Thể Chúa Giê-su, mỗi chúng ta sẽ sống màu nhiệm Thánh Thể bằng cách biến cuộc đời mình nên lễ tế vượt qua cho gia đình, vợ chồng, con cái và mọi người.

Lạy Chúa xin cho mỗi người trong nhà kết hiệp với Thánh Thể Chúa, và nên lễ tế tận hiến cho nhau. Amen.

06/6 CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN.

St 3,9-15; 2Cr 4,13 - 5,1; Mc 3,20-35

Phúc Âm: Mc 3,20-35

"Xatan đã tận số".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thể quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

"Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". Đó là vì họ đã nói: "Ông ấy bị thần ô uế ám".

Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ

nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN NHẬN CHÚA KI-TÔ**

“Xatan đã tận số”.

Không ai có thể hiểu thấu ý định và công việc của Thiên Chúa trong Đức Giê-su, nếu không tin tưởng yêu mến và sống Lời Người dạy.

Câu chuyện Tin Mừng cho biết những người thân của Chúa Giê-su thấy người miệt mài lo việc giúp đỡ cứu chữa tha nhân thì cho rằng Người mất trí. Các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám.

Nhưng Chúa Giê-su trả lời với các kinh sư: Nếu Sa-tan tự chia rẽ thì Sa-tan đã tận số. Quả thực, họ không hiểu về sự hiệp nhất vững bền của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giê-su thi hành ý muốn của Chúa Cha dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho họ, nhưng họ không muốn đón nhận ơn mạc khải vì lòng kiêu căng. Tội kiêu căng ấy không thể tha thứ được.

Với những người thân trong gia đình, Người nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Người muốn chúng ta vượt qua mọi tình thân huyết nhục, để đạt đến mối tình thân với Thiên Chúa chí thánh, bằng cách, thi hành ý muốn của Thiên Chúa được bày tỏ nơi Lời Chúa Giê-su, nơi chính cuộc sống yêu của Người.

Vậy để đón nhận Chúa Thánh Thần, để kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, và thực thi thánh ý Người, mỗi chúng ta

phải có lòng khiêm nhường thăm sâu đón nhận Chúa Ki-tô và Lời Người. Và bây giờ, chúng ta sẽ không bị “tận số với Satan”, nhưng sống đời đời với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường đón nhận Chúa Giê-su và Lời Người dạy, để thấu hiểu được thánh ý của Chúa, thực hành cuộc sống yêu thương trong gia đình, trong xã hội, và được hạnh phúc hôm nay và mai sau. Amen.

07/6 THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

Phúc Âm: Mt 5, 1-12

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐẶT ĐỜI MÌNH TRONG BÀN TAY CHÚA
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tám Mối Phúc thật mà Chúa Giê-su đưa ra cho chúng ta thực thi, là để chúng ta được sống trong Nước Thiên Chúa, được sống sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Phúc thứ nhất, cũng là phúc cốt lõi, tiên quyết phải thực hiện, mới có thể thực hiện các mối phúc khác. Đó là: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ".

Nghèo khó ở đây không phải là sự nghèo túng, thiếu thốn của cải vật chất, nhưng là tinh thần không bị vật chất khống chế, không để nặng lòng với danh lợi dục thế gian. Tinh thần nghèo khó chính là: để lòng mình thanh thoát với của cải vật chất thế gian mà thuộc trọn về Thiên Chúa.

Người đặt trọn cuộc đời mình trong bàn tay yêu thương của Chúa, cũng sẽ là người hiền lành khiêm nhường, không hơn thua tranh chấp; cũng sẽ là người chấp nhận đau buồn để kẻ khác được mừng vui, chấp nhận thua thiệt để người khác được đầy đủ; cũng sẽ là người luôn hướng tới điều công chính lương thiện; cũng sẽ là người có lòng xót thương người, giữ tâm hồn trong sạch, ăn ở thuận hòa và sẵn lòng hy sinh làm chứng cho Nước Thiên Chúa.

Quả thực, bao lâu còn nặng lòng với của cải vật chất thế gian, bấy lâu chúng ta khó lòng mà hiền lành, hòa thuận, xót thương ai. Chỉ vì tranh giành đôi ba tấc đất, mà anh em bất hòa chém giết lẫn nhau. Chỉ vì bảo vệ cái tên tuổi, cái danh dự, cái sĩ diện mà có người thù hiềm nhau suốt đời. Chỉ vì chút lợi lộc cá nhân, mà con người nhốt mình trong cái vỏ ốc ích kỷ...

Lạy Chúa, xin cho các gia đình mặc lấy tâm tình khiêm hạ vâng phục tín thác của Chúa Giê-su, để đặt đời mình trong tay Chúa, và đối xử với nhau cách yêu thương, tôn trọng, cách khoan dung cảm thông và thương xót. Amen.

08/6 THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

Phúc Âm: Mt 5, 13-16

"Các con là sự sáng thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xữ dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

VINH DỰ CỦA CÂY NÉN, CỦA HẠT MUỐI...

"Các con là sự sáng thế gian".

Mỗi chúng ta, chính là cây nén vinh dự, vì đã được Chúa Giê-su thắp lên ngọn lửa Tin Mừng cứu rỗi của Người, được đưa ngọn nén ấy ra giữa trần gian, được tiêu hao và tỏa sáng. Và hơn thế nữa, có người được Chúa đặt lên trên giá cao để ánh sáng Tin Mừng tỏa chiếu xa hơn, rộng hơn...

Cũng vậy, mỗi chúng ta là hạt muối vinh dự, vì đã được tình yêu Chúa ướp cho mặn nồng, rồi được đưa vào giữa lòng đời, để vị mặn của hạt muối ướp cho cuộc đời luôn tươi tốt, cho cuộc đời không bị ương ỉnh, hư thối phải vất đi.

Nén phải luôn cháy sáng Tin Mừng, phải tiêu hao, tàn tạ. Muối phải tinh khiết mặn nồng tình thương Chúa, mới có thể làm cho tình người thấm thiết, tình bạn keo sơn, tình hôn nhân gia đình sắt son bền vững. Nếu nén không cháy sáng, nếu muối không mặn nồng, thì nén ấy, muối ấy trở nên vô dụng.

Lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta rà soát lại đức Tin, Cây, Mền của mình trong cuộc sống Ki-tô hữu. Lòng Tin, Cây, Mền phải cháy lên, phải tiêu hao để tỏa sáng. Lòng Tin, Cây, Mền phải mặn nồng để làm cho tươi tốt cuộc đời này.

Hỏi lòng đi, có bạn, có tôi trong số những ngọn nến tắt ngúm, những hạt muối lạt phèo ấy không. Hỏi gia đình mình có tôn sọ Chúa, có tuân giữ lề luật Chúa, có sống Lời Chúa Giê-su dạy để tỏa sáng tình yêu Chúa cho cuộc đời, để làm cho mọi người mặn nồng tình yêu Chúa không Ước gì các gia đình sẽ ngộ ra điều quý giá này là: Yêu thương, hy sinh cho nhau và yêu thương, hy sinh cho hết mọi người, chính là sống niềm vinh dự của cây nến, của hạt muối...mà Chúa Giê-su đã ban tặng cho chúng ta. Đức bác ái chiếu sáng và mặn nồng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình cảm nếm vinh dự được loan báo Tin Mừng qua cách sống yêu thương. Amen.

09/6 THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

**Thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh.
2Cr 3.4-11; Mt 5,17-19.**

Phúc Âm: Mt 5, 17-19

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LÀM MỚI CÁCH SỐNG, CÁCH YÊU
“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Người Do Thái sống và tuân thủ lề luật Thiên Chúa như cha ông họ đã từng. Đó là bộ luật của Dân Thiên Chúa từ thời Cựu ước mà Thiên Chúa thiết lập qua các tổ phụ, các tiên tri. Nếu Dân Thiên Chúa trong thời cựu ước là đoàn dân mong đợi Đấng Cứu Thế, thì Dân Thiên Chúa trong thời Tân Ước là đoàn dân đón nhận Đấng Cứu Thế, đón nhận Ôn Cứu Độ.

Chúa Giê-su đến, Người không phủ nhận hình ảnh mơ hồ của Đấng Cứu Thế đã được mong đợi, nhưng Người giới thiệu một chân dung đích thực của Đấng Cứu Thế là chính Người. Và vì thế, Người tuyên bố rằng Người không huỷ bỏ lề luật, nhưng Người kiện toàn, người làm mới cách sống, cách thờ phượng, cách yêu thương để con người được ơn cứu độ.

Bởi luật pháp trần gian nào cũng muốn củng cố quyền lực cai trị, nên người dân giữ luật luôn nặng tính đối phó, cầu an hơn là vì yêu mến chế độ, yêu mến đất nước. Chúa Giê-su muốn xóa đi cái khái niệm giữ luật, vị luật, và Người muốn con người tuân giữ lề luật Chúa vì yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, vì yêu mến Nước Thiên Chúa của đoàn dân được cứu độ, vì nghĩa vụ xây dựng Nước Thiên Chúa trên trần gian.

Không phải giữ luật ngày Sabat vì luật buộc, nhưng vì để thờ phượng Thiên Chúa giàu lòng xót thương và trao ban lòng xót thương của Thiên Chúa cho mọi người. Không phải giữ luật căm giết người, mà còn phải giữ luật yêu thương hết mọi người, cả người thương người ghét, cả người bạn lẫn kẻ thù... Cách sống mới là sống yêu Chúa, yêu người thật chân tình tự trong đáy lòng chúng ta. Bao lâu còn câu nệ hình thức, còn vị luật, bấy lâu chưa yêu, và chưa được cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống từng Lời Chúa Giê-su dạy, vì yêu Chúa, yêu nhau, yêu hết mọi người. Amen.

10/6 THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

Phúc Âm: Mt 5, 20-26

"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án". Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rửa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sự nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

LUÔN SỐNG THUẬN HÒA, YÊU THƯƠNG NHAU

"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị luận phạt".

Chúa Giê-su làm mới việc giữ lề luật, để việc giữ luật không chỉ là cách thể hiện bên ngoài cho qua loa chiếu lệ, mà phải xuất phát tận thâm tâm yêu mến Thiên Chúa. Người lên án việc giữ luật cách hình thức, và cảnh giác các môn đệ.. Người nói: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu".

Cụ thể hơn, với giới răn “Chớ giết người”, Người cho thấy, không đợi đến lúc giết người bằng gươm, bằng dao mới thành tội. Bởi, cái tâm tà ý độc, cái lưỡi không xương, lời nói tưởng chừng bay đi trong gió kia, lại có thể là những thứ hung khí còn hiểm ác hơn viên đạn đồng, hơn gươm dao sắc bén... Người nói: “Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rửa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục”. Vì thế, Người dạy phải luôn sống trong tình yêu thương hòa thuận với nhau, đừng nói gì, làm gì gây tổn thương cho nhau. Và nếu có, hãy đi làm hòa với anh em trước khi dâng lễ vật.

Chỉ một câu nói thôi, mà có khi vợ mình, chồng mình, cha mẹ mình, con cái mình đau buồn cho đến chết. Chúng ta không phạm tội giết ngay người trong nhà của mình đó sao? Có những câu nói làm tổn thương nhau, còn cứ sống mãi trong lòng người nhà đôi ba chục năm, và có khi còn để bụng mang theo vào cõi chết, bởi vì người xúc phạm chưa có lời xin lỗi!

Gia đình là cộng đoàn cơ bản để chúng ta sống Lời Chúa dạy, giữ luật yêu thương của Chúa cách tích cực, sinh động và chân thành nhất, và cũng là trường đào tạo những con người biết sống, biết yêu, biết làm chứng cho Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn sống thuận hòa yêu thương nhau, để loan báo Tin Mừng tình yêu cho đời. Amen.

11/6 THỨ SÁU, TRÁI TIM CỤC THÁNH CHÚA GIÊ-SU
Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

Phúc Âm: Ga 19, 31-37

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử

thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bây giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-su. Khi đến gần Chúa Giê-su, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: "Không một cái xương nào của Người bị đánh giập". Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: "Chúng sẽ nhìn vào Đấng chúng đã đâm thâu qua".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **TỪ CẠNH SƯỜN THÁU ĐẾN TRÁI TIM**

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra".

Một cậu trai bỏ học, theo giang hồ, ăn chơi, hư đốn. Đại ca băng giang hồ của cậu bắt cậu phải về xin tiền, rồi tống tiền mẹ nhiều lần. Mẹ buồn, hết tiền, hết sức, chỉ còn nắm xương khô! Đại ca lại bảo cậu về xin quả tim của mẹ... để bán lấy tiền. Cậu về, giết mẹ, lấy quả tim. Cậu vội vàng bước ra, và vấp phải gạch cửa, té. Cậu nghe giọng nói rất thân thương từ quả tim của Mẹ phát ra: "Con trai của Mẹ, có đau lắm không?"

Thiên Chúa có uy quyền của người Cha, và có trái tim yêu thương của người Mẹ. Người mẹ trần gian còn yêu con đến vậy, thì lòng thương của Thiên Chúa đến ngần nào!/? Quả thực, lòng thương của Thiên Chúa được tỏ bày nơi trái tim Chúa Giê-su bị ngọn giáo đâm thủng từ cạnh sườn, và những giọt máu nước cuối cùng trong trái tim đã tuôn ra nơi cạnh sườn, cho biết: Chúa đã yêu con người cho đến chết. Hãy nghe trái tim Chúa Giê-su đang nói điều gì với chúng ta, những nghịch tử của Thiên Chúa. Có phải trái tim Chúa Giê-su đang

nói lời yêu thương, lời khoan dung tha thứ, và lời mời gọi hãy trở về với tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Người chồng trong gia đình, cũng hãy có trái tim người Mẹ của Thiên Chúa. Sách Talmud có câu: “Thượng đế dựng nên người phụ nữ, không từ cái đầu hay bàn chân, nhưng từ cạnh sườn của người nam. Vì thế, nàng phải được áp yêu dưới cánh tay của chàng, được gói lên ngực chàng và đón nhận tình yêu. Xin đừng làm phụ nữ khóc. Thượng đế đang đếm từng giọt lệ của nàng”. Tình yêu của cha dành cho mẹ, sẽ là chuẩn mực tình yêu cho con cái, cho gia đình bình an hạnh phúc.

Lạy Chúa, mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa, chúng con xin cho các gia đình yêu nhau như Chúa đã yêu. Amen.

11/6 THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

2 Cr 4, 7-15; Mt 5, 27-32

Phúc Âm: Mt 5, 27-32

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Có lời dạy rằng: "Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị". Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cố cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CHUYỆN NỬA CÁI “CON”, NỬA CÁI “NGƯỜI”

“Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”.

Chúa Giê-su nâng hôn nhân tự nhiên lên hàng Bí Tích, khi hai người nam nữ kết ước với nhau trước mặt Chúa và Hội Thánh. Người chúc phúc và ban ân sủng thiêng liêng cho hôn nhân ấy bền vững, nghĩa là cuộc hôn nhân chỉ một vợ một chồng và sống với nhau cho đến trọn đời.

Nét đẹp thánh thiện ấy vốn có từ tạo thiên lập địa, khi Thiên Chúa dựng nên người nam và rút lấy xương sườn của người nam làm nên người nữ, để họ song hành, và nối tiếp công cuộc sáng tạo tốt lành của Người.

Nhưng, có người nói: “Con người là một thực thể gồm nửa cái con và nửa cái người. Ai nặng về tính ‘con’ thì ra cái con... Ai hướng về cái ‘người’ thì ra cái người”. Định nghĩa ấy có thể hiểu được, vì ảnh hưởng của nguyên tội, nên lòng con người hướng chiều về lạc thú tính dục hơn là giá trị thanh thoát thánh thiện của hôn nhân. Bởi thế mới có chuyện nhìn chồng, nhìn vợ của người ta mà thèm thường chuyện chăn gối mây mưa bất chính, có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, tan tác gia đình. Hôn nhân đổ vỡ, ly dị, là thất bại lớn nhất đời người!

Chúa Giê-su kiện toàn luật “chớ ngoại tình” khi thêm vào chi tiết quan trọng đó là ai có ước muốn ngoại tình là đã thành tội rồi. Vì thế, một mặt phải kiên quyết chiến thắng chước cám dỗ, tránh dịp tội, thà hy sinh lạc thú đời này để giữ được hạnh phúc gia đình hôm nay và mai sau trong nước trời, và mặt khác, chớ gây nên dịp tội cho người khác từ lời nói tục tĩu hoa tình, đến cách ăn mặc cách đi cách đứng. Đùng sa chước cám dỗ, và cũng đùng cám dỗ ai!

Lạy Chúa, xin gìn giữ các đôi vợ chồng hôm nay trong tình yêu Chúa, để họ trung tín với nhau đến trọn đời. Amen.

12/6 LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỆM ĐỨC MẸ MA-RI-A **Is 61,9-11; Lc 2,41-51.**

Phúc Âm: Lc 2, 41-52

"Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đang mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người.

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".

Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.

Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐẾN VỚI TRÁI TIM TỪ MẸU CỦA MẸ
“Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”.

Không có tình yêu nào được tỏ bày mà không đi qua đau khổ. Trái tim Chúa Giê-su tan nát thế nào để tỏ bày tình yêu thương của Chúa Cha, thì trái tim của Mẹ Maria cũng tan nát thế ấy để diễn cảm tấm lòng của Thiên Chúa. Bởi Mẹ Thiên Chúa luôn kết hiệp làm một với Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô, Con lòng Mẹ sinh ra.

Trong lịch sử Giáo Hội, Mẹ Maria đã nhiều lần hiện ra để nói cho con người biết rằng: Mẹ yêu nhân loại nhiều lắm...Hãy tin tưởng, tôn sùng, yêu mến Mẹ, và hãy đến với Mẹ, để Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa.

Đứa con nào biết mình hư đốn cũng sợ uy quyền của người cha, và chạy đến nương ẩn kêu cứu nơi lòng từ ái của người mẹ. Cũng vậy, “Per Mariam, ad Jesum”: “Nhờ Mẹ, đến với Chúa” là cách thế của con cái Chúa tìm về với Chúa.

Lời Chúa hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm: Đức Bà tìmặng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh. Ta hãy xin cho đặng giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Như vậy, không chỉ chúng ta nhờ Mẹ, để trở về với Chúa, mà còn nhờ Mẹ, để được sống mãi trong ân sủng, trong tình nghĩa với Chúa.

Thánh Tôma Kempfi nói: “Chúng ta có thể tìm một nơi nấu ản nào có bảo đảm hơn Trái Tim từ bi Mẹ Maria? Người khốn khó tìm được sự cứu giúp, kẻ ốm liệt tìm được thuốc thang, người sàu khổ tìm được sự ủi an, người xao xuyên tìm được lời khuyên răn, kẻ thất vọng tìm được sự trợ phò”.

Ước gì các gia đình trẻ có lòng sám hối để canh tân đời sống, có lòng yêu mến đến với Trái Tim Mẹ, và năng lần chuỗi Mân Côi như lời Mẹ nhắn nhủ ở Fatima năm nào.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin yêu cầu khẩn Mẹ, để nhờ ơn Mẹ, được sống an bình trong ân tình Chúa. Amen.

12/6 THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

2Cor 5, 14-21; Mt 5, 33-37

Phúc Âm: Mt 5, 33-37

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời người đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

SỐNG DƯỚI MẮT NHÌN CỦA THIÊN CHÚA

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Thề thốt là tự làm chứng rằng mình sống thật. Nhưng Chúa Giê-su bảo chúng ta đừng thề thốt chi cả. Bởi, không ai có thể tự làm chứng cho mình. Và việc thề thốt, tự bản chất, cũng cho thấy một hiện trạng ngược lại, đó là: có sống dối sống gian mới thề mới thốt, chứ đã sống thật rồi thì chẳng phải thề thốt chi. Chúa muốn chúng ta hãy cứ sống thật thà ngay chính đi, cứ sống dưới mắt của Thiên Chúa đi, và chính Thiên Chúa sẽ làm chứng cho chúng ta, bởi Người biết rõ mọi sự, thấu suốt mọi ước muốn, nhìn thấy mọi việc chúng ta làm.

Ai dám xác nhận rằng sự sạch sẽ, thom tho, sang trọng, vẻ đạo mạo, lời mô phạm bên ngoài là bảo đảm cho tâm hồn tinh tuyền thanh khiết, cho cõi lòng đạo đức, công chính bên trong? Ai dám chắc vợ chồng luôn thân mật với nhau trước mắt mọi người là yêu thương hạnh phúc? Ngay cả một việc có

vẻ bác ái, từ thiện, thì cũng có chắc là bác ái, từ thiện không? Bởi sự gian dối luôn tàng hình trong bất cứ ai, lúc ẩn, lúc hiện. Nếu không nhờ đến ơn Chúa để quyết tâm sống thật thà trước mặt Chúa, thì có thể mỗi ngày mỗi thêm nhiều cách sống gian, yêu dối! Và cuối cùng thành nếp dối, tật gian, đến nỗi, ngày nào không việc gian, lời dối, không lấy lễ bỏ sỉ, hay thêm thất đặt điều là ăn không ngon, ngủ chẳng yên!

Chúa Giê-su dạy: “Đừng thê thốt”. “Có thì nói có, không thì nói không; thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”. Người muốn chúng ta sống thật thà trước mặt Chúa: mọi tư tưởng, lời nói, việc làm, đều phát xuất từ lòng thật yêu Chúa, thật yêu người, sống thật thà dưới mắt nhìn của Chúa.

Lạy Chúa, vì lòng người gian dối, mà gia đình, xã hội bất an, khủng hoảng. Xin cho các gia đình luôn thật lòng kính sợ, yêu mến Chúa, và tôn trọng, yêu thương nhau. Amen.

13/6 CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

Phúc Âm: Mc 4,26-34

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải...”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trở đồng đồng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa."

Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên

lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HẠT GIỐNG MANG MẦM SỐNG ƠN CỨU ĐỘ

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải...”

-Mỗi hạt giống đều có một mầm sống mà Thiên Chúa sáng tạo đã quan phòng thiết định để tiếp tục công cuộc sáng tạo của Người. Vì thế hạt giống sẽ nảy mầm sinh ra cây mới.

Chúa Giê-su dùng hình ảnh dễ hiểu của một hạt cải mà ví “Nước Trời giống như hạt cải”, để nói rằng: Ngài chính là hạt cải bé nhỏ, khiêm nhường, được Thiên Chúa Cha gieo xuống trần gian, và hạt cải ấy đã nảy mầm sinh cây cải mới.

Quả thực, Chúa Giê-su là người tôi tớ hèn mọn của Chúa Cha, đến để thực hiện trọn vẹn thánh ý Cha, và Chúa Cha vẫn đồng hành nâng đỡ Người hoàn tất việc thiết lập Nước Thiên Chúa trên trần gian. Hạt cải Giê-su từ khiêm nhường bé nhỏ trở thành cây cứu chuộc nhân loại lớn lao.

-Khoa học cho đến hôm nay cũng chỉ mới có thể cấy ghép, lai tạo những mầm sống mới của cây, nhờ những mầm sống đã có trước, chứ chưa hề sáng tạo ra được một giống cây mới nào. Bởi thế, khi Chúa Giê-su nói “Nước Trời giống như hạt cải”, Người muốn cho nhân loại biết rằng: chỉ có hạt giống Giê-su mới là hạt giống sinh ra cây cứu chuộc nhân loại. Đừng lấy giáo lý của Chúa Giê-su, đừng nhân danh Chúa Giê-su mà lai tạo cây ghép một tôn giáo, một ơn cứu độ nào khác.

-Mỗi Ki-tô hữu đều là hạt giống mới, đều mang trong mình một mầm sống mới để phải nảy mầm cây mới và trở sinh

hoa trái ơn cứu độ của Thiên Chúa giữa trần gian. Ước gì mỗi chúng ta nhận ra hồng ân mang mầm sống của Thiên Chúa, và hân hoan trở sinh hoa trái cứu độ trước tiên nơi gia đình thân yêu của mình: một giáo hội thu nhỏ, một Nước Trời bình yên!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để trở sinh hoa trái cứu độ trong nhà mình, để nối tiếp công cuộc cứu độ của Chúa trên trần gian. Amen.

14/6 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

Phúc Âm: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỢNG, ĐỂ YÊU THƯƠNG

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Chia sẻ của một bạn trẻ trên facebook rằng: "Chỉ vì một câu xúc phạm của bà hàng xóm, mà mẹ tôi đứng mãi ở hàng rào, chửi từ sáng đến trưa, rồi chửi từ trưa đến chiều. Đêm ấy, mẹ ho ra máu! Mẹ ơi, Chúa nói: "Ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa". Nếu mẹ nhớ và sống Lời này, thì hẳn là mẹ đã bình yên trong lòng và ngủ khỏe, ngủ ngon! Thương mẹ quá!".

Đúng là chuyện “mắt đền mắt, răng đền răng”, “mạng đền mạng”, cứ mãi còn in sâu trong lòng người, và dẫn người ta đến chỗ đòi lại sự công bằng quá mức, rồi sinh ra thù oán.

Chúa Giê-su dạy chúng ta phải lấy ân báo oán, lấy yêu thương xóa bỏ hận thù. Bao lâu còn giữ lòng thù hận, bấy lâu tâm hồn còn bất an. Chỉ khi có lòng khoan dung tha thứ, chịu thiệt thòi về phần mình, mới mong có bình an, thanh thản.

Chống lại kẻ hung ác, bằng cách hung ác của họ, là kiêu căng chứng tỏ mình hung ác hơn người. Vì thế, Chúa Giê-su nói: Đừng chống lại kẻ hung ác. Người muốn chúng ta hiền lành khiêm nhường, khoan dung tha thứ, để kẻ hung ác nhận ra tội ác của mình mà biến đổi thành người lương thiện.

Một thị trường hung ác lẫn ra chết. Cả thị dân mở tiệc ăn mừng. Chỉ có một bà kia khóc lóc. Người ta hỏi sao bà không vui, lại buồn, lại khóc. Bà ta trả lời: “Tôi sợ ông thị trưởng kế nhiệm còn ác hơn”. Thấy kẻ ác hoạn nạn mà lòng mình vui mừng, thì không phải là cách trả thù đấy sao?.

Chỉ khi chúng ta sống hiền lành khiêm nhường như Chúa Giê-su, lòng chúng ta mới được an bình, và cách sống ấy giới thiệu “Nước Thiên Chúa bình yên” cho mọi người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn sống hiền lành, khiêm nhường, yêu thương, tha thứ hết thảy mọi người. Amen.

15/6 THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN **2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.**

Phúc Âm: Mt 5, 43-48

"Các người hãy yêu thương thù địch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Người hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và ngược đãi các con: để như vậy các con nên con cái Cha các

con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KẸ THÙ TA, CŨNG LÀ CON CỦA CHA TRÊN TRỜI

“Các ngươi hãy yêu thương thù địch”.

Nếu cái bình thường của thiên hạ là yêu người yêu mình, ghét người ghét mình, trả ơn cho người làm ơn cho mình, hòn đất ném đi hòn chì ném lại... thì Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta vượt lên trên cái bình thường của thiên hạ ấy: yêu thương hết cả mọi người, nhất là: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyện rửa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời”.

Chúa khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Người đối xử thật khoan dung đại lượng với chúng ta, những con người tội lỗi, và với cả những kẻ không tin Người, chống lại Người, tầy chay sự hiện diện của Người. Là con cái của Thiên Chúa, phải yêu như Thiên Chúa yêu. Thật khó. Nhưng nếu không chấp nhận và thực hiện điều khó ấy, thì chúng ta không xứng đáng là con cái của Cha chúng ta trên trời.

Nhìn vào các gia đình, các cha mẹ vẫn dành một tình yêu thương rất đặc biệt cho những đứa con khuyết tật, yếu đuối, ương bướng, khó nuôi, khó dạy... Và nhất là, đối với những đứa con hư đốn bỏ cha mẹ mà đi, thì cha mẹ luôn cầu

nguyện cho nó sám hối mà trở về với tình thương gia đình. Tình thương của cha mẹ mời gọi anh chị em cũng hãy đối xử với nhau cách đại lượng như cha mẹ đã đối xử với các con.

Hiểu nỗi lòng cha mẹ trần gian, chúng ta có thể thấu nỗi lòng Thiên Chúa. Thế thì, nếu chúng ta tin nhận Thiên Chúa là Cha, và mọi người là anh em, con cùng một Cha trên trời, thì hãy đón nhận và thực hành Lời Chúa Giê-su dạy hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống yêu như Chúa yêu, yêu người nhà mình, yêu người nhà của Thiên Chúa. Amen

16/6 THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

"Cha người Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đường, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiếu nã: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xúc dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN CHÂN THÀNH VỚI CHÚA, VỚI NHAU

“Đáng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Chúa Giê-su lên án cách sống đạo giả hình, bởi vì kẻ giả hình không chỉ dối lừa con người, mà còn xúc phạm đến Thiên Chúa. Xúc phạm thứ nhất là: xem thường Thiên Chúa chẳng nhìn thấy, chẳng biết gì về mình. Xúc phạm thứ hai là: ăn cắp danh thánh Chúa mà đánh bóng vẻ bề ngoài cho mình.

Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy sống chân thành với Chúa và với mọi người. Chân thành với Chúa vì tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng ta, đang đồng hành với chúng ta, nhất là đang thấu suốt mọi bí ẩn của chúng ta, từ trong ý muốn thâm sâu thầm kín, đến mọi lời chúng ta nói, mọi việc chúng ta làm. Không gì có thể che giấu được Thiên Chúa. Với Chúa mà không chân thành thì khó lòng mà chân thành với mọi người. Với Chúa mà còn sống dối thì tiếc gì mà không dối trá với loài người! Vì thế, kẻ sống dối, tự họ đánh mất giá trị của mình trước mặt Chúa và trước mặt mọi người.

Đáng tiếc thay, con người vẫn nghiêng về phía dối nhiều hơn về phía thật, nhất là trong một xã hội chủ trương toàn những điều dối trá, nói một đường làm một nẻo...

Các gia đình hãy nghe Lời Chúa hôm nay và chấm dứt ngay tình trạng giữ đạo dối, cầu nguyện dối, ăn chay dối, bố thí dối, yêu đời, hạnh phúc dối. Đừng làm diễn viên đóng

những thước phim đạo đức kiểu xã hội, nhưng hãy chân thành tin yêu Chúa. Vợ là vợ thật, chồng là chồng thật, vợ chồng đừng cùng công chiếu cuốn phim hạnh phúc dối lừa mọi người cho đến ngày đổ vỡ như đại gia Trung Nguyên, như Bill Gates.

Ai sống chân thành yêu Chúa, yêu Người, Chúa sẽ ban ân sủng để họ được bình an thật, hạnh phúc thật đời sau!

Lạy Chúa xin cho các gia đình thật lòng yêu mến Chúa, yêu mến nhau, để được Chúa yêu thương chúc phúc. Amen.

17/6 THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

Phúc Âm: Mt 6, 7-15

"Vậy các người hãy cầu nguyện như thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN ĐỪNG LẢI NHẠI NHIỀU LỜI

“Vây các người hãy cầu nguyện như thế này”.

Lời Chúa Giê-su nói đã hơn hai ngàn năm qua rồi, mà vẫn còn rất mới, rất thời sự, nghe như Người vẫn còn đang nói đây với chúng ta.... “Đừng lải nhải nhiều lời”.

Người cha trong gia đình, luôn yêu thương và bận tâm đến con mình, thì, chỉ cần một ánh mắt của con, một cái lắc đầu, cái phụng phịu, thế đứng, thế đi, thế ngồi, cách vâng cách dạ... của con, người cha đủ hiểu con mình đang muốn gì, đang xin gì, đang nghĩ gì. Không cần phải lải nhải với cha nhiều lời. Cha biết con cần gì. Cha biết việc cha phải làm cho con. Điều cha mong muốn nhất là: con tin tưởng cha, con yêu mến cha.

Có câu chuyện này: Một chiếc tàu khách nọ bị sóng đánh tư bề, chao đảo ngoài khơi xa. Mọi người trên tàu lo sợ nhón nhào. Chỉ có một em bé vẫn tươi cười hát ca. Có người hỏi tại sao em không lo sợ gì. Em bé trả lời: “Em tin, cha của em là hoa tiêu vĩ đại”.

Con tin Cha yêu con. Đó chính là khát khao tự nổi lòng của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Chúa Giê-su, khi người dạy chúng ta cầu nguyện với kinh Lạy Cha.

“Lải nhải nhiều lời” là cách cho biết chúng ta chưa đủ tin vào Thiên Chúa là Cha chúng ta quyền năng và thương xót. Thế thì, “đừng lải nhải nhiều lời”. Cầu nguyện trước tiên phải là tuyên xưng đức tin vào Cha, là tín thác hoàn toàn vào Cha, là thực hiện thánh ý Cha cho danh Cha cả sáng, Nước Cha hiển trị. Điều chính đáng cần xin cho cuộc sống đời này, Cha đã biết rõ, là lương thực, là biết thứ tha để được tha thứ, là chiến thắng những cám dỗ để trí lòng thuộc trọn về Cha, và cuối cùng, được cha đưa về sống với Cha trong Nước Cha.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn đọc kinh Lạy Cha với xác tín: Thiên Chúa là Cha yêu thương mọi người. Amen.

18/6 THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

Phúc Âm: Mt 6, 19-23

"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mỗi một sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mỗi một không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KHO TÀNG VĨNH CỬU Ở TRÊN TRỜI

"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".

Chúa Giê-su dạy: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi ten sét mỗi một sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời". Thế nhưng, con người vẫn mãi mê muội tích trữ kho tàng dưới đất, tưởng để hưởng thụ lâu dài!

Hai năm qua, dịch bệnh Covid hoành hành khắp thế giới, và con số người chết thật khủng khiếp, đến nỗi có nơi không thể hỏa táng hết. Và đến nay, dịch bệnh vẫn bùng phát, tái bùng phát nhiều nơi, đe dọa sinh mạng toàn nhân loại.

Con vi rút Corona bé xíu, phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy được, đang nói với nhân loại điều gì? Có người cho là nó đang nói với nhân loại rằng: "Hỡi các anh loài người! Các anh văn minh tiến bộ ư? Các anh khôn ngoan hiểu biết tài

năng ư? Các anh muốn thống trị thế giới này ư? Không hề! Các anh lầm rồi. Các anh nhỏ bé lắm, hèn kém lắm. Các anh hãy nhận ra sự hèn kém của mình, và hãy nhận ra cuộc sống trần gian này là mong manh, là tạm bợ. Các anh đừng mưu mô tranh giành quyền lực nữa, đừng gây thù oán nữa, đừng tham những tích trữ của cải nữa, đừng mơ màng chuyện hưởng thụ danh lợi dục trần gian này nữa. Các anh hãy xây dựng hòa bình, yêu thương nhau, hãy sống công bình, bác ái và nhất là; hãy nhận ra rằng có Thiên Chúa, và các anh cần có một cuộc sống đời sau vĩnh cửu trong Nước của Thiên Chúa. Có lẽ nào Thiên Chúa không biết các em đang thách thức sự khôn ngoan của các anh, nhưng tại sao Người chưa ra tay ngăn các em lại. Hình như Người biết các em đang là mối lợi, mối phúc cho các anh, chứ không phải là một đại họa!”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết luôn hướng lòng về Chúa, chia sẻ cơm áo, góp phần xây dựng Nước Chúa. Amen.

19/6 THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ.

2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.

Phúc Âm: Mt 6, 24-34

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?"

"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi

chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hồi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chúng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

TIN, CẬY, MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Chúa Giê-su dạy chúng ta phải Tin, Cậy, Mến Thiên Chúa trên hết mọi sự trần gian, bởi, không có địa chỉ nào trên trần gian này là chắc chắn, là bảo đảm để chúng ta đặt niềm tin, để chúng ta nương cậy, và để chúng ta hy vọng một niềm yêu thương vững bền trung tín tới thiên thu.

Và khi đã Tin, Cậy, Mến Chúa trên hết mọi sự rồi, thì con người ta sẽ cảm nghiệm được sự nhẹ nhàng thanh thoát, cảm nghiệm được niềm bình an hạnh phúc mà cả đời, và cả đồng tiền vàng kia cũng không thể nào mua được.

Đừng đợi đến tuổi già mới buông tay nắm bao sự đời chóng vánh. Cũng đừng đợi đến lúc bệnh đau mới thấu hiểu ý

nghĩa vận mệnh con người. Đừng tôn thờ danh lợi dục cho đến hồi phải vì nó mà muộn màng ân hận. Cũng đừng phủ nhận Thiên Chúa cho đến lúc ngộ ra thì đã trắng mắt tàn hơi!

Ngay giây phút này đây, hãy nhớ Lời Chúa Giê-su dạy: "Không ai có thể làm tôi hai chủ". Và cũng ngay giây phút này đây, mỗi chúng ta phải dứt khoát với ông chủ ảo thế gian để thuộc trọn về Thiên Chúa là thật ông chủ vận mạng đời mình.

Còn lo lắng áy náy cho ngày mai ăn gì mặc gì, là còn chưa tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Hãy chu toàn việc của ngày hôm nay, của phút này với lòng Tin, Cây, Mến Chúa. Và cách sống ấy, là của người tìm được an bình, hạnh phúc.

Chúng ta đang quá nhiều chuyện đời phải lo lắng, áy náy, vì cái hào quang danh lợi dục trần gian nó cuốn hút chúng ta phục vụ, tôn thờ ông chủ ảo. Lời Chúa đang mời gọi các gia đình: Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Hãy Tin, Cây, Mến Chúa trên hết mọi sự!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình cảm nghiệm niềm bình an hạnh phúc khi đặt trọn niềm Tin Cây Mến vào Chúa. Amen.

20/6 CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.

Phúc Âm: Mc 4, 35-40

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chờ Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ủa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và

phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **VỮNG LÒNG TIN, VỮNG LÒNG CẬY**

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.

“Đừng tưởng làm Chúa không quan tâm. Người vẫn thức bên ta âm thầm...Đừng tưởng làm chúng ta đang thua. Người vẫn đứng bên ta kiên trì. Dù cuộc đời sóng xô cao dâng, hãy vững tin sóng lặng biển yên...Vì Người là Chúa tác sinh muôn loài. Vì Người là vua vũ trụ thiên nhiên.Vì Người là Chúa mến thương ta hoài. Này này anh em vững tâm cậy tin”.

Lời bài hát của Thiếu Nhi Thánh Thể cứ lặp đi lặp lại câu cuối, để kết: “Này này anh em vững tâm cậy tin” như muốn nhắc nhớ chúng ta rằng: đây chính là điều mà Chúa muốn nói với mỗi chúng ta qua đoạn Tin Mừng này.

Cuộc đời trần gian của chúng ta như hành trình trên biển để về đến bến bờ là quê hương vĩnh cửu trên trời. Biển nào không có sóng? Sóng nào không làm chao đảo thuyền đời? Thuyền nào không phải vượt sóng? Và hẳn nhiên là với sức người thì khó lòng mà chống chọi với những cơn sóng dữ. Vì thế, chúng ta cần sức mạnh quyền năng của Chúa Giê-su mới có thể chiến thắng bao cơn sóng dữ là những chước cám dỗ trên cuộc đời này. Vì thế, cần nhớ: Những người thích đùa trên sóng, để người xem thường sức cuốn của sóng, là người liều lĩnh buông mình theo những chước cám dỗ danh lợi dục thế gian, tự gieo mình vào lòng biển thẳm. Cả những ai kiêu căng ý tài ý sức mình, không tin, không cậy vào sức Chúa, cũng sẽ là người trước tiên bỏ cuộc, mất mạng. Chỉ có những người

tin, cậy vào sức Chúa, nhờ Lời quyền năng của Chúa mới bảo đảm vượt sóng an toàn và về đến bến bờ mà thôi!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn cảnh giác trước những cơn cám dỗ, luôn tin cậy vào Chúa Giê-su, luôn lắng nghe và sống Lời Chúa dạy, để Lời quyền năng của Chúa dẫn đưa thuyền đời họ vượt sóng, về đến bến bờ bình yên. Amen.

21/6 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

St 12,1-9; Mt 7,1-5.

Phúc Âm: Mt 7, 1-5

"Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đầu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đầu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Đề tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

HOÀN THIỆN CHÍNH MÌNH TRƯỚC ĐÃ

"Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã".

Cái nét kiêu căng của tội nguyên luân tàng hình trong chúng ta. Ai cũng muốn cái nhất, cái hay, cái đúng thuộc về mình, và khó lòng nhận ra điều tệ hại xấu xa của mình. Chúa Giê-su dạy: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét".

Một thạc sĩ toán học đang làm toán trên bảng, trước mắt mọi người. Ông viết: $2 + 2 = 4$, ngưng một chút, ông tiếp $4 + 4 = 8$, và cũng ngưng một chút, rồi $8 + 8 = 15$. Cả cử tọa la lên:

“sai rồi ông thạc sĩ ơi”. Ông thạc sĩ đáp: “Vâng, tôi sai rồi, nhưng tiếc là, hai bài toán đúng không thấy ai nói gì. Thấy trước mắt, mà cũng muốn thấy cái sai, hướng chi không thấy, chỉ xét đoán, suy diễn, thì làm sao tránh khỏi xét đoán điều xấu, suy diễn điều tệ hại cho kẻ khác. Có phải chúng ta thường “không muốn thấy kẻ khác đúng, chỉ muốn thấy mình đúng; không muốn thấy mình xấu, chỉ muốn thấy kẻ khác xấu”?

Xét đoán kẻ khác là một sự xúc phạm, và còn là cú trượt dài của lòng kiêu căng. Chúa dạy “Đừng xét đoán” để bảo đảm đức bác ái, và còn là để mỗi chúng ta hãy hoàn thiện chính mình trước đã. Càng làm lớn, càng phải khiêm nhường. Bội, làm lớn chưa phải đồng nghĩa với hoàn hảo. Những người học hiểu sâu rộng, là người trước tiên uyên thâm về đức khiêm nhường cần có của mình. Cũng thế, làm cha mẹ trong gia đình, phải lo hoàn thiện mình, để dạy con bằng gương sáng.

Một cụ già nhắn tin cho đứa con trai hư đốn, như sau: “N ơi, Cha xin lỗi con, vì cha chưa sống tốt, nên đã không thể dạy con nên người tốt. Và bây giờ, con ra hư đốn thế này, thì trách nhiệm thuộc về cha. Cha sẽ phải trả lẽ về mình trước mặt Chúa. Con tha thứ cho cha và con hãy cầu nguyện cho cha”.

Lạy Chúa, xin giúp các cha mẹ hoàn thiện chính mình, để nhờ gương sáng đạo đức mà cả gia đình hoàn thiện. Amen.

22/6 THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14

"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đây là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thẳng thàng là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

MUỐN NHẬN ĐƯỢC, HÃY CHO ĐI

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”.

Chúa Giê-su không muốn chúng ta giữ luật yêu người cách tiêu cực. Không chỉ “chớ giết người”. mà còn phải “làm cho người sống, người vui và cứu mạng người”. Không chỉ chớ nói xấu, chớ xúc phạm, chớ ghét người mà còn phải nghĩ tốt nói tốt, tôn trọng người, yêu thương hy sinh cho người.

Có phải chúng ta vẫn nghĩ: Không muốn ai ném túi rác hay mẻ chai qua vườn nhà mình, thì cũng đừng ném mẻ chai hay túi rác qua vườn nhà người. Hoặc câu chuyện: “Sáng sớm, ông A sai thằng cháu chạy sang nhà ông B mượn cái phin cà phê. Thằng cháu chạy về nói: dạ, ông B đang pha. Ông A nói với cháu: ông già này ích kỷ thật. Cháu vào tủ lấy cái phin mới ra đây cho ông!” Ông đang dạy cho cháu bài học gì đây?

Chúa Giê-su muốn chúng ta thực hành đức yêu người cách tích cực, là hãy đi bước trước trên con đường yêu thương hy sinh phục vụ người. Người nói: “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”.

Muốn nhận được, hãy cho đi. Muốn được phục vụ, hãy phục vụ người khác hết mình. Muốn điều tốt lành cho mình, hãy thi thố điều tốt lành cho anh em. Muốn được anh em nghĩ tốt về mình, hãy nghĩ tốt cho anh em mình trước đã. Muốn được người yêu, hãy xả thân yêu người trước đi Muốn được

người thông cảm khoan dung thứ tha, hãy thông cảm khoan dung thứ tha cho người trước đã. Muốn được hạnh phúc cho mình, hãy cảm nếm sẻ chia điều bất hạnh của người...

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra, gia đình là địa chỉ thuận lợi nhất để thực hành luật yêu người cách sinh động như ý Chúa muốn, và còn là mái trường đào tạo những con người sống chết vì yêu người, như Chúa Giê-su đã yêu. Amen.

23/6 THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.

Phúc Âm: Mt 7, 15-20

"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lột chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TỎA CHIẾU ÁNH TIN MỪNG

"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".

Xưa nay chưa hề có chuyện lạ lùng này là “bụi gai có thể sinh ra trái nho”, hay “bụi găng có thể sinh ra trái vả”. Nhưng, ấy là chuyện của loài thực vật. Còn con người, thật khó mà thấu hiểu lòng dạ bên trong thế nào, có chăng, cũng chỉ nhìn thấy cái vẻ bên ngoài mà thôi. Vì thế, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta “Hãy coi chừng các tiên tri giả”. Chúa lên

án cách sống giả hình của những người không yêu mến Chúa, không sống Lời Chúa dạy, và chỉ mượn Chúa, mượn Tin Mừng để đánh bóng mình. Họ đang dối Chúa, lừa mọi người.

Quả thực, đôi khi, chúng ta nhìn thấy cái vẻ ngoài của một người xấu xí, không sạch sẽ thơm tho, mà chúng ta xem thường họ là hèn kém. Và thông thường, nhìn ai sạch sẽ, xinh đẹp, sang trọng hay ra vẻ đạo mạo thì ta lại quý chuộng, kính nể và có khi còn cho là đàng hoàng đạo đức. Đôi mắt phàm của chúng ta luôn nhầm lẫn. Nhưng trong mắt Chúa thì không. Bởi vì chỉ có Chúa mới thấu suốt lòng dạ con người.

Chúa Giê-su nói: “Hãy xem trái thì biết cây. Cây tốt thì sinh trái tốt”. “Trái tốt” ở đây không phải cái vẻ bề ngoài có thể đánh lừa chúng ta đâu, nhưng là một cuộc sống tỏa chiếu ánh Tin Mừng. Bởi, nếu Tin mừng là sức sống cho cây cuộc đời chúng ta, thì hoa trái cuộc sống của chúng ta sẽ chan hòa tình yêu thương chân thành, như Chúa Giê-su đã sống yêu.

Chúa muốn các gia đình luôn lắng nghe và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để Lời Chúa Giê-su thấm nhuần từ trong cõi lòng, và thể hiện ra trong từng lời nói, cử chỉ hành động, cách ứng xử với nhau, với người, với đời.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, yêu mến Chúa Giê-su, lắng nghe và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để cuộc sống gia đình luôn bình an thật, hạnh phúc thật. Amen.

23/6 Chiều: VỌNG LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Phúc Âm: Lc 1, 5-17

"Vợ người sẽ sinh hạ cho người một con trai, và người sẽ gọi tên con trẻ là Gioan".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên

Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: "Dacaria, đừng sợ, vì lời ngời cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

PHẦN THƯỜNG XỨNG ĐÁNG VỚI LÒNG TÍN TRUNG

“Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan”.

Đôi vợ chồng Giacaria và Elizabeth là những người luôn công chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng Người đã thử thách lòng yêu mến tín trung của họ: sống với nhau đến tuổi già, mà không có lấy một mụn con. Phần thưởng lớn lao cho sự công chính và lòng tín trung của ông bà, là Thiên Chúa đã

ban tặng cho ông bà một người con trai trong lúc tuổi già. Và hài nhi ấy, chính là Gioan Tiền Hô, được sinh ra trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đúng như lời thiên thần báo trước: “Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỡ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng”

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn sống công chính, luôn tin tưởng tín thác vào quyền năng và lòng xót thương vô cùng của Thiên Chúa chúng ta. Người thấu suốt mọi ước muốn ngay chính tốt lành của chúng ta, Người sẽ ban thưởng phần thưởng xứng với lòng tín trung của chúng ta, và Người sẽ chọn chúng ta cộng tác với Người trong chương trình cứu độ.

Mỗi gia đình đều có những thử thách rất riêng, những đau khổ rất riêng, nhưng gia đình nào cũng phải trung tín sống yêu Chúa, yêu nhau và tuân giữ lề luật Chúa. Đừng vì chưa được mãn nguyện như ý của chúng ta mà ngã lòng cậy trông, mà thất tín với ân sủng Chúa, mà buông xuôi không tuân giữ lề luật Chúa. Hãy kiên tâm cầu nguyện, vì Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng với lòng tín trung yêu Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho các gia đình ơn trung tín tuân giữ lề luật Chúa, là yêu mến Chúa, yêu mến nhau, luôn sống công chính trước mặt Chúa và mọi người. Amen.

24/6 SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

Bài Tin Mừng: Lc 1, 57-66.80

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

“Tên cháu là Gio-an

⁵⁷ Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. ⁵⁸ Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

⁵⁹ Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. ⁶⁰ Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” ⁶¹ Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” ⁶² Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. ⁶³ Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều ngỡ. ⁶⁴ Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. ⁶⁵ Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. ⁶⁶ Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

⁸⁰ Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

TỪ ĐỜI SỐNG CÔNG CHÍNH VÀ TRUNG TÍN

“Tên cháu là Gio-an”

"Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng về ánh sáng và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa"(*Ga 1, 6-7 ; Lc 1, 17*). Sự xuất hiện của Gioan, là phần thưởng dành cho gia đình Giacaria, Elizabeth công chính và trung tín. Và qua gia đình đạo đức ấy, Chúa đưa Gioan vào kế hoạch cứu độ dân Người. Gia đình này và Gioan khi còn trong bụng mẹ đã được vinh dự đón thai nhi Đấng Cứu Thế viếng thăm. Tất cả là hồng ân và lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho gia đình sống công chính và trung tín.

Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã tỏ lòng thương đối với dân Người, qua một gia đình đạo đức. Và tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn tiếp tục kế hoạch xót thương ấy trong suốt hai ngàn năm qua. Nhìn lại lịch sử hình thành Giáo Hội, có thể thấy, bất kỳ nơi nào cũng có dấu chân của những người dọn đường cho Chúa đến. Và cụ thể nhất,

ngay tại Giáo Hội Việt Nam hôm nay. Các giáo xứ mới, đều đã được bắt đầu từ một hai gia đình công giáo đến lập nghiệp, sống công chính và trung tín với Chúa. Họ không phải là những Gioan Tiền Hồ mà Chúa đã yêu thương sai đến đó sao? Ai về Phan Thiết thì có thể đến Giáo Xứ Hải Đảo Phú quý, đến vùng Truyền Giáo Đa-mi để tìm thấy dấu chân Gioan Tiền Hồ thời đại mới. Ai về Quy Nhơn, Quảng Ngãi có thể thấy hơn 10 giáo xứ bị xóa tên, nhà thờ bình địa sau biến cố 1975, giáo dân tản mác... Nay, từ một vài gia đình giáo dân 'công chính và trung tín' bám trụ, Chúa thương chọn làm Gioan thời đại mới, và cho hồi sinh một vài giáo xứ như Cù Và, Trà Câu... Quả thực, "Chúa đã dựng nên con, và tái sinh con cách lạ lùng".

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống công chính và trung tín, để đón nhận hồng ân dọn đường cho Chúa. Amen.

24/6 THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

St 16, 1-12. 15-16; Mt 7, 21-29

Phúc Âm: Mt 7, 21-29

"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lũa vào nhà

đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đồng hoang tàn".

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CHƯA ĐỦ CHO ĐẰNG LÊN THIÊN ĐẰNG ĐÁU CON

“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”.

Người lương đang để ý xem người công giáo sống như thế nào với gia đình, làng xóm. Có những chuyện có vẻ lật vạt, mà chúng ta xem thường hay bỏ qua. Họ vẫn biết chúng ta lễ sáng, kinh tối, tham gia hội đoàn này, công tác kia, nhưng điều họ mong chờ nơi chúng ta lại là: một nụ cười thân ái, cái bắt tay lịch sự; cái biết điều công bằng, sòng phẳng; cái hiểu tốt, nghĩ tốt, nói tốt; lời cảm ơn, xin lỗi, tha thứ; cách cư xử khiêm nhường, ôn hòa; biết cảm thông, an ủi, sẻ chia, yêu thương...

Đừng trách họ có những nhận xét, phê bình, hay nặng lời về cách sống của chúng ta, nhưng hãy cảm ơn họ. Họ đang giúp chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình.

“Chị ấy mắc nợ tôi 50 nghìn mà ba năm không trả, cũng chẳng nói gì, tưởng tôi quên, thì thử hỏi người công giáo tốt chỗ nào?”. “Nghe nói cô ấy làm công tác gì trên nhà thờ ấy, mà về nhà là chửi chồng chửi con quá lẽ”. “Hai nhà ấy có đạo mà bất hòa 3 năm rồi chưa thôi, chẳng ai nhìn mặt ai, còn nói xấu nhau đủ chuyện”. “Ông ấy hay nói lời tục tũ, hoa tình, bậy bạ”. “Lễ cưới long trọng, tiệc cưới linh đình, mà sắp ra tòa ly dị rồi”. “Tôi tưởng chị ấy không dám phá thai, ai dè...”

Thảo nào, thử ấy, các cụ thường nói: “Chưa đủ cho dựng lên thiên đàng đâu con”. Có cụ còn cặn kẽ rõ ràng hơn: “Đi lễ, đọc kinh, xưng tội, lần chuỗi... cũng chưa đủ cho dựng lên thiên đàng đâu con”. Hóa ra các cụ muốn nhắc chúng ta về việc sống Tin Mừng Chúa Giê-su giữa đời, như Lời Chúa dạy hôm nay: “Không phải lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời... Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá”.

Lạy Chúa, xin cho gia đình biết sống Lời Chúa giữa đời, “để cả nhà dựng lên thiên đàng sum họp”. Amen.

25/6 THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

Phúc Âm: Mt 8, 1-4

"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để mình chứng cho họ biết".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN KHIÊM TỐN XIN CHỮA LÀNH

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Người mang bệnh phong hủi thời bấy giờ bị xã hội cách ly, không ai dám đến gần, hưởng chi là chạm tới. Họ mang trong mình mặc cảm bị bỏ rơi, và đành phải chấp nhận sống qua ngày trong số phận bọt bèo vô vọng.

Hôm nay có một anh chàng phong hủi vượt lên cái an phận vô vọng ấy, anh mạnh dạn đến quỳ lạy Chúa Giê-su mà thưa rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Anh tin Chúa Giê-su chữa anh được sạch nhưng lời xin của anh xem ra rất biết người biết ta, biết ta phong hủi, biết ai cũng sợ phong hủi, nên rất tế nhị nói với Chúa Giê-su: “Nếu Ngài muốn”. Hiểu là, “Còn nếu Ngài chưa muốn thì tôi vâng theo ý Ngài”. Chúa vui lòng nhậm lời nguyện cầu khiêm tốn.

Mỗi chúng ta hôm nay, không bệnh phong hủi thể lý, nhưng chắc chắn là tâm hồn nào cũng ít nhiều tội lỗi, bất chính. Chúng ta có thể che giấu tội lỗi và điều bất chính trước mắt mọi người, nhưng Chúa thì thấu suốt tất cả. Chúa muốn chúng ta khiêm tốn đến với Chúa nơi tòa giải tội, xin Chúa chữa lành. Và nếu mắc tội lỗi công khai, Chúa mong chúng ta đừng buông xuôi thất vọng, nhưng hãy khát khao được chữa lành, tin tưởng Chúa thứ tha, và khiêm tốn xin ơn tha thứ.

Đáng tiếc thay, thấy sự hủy diệt của bệnh phong hủi thì kinh sợ, nhưng chúng ta chưa nhận ra sức hủy diệt của tội lỗi, nên vẫn còn mê muội trong tội, chưa khát khao nên tinh tuyền. Và còn đáng tiếc hơn nữa, nếu chúng ta buông xuôi vô vọng, không đủ tin vào Chúa và chấp nhận cái chết đời đời.

Cũng như bệnh tật, tội lỗi khó tránh, nhưng quan trọng là biết mình tội lỗi và tin tưởng đến với Chúa để được thứ tha.

Lạy Chúa xin cho các gia đình quan tâm đến nhau, và nhắc nhớ nhau thường xuyên lãnh Bí Tích Hòa Giải. Amen.

26/6 THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

St 18,1-15; Mt 8,5-17.

Phúc Âm: Mt 8, 5-17

"Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chúng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiền răng". Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta". Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN **LỜI CẦU XIN CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO**

“Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Viên sĩ quan ngoại giáo đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho người nhà. Chúa nói sẽ đến nhà. Nhưng ông nói: “Tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì người nhà của tôi sẽ lành mạnh”. Chúa rất vui vì niềm tin của ông mạnh mẽ. Người nhà của sĩ quan đã khỏe ngay lúc Chúa nói “Về đi, người nhà ông khỏe rồi”.

-Lời cầu của viên sĩ quan là lời cầu của lòng bác ái, cầu xin cho một người khác. Lúc nào cũng cầu xin cho mình, là lời cầu xin ích kỷ. Có người chưa bao giờ cầu xin cho ai, chỉ cầu xin cho mình, mà chẳng thấy họ khá hơn gì. Có cô vợ cằn nhằn với chồng: “Em chẳng thấy anh cầu xin gì cho mình, toàn cầu xin cho ai đâu”. Chồng nói: “Anh biết em toàn cầu xin cho mình rồi, và anh biết: Chúa biết Chúa lo cho mình đủ rồi”

Vâng. Chúa ban ân lộc cho những ai kính mến Chúa và biết yêu thương người. Nhà hàng xóm đang gặp đau khổ, sao cứ mãi cầu xin cho mình?. Hoặ, đã không cầu xin Chúa cất gánh nặng cho người ta, lại còn thưa: “Lạy Chúa, xin cho nhà con không gặp cảnh đau khổ như nhà ấy!”

-Lời cầu xin của viên sĩ quan là lời cầu của lòng tin: tin Lời Chúa quyền năng, tin Lời Chúa là chính Chúa. Tin cách tuyệt đối, không nghi nan, ngờ vực. Nếu là chúng ta mà nghe Chúa nói: “Ông về đi, người nhà khỏe rồi”, hẳn chúng ta sẽ tần ngần hỏi đi hỏi lại mấy lần: “Có chắc không vậy Chúa?”.

Chúa Giê-su yêu thương, và cứu rỗi hết những ai tin vào Người. Ôn cứu độ không dành riêng cho ai. “Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết quan tâm đến đau khổ của tha nhân, và xin Chúa cất gánh nặng cho họ. Amen.

27/6 CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

Phúc Âm: Mc 5, 21-43

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người từ phía.

{Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy từ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?!'" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".}

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và

Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sững sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

CÁI KHẼ CHẠM CỦA ĐỨC TIN và QUYỀN NĂNG

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Khi niềm tin của chúng ta chạm tới Thiên Chúa, thì bàn tay quyền năng của Người sẽ chạm tới chúng ta, và lòng xót thương của Người sẽ tuôn tràn xuống trên chúng ta. Đó phải là xác tín vững chắc của mỗi Ki-tô hữu trên hành trình về quê hương vĩnh cửu, hành trình gian nan luôn cần có Chúa.

Niềm tin như biểu tượng đôi tay vươn vói tới trời cao, như đôi mắt chỉ hướng về một cõi, như trí lòng chỉ đặt định vào một địa chỉ, một đối tượng duy nhất. Không thể vươn lên chỉ nửa vơi, hoặc một tay vươn lên còn tay kia nắm núu chuyện đời hư hỏng. Không thể có đôi mắt ngang dọc tứ phương cầu cứu ai khác. Không thể hai lòng một trời một đất hai nơi!

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách biểu lộ niềm tin của những người đến với Chúa Giê-su. Niềm tin của cả ba nhân vật đều khát khao chạm tới chính Chúa Giê-su: "Xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành".

“Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi” nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!”.

Ước gì mỗi chúng ta hãy nhìn lại cách tin của mình để thấy lòng tin của chúng ta còn nửa vời lắm, còn non yếu lắm. Chúa muốn chúng ta đặt trọn niềm tin vào Người, đồng nghĩa với việc chúng ta không đặt niềm tin vào một chỗ nào khác, một nhân vật, một thực tại nào khác trên trần gian. Nếu có ai cứu mạng chúng ta, thì cũng là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Và cả chúng ta nữa, cũng phải nối dài bàn tay yêu thương của Chúa mà xoa dịu thương tích của tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tuyệt đối tin vào Chúa, để đón nhận và sẻ chia hồng ân xót thương cho đời. Amen.

28/6 THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

St 18,16-33; Mt 8,18-22.

Phúc Âm: Mt 8, 18-22

"Con hãy theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chôn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chôn kẻ chết".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÔNG CÓ TỪ BỎ, THÌ SẼ CHẴNG CÓ TỪ BI
“Con hãy theo Ta”.

Tất cả những gì chúng ta muốn nắm giữ, muốn nắm giữ lâu dài trong cuộc đời này, đều cũng sẽ lần lượt bỏ chúng ta mà đi. Có thể những người trẻ, còn phơi phới tuổi xuân, còn hồng nhan nghiêng thành, còn sự nghiệp vĩ đại, còn danh vọng lớn lao...chưa dám tin, hoặc không muốn tin điều đó. Nhưng với những người đang tuổi bóng xế, hoàng hôn, thì dầu là đã tin hay chưa tin vào Chúa Ki-tô, dầu vô thần hay hữu thần, duy vật hay duy tâm, duy linh đều có thể cảm nghiệm và xác nhận đó là một sự thật, dầu là sự thật quá phũ phàng!

Chúa Giê-su không muốn chúng ta ngộ ra sự thật phũ phàng ấy quá muộn màng. Người dạy chúng ta dứt khoát không nặng lòng với của cải vật chất danh lợi dục thế gian, để có thể thanh thoát mà theo Người, sống Lời Người dạy, và còn giữ cho mình được sự sống đời sau, và đời đời với Chúa.

Đừng hiểu lầm việc từ bỏ mọi sự thế gian là đòi hỏi chỉ dành cho linh mục, tu sĩ, và cũng đừng nghĩ rằng giáo dân không sống luật từ bỏ. Thực ra, chính đời sống gia đình của những người công giáo là nơi mà nếu không triệt để sống luật từ bỏ, thì khó lòng mà giữ được hạnh phúc gia đình. Và còn hơn thế nữa, chính việc từ bỏ cái riêng của vợ chồng của cha mẹ lại là bài học chuẩn cho các con sau này. Gia đình là trường đào tạo đức từ bỏ. Không có đức từ bỏ, chẳng có đức từ bi...Vợ chồng từ bỏ cái riêng để nên một trong tình yêu, trong bốn phận, và trong gương sống. Cha mẹ không nặng lòng với vật chất, để chú tâm đến việc hướng dẫn con cái tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu người như Chúa yêu!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết từ bỏ mọi sự, cùng nhau nắm giữ Lời Chúa Ki-tô, để đón nhận lòng từ bi của Chúa, và chia sẻ lòng từ bi Chúa cho mọi người. Amen.

28/6 Chiều, Lễ Vọng T. PHÊ-RÔ VÀ T. PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

Bài Tin Mừng: Ga 21,15-19

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

¹⁵ Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” ¹⁶ Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” ¹⁷ Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” ¹⁸ Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” ¹⁹ Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

TÂM QUAN TRỌNG CỦA TÌNH YÊU

“Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy”

Ba lần Chúa Giê-su hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” và ba lần ông Phê-rô trả lời: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Chuyện ba lần hỏi, ba lần trả lời, thiết tưởng, chúng ta không nên suy bụng kim chỉ của ta ra bụng kim chỉ của người, mà gán cho Chúa Giê-su có ý đòi lại sự công bằng của ba lần

Phê-rô chối Chúa. Chúng ta nên hiểu là Chúa Giê-su muốn cho Phê-rô, và cả chúng ta nữa, thấu được tầm quan trọng của sứ vụ, và tầm quan trọng của tình yêu dành cho Chúa.

Bởi, chuẩn bị cho một sứ vụ, mà là sứ vụ của tình yêu, sứ vụ loan báo tình yêu Chúa cho nhân loại, sứ vụ nối dài tình yêu cứu chuộc nhân loại, thì chắc chắn người nhận sứ vụ ấy phải là người yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Đức Giê-su. Bởi, nếu không yêu mến Thiên Chúa, thì họ sẽ không loan báo về Thiên Chúa, nhưng chỉ loan báo về chính họ; nếu không yêu mến Chúa Giê-su, họ sẽ không nhân danh Chúa Giê-su, nhưng nhân danh chính họ. Quả thực, bắt đầu thi hành sứ vụ, Thánh Phê-rô nói với người què ở Cửa Đẹp: “Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi !”. Và suốt một đời thánh Phê-rô, luôn nhân danh Chúa Giê-su mà thi hành sứ vụ.

Cũng vậy với sứ vụ của Thánh Phao-lô. Thánh Phao-lô từ chỗ chưa yêu, đến chỗ cảm nếm được lòng Chúa thương và đáp lại bằng lòng mến yêu nhiệt tình cho sứ vụ: Ngài tự thuật: “Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại”.

Chuẩn bị tâm hồn mừng lễ hai thánh tông đồ trụ cột của Giáo Hội, lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, yêu mến Chúa Giê-su, để nhờ ơn yêu mến ấy, mà họ làm chứng rằng: tình yêu Chúa đang ngự trị trong các gia đình. Amen.

29/6 LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

Phúc Âm: Mt 16, 13-19

"Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa

Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN VINH DỰ, VUI MỪNG VÀ TẠ ON

“Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”

Qua câu trả lời của Phê-rô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Chúa Giê-su nhận ra đây là Thánh Ý Chúa Cha, cho biết người mà Chúa Cha muốn tuyển chọn: “Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Việc kể đến là Người đổi tên Simon thành Phê-rô và chọn Phê-rô làm nền tảng để xây dựng Hội Thánh bền vững: “Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”. Và cuối cùng, Người trao quyền cai quản Hội Thánh cho Phê-rô: “Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Đoạn Tin Mừng quan trọng nói về sứ vụ của Phê-rô cùng với đoạn thư Thánh Phao-lô tự bạch về việc đã hoàn tất hành trình đức tin của một người loan báo tin mừng cho dân ngoại, đã gửi đến cho chúng ta niềm vinh dự và vui mừng vì

Giáo Hội của chúng ta được xây dựng cách thánh thiện và bền vững nhờ hai thánh Tông Đồ trụ cột Phê-rô và Phao-lô.

Niềm vinh dự và vui mừng hướng chúng ta đến tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa, tri ân Giáo Hội hoàn vũ, tri ân Giáo hội địa phương và cụ thể nhất, là tri ân các linh mục đang chăm sóc chúng ta. Các Ngài là hiện thân của Giám Mục, đáng kể vị các tông Đồ Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành.

Tâm tình tạ ơn còn phải được thể hiện qua nhiệt tình cộng tác với Giáo Hội, cách này, cách khác, và đời sống chứng tá đức tin cậy mến của gia đình chúng ta, một giáo hội thu nhỏ.

Lạy Chúa, xin chúc tụng tạ ơn Chúa đã thương gọi chúng con vào Giáo Hội của Chúa, để được ơn cứu rỗi. Amen.

29/6 THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

St 19, 15-29; Mt 8, 23-27

Phúc Âm: Mt 8, 23-27

"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhất sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

KÊU CỨU MỘT NGƯỜI TƯỞNG ĐANG NGỦ

“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”

Đường đời không bằng phẳng. Lối đi vũng lổm đá lồi. Sóng biển chẳng lặng yên. Đất trở sinh gai góc. Trời giông gió bão bùng. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng luôn đầy những bão bùng thách đố. Tất cả những chuyện thường ngày ấy trên dương gian, chùng như là quy luật ắt có, ắt quy luật!

Hành trình đức tin của chúng ta cũng chẳng khác chút nào, không dễ dàng mà tiến bước, nhưng luôn luôn phải nỗ lực để vượt qua. Gian nan, đau khổ, nghèo túng, thất bại, nợ nần, bệnh tật, tai nạn, hận thù, bất an... là bão bùng thử thách, đã đành. Nhưng ước gì chúng ta nhận ra những cơn bão nguy hiểm vẫn thường xuất hiện cách nhẹ nhàng êm ái! Cơn bão của quyền lực, cái tôi, danh lợi dục, của hưởng thụ lạc thú trần gian có bao giờ nổi lên như cuồng phong ào ạt đâu. Nó cứ nhẹ nhàng êm ái, mà âm ỉ trong lòng người, rồi cuốn con người chìm trong biển dục lạc hư ảo lúc nào không hay không biết.

Hãy cảnh giác, hãy thức tỉnh, đừng ngủ mê trên thuyền đời lúc bạc tiền dư giả, lúc khỏe mạnh trẻ đẹp, lúc danh vọng như hương đời phơi phới. Và cũng hãy thức tỉnh, cảnh giác, đừng thất vọng nản lòng buông xuôi khi thất bại ngã nghiêng, gian nan vô vấp. Việc quan trọng là hoàn toàn tin thác vào quyền năng, lòng thương xót, và tin vào Chúa thượng trí khôn ngoan đang an bài, đang quan phòng cho chúng ta. Và bấy giờ, bão tới, vái tứ phương chẳng được gì đâu, kêu cứu ai cũng chẳng nghe thấy đâu, chỉ kêu cứu một người mà chúng ta tưởng đang ngủ, là Đức Giê-su, mới có thể giúp cứu chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn thức tỉnh và cảnh giác trước những cám dỗ, thử thách của thời đại này, và kêu cầu Chúa trợ giúp, để bảo đảm hạnh phúc gia đình. Amen.

30/6 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN RÔ-MA.

Rm 8, 31b-39; Mt 24, 4-13

Phúc Âm: Mt 24, 4-13

"Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, đừng để ai lừa dối các con. Vì có nhiều người sẽ mạo danh Thầy mà đến nói rằng: 'Ta là Đấng Kitô', và họ lừa dối được nhiều người. Các con sẽ nghe nói có chiến tranh và những tin đồn đại về chiến tranh. Các con hãy coi chừng, đừng hốt hoảng, những sự việc ấy phải xảy ra, nhưng chưa phải tận thế đâu. Vì sẽ còn dân tộc này nổi lên chống lại dân tộc kia, nước này chống lại nước khác, nhiều nơi sẽ có dịch tả, đói kém và động đất. Nhưng tất cả những thứ đó mới chỉ là khởi điểm của những điều đau khổ. Bấy giờ người ta sẽ làm cho các con đau khổ và bắt giết các con, các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy, và lúc bấy giờ có nhiều người sẽ sa ngã, sẽ phản bội. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, sẽ được cứu rỗi".

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN NHỮNG HẠT GIỐNG TIÊN KHỞI...

"Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy".

Giáo đoàn Ro-ma, những tín hữu đầu tiên của Chúa Kitô trong Hội Thánh Chúa, đã bị tàn sát dưới tay bạo chúa Nê-rô. Một sử gia ngoại giáo đã ghi lại cuộc tàn sát ấy, như sau:

“Một ngày lễ kính các thánh tử đạo đã đổ máu dưới triều hoàng đế Nê-rô được bắt đầu cử hành tại Rô-ma từ năm 1923. Nhưng đến năm canh tân phụng vụ 1970, thánh lễ này được nối kết với đại lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Pha-olô và được mừng chung trong toàn thể Hội Thánh.

Theo bài tường trình của sử gia ngoại giáo La Mã Tacitus, trong quyển 15, tập “Ký Sự” của ông ta: thì để tránh tiếng cho rằng mình ra lệnh đốt thành Rô-ma “hoàng đế Nê-rô chất tội mình vào đầu người khác và cho xử những hình phạt có thể tưởng tượng nhất cho những người bị gọi là CHRISTIANI, bọn người bị dân chúng ghét bỏ vì tội lỗi của họ. Danh từ Christiani này xuất phát từ thuật ngữ CHRISTUS. Tên này bị tổng trấn Pontius Pilatus hành hình dưới triều hoàng đế Tiberius... Trước tiên người ta bắt những người tự xưng là Ki-tô hữu; sau đó qua chỉ điểm, một số người khác đồng đảo cũng bị bắt. Họ bị bắt không phải vì việc đốt thành phố, nhưng do lòng thù ghét của dân chúng.

Người ta biến các tử tội thành trò chơi: quăng họ vào hầm thú hay cho chó xé xác; đóng đinh họ vào thập tự hay đốt họ; vào lúc chiều tối người ta đốt cháy họ như ngọn đuốc.

Hoàng đế Nê-rô dành cả công viên của mình vào trò chơi này và còn thiết lập cả hí trường để hành hạ người có đạo. Vào lúc các tay đua xe tiến vào hí trường, ông trốn vào đứng giữa đám dân chúng hay đứng trên xe riêng của mình...”

Đoạn văn trên do chính sử gia ngoại giáo Tacitus để lại cho chúng ta.

Vâng, các Thánh tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rôma là nạn nhân của Bạo chúa Nê-rô. Lệnh bách hại được ban hành tiếp ngay sau vụ cháy ngày 18 tháng 7 năm 64. Không hiểu đâu là nguyên nhân của tai họa khủng khiếp, lan rộng tới biên thùy Dalatin và Celius, tàn phá thành đô suốt trong 6 ngày 7 đêm. Nhưng Nê-rô đã qui trách nhiệm cho các Kitô hữu, phần lớn là nô lệ, những nô lệ đã được giải phóng và những kiều bào ngoại quốc. Cuộc đàn áp thật bất công và tàn bạo. Các nạn nhân bị bắt làm mồi cho thú dữ sâu xé hay bị thiêu đốt như những ngọn đuốc sống. Thảm cảnh gây bất mãn đối với cả các lương dân như Tacite chẳng hạn.

Giáo hội đã muốn dành ngày hôm nay, ngay sau lễ trọng kính hai thánh Tông đồ của Phêrô và Phaolô để kính nhớ con số đông đảo các vị thánh tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Roma như những bông hoa đầu mùa mà dâng lên Chúa.

Các Ngài cũng là những nền tảng xây dựng cho Giáo hội bằng gương trung kiên với đức tin, bằng chính dòng máu làm cho hạt giống đức tin trở sinh hoa trái. (st)

Mùng Lễ Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi của Giáo Đoàn Ro-ma, chúng ta cùng với Mẹ Giáo Hội Tạ Ôn Thiên Chúa vì những giọt máu anh hùng đầu tiên đã gieo xuống trái đất này, nên như những hạt giống âm thầm chịu mục nát, cho Giáo Hội rày trở sinh muôn bông hạt vàng khắp nơi hoàn vũ.

Đồng thời, nhìn người, biết người, hiểu người, mà nhớ đến ta, nhớ đến Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng ta, để luôn Tạ Ôn Chúa vì hồng phúc được tiến dâng lên Chúa hơn 130 ngàn người Tử Đạo vào giai đoạn khởi đầu.

Đúng như Lời Chúa nói: “Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy” nhưng “Ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu rỗi”. Vinh danh Chúa! Giáo Hội Chúa bền vững thiên thu!

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những anh hùng liều chết bảo vệ đức tin, đã trở sinh bao tín hữu. Xin cho các gia đình noi gương anh dũng, mà làm chứng cho Chúa. Amen.

30/6 THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

Phúc Âm: Mt 8,28-34

"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.

Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?"

Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn.

Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo".

Người bảo chúng rằng: "Cứ đi".

Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo.

Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.

Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN CHUYỆN ĐÁNG TIẾC

“Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ”.

Liên tiếp hai phép lạ Chúa Giê-su đã làm, một là sóng yên biển lặng, hai là chữa người bị quỷ ám, chúng tỏ cho chúng ta biết quyền năng của Người vượt lên trên sức công phá của thiên nhiên, và vượt lên trên luôn cả sức quấy nhiễu không chế của ma quỷ.

Tin Mừng kể rằng sau khi Chúa Giê-su dẹp yên sóng gió và lên bờ, Người đi qua miền Ghê-ra-sa và gặp hai người bị quỷ ám từ mô mả đi ra. Chúng rất hung dữ với người ta, nhưng trước mặt Chúa Giê-su, chúng kêu lên: Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?"

Ma quỷ cũng phải bái phục quyền năng của Chúa Giê-su. Quỷ mà, chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi mình Chúa Giê-su, con Thiên Chúa. Nghe danh Chúa Giê-su, quỷ thần kinh khiếp!

Chúng ta vẫn biết: ma quỷ luôn quấy nhiễu các tín hữu Chúa, luôn bày mưu hiểm kế cho các tín hữu phạm tội mất lòng Chúa, bỏ Chúa mà đi. Nó luôn khống chế chúng ta phải mê muội vật chất trần gian này. Nó luôn nhận chìm chúng ta trong vũng lầy tội lỗi, bất tín, thất vọng, để chúng ta phải chết ngàn đời, không được hưởng nhờ ơn cứu chuộc.

Hãy tin tưởng và kêu cầu Chúa Giê-su. Lời quyền năng của Người mới có thể cứu chúng ta ra khỏi tay ma quỷ!

Điều đáng tiếc mà Tin Mừng cho biết là: dân làng này tiếc đàn heo 2000 con hơn là vui mừng vì được hai người làng khỏi quỷ ám. Chuyện còn mê muội, còn ham chuộng, còn tiếc nuối vật chất này, là chuyện đáng tiếc. Thảo nào, có câu: “Bao lâu còn tiếc của đời, bấy lâu còn mất nước trời nghe em”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình quý chuộng sự sống mới trong Chúa Ki-tô, hơn sự sống hấp dẫn ở đời này. Amen.





PM. CAO HUY HOÀNG
THÁNG 06 - 2021