

GIÊSU NGƯỜI YÊU CỦA TÔI

Fa Thăng



1. Giê su Người yêu của tôi. Giê su Người yêu của tôi.
2. Giê su Người yêu của tôi. Giê su Người yêu của tôi.
3. Giê su Người yêu của tôi. Giê su Người yêu của tôi.



1. Tôi hát về Người. Người là Đấng cứu độ.
2. Tôi cảm tạ Người. Vì Người thương tuyển chọn.
3. Tôi sống nhờ Người Người từ nhân thánh thiện



1. Tôi là tội nhân. Người đã dẫn tôi về. Giê
2. Tôi từ bụi tro, được nghĩa thiết với Người. Giê
3. Tôi là phàm nhân được hiệp nhất với Người. Giê



1. su Người là đường là sự thật và sự là sống.
2. su, Người là bạn, Người là Thầy từ nhân chí thánh.
3. su Người hiền lành, Người quảng đại hằng luôn tha thứ.



1. Ai tin vào Người sẽ không phải
2. Nhưng đã hạ mình cứu muôn tội
3. Ai đón nhận Người sẽ được hiệp



1. chết. Nhưng được sống muôn đời. ĐK. Giê su,
2. nhân hưởng hạnh phúc thiên đường.
3. nhất trong một Chúa Ba Ngôi.



(lặp lại) tôi hát về Người. (lặp lại) Giê su (lặp lại) tôi tán tụng



Người. (lặp lại) Người là tình yêu Thiên Chúa. Giê su,



(lặp lại) tôi chúc tụng Người (lặp lại) Giê su, (lặp lại) tôi cảm tạ



Người (lặp lại) Người là Người yêu của tôi.