

Người Sai Tôi Đi

(Hát lúc Hiệp lễ)

Lc 4,18 - 1Pe 2,9

Nam Hải

Chậm vừa

Đ.K: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã (V) Người

đã xúc dầu cho tôi, xúc dầu cho tôi.

Nhanh hơn

Người sai tôi đi, Người sai tôi đi tôi đi.

Người sai tôi đi tôi đi Người sai tôi đi (i) ___ tôi đi.

Đi rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó.

Đi rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó.

Người sai tôi đi, Người sai tôi đi, tôi đi.

Người sai tôi đi tôi đi Người sai tôi đi (i) ___ tôi đi.

Ra đi xoa dịu sầu khổ lòng người.

Ra đi xoa dịu sầu khổ lòng người, sầu khổ lòng người.

Chậm



1. Người sai tôi đi, rộng đôi tay chữa mọi tật nguyên.



Người trao cho tôi gieo rắc Hồng ân Thiên Chúa, Người



đã dùng ánh lửa thánh hóa miệng lưỡi tôi vện tuyến.



Người sai tôi đi đem Tin Mừng vào nơi tội khiên.



2. Chúa đặt vương miện trên đầu tôi, Người cho tôi cầm phù



việt hàng vương đế. Nâng tôi lên dòng cao sang tư



tế. Người đóng ấn sâu trong tim tôi muôn đời.



3. Người sai tôi đi băng bó những tâm hồn khổ đau.



Người sai tôi đi tuyên cáo lệnh ân xá cho tù nhân.



Trả lại tự do cho những người từng bị áp bức.



Người sai tôi đi công bố một năm Hồng ân của Chúa.