

CN 04 - TN C  
CN 14 - TN B  
T.Giuse thợ (1-5)

## NƠI QUÊ HƯƠNG

(Lc 4,21-30; Mc 6,1-6)

Bùi Ninh



1 - Vào Hội đường quê hương Chúa rao truyền chân lý tình thương.  
2 - "Kìa vào thời Ê - li - a biết bao người đói khát gần xa.  
3 - Từ phận đời muôn nơi Chúa buông lời tiếc nuối rằng khi:



Ai nghe đều tán thành và thán phục lời Chúa vang danh.  
Nhưng riêng bà góa phụ được phúc lộc của Sứ ngôn trao.  
"Tiên tri được chấp nhận thật hiếm vận tại chính quê hương".



Nhưng do lòng thành kiến về danh phận gia thế tổ tiên.  
Hay phong cùi nào thiếu nhưng chữa lành riêng mỗi vị quan.  
Con xin Người chỉ hướng đừng coi thường thân thể một ai.



Liên quay lại coi thường không tin nhận đây Chúa tình thương.  
Vì đâu cần danh phận hay thân cận khi Chúa đủ thương".  
Dù danh hèn vô tài không e ngại quá khứ hậu lai.



ĐK- Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê.



Dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý.



Tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình.



Đến đem an bình diu nhân sinh tới nguồn quang vinh.

(Hoặc dùng PK và ĐK sau)

Cm (7) B<sup>b</sup> Em Cm Fm

1.2.3- Vào Hội đường quê... Nhưng do lòng thành kiến về danh phận gia thế tổ

(Bè phụ họa): Húm... úm... úm... úm...

G<sup>7</sup> Cm Ddim Gm G<sup>7</sup> C

tiên. Húm... úm... úm... úm... ...úm.

...úm. Liên quay lại coi thường không tin nhận đây Chúa tình thương.

C G C Dm<sup>7</sup> G G<sup>7</sup> Am C F

ĐK- Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê. Dù Ngài yêu quý hết nhân

cũng bị chối chê.

C G C G F C G C G C

trần trên đường thiên lý. Tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dấng

trên

F C Em F C Bdim C

minh. Đến đem an bình diu nhân sinh tới nguồn quang vinh.