

## TÌNH YÊU THÁNH GIA THẮT

*Fa Thăng*

1. Tình yêu Thiên Chúa ôi cao sang diệu huyền,
2. Tình yêu Thiên Chúa ôi bao la nhiệm màu.



1. Ngài đã mạc khải tình yêu đó nơi gia đình thánh
2. Ngài muốn thực hiện tình yêu đó trong gia đình chúng



1. xưa. Ôi tình yêu Chúa nhiệm màu biết bao.
2. ta. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời lắm thay.



1. Con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh xưa.
2. Con nguyện quyết sống theo gương gia đình Thánh gia.



3. Thánh gia xưa mỗi người hy sinh quên mình.
4. Thánh gia xưa âm thầm hiến thân cho đời



3. Tình yêu hiến thánh sống vì người yêu. Mẹ Ma-ri-
4. Thực thi ý Chúa sống trọn niềm tin. Mẹ Ma-ri-



3. a khiêm nhường để sống xin vâng. Giu-se vâng  
4. a vâng lời tận hiến Con yêu. Giu-se khiêm



3. lời âm thầm làm theo ý Chúa. Giê-su hiến  
4. nhường trung thành giữ lời kết ước. Giê-su dẫn



3. thân quên mình cứu độ muôn dân. ĐK. Thánh gia  
4. thân cứu độ đem lại vinh quang.



thất vui sống trong tình hiệp nhất. Thánh gia thất vui sống



trong tình bác ái. Thánh gia thất luôn sống trong tình yêu



Chúa. Thánh gia thất luôn sống thương mến mọi người.